

“Jezus is de praktische kant van God”

In een keurig ingerichte etagewoning in Heemstede maakten we kennis met drie generaties Beekmann, die elk op een eigen tijd-gerelateerde wijze het christelijk geloof met de paplepel kreeg ingegoten. Kees Beekmann (81), dochter Hanneke Visser (51) en kleinzoon Mathijs (18) horen bij het huisgezin van God.



Gewoonte

Bijbelse verhalen zijn Kees welbekend: “Ik kreeg ze van jongs af aan te horen op school in Amsterdam en in de kerk. Mijn vader was organist in Koog aan de Zaan. Met name in de jeugddiensten genoot ik van mooie verhalen. Hier liggen mijn wortels van het christelijk geloof en zoals toen de gewoonte was, leerde ik in dezelfde kerk mijn echtgenoot Erna kennen. In de jaren zeventig verhuisden we naar Heemstede.”

Zoektocht

Het gezin Beekmann ‘kerkte’ in Bennebroek en later werd de Radiogemeente in Bloemendaal bezocht, waar Hanneke haar Henk-Jan ontmoette. Na vertrek van de predikant werd gezocht naar een nieuw geestelijk huis. Hanneke: “We hebben meerdere kerkgemeenten bezocht, totdat er een tip kwam om eens naar De Meerkerk aan de IJweg te gaan. Daar ging het wat anders dan we gewend waren, maar we werden meteen aangesproken. De eerste Kerstdienst in De Meerse was een belevenis.” Ze bleven en in 1996 werden Hanneke en Henk-Jan gedoopt, tot groot genoegen van de wederzijdse ouders.

Tienerkamp

Mathijs herinnert zich nog het zitten op kleine stoeltjes in de opvangruimte aan de IJweg, waar hij een ‘tweelingbroer’ ontmoette en gaandeweg met het geloof in aanraking kwam. Mathijs: “Thuis werd er ook stevig aan gewerkt door gehoorzaamheid en duidelijke regels. Zondags heb ik het erg naar mijn zin bij de jongeren in de X-pact diensten en met veel kerkvrienden ging ik naar het tienerkamp, waar mijn geloof een boost kreeg.” Mathijs heeft de middelbare school afgerond en in dit tussenjaar voor een vervolopleiding werkt hij bij een supermarkt. Thuis speelt hij graag Opwekkingsliederen op de piano.

Christen in de praktijk

Drie generaties zijn elk op hun eigen wijze als praktiserend gelovige op weg. Kees vertelt: “Vroeger was het de gewoonste zaak van de wereld om het spoor van de ouders te volgen. Zeer velen in Nederland vonden elkaar in geloofszaken en deed je niet mee dan was je een buitenbeentje. Zo ging ook iedereen trouw naar de kerk. Tegenwoordig is veelal sprake van een bewuste keuze. Dwang is er niet meer bij. Een gelovige nu is anders, wat niet

wil zeggen beter.”

Mathijs komt duidelijk uit voor zijn geloof. Hij draagt een van oma Erna gekregen wit kruisje en wordt door zijn vriendengroep van school in zijn anders zijn volledig geaccepteerd. Hanneke: “Interesse stellen in de medemens is een geloofszaak. Dit wordt meestal gewaardeerd, ook als je zegt voor hem of haar te (blijven) bidden.” Ze vertelt over een buurtkring van christenen die regelmatig samenkomt: “We hebben vluchtelingen uit de Koepel in Haarlem op bezoek gehad, een man uit Afghanistan en een uit Syrië, een moslim en een christen. Omdat wij als familie vrijwilligerswerk doen voor de KNGF-geleidehonden en er een hond aanwezig zou zijn, ging het gesprek o.a. ook over de positie van een hond, voor de moslim onreine dieren, voor een christen niet.”

Generatie nu

Mathijs vindt dat het leven in deze tijd veelal gaat om status: “De kerk is niet cool, want je doet niet mee met de rest.” Hanneke vult aan: “Er is wel tolerantie in geloof als privézaak, ‘als jij je er goed bij voelt, ga dan vooral zo door.’” Belangrijk voor alle drie is dat er respect hoort te zijn voor het standpunt van ieder

en dat ontbreekt in onze wereld nogal eens.

Wie is Jezus voor jou?

Een kardinale vraag, die eerst aan Kees wordt gesteld. “Jezus is de tweede persoon in de goddelijke Drie-eenheid, waarin God voorziet in drie dimensies. Jezus is hier de praktische kant van God.” Hanneke spitst de vraag toe: “Wat betekent Hij voor jou?” Kees antwoordt: “Jezus is de altijd aanwezige en Degene die voor onze zonden is gestorven.” Hanneke, die een baan achter de rug heeft als telefoniste op Verpleegen Zorginstelling Bosbeek, zegt: “Jezus is de Schuilplaats en het Bakken voor elke dag.” Mathijs: “Ik zie Jezus als mijn Redder.” Het verstand leert hem dat en diepere ervaringen komen in het tienerkamp dat elk jaar een hoogtepunt is.

Alpha Cursus

Voor wie denkt dat de Alpha Cursus alleen voor ongelovigen en jonggelovigen is weggelegd, vergist zich. Kees heeft als 81-jarige in het najaar van 2015 samen met zijn echtgenote Erna (77) deze cursus gevolgd. Dit was voor beiden een bijzondere ervaring. Over de les die Kees daaruit heeft getrokken, zegt hij: “Je moet iedere dag bij God worden bepaald. Terugkijkend is dat vooral van belang geweest in de donkere periodes van mijn leven.” Goed om te melden dat Kees nog altijd betrokken is bij het tuinteam van De Meerkerk.

Het was goed om met deze familie in drie generaties terug te kijken en te leren van elkaars ervaringen. Natuurlijk zijn er verschillen in ervaring en beleving, maar de overeenkomst in ‘Jezus en Jezus alleen’ is duidelijk. Inmiddels heeft ook Mathijs sinds kort een relatie, ontstaan tijdens de Youth Alpha. Samenvattend: alle drie hebben een partner gevonden in kerkelijk verband. Waar een geloofsgemeenschap al niet goed voor is...