

“Gevormd worden naar Zijn evenbeeld”

# On fire for the King, with a passion for the lost

Dit is het statement van de internationale Bijbelschool waar verloskundige Eva sinds augustus 2015 woont en wordt opgeleid voor zendingswerk in een andere cultuur. Als kind riep Eva al ‘ik wil later verloskundige en zending zijn’. Vijf jaar terug rondde zij haar studie verloskunde af, maar ook het tweede deel van de zin liet haar niet los.

Eva vertelt: “Vorig jaar werd het ineens heel duidelijk: God riep mij, bevestigde mijn droom die ik als kind al had en ik kon niet anders dan gehoorzamen. Ik zegde mijn baan op, zei gedag in De Meerkerk, mijn huiskring en het Alpha-team waar ik sinds dat jaar deel van uitmaakte en vertrok voor twee jaar naar een community-vorm met anderen uit alle hoeken van de wereld. Ik geniet van het leven in een internationale community, het samen bestuderen van de Bijbel, cultuurverschillen ontdekken door het te bestuderen in een boek maar vooral in het dagelijks leven en dit alles met een gezamenlijke focus: Groeien in je eigen relatie met God en Hem bekend maken in deze wereld!”

## China

Naast de lessen en het community-leven in Nederland, stond er ook een outreach op het programma. “En zo vertrok ik begin april met twee medestudenten voor vier weken naar het indrukwekkende land China! Wij sloten ons aan bij een internationaal team van zendelingen, dat in een stad tegen de grens van Tibet aan woont. Het team evangeliseert onder de Tibetanen, een minderheidsgroep in China waar het Boeddhisme in elk facet van hun leven aanwezig is. Wij namen een kijkje achter de schermen en hielpen daar waar mogelijk. Wat een ervaring en zegen om dit van zo dichtbij mee te mogen maken!

## Creativiteit

Eén ding werd Eva al snel duidelijk: “Creativiteit is iets wat in dit land onmisbaar is. Omdat openlijk evangeliseren verboden is, betekent dit dat je creatieve manieren

moet vinden en tegelijkertijd op je hoede moet zijn voor overheidsmensen die overall een oogje in het zeil houden. Ik genoot ervan om onderdeel te mogen zijn van deze geheime zendingswereld en een passie te ontdekken voor deze vorm van evangeliseren.”



*Eva genoot gastvrijheid bij een Tibetaanse familie*

## Engelse les

Eén van de activiteiten die wordt gebruikt als evangelisatiemethode, is het geven van Engelse les, legt Eva uit: “Iedereen wil graag Engels leren, dus hier maakten we dankbaar gebruik van. We organiseerden

een Engelse les-vijfdaagse voor studenten. Gelukkig vonden we ergens net buiten de campus een plekje waar bij uitzondering geen camera hing en we dus rustig konden zitten.

Tijdens deze lessen maakten we gebruik van bijbelverhalen om de studenten Engels te leren. Aan de hand van foto's, kleurplaten, (woord-)spelletjes, kruiswoordpuzzels, etc., vertelden we elke dag een ander bijbelverhaal. Naast het leren van de Engelse woorden uit de tekst, gebruikten we de tijd ook om inhoudelijk over de tekst te praten en vragen te beantwoorden. Dit gaf mooie gesprekken en we konden veel vertellen over wie Jezus is en wat God voor ons betekent en ook voor hen wil zijn.”

## Ondergedompeld in de cultuur.

Na de tijd in de stad vertrok Eva naar een dorp hoog in de bergen. “Daar leefden we een week met een Tibetaanse familie mee. We waren onder de indruk van de eenvoud, van het community-leven in het dorp maar ook hoe het Boeddhisme verweven zit in hun hele zijn. We genoten er allemaal van om ons leven voor een week met elkaar te delen en op deze manier Gods licht te laten schijnen in deze spiritueel donkere plek.

Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en zit ik weer in het community-ritme. Ik zie er naar uit weer verder te leren, want deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik alleen nog gemotiveerder ben om meer gevormd te worden naar Zijn evenbeeld en handvatten te krijgen om het goede nieuws te verspreiden in alle hoeken van deze wereld!”