

Jakob is serieus gaan nadenken door de Youth Alpha

God is er voor mij!

Jakob van der Meijden (20) is heel muzikaal, zat op accordeonles maar heeft zichzelf aangeleerd meerdere muziekinstrumenten te bespelen, zoals drum, (bas)gitaar en piano: “Ik hou van zingen en muziek maken, ik luister en speel graag worship en kan mijn geloof uiten door middel van muziek.”

Jakob komt samen met zijn oudere broer en zijn ouders naar De Meerkerk. Met zijn Bijbel en pen maakt hij aantekeningen van de preken, zodat hij die later kan overdenken. En na de dienst vind je hem bij de jongeren van X-pact: “Ik ben een van de leiders van een jongerenband, een stabiele band waarin ruimte is om jongeren mee te leren spelen en zingen en bijvoorbeeld meerstemmigheid aan te leren. De zondagen waarop ik speel, leid ik ook een X-press groepje met groep-achters en brugklassers.”

Sleutelhanger

Jakob wil later een baan in de luchtvaart en volgt de opleiding Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam: “Ik wil graag in het selectieprogramma om luchtverkeersleider te worden. Ik heb het naar mijn zin op school en ben gezegend met een leuke klas. In het begin van dit schooljaar moest je je voorstellen aan de hand van je sleutelbos. Bij X-pact hadden we net een X-pact-sleutelhanger gekregen waarop staat ‘Christ Alone’ (Alleen Jezus). Ik kon daardoor open vertellen dat ik gelovig ben en naar de kerk ga. Spelenderwijs komt het onderwerp geloven ter sprake en stellen klasgenoten mij vragen. Ik laat ze foto’s zien van de muziekgroep

in de kerk en bijvoorbeeld de Kerstdiensten. Mijn klasgenoten hebben een typisch beeld van een kerk, met kerkklokken, glas in lood en orgels en dan blijkt wat ik laat zien zo anders te zijn dat ze

uit Johannes 3:16 waarin mijn naam was ingevuld, raakte me eigenlijk nog niet, ‘Want zo lief heeft God Jakob lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat als Jakob in Hem gelooft, hij niet

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Maar wat er daarna gebeurde raakte me!

Er werd me een plaatje van een zwembad getoond met mensen op verschillende plaatsen rond en in het zwembad. In welk van deze personen kon ik me herkennen? Ik heb al lang pijnklachten, ben ziek zonder dat goed duidelijk is wat er met me aan de hand is. Ik was daar toen zo klaar mee dat ik me herkende in het verdrinkende poppetje... iets hield mijn hoofd boven water. Wat voor mij de bevestiging was van dat God er voor mij is. Ik ging serieus nadenken over de bijbeltekst die mij gegeven was: Jesaja 43, ‘Maar nu, Israël, zegt de Here, die u heeft geschapen: wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht, Ik heb u bij uw naam geroepen, u

bent van Mij.’ En nu komt het: ‘Als u door diepe wateren moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren moet oversteken, zult u niet verdrinken!’ Mooi hè, ik wist dat deze tekst geen toeval kon zijn! God is er voor mij en ik kan God vertrouwen met Zijn plan dat Hij voor mij heeft!”



daar vragen over stellen.”

Bevestiging

“Ik had veel vragen over het geloof en was voor de leiding van de Youth Alpha die ik enkele jaren geleden deed een lastige klant. Maar door de cursus draaide mijn geloof 180 graden. De bijbeltekst