

# Weloverwogen keus voor de kerk

**Ze zijn opgegroeid in De Meerkerk: via Meerkids naar X-Pact en nu zijn ze volwassen: Eline de Wit (22) en Lynn Genuit (25). Hoe kijken ze aan tegen de kerk en tegen het geloof? Toevallig deden ze tegelijk de Beta Cursus.afgelopen winter.**

De twee meiden komen graag in De Meerkerk, om God te ontmoeten en hun Meerkerk-vrienden natuurlijk. Zowel Eline als Lynn lieten zich dopen toen ze 16 waren. Voor Lynn was de aanleiding dat haar beste vriendin zich had laten dopen. "Ik ben toen eens naar een doopvoorbereidingsavond gegaan en toen wist ik zeker: ik moet dit gewoon doen." Eline had op haar veertiende al een krachtig verlangen naar de doop. "Maar toen ging ik naar een andere school, waar ik gepest werd. Dat was een vreselijke tijd. Op de fiets van Hoofddorp naar Nieuw-Vennep schreeuwde ik het in gedachten vaak uit naar God: 'Waarom laat U dit toe?' Op een dag kregen we op school de opdracht om in het Engels over één klasgenoot te zeggen waarom je hem of haar aardig vond. Een meisje koos mij uit en zei dat ze me heel aardig en liefdevol vond. Dat was zo mooi, het leek of God mij aansprak. Ik ben toen vaker naar X-pact gegaan en heb me aangesloten bij een jongerenkring. Na een paar jaar stond ik zo vast in mijn geloof, dat ik me heb laten dopen."

## Afgewezen

Ook Lynn heeft Gods nabijheid ervaren in haar leven. "Op een gegeven moment wilde ik op kamers in Leiden, waar ik studeerde. Regelmatig werd ik uitgenodigd om een kamer te komen bekijken. Dan bad ik dat het een goede plek voor mij zou zijn. Maar vervolgens werd ik telkens afgewezen. Op een gegeven moment werd ik gebeld dat er in een huis, dat eigendom was van een kerk, twee kamers vrijkwamen en dat ik mocht kiezen. Toen begreep ik dat ik telkens was afgewezen omdat God iets beters voor mij op het oog had. Ik vond dat een geweldige zegen!" Inmiddels is Lynn afgestudeerd en werkt ze als zorgcoördinator op een middelbare school voor speciaal onderwijs.

## Naar de Beta

Lynn is sinds 1 april een van de twee kringleiders van een 18plus-meidenkring ("Er is nog plaats voor meer meiden!"). Dat was de aanleiding om de Beta Cursus te doen, want als kringleider moet je wel kunnen vertellen waar De Meerkerk voor staat. Eline volgde de cursus ook, omdat ze een bewuste keus wilde maken voor De

Meerkerk, in plaats van uit gewoonte. Door dat je samen eet en na Wiggles presentatie in groepjes verder praat, leer je nieuwe mensen kennen. Lynn en Eline kwamen in hetzelfde groepje terecht.

## Keuzes in de kerk

"Ik ben wel een prater," zegt Eline van zichzelf, "dus die groepjes vond ik heel fijn. Dan kun je even sparren, zo van 'Hoe sta jij er in, hoe sta ik er in!'" Lynn beaamt dat.

## Staartje

Voor Eline heeft de Beta Cursus nog een staartje gekregen. Sinds juni gaat ze naar de Beta kringavonden die voor de cursisten zijn georganiseerd, als voorproefje van de 'echte' huiskring. "Ik wil bezig blijven met het geloof, samen met anderen en betrokken blijven bij elkaar." Daarnaast vindt Eline het ook fijn en goed om een taak in de gemeente te hebben. "Net als dat je thuis steeds meer gaat doen in het huishouden



Eline (links) samen met Lynn

"Het is goed om verschillende meningen te horen. Iemand in ons groepje zei: 'Ik mis wel de psalmen', terwijl ik zelf wat meer in het Engels zou willen zingen." De cursus heeft Lynn heel positief verrast. "Wigle heeft goed uitgelegd waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt, met een Bijbelse onderbouwing. Bijvoorbeeld dat er geen team verantwoordelijk is voor alle zorg, maar dat we willen dat iedereen voor elkaar zorgt, onder andere vanuit de huiskringen. En wat mij ook zo aansprak," - en dan pakt ze even haar schrift met aantekeningen erbij - "was dat Wigle zei dat we gemaakt zijn naar Gods beeld en dat we dus allemaal een stukje van God laten zien. Om het complete beeld van God te krijgen en te zien wie Jezus is, hebben we elkaar als gemeente nodig."

als je opgroeit, zo werkt dat ook in de kerk. Sinds vier jaar ben ik AV-leider bij X-pact. (AV staat voor audio en visueel, geluid en beeld - redactie). Ik maak het draaiboek, overleg met de bandleider, regel van alles. Hartstikke mooi om te doen!"

## Net als Eline en Lynn ook naar de Beta Cursus?

De volgende cursus start op maandagavond 23 september 2019. Heb je op maandagavond vaste verplichtingen? Speciaal voor jou start er in het voorjaar van 2020 een Beta cursus op de woensdagavond. Voor meer informatie en opgave, zie [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).