

PREEK DOOR DE WEEK

Toewijding - Een boodschap voor Laodicea

[Openbaring 3:14-22](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 27 februari 2023

Toewijding - Een boodschap voor Laodicea

Van Mij

“Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.” ([1 Johannes 3:1](#))

Vroeg of laat belanden peuters in het ‘alles is van mij’-stadium. Door ‘mijn’ of ‘is van mij’ te gebruiken, beseffen ze al snel dat ze een voorwerp kunnen claimen door één krachtig woord te gebruiken. Als je je kind overtuigend “dat is mijn mama!” hoort roepen naar iedereen die hij tegenkomt, kun je niet blijer en trotser zijn. De mijn-fase is voor kinderen een belangrijke ontwikkeling. Ze leren namelijk een abstract concept dat er een onzichtbare band bestaat tussen een persoon en een voorwerp. Of in het mama-voorbeeld: het kind beseft dat er een band is tussen zijn moeder en hem/haar.

In [Openbaring 3:18](#) lezen we: *“Daarom raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.”*

Hier wordt het advies gegeven om goud, witte kleren en zalf te kopen van Mij. De nadruk ligt op de woorden ‘van Mij’ en daarmee wordt Jezus zelf bedoeld. Het gaat hier niet om het aardse wat rijk maakt, maar om wat Jezus aanbiedt. Dat is zoveel meer waard dan wat dan ook op aarde. Het is Jezus zelf die ons alles wil geven: Zijn oneindige liefde en zelfs Zijn eigen leven. We worden kinderen van God genoemd, we zijn van Hem en God zegt: je bent van Mij, met de nadruk op ‘van Mij’.

Als ik nadenk over de mijn-fase vanuit de peuterpuberteit en het ‘van God zijn’, moet ik denken aan het besef van die onzichtbare band. Ik voel mij als moeder trots en blij als onze zoon ‘dat is mijn mama!’ roept. Daar voel ik onbeschrijflijk veel liefde bij. Als ik besef dat ik van God ben en dat ik geloof dat er een onzichtbare sterke band tussen God en mij is, wat zou dat oproepen bij Hem? Hoeveel dieper en groter is Zijn liefde dan voor mij, als ik dat al voel voor onze zoon? Dat maakt me stil, maar ook enorm dankbaar.

Laten we bidden dat onze harten open staan om Gods stem te horen, die tegen je zegt: ‘Je bent van Mij’.

Toewijding - Een boodschap voor Laodicea

U beseft niet hoe ongelukkig u bent

“U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.” ([Openbaring 3:17-18](#) NBV21)

In het jaar 60 werd Laodicea getroffen door een aardbeving. Keizer Tacitus bood financiële steun voor de wederopbouw, maar de inwoners sloegen dat aanbod beleefd af omdat ze zelf al genoeg middelen hadden. Geld was geen probleem in Laodicea.

Laodicea stond bekend vanwege de wisselmarkt voor goud. De stad had toestemming gekregen om eigen gouden munten in omloop te brengen en dat deden ze, met succes. Goud was niet schaars in Laodicea.

Laodicea was een textielcentrum waar fijngeweven ‘trimata’ kledingstukken werden gemaakt van glanzende zwarte wol. Aan mooie kleding was er geen gebrek in Laodicea.

Laodicea had een befaamde medische school, vooral bekend vanwege een oogzalf gemaakt van frygisch poeder dat plaatselijk werd gewonnen uit fijngemalen gesteente. De specialisten in Laodicea hoefde je geen medicatie voor oogkwalen aan te smeren.

Laodicea had gebrek aan bijna niets, met dank aan de strategische ligging langs een handelsroute in het vruchtbare dal van de Lycusrivier. Het was alleen jammer dat het drinkwater in de stad via een leidingstelsel van grote afstand moest worden aangevoerd. En het was niet leuk dat dit drinkwater lauw en misselijkmakend was, vanwege de mineralen die het bevatte en de afstand van zo’n 10 kilometer die het moest afleggen om dorstige kelen te bereiken. Er was voldoende water in Laodicea, maar wel jammer dat het niet te drinken was en dat je steeds moest kiezen tussen kokhalzen of uitspugen.

Het handelsvoorstel in de brief aan deze stad is vandaag te vergelijken met het aanbod van stroopwafels aan Gouda, kaas aan Alkmaar en bloembollen aan Lisse. Bij elk aanbod zouden inwoners verbaasd – mogelijk zelfs beledigd – bedanken, zoals Laodicea het geld van keizer Tacitus beleefd afsloeg.

Wat zegt dit ons? Welke materiële zegeningen hebben wij in overvloed terwijl we niet beseffen dat al die voorspoed ons niet gelukkig maakt?

Gebed

Heer, geef ons puur geloof, bedek onze schaamte en herstel ons zicht!

woensdag 1 maart 2023

Toewijding - Een boodschap voor Laodicea

Vlug, doe open!

“Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.” ([Markus 4:18-19](#))

Eén van de meest desolate plekken waar ik ooit ben geweest is de sloppenwijk Matau Valley in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Wat een schok. Het verschil tussen mijn comfortabele leven in Nederland en het miserabele leven daar kon haast niet groter. Er zijn nauwelijks voorzieningen zoals schoon drinkwater of riolering, en de gemiddelde levensverwachting is ongeveer 40 jaar, bij ons het dubbele.

Midden in deze immense sloppenwijk stond op een geïmproviseerd uithangbord van een plaatselijke gemeente: ‘We are fisher of men’, wij zijn vissers van mensen, naar de woorden van Jezus in [Matteüs 4:19](#). Dat verbaasde me want hoe kun je je richten op evangeliseren als je nog niet eens weet of je vanavond iets te eten hebt.

Als je er dieper over nadent, besef je dat het Evangelie van Jezus de enige hoopvolle boodschap is op deze hopeloze plek. Voor een stuk brood voor je plaatsgenoot kun je niet zorgen, hem wijzen op een eeuwig leven met God en een toekomst vol van hoop kan wel. Deze boodschap wint ook nog eens aan kracht als de omstandigheden zo slecht zijn als in Matau Valley.

De keerzijde hiervan is dat het Evangelie van Jezus in kracht afneemt als de omstandigheden zo goed zijn als in Nederland. De gelijkenis van de zaaier en de uitleg van Jezus verwoordt dit treffend. Tot mijn spijt moet ik toegeven dat ik dikwijls meer energie en aandacht besteed aan hoe mijn leven er over vijf of tien jaar uitziet, dan over pakweg honderd of tweehonderd jaar. En dat verstikt geloof.

De boodschap van Jezus aan de gemeente van Laodicea is dan ook nogal confronterend voor ons. De omstandigheden waren namelijk vergelijkbaar met de onze, de lauwheid van geloof wellicht ook.

De boodschap aan deze gemeente herbergt gelukkig ook het ‘Zie Ik klop aan de deur.’ Steeds als wij met onze zorgen en rijkdom Jezus op een lagere plek zetten dan de eerste, klopt Hij op een dag weer op de spreekwoordelijke deur van ons hart.

Zijn liefde voor jou is eindeloos, Zijn genade onbeperkt. Dus als je Hem hoort kloppen. Vlug! Doe open!

Heer Jezus, help me de deur van mijn hart wijd open te zetten voor U.

Toewijding

“Iedereen die Ik liefheb wijs ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer.”
([Openbaring 3:19](#))

Het raakt me als ik mensen toegewijd bezig zie in hun werk, of een echtpaar dat toegewijd is aan elkaar, een moeder aan haar kinderen. Je kunt er - in de goede zin - jaloers op worden.

In de Bijbel wordt vaak gesproken over toewijding aan God. Misschien zou je het niet denken maar het woord ‘vroomheid’ heeft iets in zich van: je aan iemand volledig toewijden. Een andere uitdrukking in het Oude Testament, die vaak vergeten wordt is: ‘de vreze des HEREN’. Ook dat heeft te maken met toewijding.

De volharding in vroomheid en daarmee in toewijding, zien we in het leven van Job. Alles werd hem ontnomen, huis en haard, kinderen en zelfs zijn gezondheid. En toch zegt hij in [Job 1:21](#): *“De HEER heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen”* en *“Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?”* Iets verder, in [Job 2:10](#), lezen we: *‘Ondanks alles zondigde Job niet.’*

Zijn vroomheid en toewijding aan God was niet afhankelijk van rijkdom en voorspoed. Dat is toewijding, vrees en ontzag voor God. Je aan Hem verbinden, ook in de kwade dagen.

In [Deuteronomium 10:12-13](#) staat iets over dat ‘God vrezen’: *“Nu dan, Israël, wat vraagt de Heer, uw God, van u dan de HEER, uw God, te vrezen, door in al zijn wegen te wandelen en Hem lief te hebben, de Heer, uw God, te dienen met uw **ganse** hart en uw **ganse** ziel.”*

Vrezen heeft hier de betekenis van ontzag en eerbied voor God, het is te zien in een toegewijd leven. De vreze des HEEREN is de kern van oprechte dienst aan God.

In het Nieuwe Testament vinden we de uitdrukking terug in het woord: ‘godsvrucht’. Ook zo’n woord dat ‘uit de mode’ geraakt is. Maar Paulus schrijft aan Timoteüs: *‘Streef naar rechtvaardigheid, **godsvrucht**, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid’.* ([1 Timoteüs 6:11](#)) Die godsvrucht bij Timoteüs was geen eigen verdienste maar een antwoord op de openbaring van God aan hem.

Die toewijding zien we terug in het leven van de eerste gemeente. Van hen stond geschreven: *‘dat ze volharden bij het onderwijs, gemeenschap, breken van het brood en gebed’.* En het gevolg daarvan was: *“Er kwam vrees over alle zielen... zij loofden God en stonden in gunst bij het gehele volk.”* (lees [Handelingen 2:43-47](#)) Er was toewijding in hun dienst aan God, de gemeenschap, aan het volgen van onderwijs, het vieren van het Avondmaal en gebed. Gewone dingen die we ook nu kunnen navolgen. En zoals je ziet in de tekst van Handelingen werd dat opgemerkt in hun omgeving. Er ging een getuigenis vanuit. Dat mag ook de aantrekkingskracht van onze gemeente zijn. Er mag iets uitgaan van oprechte toewijding aan God in alles wat we doen.

Vroomheid die niet afstoot, maar aantrekkelijk is; dat wens ik de gemeenschap toe.

God heeft ons zoveel gegeven; wij mogen Hem onze aanbidding teruggeven, bijvoorbeeld zoals in [Gezang 473](#): *‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer’*

Toewijding - Een boodschap voor Laodicea

We zijn aanbeland bij de laatste van de zeven gemeenten die in het boek Openbaring door Jezus werden aangesproken en beoordeeld. Jezus liet merken alles te weten wat er speelde in de gemeente en in de harten van de mensen. Maar het bijzondere en gelukkige voor ons is dat het noemen van wat niet goed was, altijd een oproep tot inkeer inhield en daarbij zulke mooie beloften werden gegeven dat alleen God die kan bieden en waarmaken. Zeven boodschappen die ook betrekking hebben of kunnen hebben op onze gemeente en onze harten.

Komende zondag praten we na over hoe Jezus ons in de serie heeft aangesproken en wat dat voor ons betekent. Hoe kijken wij nu naar Jezus, naar ons leven en naar wat God met ons voorheeft. Jan van Klaveren schreef een gedicht waarin de inhoud van de Openbaringsbrieven en oude psalmwoorden Kracht en Toevlucht één boodschap zijn.

Het werd een acrostichon, een gedicht waarin de eerste letters deze boodschap verwoorden:

Jezus is mijn Toevlucht en Kracht!

Openbaring

Jarenlang mocht ik vol vuur geloven
En kreeg daarbij de goede kracht van Boven
Zekere moeilijkheden kon ik verdragen
Uit passie koesterde ik mijn vragen
Standvastig volgde ik Zijn wegen
In vol vertrouwen op een zegen
Samen met Hem kon ik de wereld aan
Momenten van twijfel liet ik gaan
In die dagen kwam ook het lijden
Juist toen ontstond een weg van strijden
Na donkere dagen verscheen er licht
Toen de kandelaar werd opgericht
Opnieuw bleek een belofte waar
En de Kroon van leven schitterde daar
Verdrukking ligt nu achter mij
Langs rechte wegen maakt Hij vrij
Uit liefde worden de werken meer
Consequente daden tot Gods eer
Houd vast wat je hebt totdat Hij komt
Treur niet als een gelovige verstomt
Erken dat een geopende deur gegeven is
Nader tot Hem met een belijdenis
Kom en trek de witte kleren aan
Rijk is het Boek met jouw naam vooraan
Aan de deur van het leven wordt geklopt
Concreet: je naam is niet langer verstopt
Herken hoe de Geest gelovigen drijft
Troon op de overwinning die beklijft!

zaterdag 4 maart 2023

Afgelopen zondag kwamen we - in het kader van de preekserie 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente'- aan bij de laatste boodschap. Remy Splinter sprak over [Openbaring 3:14-22](#) (NBV21). Titel: Toewijding - Een boodschap voor Laodicea.

In deze brief wordt Jezus bekendgemaakt als '*Amen (ofwel: zo is het), de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping.*' Wat Jezus over de gemeente in Laodicea te zeggen heeft is niet mis. Voor hen geen compliment, maar slechts terechtwijzing. Ze zijn lauwe gelovigen, anders gezegd: ze worden er eigenlijk niet warm of koud van. Jezus geeft aan dat Hij hun lauwte waardeloos en onbruikbaar vindt. Dat had te maken met hun zelfgenoegzaamheid, ze dachten het dik voor elkaar en niemand nodig te hebben. Zelfs niet na een zware aardbeving. Ze hadden genoeg geld om het zelf op te lossen. Het past bij de woorden van Jezus in vers 17: "*U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt.*"

Jezus wijst op de 'armzalige' aardse rijkdom ten opzichte van het rijke dat Jezus aanbiedt. Dat is in alle opzichten zoveel meer. *Zij* hadden geld, Jezus gelouterd goud dat zekerheid biedt. *Zij* produceerden zwarte wol waarvan ze mooie kleren maakten, Jezus biedt witte, reine kleding waardoor hun 'geestelijke naaktheid wordt bedekt en zij zich niet meer hoeven te schamen', schoongewassen van alle zonden. *Zij* stonden bekend om hun medische zalf voor de ogen, Jezus biedt aan hun ogen te openen waardoor ze de echte werkelijkheid kunnen zien. Die geopende ogen leiden tot toewijding.

Jezus zegt: "*Iedereen die ik liefheb, wijs ik terecht en bestraf Ik.*" Als je alles leest, merk je dat dat een uiting van liefde is, een waarschuwing om mensen niet verloren te laten gaan, maar terug te winnen. Jezus, die werd afgewezen, staat aan de deur, klopt en zegt: "*Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.*" (Openbaring 3:20-22)

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Onze zegeningen missen hun doel als ze ons zicht op de geestelijke werkelijkheid verblinden. Is dat niet zonde? Kun je zeggen dat zegeningen voor jou je zicht op de Gever en je dankbaarheid alleen maar vergroten en verdiepen? Hoe blijf jij 'waakzaam' en 'warm' toegewijd?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 26 februari 2023 op de website.

Morgen, 5 maart, begint de dienst om 10:00 uur.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 3 maart.

*Wist je dat er naast de Preek door de Week ook een **Meerkids door de Week** is? Hiermee kun je als gezin verder gaan met het verhaal dat kinderen op zondag hebben gehoord. Er staan vragen in om samen te bespreken, maar ook to-do's, challenges en bijvoorbeeld weetjes. De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.