

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 26 februari 2023

Prediker: Remy Splinter

Titel: Toewijding - Een boodschap voor Laodicea

Bijbelgedeelte: Openbaring 3:14-22 (NBV21)

¹⁴ Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:

“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: ¹⁵ Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! ¹⁶ Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen. ¹⁷ U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. ¹⁸ Daarom raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. ¹⁹ Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. ²⁰ Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

²¹ Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. ²² Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Bijzonderheden

Dit is de achtste en laatste preek in de preekserie over de brief aan de zeven gemeenten van Openbaring, getiteld: Hoe denkt Christus over Zijn gemeente? Komende zondag willen we terugblikken op de preekserie en reflecteren op waar het ons geraakt heeft en hoe de Geest tot ons gesproken heeft.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Jezus heeft een moeilijke boodschap voor de gemeente in Laodicea. In tegenstelling tot andere gemeenten is er voor hen geen compliment, maar slechts terechtwijzing. Hun geloof is lauw. Ze hadden het dik voor elkaar en dachten niemand nodig te hebben.

Jezus wijst op de ‘armzalige’ aardse rijkdom ten opzichte van het rijke dat Hij aanbiedt. Dat is in alle opzichten zoveel meer.

De woorden van Jezus klinken hard, maar Hij zegt het vanwege Zijn liefde voor hen. De terechtwijzing is een opmaat tot vergeving en genade en een oproep bij Hem te komen, of terug te komen.

Jezus zegt in alle zeven boodschappen in deze serie: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten (meervoud) zegt.” De boodschap gold Laodicea maar daarmee ook alle andere gemeenten, toen en nu. Niet om (anderen) te oordelen, maar om te onderzoeken hoe we er daadwerkelijk zelf in staan en hoe we waakzaam en ‘warm’ blijven voor Jezus’ Blijde Boodschap.

Mag de vertrouwelijkheid van de kring helpen om met elkaar open in gesprek te gaan.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeekkomst welke je daarvan wilt lezen.

Jesaja 55:1-2, Markus 4:18-19, Johannes 15:5, 1 Johannes 3:1. 2 Korintiërs 1:20, Kolossenzen 1:15-18, Hebréeën 12:5-13.

Over witte kleding: Openbaring 3:4-5, 4:4, 6:11, 7:9-14, 19:14.

ENKELE OPMERKINGEN

De zevende en laatste boodschap is voor de gemeente in Laodicea. Een boodschap over toewijding van Jezus. Hij wordt 'Amen' genoemd, de trouwe en betrouwbare getuige (een verwijzing naar Openbaring 1:5) en het begin van Gods schepping. Deze titels benadrukken dat deze boodschap woorden van waarheid zijn van Hem die aan het begin stond van alles wat er is (zie ook Kolossenzen 1:15-18). Dit geeft meteen al groot gewicht aan de woorden die zullen komen.

1. Aanklacht

Waar iedere boodschap meestal begint met een compliment, klaagt Jezus de gemeente meteen aan in vers 15: *"Ik weet hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen."* Wat een heftige woorden, Jezus walgt van deze gemeente. Hij spuugt ze uit, omdat ze lauw zijn. Dit beeld sloot erg aan bij deze gemeente. Laodicea lag in het gebied Frygië, in de Lycus-vallei, vlakbij Hierapolis en Kolosse. Hierapolis stond bekend om hun heetwaterbronnen. Warm water dat opkomt uit de aarde dat gebruikt kon worden voor thermale baden en medische doeleinden. Kolosse was juist gelokaliseerd naast de hoge berg Cadmus, die het hele jaar door een bron was van verfrissend koud en drinkbaar water. Laodicea daarentegen kreeg haar water van een warmwaterbron 8 km verderop. Via een aquaduct kwam het in de stad, maar tegen de tijd dat het water aankwam was het lauw geworden. We weten dat lauw water niet lekker is om te drinken en praktisch onbruikbaar is. En dat in contrast met warm en koud water, dat we dagelijks gebruiken om te wassen en te drinken. De betekenis van lauw water in deze context is dus dat het een beeld is van onbruikbaarheid, het is waardeloos en dient nergens voor.

De traditionele opvatting over de betekenis van lauwheid is dat het een beeld is van een soort halfhartig geloof. Dit lezen we terug in contrast met de oproep van Jezus in vers 19: *"zet u dus volledig in."* Andere vertalingen zeggen: *"wees dan ijverig"*. Lauw zijn is in die zin het tegenovergestelde van ijverig en radicaal in je toewijding aan Jezus. Het betekent echter niet per se dat warm zijn betekent dat je in vuur en vlam staat voor Jezus en dat koud zijn betekent dat je Jezus afwijst en helemaal niet in Hem gelooft. We lezen namelijk dat zowel koud als warm worden gepresenteerd als goede alternatieven. En dat zou dan overigens ook betekenen dat Jezus liever heeft dat mensen niet in Hem geloven, dan dat ze half struikelend achter Hem aan proberen te gaan als 'lauwe christenen'.

De toewijding van een christen zit in de extreme uitersten. En dat terwijl veel christenen wellicht de neiging hebben om gematigd te blijven en radicale fanatieke gelovigen een beetje te temperen. Fanatiekelingen worden al snel beschouwd als opdringerig, denk bijvoorbeeld aan de straatevangelisten op zeepkistjes in de stad. Radicaliteit vinden we mooi, maar je kunt ook overdrijven en daarmee mensen juist afschrikken. Om dit bij onszelf te voorkomen vermijden we liever de extremen en moedigen we daarom 'ijverige toewijding' niet altijd aan bij elkaar. Maar het 'probleem' met radicale christenen is niet dat ze té toegewijd zijn, maar niet toegewijd genoeg! Toegewijd zijn aan Jezus, betekent namelijk dat je Hem radicaal wil volgen in ieder aspect. Je volgt Jezus in Zijn passie om de waarheid te verkondigen, maar tegelijkertijd volg je Hem ook even radicaal in Zijn nederigheid, geduld en liefde voor mensen. Soms ben je koud water, waarmee je mensen kan verfrissen en opwekken. En soms ben je juist weer als een warm bad, van radicale

liefde en geduld. Toewijding aan Jezus schiet niet door in één uiterste maar je wilt Jezus navolgen in ieder opzicht, radicaal in liefde én waarheid, geduld én passie, nederigheid én standvastigheid. Wees niet lauw, maar schiet ook niet door in één uiterste. Wees toegewijd om van waarde te zijn voor Jezus, net zoals helende warmwaterbronnen van Hierapolis en de verfrissende koude waterstromen van Kolosse.

2. Aanbeveling

Wat maakte dat de gemeente in Laodicea lauw geworden was? We lezen in vers 17 dat het alles te maken had met hun rijkdom: *“U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt.”* In het jaar 61 n. Chr. werd de stad getroffen door een vreselijke aardbeving. De Romeinse overheid bood zoals gebruikelijk financiële hulp aan om de stad weer op te kunnen bouwen, maar Laodicea wees hun ondersteuning af. Dat was ongehoord. Mensen in deze stad waren onafhankelijk en zelfredzaam en ook de christenen vonden als gevolg daarvan hun zekerheid eerder in hun rijkdom dan in Christus. Ze hadden geld, maar Jezus raadt aan: *koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn.* Door Jezus krijgt rijkdom een hele nieuwe betekenis. Geld en bezit zijn zegeningen van God waar we blij mee mogen zijn, maar kunnen ons ook al snel afleiden en zorgen dat we niet meer in afhankelijkheid van God leven.

Naast de rijkdom van de stad, stonden ze bekend om hun unieke en zeer gewilde zwarte wol. Maar Jezus biedt hen geen zwarte, maar witte kleding aan, een beeld dat vaker terugkomt in Openbaring. Het staat voor schoongewassen zijn van al onze zonden. Je bent omkleed door Christus en je hoeft je niet meer te schamen, zoals Adam en Eva zich schaamden nadat ze gegeten hadden van de verboden vrucht. In Christus is al je zondenschuld betaald.

Ook had de stad een medisch centrum dat in het bijzonder bekend stond om hun oogzalf. Ze hadden de beste oogartsen, maar toch waren ze blind voor de toestand van hun eigen hart. Durf jij in de spiegel te kijken en eerlijk te evalueren hoe het gesteld is met jouw hart, met je liefde voor- en toewijding aan Jezus? Misschien denk je dat je wel goed bezig bent, maar ben je geestelijk opzicht eigenlijk ook een blote, blinde bedelaar. Als je eerlijk bent, zoek jij dan je zekerheid meer in geld of in Gods voorzienigheid? Is Hij genoeg voor jou? Houd je meer van de Gever of van wat Hij te geven heeft?

Geopende ogen hebben als gevolg dat we tot inkeer komen. Jezus is scherp en confronterend, maar dat doet Hij niet om je af te wijzen, maar om je op te bouwen: *“Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer.”* Wanneer je merkt dat de Heilige Geest je aanspreekt op dingen in je leven die niet goed zijn, dan voelt dat soms ongemakkelijk. Maar je mag er tegelijkertijd zeer door bemoedigd weten, omdat het een teken is van Zijn liefde voor jou. Het roept een verlangen op om meer toegewijd Hem te volgen. Dat verlangen moet je koesteren en niet verwarren met schuldgevoel. Wanneer broeders of zusters laten weten niet te tevreden te zijn over de hoeveelheid tijd die ze in Gods Woord en in gebed doorbrengen, kan dat al snel gerelativeerd met woorden als: ‘maar je bent toch al zo goed bezig, je hoeft je niet slecht te voelen.’ Maar wanneer je ogen geopend worden voor je tekortkomingen, moet je dat niet zien als schuldgevoel dat je moet wegdeneren, maar als verlangen naar meer toewijding aan Jezus wat je juist moet omarmen. Het is niet voor niets dat opwekkingen beginnen met mensen die tot inkeer komen en hun zonden belijden. Daarvanuit groeit verlangen naar heiligheid. Jezus wijst je namelijk niet terecht om je zonden lekker in je neus te wrijven. Hij biedt aan er ook iets aan te doen.

3. Aanbod

De boodschap eindigt daarom ook niet met een aanbeveling, maar met een aanbod. Jezus geeft niet alleen goed advies, maar Hij geeft goed nieuws in vers 20: *“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.”* Veel mensen zijn door dit vers tot geloof gekomen. Jezus staat aan de deur

van je hart te kloppen en het is aan jou om Hem binnen te laten. Maar in de context van Laodicea klopt Jezus niet aan bij een deur waar Hij nog nooit doorheen is gelopen. Hij klopt aan bij de deur waar Hij uit is gegooid! De kerk in Laodicea had Jezus niet nodig en Hij was als het ware door de achterdeur vertrokken terwijl zij hun eigen feestje aan het vieren waren. Maar wat een genade dat Jezus terugkomt en klopt aan hun deur. Wanneer jij je bekeert hoef je niet hard te kloppen bij de poorten van de hemel en te smeken of Hij je alsjeblieft nog een laatste kans wil geven. Hij is jou voor, want Hij klopt aan bij j ouw deur. Zelfs als jij Hem eerder de deur hebt gewezen, wat een genade. Mag Jezus terugkomen in jouw leven en de plek krijgen die Hij verdient?

Misschien ben je vooral bezig met het werk van de Heer en ben je de Heer van het werk een beetje uit het oog verloren. Hij mist je en wil niets liever dan dat je de deur weer voor Hem opendoet. Hij nodigt jou uit om de maaltijd met Hem te houden. Maaltijden in die tijd waren een intieme gebeurtenis, een moment van verbinding met die ander. Iets wat je niet zomaar met iedereen deed. Jezus biedt Zichzelf aan om in jouw leven binnen te komen, maar vervolgens verandert Hij van gast naar gastheer als Hij jou aan tafel uitnodigt met Hem. Dat komt omdat Hij niet een maaltijd aanbiedt, Hij *is* de maaltijd! Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal, het brood en wijn als teken van intieme eenheid met onze Redder en Heer.

In vers 21 lees je dat ook jij kunt overwinnen, net zoals Jezus Zelf overwonnen heeft. Maar die overwinning is niet gebaseerd op jouw harde werken en jouw toewijding aan Hem, maar aan Zijn harde werk en Zijn toewijding aan jou! Jij kunt rijk worden, omdat Hij arm is geworden voor jou. Jij wordt gekleed in het wit, omdat Zijn kleren werden gestript. Jij kunt weer zien, omdat Hij werd geblinddoekt en geslagen waarop ze spottend vroegen: ‘profeteer dan, wie heeft je geslagen?’ Hij stierf de dood die jij had moeten sterven, opdat jij eeuwig leven hebt in Hem. God de ultieme Gever gaf Zijn meest kostbare bezit, Zijn eigen Zoon. Wanneer je oog in oog komt met Zijn liefde en onder de indruk raakt van Zijn eindeloze toewijding aan jou, dan kan het bijna niet anders dan dat je in vuur en vlam gaat staan voor Hem! Niet uit plichtsbesef, maar omdat je hart gesmolten is voor die Jezus die jou eerst heeft liefgehad. Hij klopt ook aan jouw deur. Doe jij open?

LIEDEREN

720 – God maakt vrij

811 – Witter dan sneeuw

Gez 473/JdH 134 - Neem mijn leven, laat het Heer

What a beautiful name – Hillsong

461 – Mijn Jezus, mijn Redder

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);

- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Lees ieder voor zichzelf de lezing van vandaag: Openbaring 3: 14-22. Noteer wat jou het meest opvalt/aanspreekt en waarom. Deel dat met elkaar.

4. Wat betekent het om lauw te zijn? De gemeente wordt opgeroepen om zich ijverig in te zetten voor de Heer. Hoe ziet zulke toewijding aan Jezus eruit? Op welke manier zou je meer toegewijd willen zijn?

5. De gemeente in Laodicea was rijk en dacht niets nodig te hebben. Niets was minder waar. Hoe zit dat met jou? Als je eerlijk bent, zijn er dan gebieden in je leven waar het lijkt dat je Jezus eigenlijk niet echt nodig hebt? Op welke manier speelt rijkdom, geld en bezit daarin een rol? Op welke manier zou je meer afhankelijk kunnen worden van Hem in plaats van je bezittingen (of andere 'afgoden')?

6. Jezus zegt: *"Iedereen die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik."* Op welke manier heb je dit ervaren in je eigen leven? Op welke manieren zijn je ogen geopend voor je eigen tekortkomingen/zonden? Wat doet dit met je? Waar leidt dit tot een (vernieuwd) verlangen om meer toegewijd te zijn aan Christus?

7. Wanneer we tot geloof komen laten we Jezus als het ware binnen in ons leven. Maar wanneer we Hem (wellicht onbewust) de deur hebben gewezen, is Hij toegewijd en klopt Hij wederom aan. Hoe ervaar je dit in je eigen leven dat Hij aan jouw deur aanklopt? In hoeverre ben je vertrouwd met die intieme omgang met Jezus in persoonlijk gebed? Op wat voor manier ben je onder de indruk van de ongekende toewijding van Christus aan jou? Hoe helpt dat jou in jouw toewijding aan Hem?

8. Jezus zegt in alle zeven boodschappen: *"Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten (meervoud) zegt."* Hoe heeft de Geest tot jouw gesproken in deze preekserie? Misschien is het een idee om als kring een getuigenis te delen over hoe de preekserie jullie geraakt heeft en in beweging heeft gezet. Het is goed elkaar te bemoedigen met die verhalen binnen, maar ook buiten de kring.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U bent de trouwe en betrouwbare getuige, alles wat U zegt is waar en daar houden we ons aan vast. Vergeef ons als we lauw zijn in onze navolging van U, als we de kantjes ervanaf lopen en het eigenlijk wel best vinden. Zet ons in vuur en vlam voor U, we willen U navolgen in ieder opzicht. Help ons om in te zien waar we arm, naakt en blind zijn, wanneer we denken het allemaal wel zelf te kunnen. We hebben U zo nodig en wat zijn we armoedig als we dat niet inzien! Dank U wel dat U aan onze deur staat en aanklopt. We horen uw roepstem en we willen niets liever dan opendoen. Kom binnen in ons leven, neem uw plaats in. Dank U wel voor uw oneindige liefde en toewijding aan ons en we willen daarom niets liever dan ons leven toewijden aan U. Prijs de naam van het Lam, Jezus Christus, de overwinnaar, amen.

