

PREEK DOOR DE WEEK

Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud

[1 Petrus 1:1-12](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 27 maart 2023

Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud

Vol

Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei tegen hen: "Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen." Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.

[\(Matteüs 4:18-20\)](#)

Het leven van Petrus is als een spannend boek. Een doodgewone visser in Israël, totdat de nog onbekende Jezus langskomt en zegt: "Kom, ga met me mee...". Petrus laat direct alles uit z'n handen vallen en volgt. Nu begint zijn leven pas echt.

Door met Jezus mee te gaan, komt Petrus terecht in wat we nu een rollercoaster zouden noemen. Petrus maakt alle genezingen mee. Bij elk wonder staat hij er met z'n neus bovenop. Hij hoort hoe de gezaghebbende schriftgeleerden geen weerwoord hebben als Jezus hen van repliek dient. Hij mag de broden en vissen uitdelen aan vele duizenden. Hij ziet hoe doden worden opgewekt en stormen met één woord tot bedaren worden gebracht. In een andere storm loopt Petrus zelfs over water.

Bij elke gelijkenis die Jezus vertelt, zit Petrus eerste rang. Petrus is één van de eersten die getuigt dat Jezus de Messias is. Hij is bij Jezus' arrestatie en moet lijdzaam van een afstandje toezien hoe Jezus wordt gekruisigd en sterft. Tot zijn grote schaamte zegt Petrus ook nog tot drie keer toe dat hij Jezus niet kent, om zijn eigen hachje te redden.

Petrus ontmoet zijn opgestane Heer meerdere keren en ontvangt zijn grote opdracht van Jezus zelf om de kerk te bouwen. Wauw, wat een leven. Genoeg om er boeken over vol te schrijven, zou je denken. Toch doet Petrus dat niet.

In de brieven die Petrus ons naliet, schrijft hij juist over de dingen waar hij niet bij was. Petrus is vol van de weg die Jezus alléén moest gaan. Wat Jezus in eenzaamheid volbracht aan het kruis en de opstanding op Paasmorgen, noemt hij kostbaarder dan goud. Petrus' geheugen zit misschien vol met de talloze gebeurtenissen die hij met Jezus meemaakte, zijn hart zit dat niet. Dat zit vol met het belangrijkste, het meest liefdevolle wat de mensheid ooit is overkomen: Goede Vrijdag en Pasen.

Waar ben jij vol van als het over Jezus gaat?

Heer Jezus, er is veel waar ik U om kan bewonderen. Maar laat mijn hart vol zijn van het belangrijkste en meest liefdevolle, want U deed dat ook voor mij.

dinsdag 28 maart 2023

Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud

De meester is er, en Hij vraagt naar je

Marta zei tegen Jezus: "Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt." Jezus zei: "Je broer zal uit de dood opstaan." "Ja", zei Marta, "ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan." Maar Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?" "Ja, Heer", zei ze, "ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen."

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: "De meester is er, en Hij vraagt naar je." ([Johannes 11:20-28](#) NBV21)

Diep verdriet gemengd met vertwijfeling. Zo zou je de gemoedstoestand kunnen beschrijven van Marta en Maria, vlak na het overlijden van hun geliefde broer Lazarus. Naar wie moesten zij nu gaan?

Naar Jezus, natuurlijk.

We kennen de zussen van een huiselijk tafereel, waarbij Marta zich beklagt bij Jezus omdat ze vindt dat haar zus wel even kan helpen bij de verzorging van gasten. Maria gaf er de voorkeur aan om aan de voeten van Jezus te zitten en naar de beste Meester aller tijden te luisteren. Geef haar eens ongelijk! Jezus corrigeerde Maria niet, Hij sprak juist Marta vermanend toe:

"Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen." ([Lukas 10:41,42](#) NBV21)

Een begripvolle correctie, geen boze woorden maar liefdevolle waarheid. Jezus zal de inzet en gastvrijheid van Marta zeker gewaardeerd hebben, maar Hij waardeerde ook de echte belangstelling en leergierigheid van haar zus Maria. Wat is er *echt* noodzakelijk in het leven? Maria had de juiste keuze gemaakt en Marta had een belangrijke les geleerd – en ook wij mogen deze les nu samen leren.

In het gelezen Bijbelgedeelte komen we een prachtige geloofsbelijdenis tegen. Marta spreekt haar vertrouwen uit in Jezus, haar Heer die de Opstanding en het Leven is. Daarna gaat ze naar haar zus om ook haar aan de voeten van Jezus te brengen.

Hoe is het met jouw geloof? De meester is er, en Hij vraagt naar je.

Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud

Cold en hot cognitions

“U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien, gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde.” ([1 Petrus 1:8](#))

Boven deze bijdrage staan de woorden cold en hot cognitions. Het is Engels en is niet gemakkelijk één op één te vertalen. Op z'n eenvoudigst gezegd heeft 'cognitie' te maken met weten en op (allerlei manieren) leren kennen.

In de gedragstherapeutische literatuur wordt het onderscheid gemaakt tussen koude of 'cold cognitions' en warme of 'hot cognitions'. Cold cognitions zijn uitspraken die je weet met het hoofd, zoals: 'ik weet het wel, maar het voelt zo anders'. Hot cognitions zijn uitspraken die je weet met het hart, zoals: 'ik wéét het niet alleen, maar het voelt ook zo'. Vaak zijn de verschillende uitspraken interessant voor een therapeut om inzicht te krijgen in het gevoel van de patiënt, in plaats van alleen bij het verstand te blijven.

Bij de Bijbeltekst uit 1 Petrus 1 moet ik denken aan de vraag of ons geloof in Christus een cold cognition of een hot cognition is. Wanneer je met je verstand gelooft kun je dat zondermeer linken aan het eerste gedeelte van de Bijbeltekst: *'Zonder Hem ooit gezien te hebben, heb je Hem lief en zonder Hem nu te zien, gelooft u in Hem.'*

Bij het tweede gedeelte van de Bijbeltekst kun je meer denken richting de hot cognition: je ervaart (ervaren is voelen) daarbij een hemelse vreugde.

Het een is niet per se beter dan het ander; als gevraagd wordt naar het belangrijkste gebod, en Jezus antwoordt: God lief hebben, noemt Hij daarbij hart, ziel, verstand en kracht.

([Markus 12:30](#)) Waar in de niet-westerse wereld dromen en visioenen soms een rol kunnen spelen in het tot geloof in Jezus komen, zie je in het westen vaak dat kennis en verstand een bril is waardoor gekeken wordt. Wanneer het eerst met je verstand God leren kennen en van Hem horen is, kan het ook zo waardevol zijn als je merkt dat je geloof ook vanuit je verstand stap voor stap mag landen in je hart, daar waar ook je gevoel zit.

In de gedragstherapie gaat men – naast de cold en hot cognitions – er ook vanuit dat ieder mens gedrag vertoont op basis van leergeschiedenis. Dit betekent dat je leert van alles wat je doet en dat je die ervaring meeneemt in het overwegen van keuzes in je leven. Als je bijvoorbeeld aan een hete pan brandt, zul je de volgende keer wel voorzichtiger zijn en ovenwanten aantrekken voor je de pan pakt.

Je ervaringen met God en het geloof kun je zien als leergeschiedenis die jouw 'hot cognition' voeden. Hoe meer ervaringen je hebt – bijvoorbeeld door Bijbel te lezen – hoe steviger je 'hot cognition' wordt. Ervaringen kunnen leiden tot zowel meer kennis als het meer in je hart landen van het geloof.

Geldt de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage ook voor jou?

Waar sta je in je geloofsleven: eerder een 'cold cognition' of een 'hot cognition'?

Wat is jouw verlangen en wie kan hier met jou voor bidden?

Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud

Kostbaar... dat kost wat

‘Schoonste Heer Jezus, U wil ik eren, U wil ik beminnen. Jezus is schoner! Jezus is reiner, die ons bedroefde hart verheugt. Er is geen waarde hoger op aarde dan U alleen, Jezus mijn Heer.’

Het zijn woorden uit het lied ‘Schoonste Heer Jezus’ dat ik in de voorbereiding op deze bijdrage hoorde, en eigenlijk drukt het alles uit over wat het **kostbaarste** is in ons leven: niets hier op aarde heeft zoveel waarde... Maar tegelijk zocht ik naar herkenning in mijn eigen leven. Want wat kunnen zoveel dingen die hoogste waarde vervangen: een andere auto, een mooi huis, misschien wel een nieuwe jas. Of misschien zeg je: nee, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn mooie baan. Of als je kerklid bent, de kerk. Veel ook goede dingen kunnen zomaar de plaats van Jezus innemen. Het kan ook zomaar dat al die mooie dingen je niets zeggen omdat je je baan kwijt bent, je huwelijk stuk loopt, je kinderen niet mee willen naar de kerk, en oh ja de kerk, misschien zeg je wel: praat me daar niet van: gisteren had ik nog woorden met iemand... Nee, praat me niet over ‘schoonste Heer Jezus’. Ik weet het gewoon niet meer...

Petrus schreef zijn eerste brief aan christenen die te maken hadden met vervolging, dreiging van buitenaf. Hoe kun je je dan verblijden, je verheugen in God? Petrus gaat terug naar de basis, in [1 Petrus 1:3](#) staat: *‘In zijn grote barmhartigheid heeft God ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo een levende hoop gegeven.’* Het nieuwe leven kwam niet van onze kant, maar van Hem. Door zijn grote barmhartigheid... door de opstanding van Jezus. Kan dat nog stuk? Ik ben geneigd te zeggen: Nee, want het is door Zijn opstandingskracht dat we nieuw leven hebben. Dat is hoop, tegen alle onzekerheid en onstuimigheid van het leven in.

Petrus zegt dat we ook te midden van verdriet ons kunnen verheugen. Waarin? In de erfenis die voor ons klaarligt. *‘Een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt’.* Die erfenis bestaat uit onze redding: *‘U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde der tijden geopenbaard te worden.’* ([1 Petrus 1:4-5](#)) We hebben er nu reeds deel aan, maar in de toekomst wordt het ten volle werkelijkheid. Bij Christus’ komst, Hij brengt het volle heil, de complete redding mee. (zie verzen 7 en 13)

Juist in en door de beproeving zal de echtheid van ons geloof blijken, kostbaarder dan vergankelijk goud. (vers 7) Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat na een crisis in je leven je geloof opeens weer opbloeit. Het leek dor en dood, maar kwam zoveel rijker terug. Soms zeggen mensen: “Ik verlang nog weleens terug naar die crisistijd want toen was God zo dichtbij.” Beproefd geloof, het is verdiept, kostbaar geworden. Petrus zegt vervolgens dat we in het geloof een onuitsprekelijke, hemelse vreugde kunnen ervaren (vers 8).

Ik kom nog even terug op het lied waarmee ik begon: *‘Schoonste Heer Jezus... niets hier op aarde heeft zoveel **waarde** dan U alleen, Jezus mijn Heer’.* Dat is waar onze vreugde in geborgen is, in Jezus. Ja, want met zijn kostbaar bloed heeft Hij ons vrijgekocht. (lees ook [1 Petrus 1:18-19](#)) Het heeft Hem alles gekost om het kostbaarste aan ons te kunnen geven: Redding. Het is een vast fundament: God die de erfenis bewaart, Jezus die daarvoor zijn leven heeft gegeven. Verheug je daarover, ook in tijden van druk: Zie slechts op Hem!

Gebod naar [Efeziërs 6:24](#))

De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben, in onvergankelijkheid.

Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud

God verandert mensen

Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen (...), door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. (...) Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. ([1 Petrus 1:1-3](#))

In de 2 brieven die we van Petrus kennen, schetst hij Jezus zoals hij Hem heeft leren kennen, met de nadruk op Jezus' lijden, sterven en opstanding en hoe Jezus naar Gods plan in deze weg volhardde en tot het einde toe volbracht. Ik kan me niet voorstellen dat Petrus bij het schrijven niet heeft teruggedacht aan momenten die hem in zijn eigen leven zullen hebben geraakt. Bijvoorbeeld toen hij Jezus voor de derde maal verloochende en hoe hij onder haan-gekraai besepte wat hij Jezus aangedaan had en huilend was weggegaan. ([Matteüs 26:75](#)) Niet lang daarvoor had Jezus aan Petrus en de anderen verteld dat Hij in Jeruzalem zou moeten lijden en dat Hij gedood zou worden maar op de derde dag zou worden opgewekt. En hoe fel had hij, haantje Petrus, toen gezegd dat dat absoluut niet zou gebeuren. Waarop Jezus hem zei: *"Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen."* ([Matteüs 16:23](#)) Het zal je maar gezegd worden... Toch was dat, denk ik, nog niet de definitieve ommekeer in denken en geloof van Petrus. Want iets later, als Jezus door een legertje soldaten wordt opgepakt om te worden meegenomen, sloeg Petrus de slaaf van de hogepriester een oor af. Waarop Jezus zei: *'Steek je zwaard in de schede. Zou Ik de beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?'* ([Johannes 18:10-11](#))

Petrus had er alles voor over dat Jezus niet zou hoeven lijden en hij was er strijdvaardig genoeg voor. Dat is mooi, maar hij zat er naast, want Gods plan gaat de redenering van mensen en hun aardse plannen verre te boven. Met geweld God een handje helpen past daar echt niet in. Zou Petrus niet vaak gedacht hebben aan zijn falen op belangrijke momenten? Het weerhield God er in elk geval niet van om Petrus een belangrijke plaats te geven in het verspreiden van het Evangelie. En hoe zijn Petrus en zijn inzichten veranderd! Uit zijn brieven noem ik een aantal teksten waaruit dat naar voren komt:

[1 Petrus 1:18-19](#): *'Weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.'*

[1 Petrus 4:1-2](#): *'Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als Hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.'*

En [1 Petrus 3:14-15](#): *'Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart.'*

Petrus is enorm veranderd door alles wat Jezus hem leerde en voordeed. Kun je aangeven in welke dingen God verandering bracht in jouw denken en manier van leven? Neem vandaag eens tijd om Hem extra te danken voor inzicht in wat God voor ons heeft weggelegd.

zaterdag 1 april 2023

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over [1 Petrus 1:1-12](#). Titel: Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud.

We bereiden ons deze weken voor op Goede Vrijdag en Pasen, twee verschillende aspecten van het Evangelie maar onlosmakelijk met elkaar verbonden: zonder Goede Vrijdag geen Pasen. Wigle koos voor zondag Petrus uit die in zijn brieven terugkijkt op zijn leven als discipel en apostel en wat hij (met vallen en opstaan) mocht leren, en wat hij aan het eind van zijn leven als geloofsfundament wil doorgeven aan de volgende generatie. Hij vat dat geloofsfundament samen in begrippen als 'onvergankelijke, ongerepte erfenis' en 'de echtheid... van uw geloof - zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud'.

Petrus schetst Jezus zoals hij die mocht ontdekken in zijn volgen van Jezus, met in het bijzonder Zijn lijden, sterven en opstanding en hoe Jezus Zijn weg, naar Gods plan, daarin ging: volhardend tot het einde toe. Petrus drukt zijn lezers op het hart onder de indruk te komen en te blijven van wie Jezus voor hen is en wat Hij voor hen bereid heeft door Gods grote heilsplan te volbrengen in Zijn lijden, sterven en opstanding.

Hoe kostbaar achten wij ons geloof? En op welke manier vullen wij overeenkomstig dat ons leven in? De echtheid van het geloofsleven blijkt vaak uit het doorstaan van de beproeving; zie ook hier de parallel met [Hebreeën 12:1-3](#). Maar ook de parallel met onze recente preekserie, waar het steeds weer ging om beproefd worden, doorstaan en overwinnen, anders gezegd het vasthouden van het geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Petrus noemt de mensen aan wie hij schrijft 'uitverkorenen'. Omdat ze door God voorbestemd zijn om tot een heel ander, nieuw leven, te komen. En, zo schrijft hij een paar regels verder tot... *'een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.'* Wanneer voelde jij je door God uitverkoren en daarom vreugdevol? Hoe blijf jij onder de indruk van wie Jezus - ook voor jou persoonlijk - is?

Petrus is veranderd door alles wat hij van Jezus leerde en zag. Kun je aangeven in welke dingen God verandering bracht in jouw denken en manier van leven? Neem eens tijd om Hem extra te danken voor inzicht in wat God voor ons heeft weggelegd. Welke zijn zo kostbaar dat je ze nooit vergeet (getuigenis) en aan welke zou je je opnieuw willen toewijden?

In de Willibrord-vertaling staat boven de tekst van [1 Petrus 3:14-4:6](#) het kopje: 'Lijden om de gerechtigheid naar het voorbeeld van de Heer.' Hoe kijk jij aan tegen lijden in het leven van vervolgte christenen? En naar mogelijk lijden in je eigen leven? In hoeverre zitten dingen van aards geluk daarbij in de Weg? Hoe ga je daarmee om?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 26 maart 2023 op de website.

Morgen, 2 april, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Matteüs 21:1-17](#) (NBV21)
Titel: De goede week. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.
Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 31 maart.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.