

PREEK DOOR DE WEEK

Pasen

[Johannes 20:11-18](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 10 april 2023

Pasen

Ik ben het

Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen Hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: "Een geest!" Maar Jezus zei: "Rustig maar, Ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn." Toen zei Petrus: "Heer, als U het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen." Jezus zei tegen hem: "Kom naar Mij toe."

Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: "Heer, red mij!" Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: "Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?" ([Matteüs 14:25-31](#))

Jezus wordt niet altijd direct herkend. Toen Maria Jezus ontmoette op de vroege Paasmorgen dacht ze eerst dat het de tuinman was. En de Emmaüsgangers liepen een paar uur met Jezus op maar zagen pas bij de maaltijd dat Hij het was. En de leerlingen herkenden hun Meester niet toen Hij een kampvuurtje op het strand had gemaakt om vis te roosteren die ze nog moesten vangen.

In het bovenstaande Bijbelgedeelte herkennen de leerlingen Jezus evenmin. Dat is ook niet zo gek omdat Jezus over het water aan komt lopen. Frappant is dat Petrus even later precies hetzelfde doet. Als Jezus verschijnt gebeurt er vaak iets bijzonders in het leven van mensen.

De ene keer worden mensen getroost en andere keer verschaft Jezus levensveranderend inzicht of wordt zo ongeveer de belangrijkste levensles geleerd. Soms zijn mensen tot iets onmogelijks in staat en in alle gevallen komt Jezus liefdevol tegemoet aan angst, ongeloof, twijfel en verdriet.

Ik ken mensen die door Jezus uitzien naar een hoopvolle toekomst ondanks een voortslepende depressie. Ik heb mensen van dichtbij meegemaakt die na een ontmoeting met Jezus van harddrugs konden afkicken. Of ik kijk naar mijn eigen leven en zie mezelf elke dag meer vertrouwen op die Jezus die ook tegen mij zegt: 'Rustig maar, Ik ben het. Je hoeft niet bang te zijn'.

De Heer is waarlijk opgestaan en verscheen direct na Zijn opstanding aan veel mensen, al dan niet herkenbaar. Door de Heilige Geest verschijnt Hij ook aan ons. Herken je Hem in je eigen leven of in je omgeving?

Heer, dank U dat U zo vaak aan ons verschijnt. Help ons om U te herkennen.

dinsdag 11 april 2023

Pasen

Vragen naar de bekende weg

“Waarom huil je?” vroeg Jezus. “Wie zoek je?” ([Johannes 20:15](#) NBV21)

Wat moet het ongemakkelijk zijn om te leven met iemand die alles al weet! Bij gewone mensen zou dat doodeng zijn – je zou niets meer durven zeggen of denken – maar bij Jezus zijn je woorden en gedachten veilig. Je kunt Hem geen nieuwe informatie geven, maar je mag wel met Hem spreken, je hart luchten, zijn liefdevolle wijsheid ervaren.

De ontmoeting van de verdrietige Maria met haar opgestane Heer is ontroerend mooi. Merk op dat Jezus deze huilende vrouw twee keer naar de bekende weg vraagt: *“Waarom huil je?”* en *“Wie zoek je?”* Alsof de Heer van het Leven dat niet wist!

Maria krijgt rustig de gelegenheid haar verdriet en wanhoop te uiten. Ze vertelt dat ze bij het lege graf van haar Heer gekomen is en geen idee heeft waar zijn lichaam is gebleven. Zelfs een vredige laatste rustplaats wordt haar Meester kennelijk niet gegund! Maria is hierdoor vanzelfsprekend volledig van slag. Ze geeft antwoord op de twee vragen, denkend dat ze de tuinman te woord staat. Waren het de tranen die haar ogen vertroebelden? Was het gewoon ondenkbaar voor Maria dat haar Meester in levenden lijve vlak voor haar stond? Waarschijnlijk allebei...

Maria is niet alleen in haar verwarring. Denk aan de Emmaüsgangers die Jezus al wandelend uitgebreid laat vertellen over hun verdriet en teleurstelling, terwijl zij denken dat ze in gesprek zijn met een vreemdeling die als enige niet weet wat er in Jeruzalem is gebeurd. Ga er maar vanuit dat Jezus exact wist wat daar gebeurd was! Maar Hij hield zich op de vlakke en wekte zelfs even de indruk dat Hij hun gezelschap ging verlaten. Pas daarna, bij het breken van het brood, herkenden ze hun levende, opgestane Heer. Bij Jezus' verschijning in Jeruzalem was er ook verwarring. Daar meenden zijn leerlingen dat Hij een geest was. Later, aan de oever van het meer herkenden ze Hem evenmin direct.

Maria's hart en ogen gaan open wanneer ze de Meester haar naam hoort noemen. Alleen dat gegeven is het waard om vandaag rustig te overdenken.

Spreek je hart uit tegen de Heer. Deel je vragen, je zorgen en je verdriet. Ja, Hij is er al bekend mee – maar Hij kent je naam en luistert geduldig en liefdevol.

Opgestane Heer – U weet dit natuurlijk al, maar we houden zoveel van U!

Evangelie is de Blijde Boodschap

'Het is de opstanding, de opstanding, en niets anders dan de opstanding, die de basis is van alles wat ik doe en zeg. Mijn hele leven wordt bepaald door de opstanding.'

([1 Korintiërs 15:32](#), vertaling E. Peterson)

Mijn hele leven wordt bepaald door de opstanding, dat is nogal een uitspraak. Kan ik dat nazeggen? Het huidige denken in onze westerse cultuur wordt sterk bepaald door 'Leef NU'. Alles is erop gericht dat we nu alles uit dit leven moeten halen. Enerzijds kan dat onze zorgen over de toekomst verlichten, anderzijds legt het wel een grote claim op het leven nu. En wat als onze mooie plannen doorkruist worden door de gebrokenheid van het leven en de eindigheid ervan? Veel mensen ervaren ook een zekere leegte in dit vluchtige leven, ondanks dat ze alles hebben. Is dit nu het leven?

Paulus heeft een heel andere insteek. Wat hem ook overkomt, zijn leven wordt bepaald door de opstanding, ook in het NU. Hij zegt zelfs: *'Waarom zou ik mijn leven zo in de waagschaal stellen, de dood riskeren, als ik niet geloofde in de opstanding?'* (lees de verzen 30-33)

Waardoor heeft de opstanding alles op zijn kop gezet? Ik noem graag een paar redenen:

- Als Jezus is opgestaan uit de dood, is er dus een bestemming voor de mens. God heeft ons geschapen en bestemd om met Hem verbonden te zijn, door Jezus Christus. Er is inderdaad meer in het leven, er ligt een hoger doel aan ons leven ten grondslag. Een hoge waarde voor de mens.
- Door de opstanding zijn we in een nieuw tijdperk gekomen. Spreken we in onze jaartelling niet van voor en na Christus ('komst)? Door de opstanding is de nieuwe toekomst dichterbij gekomen. 'Er is meer dan je denkt', niet in de zin van 'je kunt alles zijn wie je wilt zijn' (psychologie), maar in de zin van: zoals de zaken nu zijn is niet zoals ze bestemd zijn. God schiep ons voor een ander doel, namelijk om te worden zoals zijn Zoon. Er is verandering mogelijk door de Geest en de opstanding van Jezus.
- De dood zal het leven niet verslaan. Misschien is dit wel de grootste Hoop die het Evangelie, het blijde nieuws ons biedt. Paulus zegt in [1 Korintiërs 15:54](#) *'De dood is opgeslokt door overwinnend Leven! Wie heeft er hier het laatste woord, de dood? Ja, dood, wie is er nu nog bang voor jou?'* Hij daagt de dood dus als het ware uit: Waar is je prikkel? De prikkel van de dood was de zonde en de wet, maar zegt Paulus verder: *'Maar nu, met een enkele, winnende slag, heeft het Leven zonde, schuld en dood verslagen.'* Wat een geschenk: er is geen veroordeling meer, door Jezus Christus. (Romeinen 8:1)

We hoeven niet NU alles uit dit leven te halen, ook pijn, ziekte, lijden krijgen hun plek als ons zicht op ons bestaan wordt bepaald door de Opstanding. Er is een prachtig lied, 'King of Kings', dat die overwinning bezingt. Daarin komt - vertaald - de volgende zin voor: *'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt... dood had geen heerschappij meer over Hem. Dood is verzwolgen in victorie.'* Met Pasen mogen we het uitzingen: *'Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.'* En *'Nu de Heer is opgestaan, nu breekt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven in Zijn Heerlijkheid.'* (Uit: Johan de Heer 25)

donderdag 13 april 2023

Pasen

Herken je Hem?

“Ik heb je bij je naam geroepen”... ([Jesaja 43:1](#) NBV)

Wat een schitterend schilderij van Rembrandt mochten we afgelopen zondag als onderdeel van de preek zien. Het maakte diepe indruk op me: de sfeer van het schilderij, de kleuren, schaduwen, lichtinval, emoties en details.

Dit schilderij verbeeldt de opstanding van Jezus, waarbij Jezus de Tuinman is en Maria Hem ontmoet. Maria is bij het graf, ze ziet daar de twee engelen en ziet dat het graf leeg is. Natuurlijk vraagt Maria zich af waar Jezus' lichaam is, ze denkt dat mensen het lichaam van Jezus hebben weggehaald. Dan vraagt 'de Tuinman' aan Maria waarom zij huilt, waarop ze nogmaals vraagt waar het lichaam van Jezus is. Als Jezus dan Maria's naam zegt, hoort Maria Jezus en herkent ze Hem.

Als je het verhaal achter het schilderij niet kent, zou je kunnen denken dat het inderdaad gaat over een tuinman. Hij is het meest verlicht, dus hij zal de hoofdpersoon wel zijn. Waarschijnlijk is de tuinman aan het werk, aangezien hij een schep in zijn hand heeft en in beweging is. Het lijkt alsof de tuinman op weg is ergens naartoe. Verder is op het schilderij goed te zien dat er een vrouw geknield bij een grafsteen zit. De vrouw ziet er geschrokken en verdrietig uit. Dat lijkt ook wel logisch, omdat er twee hemelse figuren bij haar in de buurt zitten en de vrouw wellicht bezorgd is over wat er gebeurd is of nog gaat gebeuren.

Je merkt wel dat een beschrijving bij het schilderij kan voorkomen dat je de betekenis van het schilderij zelf gaat bedenken, waardoor de interpretatie wellicht helemaal verkeerd is, zoals hierboven.

Al meerdere malen heb ik me afgevraagd of ik Jezus zou herkennen als Hij in deze tijd zou leven. Waarschijnlijk was er dan op televisie, radio en social media te zien dat er iemand is die zieken geneest en wonderen doet. Zou ik Hem dan herkennen als Jezus? Of zou ik – net als hierboven beschreven – zelf gaan bedenken wie die Persoon is en wat de betekenis is van Zijn daden?

Wij kennen nu het verhaal achter het schilderij. We hebben zelfs de kans om Jezus beter te leren kennen. Niet alleen als Tuinman, maar ook als onze Heer en Verlosser. Wat is het dan toch belangrijk om de verhalen in de Bijbel te lezen, van anderen te horen over Jezus en op zoek te gaan naar de betekenis van Jezus' leven voor ons.

Herken jij Jezus als Hij jouw naam roept?

Houd niet het verkeerde beeld vast

"Houd Me niet vast", zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader." ([Johannes 20:17](#))

Wát een ontmoeting op de Paasmorgen moet dat geweest zijn! Terwijl Maria van Magdala naar het graf van Jezus ging, ontmoet zij Hem daar levend! Als ik me probeer in te beelden hoe dat moet zijn geweest, kan ik me goed voorstellen dat Maria Jezus wilde omarmen, strak vasthouden om Hem nooit meer kwijt te raken. Jezus betekende heel veel voor Maria, ze had ook veel aan Hem te danken. In [Lukas 8:2-3](#) lezen we dat Jezus zeven kwade geesten uit haar had weggejaagd. Door Jezus had ze een totaal ander leven gekregen. Was ze eerst iemand die leed onder een grote bezetenheid, na Jezus' ingrijpen was ze volkomen hersteld en was een van de vrouwen geworden die Jezus en zijn leerlingen volgden en voor hen zorgden.

Als Maria Jezus herkent, wil ze Hem vasthouden, maar Jezus weerhoudt haar daarvan. *"Want", zo zegt Hij, "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader."* Het doet me denken aan [Matteüs 16](#) waar Petrus ook Jezus wil vasthouden, vasthouden aan de Jezus die Hij drie jaar lang van nabij had meegemaakt en die Hij beslist niet kwijt wilde. Ondanks dat Jezus gezegd had dat *"Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt."* Ik kan niet in hun harten en zielen kijken, maar ongetwijfeld hadden Petrus en Maria een heel grote liefde voor Jezus en wilden ze niet dat Hem iets werd aangedaan of dat zij Hem zouden moeten missen.

Vasthouden aan Jezus, geweldig mooi en goed. Moeten we doen. Tenzij we verkeerd tegen Jezus aankijken en onze wil niet overeenkomt met Gods wil en plan. Niet doen, zegt Jezus, tegen zowel Petrus als Maria. *"Niet doen, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader."* Dat hoorde ook bij de bedoeling van Jezus' komst in een lichamelijke gestalte op aarde. Dat Hij - zoals profetieën hadden voorspeld - de mens op aarde zou redden van de breuk met God en daarna naar de Vader zou terugkeren en daar voor ons plaats zou bereiden om bij God voor eeuwig tot onze bestemming te komen. Daar zullen we God zien zoals Hij is. Zoals Jezus zich met Mozes en Elia op de berg in Zijn werkelijke, verheerlijkte vorm liet aanschouwen. Dáár moeten we heen. Onze verlangens en denkbeelden mogen dat niet tegenhouden, hoe goed of goed bedoeld ook. Het is niet voor te stellen wat Pasen voor de mens betekent: we zullen voor eeuwig bij Hem zijn en Hem zien zoals Hij is, maar [1 Johannes 3:2](#) staat dat we ook aan Hem gelijk zullen zijn. Volgens de Studiebijbel betekent het niet dat we identiek aan God zullen zijn maar dat we in eeuwigheid moreel zonder zonde zijn, intellectueel zonder leugen en dwaling en lichamenlijk zonder zwakte of gebrek, vol van de Heilige Geest. Het is voor de mens te hoog, maar door Pasen mogen we hoopvol onderweg daarnaartoe.

Wat is het een mooi moment als Jezus Maria bij haar naam roept. Hoe persoonlijk wil God/Jezus met ons omgaan! Dat persoonlijke kunnen we ook zien in de levens van mensen die leven vanuit Pasen. De gemeenschappelijke overeenkomst zal hoogstwaarschijnlijk DANK zijn, maar de uitwerking kan heel verschillend zijn. Dat wil ik vandaag graag meegeven. Op welke manier wil jij God/Jezus graag danken in je leven of levensstijl? Als je je daarbij wilt laten leiden door het Woord van God, lees dan bijvoorbeeld Romeinen 6.

zaterdag 15 april 2023

Afgelopen zondag vierden we Pasen. Patrick van der Laan sprak over [Johannes 20:11-18](#) (NBV21).

Voorafgaand aan Pasen vierden we (witte) donderdag en Goede vrijdag het heilig Avondmaal opdat we nooit zullen vergeten wat een wonder van genade het is dat Jezus de hemel verliet en Mens werd om voor ons te sterven... maar dus ook om op te staan!

Patrick liet een schilderij van Rembrandt zien waarin we Jezus zien zoals Maria van Magdala het ervaarde. Ze herkende Hem niet direct, maar dacht dat het de tuinman - of in andere vertalingen de hovenier - was. Mooi om Jezus als de Hovenier te zien en te erkennen als de Werker in ons hart en leven. Patrick schetste dat als volgt:

- Hij plaatst schuttingen (om de grenzen aan te geven), door de Bijbel heen.
- Hij ontwerpt de tuin en legt deze aan (door te graven, te zaaien en te planten), door onze gebeden heen.
- Hij onderhoudt de tuin (door te snoeien, onkruid te wieden en water te geven), door de kerk en elkaar als gemeenschap heen.

Als je zo kijkt, zie je dat in veel dingen terug, o.a. in een aantal gelijkenissen die Jezus vertelde. Denk daarbij aan de vijgenboom, de schat in de akker, het mosterdzaadje, het onkruid tussen de tarwe, het vanzelf groeiende zaad, de arbeiders in de wijngaard, de wijnstok en de ranken, de zaaier en de boom die je aan de vruchten herkent.

Jezus leeft, Hij noemt je bij je naam en verlangt ernaar je hart en leven te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden... Het is Pasen!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Maria van Magdala herkende Jezus niet meteen, ze dacht dat het de tuinman was. Als Jezus door de Heilige Geest op de hierboven genoemde manier in ons aan het werk is, op welke momenten of manieren heb jij Jezus en Zijn werk in jouw leven herkend en ervaren?

Goede Vrijdag en Pasen zijn bepalend voor onze redding. Hoe houd je de impact van die dagen voor ogen in de loop van het jaar? Bepaalt het je manier van leven? Hoe?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 9 april 2023 op de website.

Morgen, 16 april, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Exodus 1:8-2:15](#) (NBV21) Titel: Op weg naar bevrijding.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 14 april.

*Wist je dat er naast de Preek door de Week ook een **Meerkids door de Week** is? Hiermee kun je als gezin verder gaan met het verhaal dat kinderen op zondag hebben gehoord. Er staan vragen in om samen te bespreken, maar ook to-do's, challenges en bijvoorbeeld weetjes. De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.