

PREEK DOOR DE WEEK

Op weg naar bevrijding

[Exodus 1:8-2:15](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 17 april 2023

Op weg naar bevrijding

Vrijheid! Blijheid?

U bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik die vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde.
([Galaten 5:13](#), GNB)

Wat is vrijheid? Toen ik in de Bijbel zocht naar teksten over vrijheid viel me iets op. De belofte van vrijheid gaat vaak hand in hand met regels en geboden. Dat klinkt tegenstrijdig. Je wordt blij gemaakt met het feit dat je helemaal vrij bent. Maar... dan word je opgeroepen om wel op een goede manier met die vrijheid om te gaan. Is dat dan wel echte vrijheid?

Stel je eens een peuter voor, die woont in een huis met een grote tuin. In de tuin zijn speeltoestellen en het kind speelt daar graag. De tuin ligt aan een straat waar auto's rijden. Wat is vrijheid voor deze peuter? Zonder toezicht of bescherming spelen in deze tuin? De peuter zou het misschien wel willen, maar jij en ik weten wel beter. Het kind zou beter af zijn met een hek om de tuin. De vrijheid om te spelen in de tuin en toch de bescherming van een omheining tegen gevaren buiten de tuin.

Denk nu eens aan de Israëlieten in het boek Exodus. Ze zijn uit Egypte bevrijd van slavernij en samen met Mozes op weg naar het beloofde land. Helemaal vrij! En dan...? Mozes ontvangt de Tien Geboden. Is dit dan toch weer een beperking van hun vrijheid? Denk nog eens aan het voorbeeld van die peuter. De leefregels van God helpen de Israëlieten om in werkelijke vrijheid te leven. Aan het begin van die Tien Geboden lezen we dat het niet draait om de regels op zich maar om de Gever van deze regels:

Toen sprak God deze woorden: "Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd." ([Exodus 20:1,2](#))

De Heer maakt zich bekend als hún God. Hij heeft ze de vrijheid gegeven. Hij wil dat ze optimaal van die vrijheid kunnen genieten.

Vrijheid wordt ook blijheid wanneer je beseft Wie die vrijheid gegeven heeft. Dat was zo voor de Israëlieten. En dat is ook zo voor jou en mij. In het Evangelie van Johannes zegt Jezus: *"Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn."* ([Johannes 8:36](#))

Gebed

Heer Jezus, dank U dat ik door het kennen van U werkelijk vrij ben.

dinsdag 18 april 2023

Op weg naar bevrijding

Tof

Ze zag hoe mooi het kind was en hield het verborgen, drie maanden lang.

([Exodus 2:2](#) NBV21)

Negen maanden had Jochebed haar zoon bij zich gedragen. Met haar man Amram had ze al een meisje en een jongen gekregen: Mirjam en Aäron. En nu was haar derde kind geboren, een zoon.

Het verhaal van baby Mozes in het mandje, dobberend tussen het riet van de Nijloever, is algemeen bekend. Drie maanden lang was het gelukt om de baby verborgen te houden. Je vraagt je af hoe de ouders het huilen van het kind beperkt en tegengegaan hebben al die tijd! Het huilen van een baby is gewoonlijk een gezond signaal – iedereen haalt opgelucht adem als na de geboorte de longen zich vullen en de baby voor het eerst luidkeels van zich laat horen. Maar dit waren geen normale tijden. Het huilen van baby Mozes betekende gevaar, want zijn ouders hadden hem in leven en uit zicht gehouden, tegen de bevelen van Farao in.

Je moet er niet aan denken hoe het is om een kind af te moeten staan. Helaas is het een groot verdriet van alle tijden en ook vandaag komt het voor dat ouders niet de kans krijgen hun eigen kind groot te brengen. In het geval van baby Mozes waren de omstandigheden zeer dreigend. Er moest een plan bedacht worden om het kind te redden en dat lukt uiteindelijk door een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Het leven van de baby wordt gered terwijl zijn eigen moeder, Jochebed, als voedster mag optreden. Betaald door een Egyptische prinses! Dat is een gedroomde oplossing, mede tot stand gebracht door het slimme en dappere optreden van zus Mirjam – het meisje dat op enige afstand een oogje in het zeil heeft gehouden.

Nu kunnen we hier van alles over denken en zeggen. Maar ik wil nu graag stilstaan bij het feit dat baby Mozes 'mooi' was. Dat wordt ook benoemd in [Handelingen 7:20](#), als onderdeel van de indrukwekkende Bijbelstudie die Stefanus geeft, voorafgaand aan zijn steniging. Maar ik geloof vast en zeker dat *alle* kinderen die getroffen werden door het moorddadig wrede plan van Farao onvervangbaar kostbaar en mooi waren! Elk kind is een schepsel van God, de Maker die zijn schepping 'tof' (טוב - tov) noemt. Wie de schoonheid van een kind niet ziet, erkent de schoonheid van God niet!

Machtige Heer, laat ons in elk mensenkind uw beeld herkennen.

woensdag 19 april 2023

Op weg naar bevrijding

Twee vrouwen

Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: 'Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.' Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. 'Wat heeft dit te betekenen?' vroeg hij hun. 'Waarom laat u de jongens leven?' De vroedvrouwen antwoordden de Farao: 'De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.' God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich snel uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk Hij ook aan hen nakomelingen.

[\(Exodus 1:15-21\)](#)

Twee vrouwen, Sifra en Pua zijn een belangrijke schakel in Gods plan. Op het eerste gezicht doen ze gewoon hun werk, maar ze hebben daarnaast een groot geloof. Bovendien, zo lezen we in vers 17 hadden ze ontzag voor God.

Verderop in vers 20 en 21 lezen we nogmaals dat God het werk van de vroedvrouwen zegende en dat de vrouwen ontzag voor God hadden. De vrouwen waren gericht op God, dat is wel duidelijk.

Ze luisterden niet naar wat de farao aan hen vroeg, ze voerden zijn opdracht niet uit. Ze waren ongehoorzaam aan de farao. Dit konden ze alleen doen omdat ze volledig gericht waren op God. Ze lieten zich niet afleiden. Ze waren vastberaden en hadden zelfs hun woordje klaar toen de farao hen op het matje riep.

Twee sterke vrouwen die zich niet van de wijs lieten brengen, zelfs niet door de farao. Ik stel me voor dat ze met het lood in de schoenen naar de farao toe gegaan zijn en blij en misschien een beetje verward weer terug naar huis gingen.

Want laten we eerlijk zijn, het verhaal dat Hebreeuwse vrouwen sterker zijn dan de Egyptische tijdens de bevalling, is niet heel aannemelijk. God gebruikt mensen voor Zijn plan. Mensen die zichzelf niet op de voorgrond plaatsen, maar Hem volgen. In [Matteüs 5:3](#) zegt Jezus: "Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel."

Gebed

Vader in de hemel, dank U dat U ons kracht geeft om sterk te zijn. Ik bid dat we onze ogen op U gericht houden.

donderdag 20 april 2023

Op weg naar bevrijding

Gods verlossingsplan

“Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel.” ([Genesis 3:15](#))

In Genesis 1 en 2 lezen we dat God de hemel en de aarde scheidt en dat er op die aarde een prachtige tuin is die we in het verhaal van Adam en Eva leren kennen als het paradijs. In [Genesis 3:8](#) staat dat zij de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorde wandelen. Dit geeft wel aan hoe vertrouwelijk hun relatie met God was. Hier leefden zij in gemeenschap met God totdat zij ongehoorzaam werden. Ze werden bang en ze verborgen zich voor God. De zonde creëert afstand tussen God en de mens. Gelukkig legt God zich niet neer bij deze situatie en spreekt in Genesis 3:15 de belofte uit dat op een dag de kop van de slang, de duivel, verbrijzeld zal worden en de relatie tussen God en de mens weer hersteld zal worden.

Die belofte van God omvat een plan dat heel veel tijd in beslag neemt en die als een rode draad door het Oude Testament loopt. Het is eigenlijk het mooiste verhaal ooit geschreven met de meest verrassende ontknopingspunt ooit. God die mens wordt en tegen de allerhoogste prijs de duivel verslaat en alles weer in orde maakt.

Het boek Exodus neemt een belangrijke plaats in in dit plan. Hier worden de contouren zichtbaar van zijn plan. God grijpt op een bijzondere manier in om het volk Israël uit Egypte te bevrijden. Daarna geeft God allerlei voorschriften die ervoor moeten zorgen dat het volk een heilig en apart gezet volk is, zodat op een dag uit dit volk een verlosser op zal staan om hen te bevrijden.

Het boek Exodus laat ook zien hoeveel geduld God heeft met het volk dat keer op keer ongehoorzaam is en zich van Hem afwendt. Als Mozes op de berg Sinaï is om Gods wet te ontvangen, blijft hij zolang weg dat het volk een gouden kalf maakt en dat gaat aanbidden.

Als Mozes vervolgens voor de tweede keer de berg opgaat, zegt hij tegen God in [Exodus 32:31-32](#): *“Ach HEER, dit volk heeft zwaar gezondigd: ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt U dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt.”*

Dit is een prachtige vooruitwijzing naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij nam onze plaats en stierf de dood die wij hadden verdiend. Zo staat het Oude Testament en zeker ook het boek Exodus vol met verwijzingen naar Gods heilsplan. Hoe mooi is het dat we als gemeente de komende tijd hierbij stil zullen staan!

Gebed

Heer, dank U wel dat U het plan dat uw hand begon nooit heeft losgelaten en dat uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Amen.

vrijdag 21 april 2023

Op weg naar bevrijding

Bevrijd om nooit meer terug te keren!

U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God. ([Galaten 4:7](#)) Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. ([Galaten 5:1](#))

Je doet je uiterste best voor iemand die je liefhebt, plaveit zijn weg waar dat nodig is en wijst hem hoe op die weg te komen en te blijven om gelukkig te worden. En ondanks alles wat je zegt en doet, slaat hij al je goede adviezen in de wind en gaat een totaal andere kant op, met alle gevaren van dien. Het kan zomaar gebeuren, misschien heb je het zelf wel meegemaakt, heb je ervaren hoe zeer het kan doen als dierbaren het goede afwijzen.

Wat zal God ervaren hebben en nog steeds ervaren als zijn kinderen Hem de rug toekeren ondanks alles wat Hij hen heeft gegeven? In Exodus lezen we dat God ons in de Tien Geboden leefregels voor Zijn Koninkrijk gaf. Een soort van 'Als je dit doet, zal het goed zijn. Voor jou en je omgeving.' En als onze Maker het zegt, hoeven we daar niet aan te twijfelen, hoeven we ook niet te zeggen dat Zijn regels ons als vrije mensen erg beperken. Lees ze maar eens na in [Exodus 20](#). God geeft Zijn regels om vrij te zijn van alles wat in zich heeft om ons te binden. Regel 1 is de titel van de preekserie geworden, het fundament waar zoveel strijd om kan zijn: *"Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijdt. Vereer naast Mij geen andere goden."* Hier zie je dat God ons bevrijdt van slavernij en ons waarschuwt ons niet te binden aan afgoden en daardoor terug te keren naar gebondenheid en slavernij.

We gaan tot de zomer kijken naar Exodus, het tweede boek in het Oude Testament. Een oud boek met veel bijzondere verhalen dat zijn waarde volledig heeft behouden omdat het veel laat zien van het hart van God en wat Hij van plan is met de door Hem geschapen mens en volledige schepping. Zondag lazen we dat Israël's vrijheid in 400 jaar tijd was veranderd van 'Van harte welkom in Egypte' tot moeten leven in slavernij. God laat zien dat Zijn plan wel tegengewerkt kan worden, maar niet tegengehouden. Het bijzondere verhaal van Mozes laat dat zien, en ook waar het naar verwijst: de uiteindelijke uitredding door Jezus.

Het is niet spannend of Gods plan doorgaat, maar wel wanneer en hoe. Hoe zal Jezus terugkomen en wanneer, hoe zal het zijn met de beloofde nieuwe hemel, nieuwe aarde? Dat zal zo nieuw voor ons zijn dat we alleen kunnen weten dat het zéér goed zal zijn, zoals bij de schepping in het begin. Volmaakte harmonie tussen God en mens en verdere schepping.

Bevrijd van verleden (Egypte) maar nog niet direct alles zoals het ooit bedoeld was, maar wel onderweg daarnaartoe! En God is erbij, Hij gaat méé. *"Ik ben de Heer, uw God"*, dat is het fundament, dat is wat er te kiezen is en waaruit al het beloofde voortkomt. Exodus laat dat mooi zien. De woestijnreis had twee jaar kunnen duren, maar door van alles en nog wat werden het er veertig en zal er regelmatig aan getwijfeld zijn, maar tóch werd het Beloofde land bewaarheid. Ondanks mensen zoals jij en ik... God doet het!

Waar denk jij aan bij bevrijding? Heb jij dingen waar je van bevrijd wilt worden? Bid je ervoor? Ervaar je moeite als het lang duurt? Heeft het te maken met kiezen voor God als Heer, of misschien op het terugvallen op oude gewoontes?

zaterdag 22 april 2023

Afgelopen zondag begonnen we een nieuwe preekserie over het verhaal van het Bijbelboek Exodus, getiteld: 'Ik ben de Heer, uw God'. Dit komt uit [Exodus 20:2](#) waar de Heer Zijn geboden ofwel leefregels aan het volk openbaar maakt en Hij begint met deze cruciale woorden: *"Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd."*

Het verhaal gaat dieper dan enkel alleen de politieke revolutie van een bevrijd volk. De bevrijding is een vooruitwijzing naar een groter verhaal, een voorafschaduw van het heilsplan van God dat vervuld wordt in Christus: de bevrijding van zonde voor Gods kinderen.

Een Hebreeuws woord wat vaak terugkomt in Exodus is *abodah*, waaronder in [Exodus 1:14](#). Het wordt wel vertaald met 'zwaar werk doen', maar letterlijk betekent het: dienen van/loyaal zijn aan een meester. In dit vers alleen al wordt het woord vier keer gebruikt. Hierin zien we een centraal thema van Exodus: *als je iets of iemand anders dient dan de Heer, zul je altijd een slaaf blijven.*

In het verhaal van Mozes zien we dat de weg naar bevrijding een hobbelige weg kan zijn. Maar wel een, zoals Paulus het meegeeft aan Titus *'in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen.'* ([Titus 2:11-14](#))

Wanneer je volledig kan vertrouwen op het volbrachte werk van Christus, ben je in staat om Hem te dienen als een vrij mens.

Met deze preekserie willen we voortbouwen op Goede Vrijdag en Pasen, maar ook op onze vorige preekserie. Moge het ons helpen in ons geloof in, aanbidding van en toewijding aan Jezus, de Heer, onze God.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Als je nadenkt over 'Bevrijd leven', wat komt dan bij je naar boven? Was je ooit niet bevrijd en nu wel? Hoe ontstond dat bij jou?

De Exodus-reis duurde erg lang, veel langer dan de verwachting. Het had in twee jaar gekund, het duurde uiteindelijk veertig jaar voordat het Beloofde land werd bereikt. Ervaar jij moeite als gebeden om belangrijke dingen lang niets lijken uit te halen? Hoe ga je daarmee om?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 16 april 2023 op de website.

Morgen, 23 april, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbelgedeelte: [Exodus 4:1-31](#) (NBV21), titel: Kan niet, wil niet, durf niet.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 21 april. *De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.