

PREEK DOOR DE WEEK

Kan niet, wil niet, durf niet

[Exodus 4:1-31](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Kan niet, wil niet, durf niet

Heer, wie U maar wilt...

Kan niet, wil niet, durf niet... ik moest denken aan een oude Belastingdienstgrap. Een vrouw kwam aan de balie omdat ze haar aanslag niet kon betalen. "U woont toch met uw zoon, kan die niet...?", probeerde de ambtenaar. De vrouw keek zorgelijk en zei: "Nee... hij kán niks, hij wíl niks en hij dóet niks." Toen kwam er opeens licht in haar ogen en ze zei: "Zeg, kan hij hier niet werken?"

Nee, dat kon niet. Daar hadden we geen vacatures voor. Daar hadden we er al genoeg van...

God leek er bij Mozes op een gegeven moment ook genoeg van te hebben. Nadat God alle bezwaren en blijken van onwil van Mozes had gepareerd, ziet Mozes wel in dat wat God wil, gebeuren moet, maar dan zegt hij: "Neemt U mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, ... wie U maar wilt." ([Exodus 4:13](#)). Wie U maar wilt... dat is best grappig - of moet ik zeggen: gedurfd - uit de mond van Mozes toen.

Iedereen is vrij om iets te doen of niet te doen, zo zijn we door God geschapen. Maar hier zien we toch dat God niet zomaar meegaat met alle bedenkingen van Mozes. Niet zo vreemd als je beseft hoe vaak God al ingreep in Mozes' leven en hem opleidde tot de man die vóór kon gaan in de bevrijding van het volk. En dan nee zeggen...? Moeilijk.

Mozes wordt herder voor het volk. Maar, let op, gezien de voorgeschiedenis koos God Mozes niet als herder voor zijn volk omdat die 40 jaar ervaring had als herder, het was andersom: Omdat God wilde dat Mozes herder werd voor het volk, leidde Hij hem eerst naar veertig jaar herderschap in het gewone leven. Daar kon hij groeien tot wie God kon gebruiken voor het vervullen van Zijn belofte.

Even afdalen naar een totaal ander niveau: in mijn werk voor de kerk komt mijn ervaring die ik elders opdeed in vroeger jaren enorm goed van pas. Geldt hier misschien het zelfde principe? Dat overdenkend val ik stil bij de vraag of God mij en omstandigheden misschien leidde in mijn werkzame periode om nu van nut te kunnen zijn in de kerk, Zijn werk. Klinkt vreemd, maar gezien het feit dat God een God van nabij is en alles overziet, is dat absoluut geen gekke gedachte. God is zelfs aanwezig in een jou en mij en omstandigheden leidende rol, wanneer we dat volkomen niet beseffen. Goed om over na te denken bij alles waar we in ons leven voor komen te staan.

Is het toeval dat ik – precies vandaag toen ik bezig ging met het maken van deze bijdrage – in mijn dagelijkse bijbelleesplan 'Van kافت tot kافت' [Efeziërs 2:10](#) las? Daar staat: '**Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.**'

Zou God willen dat ik dat vandaag aan u, aan jou en aan mezelf meegeef? Ik werd er in elk geval heel blij van. God is ook met ons bezig om Zijn Koninkrijk te bouwen. Met grote dingen, maar ook met heel veel kleine dingen. Een prachtig grote puzzel is ook niet af als er kleine stukjes ontbreken. God is goed en wij mogen meedoen. Mag [Romeinen 8:28](#) ons daarbij bemoedigen en waar nodig ook aanmoedigen. Daar staat: '*En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.*'

dinsdag 25 april 2023

Kan niet, wil niet, durf niet

Altijd dezelfde

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig, Hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is Hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want U bent bij mij, Heer. U beschermt me, U geeft mij moed. U nodigt mij uit in uw tempel.

U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij U zijn in uw tempel, mijn hele leven lang. ([Psalm 23 BGT](#))

Als hij door God wordt opgeroepen om Zijn volk uit Egypte te leiden, zit Mozes daar niet bepaald op te wachten. Hij had na zijn vlucht uit dat land, veertig jaar eerder, zijn leven weer aardig op orde. Het ging prima met hem, hij wilde het niet.

En dan komt God met Zijn oproep Mozes' leven helemaal op z'n kop zetten. Ik snap wel dat hij tegenstribbelde. Mozes vindt zichzelf totaal ongeschikt. Alsof God zich ernstig kan vergissen, benoemt Mozes al zijn onzekerheden. Hij kon het niet.

Toch moet Mozes gaan. Terug naar het land dat hij ontvluchtte toen zijn leven daar niet zeker was, nota bene in de opvallende rol als leider van Gods volk. Waarschijnlijk durfde Mozes het ook niet.

Ik denk dat de geschiedenis van Mozes velen zo aanspreekt om dat menselijke. Iedereen kent situaties in het leven die je niet wilde, waarvan je vond dat je dat niet kon of die je aan moest gaan terwijl je dat eigenlijk helemaal niet durfde. In die situaties is het belangrijk om naar God te kijken, bijvoorbeeld in het verhaal van Mozes.

Op tal van plekken zegt God tegen Mozes: 'Ik zal met je meegaan, je hoeft niet bang te zijn'. De onwil, onkunde en dat niet durven gebruikt God juist om Mozes in een positie te brengen van afhankelijkheid. Want alleen zo kan God de God zijn die Hij altijd al was, nog steeds is en altijd zal zijn.

God gebruikt ook jouw en mijn onwil, onkunde en moedeloosheid om de God voor jou te zijn zoals ook David beschrijft in de Psalm waar deze overdenking mee begon. De Heer die zorgt, leidt, geeft, beschermt, jou en mij uitnodigt, bemoedigt en nieuwe kracht geeft. De Heer die is.

Kan niet, wil niet, durf niet

Excuus!

Excuseren betekent verontschuldigen en het zelfstandig naamwoord 'excuus' betekent verontschuldiging of uitvlucht. Dat laatste kunnen we zeker stellen als we kijken naar alle redenen die Mozes keer op keer opnoemt om maar niet te hoeven gaan: hij zoekt naar een uitvlucht om onder de opdracht uit te komen. En zoals Mozes keer op keer excuses aandraagt, komt God keer op keer met bemoedigingen, aansporingen, wondertekenen, de hulp van Aäron en zelfs de overtuiging dat God Zelf met Mozes meegaat. Eigenlijk kan het niet duidelijker en overtuigender in welke mate Mozes voorbereid wordt op zijn missie.

Uit het Bijbelgedeelte van afgelopen zondag wordt ook duidelijk dat God een God is van genade en geduld. God laat zien dat Hij Mozes hoort en komt met oplossingen om Mozes te helpen. God geeft het niet op met Mozes, maar blijft geduldig met hem. God had misschien wel meteen Aäron kunnen vragen om de missie uit te voeren, maar Zijn keuze blijft toch bij Mozes, ondanks Mozes' weerstand. God had ook woedend kunnen worden op Mozes en hem kunnen straffen voor zijn ongehoorzaamheid of weerwoord of twijfel. Maar ook dat doet God niet, integendeel: God blijft genadig omgaan met Mozes.

Misschien staat dit Bijbelgedeelte wel symbool voor ons eigen dagelijks leven met al onze twijfel, weerstand, ongehoorzaamheid die we kunnen hebben richting God. Ik weet niet of God jou persoonlijk iets duidelijk wil maken of vertellen, bijvoorbeeld wat je roeping is, welke (nieuwe) baan je zou mogen accepteren of wellicht duidelijkheid in vriendschappen of relaties. Bovenal wil God ons vertellen dat Hij liefdevol, genadig en geduldig is. En dat als wij God kennen en op Zijn liefde vertrouwen, God aanwezig is.

Als je dan nadenkt over de excuses die Mozes heeft en die wij misschien ook hebben, dan weerhouden we onszelf ervan om God ten volle in ons leven te verwelkomen als we ons vasthouden aan die excuses. Eigenlijk geven we God dan niet de ruimte in ons leven om aanwezig te zijn met Zijn liefde. Is het dan niet verstandig om eens inzicht te krijgen in de excuses die spelen in ons persoonlijke leven? En kunnen we biddend meer en meer ruimte maken voor Gods liefde?

'Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.' ([1 Johannes 4:16](#))

donderdag 27 april 2023

Kan niet, wil niet, durf niet

Bekwaam of bereidwillig?

‘Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn en dat we dit alles als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God, Hij heeft ons geschikt gemaakt.’

([2 Korintiërs 3:5](#))

Is het je weleens opgevallen dat de mensen die in de Bijbel geroepen worden voor een taak bijna allemaal hetzelfde reageren als Mozes: Ik? Nee..., onbekwaam..., ik kan niet....

Kijk maar eens naar Gideon bij zijn roeping om Israël te bevrijden in [Richteren 6:15](#): “Mag ik u vragen”, antwoordde Gideon, “hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.” Hij vroeg tot twee keer toe een teken als bevestiging van zijn roeping.

Ook David voelde zich onbekwaam, in [2 Samuël 7:18-21](#) zegt hij: “Wie ben ik, Heer, mijn God, wat is mijn familie dat U mij zover gebracht heeft? U hebt al deze grote dingen gedaan en ze aan mij bekend gemaakt omdat U handelt naar uw woord en U zich houdt aan wat U zich heeft voorgenomen.” De verkiezing en het koningschap van David zijn te danken aan Gods trouw, niet aan Davids kwaliteiten.

En wat te denken van de discipelen; het waren gewone mensen, vissers o.a., niet de Wetsgeleerden of Farizeeërs van die tijd. Wat is toch het geheim van Gods roeping? Paulus noemt zichzelf in [1 Korintiërs 15](#) zelfs ‘een misgeboorte’. Hij had de gemeente vervolgd. Hij was goed opgeleid, bij Gamaliël, een bekende leraar uit die tijd. En toch zegt hij: “Mijn bekwaamheid dank ik aan God.” Het is niet door eigen inspanning.

Nog even terug naar Mozes, hoe kwam zijn roeping tot stand? God zag om naar het volk, Hij zag hun nood en verdrukking in Egypte en Hij wilde hen redden. Hij had immers aan hun voorvader Abraham de belofte gedaan van een eigen land. En beloften van God zijn onomkeerbaar. Hij zocht iemand die namens Hem het volk kon bevrijden. En zo werd Mozes geroepen. Uit zijn diverse weigeringen blijkt eigenlijk dat hij niet wil. God komt telkens aan zijn bezwaren tegemoet. Die zijn voor God geen hindernis, maar wel voor Mozes. Zijn bereidheid om de taak op zich te nemen wordt getoetst. Uiteindelijk stemt hij toe.

De hele onderneming om de Israëlieten te bevrijden is geen menselijk initiatief of te danken aan de bereidheid van mensen, maar enkel en alleen door het ingrijpen van God en zijn plan. Centraal staat dat God zijn belofte nakomt.

Wat hadden deze mannen met elkaar gemeen in hun bediening? Mozes was de zachtmoedigste man ter wereld, hij was nederig en liet zich leiden door God. David was een man naar Gods hart; toen hij zondigde bekende hij zijn schuld en vroeg vergeving. Gideon moest met een piepklein leger Israël bevrijden, hij toonde moed. En voor Paulus ‘was het leven Christus en sterven winst’. Voor hem telde niet zijn eigen leven, maar hij gaf zich over aan Christus. En wij? Zien wij tegen onze taak op? Het belangrijkste is niet onze bekwaamheid, maar onze bereidheid. Zijn we bereid om Jezus te volgen wat Hij ook vraagt en vertrouwen we erop dat Hij ons bekwaam zal maken? Mogen onze keuzes zijn tot eer van Zijn naam.

Gebed (uit Gezang 473)

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.

Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.

vrijdag 28 april 2023

Kan niet, wil niet, durf niet

Menselijk tekort

De HEER zei: “Wie heeft de mens een mond gegeven?” ([Exodus 4:11](#) NBV21)

Uit de Bijbelverhalen komt Mozes naar voren als een krachtige figuur die een ongehoorzaam volk in 40 jaar tijd uit slavernij naar vrijheid leidt. Maar er is meer te zeggen.

Mozes was geen perfect mens. Hij kon impulsief reageren. Als jongeman al, toen hij een Egyptenaar dood sloeg omdat deze een Hebreeuwse slaaf geslagen had. Mozes meende dat niemand zijn daad gezien had, maar dat bleek onjuist. Mozes, prins aan het hof van farao, liet zijn vuisten spreken en moest de benen nemen. Hij vluchtte naar het land van de Midjanieten en trouwde met Sippora, een vrouw uit dit volk.

Mozes' impulsiviteit sprak niet in zijn voordeel, maar zijn heilige verontwaardiging pleitte wel voor hem. God kon deze man gebruiken. Aan het eind van zijn leven zou het Mozes opnieuw opbreken dat hij in eigen kracht handelde. Hij sloeg een tweede maal op de rots in plaats van ertegen te spreken. Er kwam water uit de rots, maar God nam Mozes zijn ongehoorzaamheid kennelijk bijzonder kwalijk. Deze geschiedenis komt in een bijzonder licht te staan wanneer we in het Nieuwe Testament in [1 Korintiërs 10:4](#) lezen:

“Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.”

De Heer wilde dat Mozes volgens [Exodus 17](#) eenmaal op de rots in de woestijn zou slaan, als beeld van Jezus die eenmaal geofferd werd. Later, in [Numeri 20](#), droeg de Heer Mozes op alleen tegen de rots te spreken. Mozes' ongehoorzaamheid verstoorde Gods profetische bedoeling met deze symbolische uitbeelding van Jezus de Messias.

Mozes handelde uit woede, maar mocht vervolgens zelf niet het Beloofde land binnen. Hij hield zijn volksgenoten hiervoor verantwoordelijk:

“Door uw schuld werd de HEER ook kwaad op mij: ‘Ook jij mag het land niet in’ zei Hij”.
([Deuteronomium 1:37](#))

Wat kunnen we hiervan leren? Bijvoorbeeld dat mensen vaak impulsief zijn, voor hun beurt spreken, eigengereid handelen en desondanks door God gebruikt kunnen worden. Dat God tot zijn doel komt, met of zonder onze hulp. En dat het menselijk tekort ons kan brengen tot aan de grens van het Beloofde land. In het Oude Testament mag Jozua daarna de oversteek maken. In het Nieuwe Testament is het Jezus – Yeshua* – die ons genadig naar de overzijde brengt.

Heer, U heeft ons een mond gegeven. Geef ons alstublieft ook zelfbeheersing!

* Yeshua betekent verlossing, redding, heil, zaligheid

zaterdag 29 april 2023

Afgelopen zondag deel 2 van de preekserie over het verhaal van het Bijbelboek Exodus, getiteld: 'Ik ben de Heer, uw God'. Jurjen ten Brinke sprak over [Exodus 4:1-31](#) (NBV21), titel: Kan niet, wil niet, durf niet.

Exodus, hét verhaal van de bevrijding – en wat dat ook voor ons te zeggen heeft als het gaat om leven vanuit 'Pasen'. Jurjen gaf zondag een bijbelstudie over de roeping van Mozes door God ná de eerste roeping in Exodus 3 (de brandende braamstruik). De titel 'Kan niet, wil niet, durf niet' komt voort uit de twijfels en tegenwerpingen, wellicht ook de onwilligheid van Mozes. We zien ook hoe God niet loslaat en Zijn beloofde plan verwezenlijkt.

God roept Mozes verschillende malen. In de lezing van Exodus 4 zien we dat Mozes steeds met bezwaren en tegenwerpingen komt, zelfs zodanig dat het op onwil lijkt. Ondanks dat Mozes wéét dat hij met zijn Schepper spreekt. Hij wéét, zonder twijfel, dat het de Here zelf is. Kun je het je voorstellen? Maar God laat Mozes niet vallen en blijft werken aan de door Hem gegeven beloften.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is (ook) het Oude Testament één brok liefde en genade. Opnieuw komt dat kernprincipe waar het al vaker over ging hier aan bod: God komt naar jou toe. Hij is bereid om in te gaan op je vragen. Je onzekerheden. Je teleurstelling. Je angst. Hij weet dat je bang bent om te falen. Hij weet hoe het voelt om afgewezen te voelen. Hij snapt dat je zekerheid wil hebben over wie Hij is en Hij doet er álles aan om je over de streep te trekken om je te overtuigen van wie Hij is.

Maar ja. Mozes en wij zijn mensen. Maar Gods genade overwint. Mocht je de dienst en de preek hebben gemist, het is nog terug te zien op onze website.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Exodus laat zien dat God Zijn beloften waarmaakt, ondanks wat mensen niet kunnen, niet willen en niet durven. In teksten als [Efeziërs 2:10](#) en [2 Korintiërs 3:5](#) lezen we dat het niet gaat om onze bekwaamheid maar dat God 'ons bekwaam máákt voor de goede werken'. Durf jij 'goede werken' te doen waarvoor je jezelf misschien niet echt geschikt voelt? Heb je ervaren dat God daarin met je meegaat? En als je het nog niet hebt meegemaakt, wil en durf je dan, als God het verlangen in je legt, op Zijn beloften te vertrouwen om - ondank alles - de stap te zetten? Bid ervoor!

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 23 april 2023 op de website.

Morgen, 30 april, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Exodus 2:23 - 3:17](#) (NBV21), titel: Heilige grond...

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 28 april. *De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.