

PREEK DOOR DE WEEK

Heilige grond...

[Exodus 2:23 - 3:17](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 1 mei 2023

Heilige grond...

Het gaat steeds om U

Wat is God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Here omgaat? Wie zou Hem ooit raad kunnen geven? Wie heeft Hem ooit iets gegeven waarvoor Hij iets terug moet geven? Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. Voor Hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen.
([Romeinen 11:33-36](#), Het Boek)

Is het je wel eens opgevallen dat er de laatste jaren steeds meer superheldenfilms zijn verschenen? De hoofdpersonen gebruiken hun verschillende superkrachten meestal om kwaad en onrecht te bestrijden. Vaak hebben ze ook een geheime identiteit. In die zin zou je Mozes ook als superheld kunnen beschouwen. Opgroeiend als Egyptenaar hield hij zijn Joodse identiteit lang verborgen. De wonderen, die hij doet om het volk Israël uit Egypte te bevrijden, lijken wel superkrachten. Je zou bijna denken dat dit verhaal om Mozes draait.

De verzen uit Romeinen 11 die we hebben gelezen vertellen om Wie het werkelijk draait. Ook in [Kolossenzen 1:16](#) (Het Boek) lezen we dit:

In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer.

Teksten zoals deze kun je niet vaak genoeg horen. Het is zo menselijk om jezelf centraal te stellen. Of om op te kijken naar geloofshelden. Vergeet dan niet dat God jou gemaakt heeft. Hij heeft die geloofshelden gemaakt. Hij heeft alles in de hemel en op aarde gemaakt, tot zijn eer.

Vorige week sprak ik iemand die enorm kon genieten van de wolkenlucht. Hij genoot van die prachtige vormen in de lucht en maakte er vaak foto's van. Al het moois in de natuur is door God bedacht en gemaakt. Voor mij was dit een eyeopener. Wanneer ik buiten loop en opkijk naar die mooie wolkenlucht, kan ik op dat moment even stil worden en God alle eer voor zijn prachtige schepping geven. Zo heeft Hij het bedoeld.

Het lied Opwekking 663 helpt mij te beseffen dat alles om Hem draait. Je zou het refrein als een gebed kunnen uitspreken:

*Het gaat steeds om U, Jezus
en alles is voor U, voor de glorie van uw naam.
Het gaat niet om mij, alsof U moet doen wat ik wil;
U alleen bent God, ik geef mij over aan uw wil.*

dinsdag 2 mei 2023

Heilige grond...

Uitgestoken handen

Al vragen zij niet naar Mij, toch laat Ik me raadplegen, en al zoeken ze Mij niet, toch laat Ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord Ik: 'Hier ben Ik, hier ben Ik.' Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. ([Jesaja 65:1-2](#))

Wat is het verhaal van de Bijbel toch bijzonder. Een verhaal door de eeuwen heen dat telkens weer laat zien dat God uitreikt naar mensen. Dat God niet ophoudt om genadig te zijn en mensen een nieuwe kans geeft. Keer op keer neemt God het initiatief. Dat begint al in het paradijs, als Adam en Eva gezondigd hebben en God vraagt 'Waar ben je?'

Als je het verhaal van de brandende braamstruik leest, moet je ook tot de conclusie komen dat het opnieuw God is die het initiatief neemt en dat Mozes bepaald niet staat te trappelen om in actie te komen. God blijft aanhouden en pas na veel tegenwerpingen gehoorzaamt Mozes.

Wat is het toch mooi als God zichzelf in deze ontmoeting bekendmaakt als 'Ik zal er zijn'. In die naam ligt eigenlijk alles besloten. God belooft dat Hij er altijd zal zijn, dat Hij ons niet zal verlaten. Op die God, op die naam, kunnen en mogen we vertrouwen, ook als alles tegenzit en we geen uitweg meer zien. God is erbij en zal er bij zijn.

Die belofte lijkt te mooi om waar te zijn en ik denk dat we het vaak ook niet kunnen geloven. God die *naar mij* omkijkt? En toch is het absoluut waar. De hele Bijbel getuigt hiervan. In Jesaja 65 lezen we dat het volk Israël weer eens zijn eigen weg gaat en God zelfs tergt. En toch zegt God: 'Heel de dag sta ik met uitgestoken handen'.

God staat nog steeds met uitgestoken handen. Hij heeft dit eens en voor altijd definitief bewezen aan het kruis. Paulus schrijft in [Romeinen 5:8](#) (basisbijbel): 'Toen we nog vijanden van God waren, heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met Hem konden sluiten. Namelijk door de dood van zijn Zoon'.

God houdt van je en zegt ook tegen jou: 'Ik zal er zijn'.

woensdag 3 mei 2023

Heilige grond...

IK ZAL ER ZIJN

Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."' (Exodus 2:14 NBV21)

Je kunt nooit eerbiedig genoeg zijn, dus als het om hoofdlettergebruik gaat in relatie tot God, Jezus of de Heilige Geest, dan is het in onze taal respectvol om 'eerbiedskapitalen' te gebruiken. Er zijn medegelovigen die er een punt van maken hoeveel 'E's' er in het woord HEERE geplaatst worden, maar die discussie is een Nederlandse en speelt bijvoorbeeld niet in het Engels omdat men daar spreekt of schrijft over 'LORD'.

Zit onze eerbied in het gebruik van het aantal klinkers? Dan is er nog een interessante kwestie uit een ver verleden, want het Hebreeuws werd geschreven *zonder* klinkers. Dat wil niet zeggen dat lezers niet wisten hoe ze de geschreven tekst moesten lezen of uitspreken, want op basis van hun kennis van de taal en leeservaring vulden zij de klinkers moeiteloos in. Schrijf een Nederlandse zin zonder klinkers en je zult merken dat wij ook een heel eind komen!

Mozes had plankenkoorts. Zullen we het zo noemen? Misschien was hij ook gewoon bang. Hij was gevluht uit Egypte en keek er niet naar uit terug te keren naar de plaats waar hij een Egyptenaar uit verontwaardiging had doodgeslagen. Dat is te begrijpen. Maar God stuurde hem desondanks op pad, zelfs met al het tegengesputter van de bijbelse 'held'.

Mozes had geen hoge dunk van zichzelf. Dat siert hem in zekere zin. Maar het staat zijn missie ook in de weg. God geeft hem de hulp en de autoriteit die hij nodig heeft om op te treden tegen farao. De Heer stelt de onzekere Mozes eerst gerust door te zeggen: *'Ik zal bij je zijn'* (vers 12). Als Mozes vraagt naar de naam van God krijgt hij het antwoord: *'Ik ben die er zijn zal'* en *'Ik zal er zijn'*. (vers 14) Dat is een beloftevolle naam waarmee je op weg kunt gaan!

Er wordt wel eens beweerd dat de lettercombinatie JHWH zonder klinkers wordt uitgesproken en dat dit dan een ademhaling wordt. Een aansprekende gedachte, maar niet gebaseerd op de Bijbel. De naam van God werd uit eerbied onuitgesproken gelaten, maar over één ding kon geen misverstand bestaan: de grote IK BEN zou zijn volk en zijn woordvoerders niet in de steek laten.

Heer, wij vertrouwen op uw heilige Naam!

donderdag 4 mei 2023

Heilige grond...

Wie ben ik en wie bent U?

Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: 'Wat is de naam van die God?' Wat moet ik dan zeggen?' Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 'Ik zal er zijn heeft mij naar u toe gestuurd.' ([Exodus 3:13-14](#))

De naam van God. Er zijn liederen geschreven over de prachtige naam van God en de diepe betekenis van Zijn naam. 'Ik ben die er zijn zal' en 'Ik zal er zijn'. God is er altijd, Hij is de God van de oneindigheid, het begin en het einde. Ook in het Nieuwe Testament wordt verwezen naar Gods/Jezus' naam. In [Johannes 1:15](#) lezen we: Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: 'Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!'

In [Exodus 3:11](#) stelt Mozes deze vraag: 'Maar wie ben ik, dat ik naar de Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?' En het antwoord dat God hem geeft in vers 12 is: 'Ik zal bij je zijn.' God zegt dus eigenlijk: Mozes, het gaat niet om wie jij bent. Belangrijker is wie Ik ben. Ik zal bij je zijn. Fixeer je niet zo op jouw ik, leef meer met mijn Ik.

Dit wordt het thema voor de volgende fase van Mozes' leven. Minder leven met zijn ik en meer gericht zijn op Gods ik. In Mozes' hoofd en hart komt ruimte voor een nieuwe vraag. De vraag 'wie ben ik?' maakt plaats voor 'wie bent U?' Als U zegt: Ik zal bij je zijn. Wie bent u dan? Stel dat ik ga, en ik zeg dat U mij gestuurd heeft en zij vragen me: Over welke God heb jij het? Wat moet ik dan zeggen? Wie bent U? [Exodus 3:14](#) zegt: *Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik zal er zijn heeft mij naar u toe gestuurd.'*

Vandaag kunnen we deze les samen met Mozes leren. We kunnen proberen minder gericht te zijn op ons eigen 'ik' en meer gericht zijn op wie God is. Laat God het begin en het eind van je dag zijn en wees gericht op wat Hij van je vraagt.

Gebed

Trouwe Vader in de hemel, dank U voor deze nieuwe dag. Help ons standvastig te blijven en gericht te zijn op U.

vrijdag 5 mei 2023

Heilige grond...

Hebben wij God op het oog of Hij ons?

Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. ([Exodus 2:23-25](#))

God hoorde, dacht, zag, trok zich het lot aan... het zijn mensenwoorden die proberen duidelijk te maken hoe God bij ons betrokken is. Maar God is zo veel omvattend groot dat Hij niet in mensenwoorden is te 'vangen'. Aan Mozes geeft Hij Zijn naam prijs, die juist op dat moment voor Mozes zo belangrijk en inhoudsvol is: "Ik ben die Ik ben." Ik bèn, het duidt op het werkwoord 'zijn' in de allergrootste en allerdiepste betekenis, altijd en overal 'zijn'. In welke tijd je ook kijkt, het prille begin of achter de horizon van de tijd, in Israël, Groenland of Hoofddorp, of je alleen bent of met velen, God is daar. We zien dat ook terug in de bekende [Psalm 139](#).

Net lezen we [Exodus 2:23-25](#). Vele honderden jaren nadat God verbonden sloot met de aartsvaders, ziet God hun verre achter-achter-achterkleinkinderen en het verbond, wat ook voor hen werd gesloten. Denk maar Gods belofte aan Abraham over nakomelingen zoveel als de sterren aan de hemel en zandkorrels op het strand. Bij wat God beloofde aan 'de vaders' had Hij ook de kinderen en ons al op het oog. En in Zijn hart; profetieën getuigen daarvan.

Hoewel we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn, kunnen we in ons eigen leven hier nogal gefocust zijn op 'de mens centraal' en in de tijd vooral het 'nu'. Maar bij alles is het éérst God. En 'eerst' kunnen we lezen als 'eerste in de tijd', maar ook als 'de eerste in belangrijkheid'. God schiep de mens, dat geeft wel aan wie het eerst is. Want kon de mens zichzelf scheppen? Of de aarde waarop hij geboren werd?

Paulus schrijft aan de mensen in [Kolossenzen 1:12-20](#) onder andere:

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. (...) Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. (...) Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. (...) Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

In de Bijbel zie je allerlei schrijvers die iets laten zien van de vreugde van Gods nabijheid en de toekomst in Hem die belangrijker zijn dan omstandigheden van het hier en nu, hoe belangrijk die ook zijn! Zo zegt Paulus in [1 Tessalonicenzen 1:6](#) 'Onder zware beproevingen hebt u de boodschap van het Evangelie ontvangen met de vreugde van de heilige Geest.' En wat te denken van [Psalm 23](#) waarin David zegt dat het hem aan niets ontbreekt omdat de Heer zijn Herder is. Het ontbreekt hem aan niets in de zin dat er niets is wat hem bij zijn Bron en Doel kan weghouden. Begin en Einde en in alle tijd en omstandigheden daartussenin... God is er! Heer, mag dat ons gegeven zijn en ons houvast, ja, heilige grond voor heel ons leven. Amen.

zaterdag 6 mei 2023

Door omstandigheden kon Wigle Tamboer zondag niet de prediking verzorgen. Hij zou in deel 3 van de preekserie over het boek Exodus, spreken over [Exodus 2:23 - 3:17](#) (NBV21), titel: Heilige grond...

Na een algemene inleiding van Remy twee weken geleden, gevolgd door Jurjen ten Brinke met de nadruk op Mozes' tegenstribbelen, deze keer Gods kant van het verhaal dat ingeleid wordt door de woorden: ²⁴ 'God **hoorde** hun jammerkreten en **dacht aan** het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. ²⁵ Hij zag hoe de Israëlieten leden en **trok zich hun lot aan**'. Andere vertalingen van vers 25: *ontfermde Zich over hen... Letterlijk: kende hen.*

Het is goed om de grote thema's van de Bijbel te koppelen aan wie God is en wil zijn voor ons, om daar vervolgens van onze kant consequenties aan te verbinden. In geval van het kennen: Ik ben de Here uw God, die u kent... Ik zal ik er voor jullie zijn en daarom kunnen jullie mij vertrouwen.

Het is altijd God die hierin de éérste is. Denk aan de woorden van Johannes: 'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad'. ([1 Johannes 4:19](#))

Is het niet tekenend voor onze tijd dat er zoveel nadruk ligt op de mens en dat het idee van Gods kennen en handelen nogal eens ver te zoeken is?

Heilige grond... Gods ingrijpen in de menselijke geschiedenis maakt dat God neerdaalt en daar een stukje hemel op aarde brengt; heilige grond in onze menselijk misère.

Exodus 3 staat of valt met het 'Hier ben Ik' van God. En hoor hoe God Mozes tegemoet treedt: *"Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden."* ([Exodus 3:7,8](#) - NBG51)

Gods betrokkenheid is zien en horen en kennen, maar zijn grootste betrokkenheid is dat Hij nederdaalt en zich om ons bekommert.

God laat Zich in het hart kijken als Hij zijn naam noemt: "Ik ben die ik ben", ofwel: Ik ben er en Ik zal er zijn. Ik ben met je, Ik ben voor je. Ik bèn, dat is altijd en overal.

Wat een grote, liefdevolle, verlossende God is de God die zegt: 'Hier ben Ik'!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Een heel persoonlijke vraag: Geloof je, ja vertrouw je, dat God ook jou hoort en gedenkt en ziet en bemoeienis met je wil hebben, zich om jou bekommert, ja, dat Hij ook voor jou is nedergedaald in Jezus Christus...? Wat betekent dat voor jou?

Morgen, 7 mei, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbelteksten: [Exodus 5:1-2](#) // [Exodus 6:7](#) // [Exodus 7 t/m 12](#) (NBV21). Titel: De 10 plagen en het bloed van het Lam. We vieren **Heilig Avondmaal**, bijzonder om daarbij stil te staan als we ook spreken over Pesach, hoofdstuk 12. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 5 mei. *De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.