

## PREEK DOOR DE WEEK

# Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk

[Exodus 19](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 5 juni 2023

Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk

## Bron van Leven

*God zei: "Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt." God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.*

[\(Genesis 1:26&27\)](#)

Het was Gods bedoeling, Zijn plan, dat wij mensen op Hem leken. Dat we Zijn evenbeeld zouden zijn. In het eerste gedeelte van Genesis staat ook dat de mensen omgang hadden met God. Hij kwam dagelijks even langs om bij te praten, om harten te delen, zo lijkt het wel. Daar komt een abrupt einde aan nadat Eva en later Adam de verleiding van die ene vrucht niet konden weerstaan. De mensen verliezen hun heiligheid en de gevolgen zijn desastreus.

Je kon als mens door de zonden niet meer in de nabijheid van God zijn. Je zou het niet overleven, zo lees je in [Exodus 19](#). Als de Heer op de berg Sinai neerdaalt, mogen de Israëlieten nog niet eens de voet van die berg aanraken of een glimp van God opvangen. Mensen moeten op afstand blijven. Er is een diepe kloof tussen heilig en ontheiligd.

Veel mensen beseffen het niet, maar de kloof die is ontstaan tussen God en de mens, is het ergste wat je kan overkomen. Geen omgang met God, geen contact met de Bron van je leven, een toekomst zonder hoop.

Wat is het dan hoopvol om te lezen dat God Zijn volk bevrijdt met grootse wonderen. Dat God afdaalt naar Zijn volk om hen de mogelijkheid te geven om weer met Hem om te gaan, zij het op afstand. God sluit een nieuw verbond. Het volk zal een kostbaar bezit voor Hem zijn.

Op de kerstnacht vele eeuwen later daalt God nog een keer neer op de aarde. God maakt zichzelf net zo kwetsbaar als zijn schepping, een mens die op Hem lijkt, Gods evenbeeld, Jezus Christus. Je hoeft geen afstand meer te houden. Je mag Hem aanraken en, nog belangrijker, je mag je door Hem laten aanraken en zo een ander mens worden. Eentje die meer op Hem lijkt, precies zoals vanaf het eerste begin de bedoeling was. Elke dag omgang met God, contact met de Bron van Leven, een hoopvolle toekomst.

Is de kloof tussen God en jou de grootste ramp die je kan overkomen, de overbrugging ervan is het grootste wonder.

Amen.

## Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk

### God dichtbij

Als je [Exodus 19](#) in één keer doorleest, lijkt het net of je een scène van een spannende film leest. De scène speelt zich af aan de voet van de berg Sinaï en start met Mozes, die de berg op klimt. Vervolgens spreekt de stem van God tot Mozes en vraagt hem om het volk aan de voet van de berg stap voor stap voor te bereiden op een ontmoeting met Hem. De woorden van God beginnen met het uitspreken van Gods liefde voor het volk: *“Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken ...”* ([Exodus 19:5](#)).

God zet de eerste stap. God laat zien dat Hij (toen ook al) Liefde is. Nu is het aan het volk om daar wel of niet gehoor aan te geven en hun antwoord is: ze willen naar God luisteren ([Exodus 19:8](#)).

Hierna zet God een tweede stap richting het volk. Hij geeft aan dichterbij te komen, om Zichzelf te laten zien én om Zichzelf te laten horen: *“Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek ...”* ([Exodus 19:9](#)). In voorbereiding op deze ontmoeting moet iedereen zich reinigen en mag niemand de berg op als God dichtbij komt. Als je daaraan denkt, dan zal deze ontmoeting met God zoveel meer heilig zijn dan we ons misschien kunnen voorstellen. Maar wat bijzonder dat God zo dichtbij wil komen om Zich te laten zien en horen!

Dan volgt de derde stap van God richting het volk. God komt daadwerkelijk naar de berg en Mozes begeleidt het volk naar de voet van de berg. Er is donder, bliksem, rook, een ramshoorn en vuur te zien, en de berg trilt. Wat een spectaculaire ontmoeting van God met het volk. Zo indrukwekkend dat er vele natuurverschijnselen achter elkaar of misschien wel tegelijk te zien zijn. En God spreekt met Mozes. Het hele volk is getuige van Gods nabijheid. God komt in drie stappen steeds dichterbij en laat Zijn heiligheid en grootheid zien.

Ook nu wil God dichtbij komen. In de Bijbel kun je lezen dat God van je houdt, dat Hij dichtbij wil komen, dat je getuige mag zijn van Zijn heiligheid en grootheid.

In [Ezechiël 38:23](#) zegt God: *“Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Dan zullen ze beseffen dat Ik de Heer ben.”*

woensdag 7 juni 2023

Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk

## Koninkrijk van priesters

*Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. ([1 Petrus 2:9](#) NBV21)*

Jezus is de Koning, maar niet zoals wereldlijke heersers. Hij kwam om te dienen en om zijn leven te geven. In Hebreëën kun je lezen over de positie die onze Heer heeft ingenomen na zijn hemelvaart. Zittend aan de rechterhand van de Vader zond Hij ons de beloofde Trooster, zijn Geest.

*‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgedaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden’, zo lezen we in [Hebreëën 4:14](#).*

Een paar hoofdstukken verderop staat: *‘Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft Hij immers voor eens en altijd gedaan toen Hij zichzelf offerde. De wet stelt mensen aan als hogepriester, en mensen zijn behept met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht.’ ([Hebreëën 7:27,28](#) en [8:1,2](#))*

Vanuit de Koningslijn van Israël is Jezus, Zoon van David, de perfecte Koning. Hij is ‘een Hogepriester voor altijd, in de lijn van Melchisedek, ‘koning van de gerechtigheid’, koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’’. In Jezus komen de lijnen van de perfecte Koning en de volmaakte Hogepriester bijeen.

Wat betekent dit voor ons? Dat we een Heer en een Hogepriester in de hemel hebben. Maar ook dat wij zelf een koninklijke priesterrol vervullen op aarde. We zijn een volk dat uit de duisternis geroepen is om te getuigen van de grote daden van Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht!

*Heer, we vergeten wel eens welke positie U ons heeft toevertrouwd. We voelen ons onwaardig. Maar we nemen onze plaats in, als een koninkrijk van priesters, lichtdragers van U in deze donkere wereld.*

Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk

## Luister naar Zijn stem

*Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten; nu, aan het einde der tijden, heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon. ([Hebreeën 1:1-2](#))*

Op bergen in de Bijbel gebeurt altijd iets bijzonders. De wetgeving in het Oude Testament gebeurde op de berg Sinaï. Jezus' eerste belangrijke toespraak, de 'Bergrede', werd gegeven op een berg. Het nieuwe Jeruzalem, de stad van de levende God, is gebouwd op de berg Sion. Bergen hebben van nature iets onwankelbaars, indrukwekkend. Zelf loop ik in de vakantie graag in de bergen en raak daar altijd weer onder de indruk van Gods grootheid.

De Hebreeënschrijver vergelijkt het gebeuren van de wetgeving op de Sinaï met het naderen van God tot de berg Sion. Er was een groot verschil in de toegankelijkheid tot God. De Israëlieten mochten de berg Sinaï niet naderen, anders zouden ze sterven; het was een brandend vuur, duisternis, storm, bazuingeschal, woorden die klonken als stemgedonder. ([Hebreeën 12:18-21](#)) Zelfs Mozes, die wel de berg opklom, sidderde van angst. En wij, de gelovigen van het Nieuwe Verbond, mogen vol verwachting naderen tot de Sionsberg, het nieuwe Jeruzalem, bij de wederkomst. ([Hebreeën 12:21-24](#)) Elders in de Hebreeënbrief staat dat we met vrijmoedigheid het heiligdom mogen binnengaan ([Hebreeën 10:19-22](#)).

Ging de verschijning van God in het Oude Testament gepaard met angst en onbereikbaarheid, nu door Jezus, kunnen we met vreugde tot God gaan. Dus zegt de Hebreeënschrijver verder tot hen: 'Let op dat u Hem die spreekt, niet afwijst.' ([Hebreeën 12:25](#))

Dit is een bijzondere oproep om de stem van Jezus, zijn woorden in het Evangelie, niet naast je neer te leggen. Want hoe spreekt God vandaag tot ons? En hoe kunnen wij leren luisteren naar Zijn stem? Allereerst spreekt Hij tot ons door zijn Woord. God is een sprekende God, dat zien we al bij de schepping: God sprak en het was er. Later sprak Hij tot het volk door zijn profeten, denk aan Mozes, Jesaja, Jeremia, Jona. En nu door Zijn Zoon. Maar we hebben net Pinksteren gevierd, door de Heilige Geest gedreven sprak Petrus zijn eerste boodschap uit in [Handelingen 2:17-21](#). Je zou kunnen zeggen: bij monde van Petrus sprak de Heilige Geest tot het volk. Jezus zegt het zo tot zijn discipelen: "Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken." ([Lukas 21:13-14](#)) Dus wij kunnen achteroverleunen en het overlaten aan de Geest? Nee, maar zowel Petrus als de andere discipelen en vele volgelingen van Jezus, spreken en getuigen van God in de **kracht van de Geest**. Die is hun immers beloofd bij de komst van de Heilige Geest in [Handelingen 1:8](#). In alle tegenkrachten, die zijn er ook als je getuigt, geeft God je kracht.

Met Pinksteren mocht ik getuigen voor een groep niet-gelovigen en merkte daar zo de kracht van God in, zowel in de voorbereiding alsook bij de presentatie. Het was een moeilijk onderwerp om uit te leggen, de Geest die ons opnieuw geboren doet worden, maar toch werd het opgepakt, was er stilte en aandacht. Mooi als je dan ziet dat Gods woorden nog steeds kracht hebben, ook door onze soms gebrekkige pogingen heen. Geef je vrijmoedigheid niet prijs, Gods Geest geeft je de woorden. En zijn woorden hebben kracht.

Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk

## Wat is heilig voor jou?

*De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar Hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. ([Exodus 19:18-20](#))*

Deze tekst geeft iets weer van de grootheid, macht, majesteit en heiligheid van God. God is zo ontzagwekkend groots en zo heilig dat je Hem niet kunt zien en in leven blijven. Tenzij Hij het je toestaat. Als God is neergedaald in vuur, heel veel rook, trillende bergen, geschal van de ramshoorn en een geweldig stemgeluid van God Zelf, op dat moment vraagt die machtige verschijning, die zelfs de bergen deed trillen, aan Mozes om naar Hem toe te komen... Kun je je dat voorstellen? En dan die prachtige zin erachter: En Mozes ging naar boven... Mozes ging naar Hem toe...

In verschillende teksten in het Oude Testament roept God op heilig te zijn. Bijvoorbeeld in [Leviticus 19:2](#). Daar zegt Hij: *“Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig.”* Woorden gericht aan Israël, het volk dat onder de hoede van God onderweg is naar het aan hen Beloofde land. Maar het Nieuwe Testament laat zien dat de oproep om Zijn woord ter harte te nemen later ook aan anderen wordt gedaan. Zo schrijft Paulus in de eerste brief aan de [Korintiërs](#) dat ze, *geheiligd in Christus Jezus, geroepen zijn om Gods heiligen te zijn*. En in [1 Tessalonicenzen 5:23](#) lezen we hoever dat strekt: *‘Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.’* En Petrus roept in [1 Petrus 1:15-16](#) op een leven te leiden dat *‘in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.’* Horen we daar niet de woorden ‘op Hem lijken’ in, wat we zo graag zingen in het lied ‘Er is een dag...’: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken. En Jezus kennen zoals Hij is, amen!

God is heilig. Zo heilig dat we in [Exodus 19:24](#) lezen dat alleen Mozes en Aäron dichterbij mochten komen, zelfs de priesters mochten dat niet. Terwijl priesters toch geacht worden God te vertegenwoordigen bij de mensen en de mensen bij God. Mozes is daar een prachtig voorbeeld van.

Heiligheid heeft ook met ‘heel’ te maken. In de zin van heelheid, maar ook in de zin van ‘een beetje heilig’ kan niet. Gek gezegd: Iemand zal niet heilig genoemd worden als hij goed is voor zijn moeder, maar ondertussen met zijn ruzies de schrik van de buurt is, en andersom ook niet. Het *‘wees heilig zoals God heilig is’*, mag voor een mens te hoog gegrepen zijn, maar doen we God niet tekort als we op voorhand voor een zes of zeven gaan? Met gebed en Gods Geest in ons binnenste mogen we ons er van bewust zijn dat er meer eer voor Hem te behalen is dan wij kunnen voorzien. God is machtig en wil dat ook in ons leven zijn.

Toen Jezus als de Hogepriester Zijn leven voor ons gaf, was dat het moment dat God aan mensen als jij en ik aangaf: Het voorhangsel dat ons scheidde is weg. Wil je naar Me toe komen en Mij toebehoren? Mag ons antwoord een vervulling zijn van Gods hartenwens. Gods hartenwens voor jou en mij en voor onze heiligheid, naar Zijn beeld en gelijkenis.

zaterdag 10 juni 2023

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 6 van de preekserie over Exodus, getiteld: Ik ben de Heer, uw God. Bijbellezing: [Exodus 19](#) (NBV21). Titel: Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. We vierden het Heilig Avondmaal.

Mozes en het volk zijn aangekomen bij de berg Sinai. Op deze berg verschijnt de Heer, spreekt Hij, geeft Hij (in hoofdstuk 20) de welbekende Tien geboden en geeft Hij de roeping mee om een heilig volk te zijn, een koninkrijk van priesters.

De verschijning op de berg komt ná de tien plagen en het wonderlijke dagelijks manna uit de hemel... en vóór de 10 geboden. Waarbij de wetten van de Heer vrijheid zullen geven in tegenstelling tot de eerdere wetten van Egypte die hen juist onderdrukten. Goed om te weten dat Thora niet alleen wet betekent, maar ook onderwijzing, leer, instructie.

De Israëlieten zijn bevrijd van de afgoden van Egypte, de toekomst lijkt onzeker en hier vormt God hen tot één volk, een heilig volk (apart gezet), met een hoge roeping, namelijk om heilig te zijn. "Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk."

Een priester is iemand die namens de mensen voor God treedt en God vertegenwoordigt onder de mensen. Maar God gaat verder: Hij zegt dat het volk ook HEILIG zal zijn. Maar ook wij worden, net als het volk van Israël, opgeroepen om heilig te zijn, lees [1 Petrus 1:15-16](#), [1 Tessalonicenzen 5:23](#) en [1 Korintiërs 1:2](#). Daarin worden als: *uw leven geheel en al heiligen, mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn* en *'in alle opzichten heilig, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.'*

Uiteraard is dit hoofdstuk uit Exodus ook een verwijzing naar Jezus Christus Zelf! Hij is onze Hogepriester ([Hebreeën 4:14-16](#))

In Exodus was het Mozes die als priester de berg op ging... nu mogen wij zelf de berg op, door Jezus Christus, om met God te spreken, zoals God met Mozes sprak. Zijn we daar nog wel over verwonderd?

Ben je nog verwonderd dat jij in de aanwezigheid kan/mag zijn van de Allerhoogste? En besef je dat de oproep in Exodus, om heilig te zijn en een koninkrijk van priesters, dat deze oproep ook klinkt voor ons als individu én collectief?

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Ben je (nog) verwonderd dat je in de aanwezigheid kan/mag zijn van de Allerhoogste? Hoe houd je die verwondering vast?

Heilig zijn, en nog wel geheel en al, op voorhand lijkt het te hoog gegrepen voor de mens. Strek je je er wel naar uit? Op welke wijze? Speelt 'de kracht van de Heilige Geest' daarin een belangrijke rol? Hoe?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 4 juni 2023 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 11 juni, beging de dienst om **10:00 uur**. Bijbellezing: [Exodus 20:1-17](#) (NBV21). De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 9 juni. *De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.