

# PREEK DOOR DE WEEK

## Vrij zijn door God te dienen uit liefde

[Exodus 20:1-21](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 12 juni 2023

**Vrij zijn door God te dienen uit liefde**

## **Gewoon**

Een van onze kinderen bezocht de EO-jongierendag. Vanuit De Meerkerk ging er een bus vol jongeren naar Ahoy in Rotterdam. Wat een fantastische ervaring voor onze jongeren! Het thema van deze dag was: 'Niet van God los'.

Later zag ik op de NOS een kort filmpje waar ze jongeren interviewden die daar aanwezig waren. Een meisje zei: "Omdat ik God heb leren kennen, heb ik gewoon rust in mijn leven. Want als ik hulp nodig heb, dan lees ik gewoon de Bijbel en dat geeft mij gewoon de goede richting."

Wauw, wat een getuigenis en wat een prachtig voorbeeld van 'Niet van God los'. Het woord 'gewoon' gebruikt dit meisje drie keer in twee zinnen. Het is 'gewoon' om God te zoeken en te leren kennen, waardoor zij rust ervaart in haar leven. Het is 'gewoon' om in de Bijbel te lezen als je het moeilijk hebt. En het is 'gewoon' dat het lezen in de Bijbel haar de goede richting geeft. In Exodus lezen we precies dit, namelijk dat God wil dat we Hem gehoorzamen vanuit een verlangen om 'gewoon' bij Hem te zijn. Om Hem te zoeken iedere dag opnieuw.

In de psalmen lezen we dat het voor David ook 'gewoon' is om naar God te gaan. In [psalm 5:4](#) staat: *'In de morgen, Heer, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.'* David zoekt God in de morgen, voordat de dag begint. Hij wacht tot God naar hem luistert. In [Psalm 5:2-3](#) lezen we: *'Hoor mijn woorden Heer, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot U richt ik mijn bede.'*

Verderop in deze psalm vraagt David aan God om bescherming en Gods zegen. [Psalm 5:12-13](#) zegt: *'Er is vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt; wie uw naam beminnen, juichen U toe! U zegent de rechtvaardigen, Heer, als een schild beschut hen uw genade.'*

Vanuit deze bescherming en zegen van God mogen we leven. We mogen vertrouwen op God in alles wat we vandaag doen. Zo kunnen we iedere dag opnieuw wandelen met Hem, en raken we niet van God los.

## **Gebod**

Heer, dank U voor uw bescherming en oneindige trouw. Dank U dat we iedere dag opnieuw U mogen zoeken en U steeds beter mogen leren kennen.

Vrij zijn door God te dienen uit liefde

## Genade versus regels

*Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die Hij wijst ([Psalm 119:1-2](#)).*

Na de uittocht uit Egypte en de wonderlijke ontsnapping aan het leger van de farao is het volk zo'n zes á zeven weken later aangekomen bij de berg Sinai. Daar gaat Mozes de berg op om de tien geboden van God in ontvangst te nemen. Het is Gods bedoeling dat deze leefregels het Joodse volk beschermen voor verkeerde dingen en gevaren. Die wet was niet bedoeld om de mensen een perfect leven te laten leven, zodat ze naar de hemel konden gaan om bij God te zijn. De wet was bedoeld om te laten zien dat niemand in staat is om zich helemaal aan deze regels te houden en dat ieder mens dus een Redder nodig heeft die ons onze zonden vergeeft.

Het is niet fijn om te horen en te merken dat je je niet aan de regels kan houden en hulp nodig hebt van iemand anders. En toch is het ook heel bijzonder dat de Wet, die voor veel mensen toch een negatieve lading lijkt te hebben, al in het Oude Testament uitvoerig wordt bezongen. De langste psalm in de bijbel, [psalm 119](#) met 176 verzen, gaat in zijn geheel over de wet. De schrijver van deze psalm beseft dat het volgen van Gods regels hem zegent en hem inzicht en hoop geeft. In [vers 47](#) staat: *'Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. Ik hef mijn handen op naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken.'*

Wij hebben inmiddels mogen leren dat het geweldig is om te mogen weten dat er iemand is die ons te hulp schiet en wil vergeven. In [Galaten 4:4-5](#) staat: *'Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden.'* Hoe meer je begrijpt dat je bent vrijgekocht, hoe meer je onder de indruk komt van Gods genade!

Ik wil afsluiten met de laatste coupletten van Opwekking 674:

*Het is uw volmaakte liefde, die mijn diepste angst verdrijft.  
Vol vertrouwen mag ik komen, waar uw rechterstoel verrijft.*

*Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser pleit voor mij.  
Hij heeft zelf mijn straf gedragen; Jezus, mijn gerechtigheid!*

*Wie kan zwijgen van zijn liefde, of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid!*

Vrij zijn door God te dienen uit liefde

## Rijkdom en reikwijdte

*Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: 'Ieder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.' En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'* ([Romeinen 10:9-13](#) NBV21)

Paulus was door de Heer geroepen om het Goede Nieuws bekend te maken aan niet-joden. Dat deed hij eerst vooral door gebruik te maken van het hem vertrouwde netwerk van joodse geloofsgemeenschappen, verspreid in gebieden rond de Middellandse Zee. Sommige van zijn volksgenoten namen zijn woorden aan en aanvaardden Christus als Heer. Maar in de meeste gevallen kreeg Paulus te maken met verzet en vervolging. Steeds meer richtte hij zich tot mensen die 'heidenen' waren. Iedereen die Christus als Heer aanvaardde, mocht toetreden tot Gods huisgezin. Zo ontstond een veelvormig, levendig en krachtig geheel: het begin van de wereldwijde kerk.

Vanuit het jodendom zijn er gelovigen die zich opnieuw willen onderwerpen aan bepaalde regels van de Wet, maar daar gaat Paulus tegenin – lees de Galatenbrief. De dood en opstanding van Christus heeft voor een totaal nieuwe situatie gezorgd, Jezus heeft de Wet niet afgeschaft, maar in zichzelf volledig en volmaakt vervuld. Het scheuren van het voorhangsel in de tempel en het verdwijnen van deze tempel te Jeruzalem laat zien dat God de weg naar het heil opende voor *alle* mensenkinderen. Petrus moest een visioen krijgen (zie Handelingen 10) om doordrongen te worden van de rijkdom en reikwijdte van Gods genade. Voor Paulus was het vanaf zijn roeping duidelijk dat God een nieuw volk uit alle volken en talen ging bijeenroepen.

Nog altijd zijn er christenen die geneigd zijn terug te keren naar oude joodse voorschriften. Natuurlijk is Gods Wet in wezen goed, maar in Romeinen 10, waar ook de tekst boven deze overdenking terug te vinden is, schrijft Paulus: *'De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.'* ([Romeinen 10:4](#))

*Heer, [Psalm 119](#) bezingt uitgebreid de goedheid van uw Wet, maar wij juichen eeuwig over de rijkdom en reikwijdte van uw genade!*

Vrij zijn door God te dienen uit liefde

## Masterclass

*Het kwaad mag niet meer over jullie heersen. Want nu heerst niet meer de wet van Mozes over jullie, maar de liefdevolle goedheid van God.*

*Hoe zit het dus? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, omdat de wet niets meer over ons te zeggen heeft, en God ons in zijn liefde alles vergeeft? Nee, natuurlijk niet!*

*([Romeinen 6:14-15](#), BasisBijbel)*

Wet en genade. Hoe zit dat nou precies? De genade van God is zo overweldigend dat je zou kunnen denken dat die in plaats van de wet gekomen is. Die vraag beantwoordt Paulus stellig: Nee, natuurlijk niet!

Wet en genade. In Johannes 8 geeft Jezus een Masterclass over deze thema's. We lezen: *Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?"* ([Johannes 8:3-5](#))

De schriftgeleerden en de farizeeën wisten alles van de wet maar hadden van genade weinig kaas gegeten. Met deze vraag wilden ze Jezus in de val lokken. Ze wilden Hem laten kiezen tussen wet en genade. Zou Hij de vrouw veroordelen, dan koos Hij de wet boven de genade. Zou Hij haar vrijspreken, dan verwierp Hij daarmee de wet. Jezus heeft ze door en komt met een meesterlijke reactie. We lezen in vers 7:

*Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: "Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen."*

Het resultaat van deze reactie lezen we vanaf vers 9:

*Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: "Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?" "Niemand, Heer", zei ze. "Ik veroordeel u ook niet", zei Jezus. "Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer." ([Johannes 8:9-11](#))*

Jezus maakt duidelijk dat de wet niet bedoeld is om anderen te veroordelen. En Hij laat zien hoe overweldigend groot de goedheid van God is. Door die genade hoeft Hij de vrouw niet te veroordelen. Door diezelfde genade hoeft Hij ons niet te veroordelen, wat we ook op onze kerfstok hebben. Als laatste geeft Jezus de vrouw mee: *"Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer."*

De kaders van de wet en de genade van God. Ze zijn er allebei om de mensen tot hun doel te laten komen. Ook voor jou vandaag!

## Gebed

Heer Jezus, we danken en eren U dat U niet gekomen bent om ons te veroordelen maar om ons te redden. Ook vandaag wil ik zo leven zoals U het bedoeld heeft.

vrijdag 16 juni 2023

Vrij zijn door God te dienen uit liefde

## God geeft Zijn kinderen onderwijs

*Toen sprak God deze woorden: "Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast Mij geen andere goden." ([Exodus 20:1-3](#))*

De Tien Geboden, ik heb een mateloze bewondering voor de Maker ervan. Na 3500 jaar - zonder aanpassingen! - nog altijd de beste regelgeving waar je je onder scharen mag, om te komen tot een leven dat goed is voor jezelf en je omgeving. Met God! Lees alle 'geboden' van Exodus 20 maar eens rustig door en zeg welke niet meer goed zijn. Ik zie er geen!

Van oudsher noemen we ze de Tien Geboden, maar ze worden ook wel de Tien Woorden genoemd of Leefregels. Maar wat zijn het? Gelukkig geeft de Maker ervan zelf het antwoord! Terwijl God de Tien Geboden begint met: *"Ik ben de Heer, vereer naast Mij geen andere goden"*, ziet Mozes als hij terugkomt van bij God zijn, dat het volk een gouden kalf heeft gemaakt en dát aanbidt! Dat grijpt hem zo aan dat hij de stenen tafelen, waarop de Tien Geboden stonden, stukgooit. Volgens mij een begrijpelijke reactie. Maar heel anders dan die van God, want in [Exodus 24:12](#) lezen we dat God Mozes opdroeg **opnieuw** twee stenen tafelen te maken. En dan zegt Hij tegen Mozes: *"Kom naar Mij toe, de berg op en wacht daar; dan zal Ik je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten."* Ondanks wat God ziet gebeuren, geeft Hij de Wetten en Geboden nóg een keer. **Om het volk te onderrichten.** Om van te leren, om het juiste leven te kunnen leiden en zo tot onze bestemming te komen. Dit voorval toont dat Gods wetten, inzettingen, etc. Zijn pure genade laten zien. Zelfs als we Zijn geboden geweld hebben aangedaan, biedt Hij een nieuwe kans.

Het doet me anders kijken naar de Tien Geboden. Zeker ook naar wat we lezen in [Exodus 20 vers 5-6 \(HSV\)](#) in het stukje over afgoden, daar zegt God: *"Ik, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad van de vaders vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen."* Voor mij laat dit het belang en de verantwoordelijkheid zien van deel zijn van generaties. God was bezig van Israël één volk te maken en daar horen alle generaties bij. Niet vreemd dat we in de Tien Geboden lezen: 'Eert uw vader en uw moeder' en (héél vrij vertaald) 'Als je Mij haat, heeft dat invloed op de volgende generaties.' Ik besef dat het bij dat laatste gaat om wie God haten, en ik vergeet ook zeker Gods barmhartigheden niet, maar ik zie het wel als een wijzen op mijn eigen verantwoordelijkheid in mijn leven naar de ander toe. Wat laat ik zien in mijn leven?

Van Jezus wordt gezegd dat Hij de grondwet van de gehele schepping predikte toen Hij zei: *"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat."* (uit [Matteüs 22:37-40](#))

Heb je gezien hoe de Tien Geboden God eren èn goed zijn voor jezelf èn voor de ander? Richt je op God en vandaaruit naar de ander en je eigen innerlijk. En het zal goed zijn in de ogen van de Gever van deze prachtige leerregels. God zij gedankt dat Hij ons daarbij wil helpen èn dat Zijn genade ook voor ons met onze missers geldt.

zaterdag 17 juni 2023

Afgelopen zondag sprak Oscar Lohuis in deel 7 van de preekserie over Exodus, getiteld: Ik ben de Heer, uw God. Bijbellezing: [Exodus 20:1-21](#) (NBV21).

Titel: Vrij zijn door God te dienen uit liefde.

Wat er op de berg Sinaï gebeurde kun je zien als de huwelijksluiting tussen de Heer en Zijn volk Israël. Het is een verbond dat de Heer met Zijn volk sluit en het volk met de Heer. Bij een huwelijk hoort een bepaalde manier van leven, om een liefdesrelatie een kans te geven. Als een man en een vrouw zich houden aan de regels van het huwelijk bloeit liefde op, maar als er sprake is van verwaarlozing of ontrouw gaat de relatie kapot. Zo kijken wij naar de leefregels die God aan Zijn volk gaf.

Het leven naar Gods geboden komt voort uit het kennen van Hem, net als dat toewijding in het huwelijk voortkomt uit het kennen en liefhebben van de ander. Daarom begint het met vers 2: *“Ik ben de Heer, u God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.”* Wie Hij is en wat Hij voor Zijn volk heeft gedaan is de basis.

Pinksteren is de vervulling van [Exodus 19 en 20](#). De parallellen met [Handelingen 2](#) zijn treffend, o.a. lawaai, vuur, het ontvangen van woorden, de 50e dag. Het oude verbond is de wet op stenen tafels, het nieuwe verbond is de wet in het hart.

Door geloof in Jezus Christus ontvangen ook niet-Joden de Heilige Geest die de wet in het hart schrijft ([Jeremia 31:31-33](#)). Door de Geest komt er ontzag en liefde voor God en gaan mensen heilig leven. Ook wij zijn bruid van Christus, ook wij staan in een huwelijksrelatie met God en ook voor ons geldt dat wanneer wij ons door de Geest gaan houden aan Gods genezende leefregels, wetten, de liefdesrelatie gaat opbloeien. Door de Geest gaan wij Hem en onze medemens liefhebben en dat uit zich in het leven naar de Tien Geboden. De eerste vier gaan over de relatie met God en de laatste zes gaan over de relatie met de medemens.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Zie jij de Tien Geboden als opgelegde regels waaraan je je te houden hebt, of zie je ze (ook) als woorden van belofte en bevrijding? Wat betekenen deze regels in jouw leven?

Wet en liefde, wet en genade... Is het voor jou een gewoonte om achter Gods wetten, voorschriften en regels Zijn liefde en genade te zien of te ontdekken?

Oscar sprak over het bruid van Christus zijn. Op welke manier probeer jij de relatie met Christus liefdevol te houden?

Hoe houd je je vast aan Gods wet, liefde genade in tijden dat je het moeilijk hebt?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 11 juni 2023 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 18 juni, beging de dienst om **10:00 uur**. Bijbeltekst: [Exodus 32:1-14](#) (NBV21).

Titel: Het gouden kalf // Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 16 juni. *De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.