

PREEK DOOR DE WEEK

Laat Uw glorie zien

Exodus 33:1-3,
15-23, 34:5-9 (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 26 juni 2023

Laat Uw glorie zien

Wat een ontmoeting

“Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind bent.” ([Exodus 33:13](#))

Je ziet weleens een prijsvraag voorbijkomen waarmee je een ‘meet and greet’ kunt winnen met een bekende artiest of topsporter. Ik denk dan altijd: Wat een ongemakkelijke ontmoetingen moeten dat toch zijn, wat zeg je op zo’n moment tegen iemand die je eigenlijk helemaal niet kent?

De bijzondere ontmoetingen die Mozes had, stijgen daar ver bovenuit. Het ging hier niet om een gewone sterveling maar om de Schepper van het heelal! Voor deze ontmoetingen moest Mozes de berg Sinaï opklimmen en op die momenten was de berg overdekt door een wolk en kon hij God niet zien, maar hij kon wel met Hem spreken.

Als Mozes weer een ontmoeting met God heeft op de berg Sinaï vraagt hij of God Zijn plannen aan hem bekend wil maken zodat hij God leert k nnen. Mozes heeft al zoveel met God beleefd dat hij beseft niet zonder God te kunnen. Niet God op een grote afstand maar dichtbij. Het liefst van aangezicht tot aangezicht. Hij trekt in [Exodus 33:18](#) als het ware zijn stoutste schoenen aan en zegt tegen God: *“Laat mij toch uw majesteit zien.”* Gods antwoord op deze vraag vind ik zo mooi: *“Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: Ik schenk **genade** aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben **barmhartig** voor wie Ik barmhartig wil zijn. Maar mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.”* God laat zien dat Hij een God wil zijn van dichtbij, van relatie, van verbond en God gaat daarin zover als Hij op dat moment kan gaan.

Voor mij is dit een van de allermooiste tekstgedeeltes uit de Bijbel. De ontzagwekkende, almachtige God die Mozes tegemoetkomt, hem ter bescherming in een kloof laat schuilen en dan voor hem langsgaat en zichzelf op een prachtige manier beschrijft. Mozes kan maar   n ding doen. Hij valt onmiddellijk op zijn knie n en buigt zich neer ([Exodus 34:8](#)). Gods majesteit, in andere vertalingen staat Gods heerlijkheid, zorgt ervoor dat Mozes God inderdaad beter leert kennen. Hij is een God van genade en van barmhartigheid.

Eeuwen later laat God in zijn zoon Jezus zijn ultieme genade en barmhartigheid zien. God gaat in zijn Zoon als het ware de laatste mijl. Elke afstand is opgeheven, God is een God van dichtstbij geworden, van de puurste relatie en van een nieuw en beter verbond. In [Hebree n 4:16](#) (HSV) staat zo prachtig beschreven dat we vrijmoedig kunnen naderen tot de troon van genade opdat wij **barmhartigheid** verkrijgen en **genade** vinden om op het juiste tijdstip te worden geholpen.

Gebed

Heer, dank U wel voor uw onuitsprekelijke genade en goedheid.

Laat Uw glorie zien

Wij gaan niet zonder U

De HEER zei tegen Mozes: “Vertrek van hier, met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid, en ga naar het land waarvan Ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven, een land dat overvloedig van melk en honing.”

([Exodus 33:1-2](#) NBV)

Miljoenen mensen zijn op drift geraakt. Het gaat veelal om vluchtelingen die geen heil meer zien in thuisblijven – of die domweg geen andere keuze meer hebben dan op weg te gaan naar een plaats met een reële kans op voortbestaan.

Vanuit ons veilige huis kunnen we daar van alles van vinden, maar wij hebben gemakkelijk praten – we hoeven niet weg.

De Bijbel neemt het voortdurend op voor vluchtelingen en vreemdelingen. Ga er maar eens naar op zoek. Gods eigen volk krijgt het duidelijk te verstaan:

“Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.” ([Deuteronomium 10:19](#))

Mozes heeft met Gods hulp zijn volk uit slavernij bevrijd. Maar dit was nog maar het begin van de reis. Het land van onderdrukking moesten zij achter zich laten, de weg naar het beloofde land lag vóór hen.

Waar begin je aan, als je met zoveel mensen door een woestijnlandschap moet trekken? Mozes weet wel dat het land van melk en honing beloofd is aan Abraham, Isaak en Jakob. Maar hij krijgt nu de leiding over een eigenwijs en hardleers volk en moet er zorg voor dragen dat het reisdoel gehaald wordt. De boodschap van God was niet mis te verstaan: ‘Vertrek van hier’.

Mozes is ook niet onduidelijk in zijn reactie: *“Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken”*, zo antwoordt hij de Heer ([vers 15](#)). Het klinkt misschien wat brutaal, maar als je er iets langer over nadent, zijn het woorden van liefde en geloof. We kunnen ze nazeggen wanneer wij zelf een onzekere toekomst van strijd en moeilijkheden tegemoet gaan: ‘We gaan als U dat wilt, Heer, maar alleen als U ook meegaat’.

Sela zingt een prachtig lied, geïnspireerd door deze bijbelse geschiedenis. Laten we het eerste vers van dit lied als een gebed uitspreken – of zingen, als je de melodie kent:

WIJ GAAN NIET ZONDER U

U bent onze God.

Wij passen in uw plan.

U kent ons naam voor naam

en wij zijn uw volk;

wij willen zonder U

geen stap meer verder gaan.*

Laat Uw glorie zien

Samen op weg

De HEER zei tegen Mozes: “Vertrek van hier, met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid, en ga naar het land waarvan Ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven, een land dat overvloedig van melk en honing.”

([Exodus 33:1](#), NBV21)

Het volk Israël staat aan het begin van een lange reis naar het beloofde land. Honderden jaren daarvoor had God dit land al beloofd aan de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob. Het zou een reis worden met veel beproevingen. In onze prekenserie hebben we al vaker gezien dat de verhalen uit Exodus meer zijn dan geschiedenis alleen. Ze hebben ons in deze tijd ook iets te zeggen.

Vanochtend opende ik mijn Bijbel bij de eerste brief van Petrus. Ik werd getroffen door de gelijkenis van deze woorden met de reis naar het beloofde land. In [1 Petrus 1:4-6](#) lezen we dit:

Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. (1 Petrus 1:4-6, Het Boek)

Net als het volk Israël *toen* hebben wij *nu* een bestemming. Zij waren toen op weg naar het beloofde land. Wij zijn in deze tijd op weg naar een erfenis in de hemel. En net als hen zullen wij op onze reis te maken krijgen met tegenslagen en beproevingen. De Israëlieten wilden niet zonder God op weg gaan. God ging met ze mee. Wij mogen er vandaag ook op vertrouwen dat God met ons meegaat, elke dag.

Wat me in het verhaal in Exodus ook opviel was dat het volk Israël samen optrok. Dat is voor ons ook belangrijk. Tijdens onze reis kunnen we op God vertrouwen maar mogen we ook steun hebben aan elkaar. Over die toewijding aan God en die band met elkaar lezen we in [1 Johannes 1:7](#) dit:

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Beeld je eens in dat je net als het volk Israël onderweg bent. Dat God met je meegaat, elke dag. Kijk in gedachten eens om je heen. Wie zou jouw steun kunnen gebruiken? Of aan wie zou jij om hulp kunnen vragen? We zijn *samen* op weg.

Gebed

Dank U, Heer, dat U elke dag met mij meegaat. Dat U met *ons* meegaat. En dat U ons aan elkaar gegeven heeft.

donderdag 29 juni 2023

Laat Uw glorie zien

Zien

“Laat mij toch uw majesteit zien”, zei Mozes. Hij (God) antwoordde: “Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen.” ([Exodus 33:18](#))

Wat mij bijzonder raakt in dit bijbelgedeelte is dat God luistert naar Mozes en zelfs ingaat op het verzoek van Mozes! Daaruit blijkt dat God alles doet om dicht bij ons te zijn. Verderop lezen we dat God Mozes zelfs beschermt door hem te wijzen op een kloof waarin hij kan schuilen en God zijn hand voor de ogen van Mozes houdt. Wat een liefde!

In het Nieuwe Testament in Johannes 14 gaat het ook over het verlangen van de discipelen om God de Vader te zien. Terwijl Jezus de leerlingen probeert voor te bereiden op zijn dood en opstanding, stellen de leerlingen Hem een heleboel vragen over de Vader. [In Johannes 14:1-14](#) zegt Jezus:

“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met Me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.” Toen zei Tomas: *“We weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?”* Jezus zei: *“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.”* Daarop zei Filippus: *“Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen wij niet.”* Jezus zei: *“Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof Me: ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”*

Ik wil graag afsluiten met de woorden uit Jezus' Bergrede in [Matteüs 5:8](#):

“Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.”

vrijdag 30 juni 2023

Laat Uw glorie zien

Op weg naar Gods beloofde heerlijkheid

“Laat mij toch uw majesteit zien”, zei Mozes. Hij (God) antwoordde: “Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen. (...) Maar mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.” ([Exodus 33:18-20](#))

Glorie, majesteit, Gods luister, grootheid, heerlijkheid... allemaal vertalingen die woorden proberen te geven aan wat je ziet als je God zou kunnen zien. Ik las ook ‘oogverblindend’. Als mens in onze aardse toestand God zien, het zou onze ogen verblinden, sterker nog: we zouden zelfs niet in leven kunnen blijven. Gods majesteit gaat verder dan het gevoel dat je kunt krijgen bij het zien van wat Hij schiep en geeft, zoals bijvoorbeeld wondermooie landschappen. God geeft Mozes de uitzonderlijke mogelijkheid een glimp van Zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen, maar moet hem er ook voor beschermen.

Mozes vraagt of hij Gods aangezicht mag zien. God zelf dus, niet zijn schepping, niet de uitingen van zijn goedheid, vergeving en genade, maar Gods persoonlijke aanwezigheid! Ik heb een aantal bijzondere natuurherinneringen, die ik ervoer als goddelijke momenten. Een in de bergen, da's gemakkelijk, maar ook twee dicht bij huis, in de duinen en op de fiets in Vogelenzang, een plek waar ik heel vaak kom. In beide gevallen kwam ik de bocht om en werd ik ineens werkelijk overweldigd door de schoonheid van wat ik zag en ik ervoer daar meteen Gods vingerafdruk in. Alles klopte. Zó iets moois heeft God voor ons weggelegd en dat is nog niet eens Hijzelf! Hem zien, dat is niet te bevatten.

Ik moet denken aan mijn vader die op 53-jarige leeftijd overleed. Te midden van zijn vrouw en 7 kinderen van 10 tot 18 jaar, moest hij afscheid nemen. Ik zal nooit vergeten hoe hartverscheurend dat was. Maar ik zal zeker ook nooit vergeten dat toen hij zijn laatste adem uitblies, hij opeens zei: “O... wat mooi!” Zag mijn vader iets van de door God geschapen hemel? Of zag hij iets van God Zelf? Zoals [1 Johannes 3:2](#) dat zegt?

Mozes mocht een glimp van God opvangen, evenals Petrus, Jakobus en Johannes Jezus in zijn hemelse glorie mochten zien op de berg der verheerlijking. ([Markus 9:2-8](#)) En Stefanus kreeg vlak voordat hij als eerste martelaar zou sterven, een visioen waarin hij de luister van God zag en van Jezus, die aan Gods rechterhand stond. ([Handelingen 7:55](#)). Hij zag wat Jezus in zijn hogepriesterlijk gebed ([Johannes 17](#)) aangaf: *“De Zoon heeft van U (Vader) de macht ontvangen om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.”* *“En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.”* *“Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.”*

Het is Gods bedoeling dat wij opgenomen worden in Zijn heerlijkheid. [Openbaring 21](#) zegt daarover: *“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”*

Het zal niet meer draaien om dingen, maar om Hem!

Probeer dat vandaag eens in je persoonlijk gebed mee te nemen.

zaterdag 1 juli 2023

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 9 van de preekserie over Exodus: Ik ben de Heer, uw God. Bijbellezing: [Exodus 33:1-3](#), [15-23](#), [34:5-9](#) (NBV21). Titel: Laat Uw glorie zien.

Mozes verlangt dat God met hen meetrekt en de Heer komt hem daarin tegemoet. Maar Mozes neemt de vrijmoedigheid om nog een stap verder te gaan: hij wil Gods majesteit zien. Mozes verlangt niet naar een ervaring van Gods *algehele* aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld in zijn schepping, maar van Zijn *persoonlijke* aanwezigheid. Hij wil Gods majesteit en glorie aanschouwen, hij wil Zijn aangezicht zien! Want alleen God is de bron van ware goedheid, grootheid en majesteit.

Mozes had al eerder - bij de brandende braamstruik - gevraagd naar de identiteit van God in [Exodus 3](#) en daar onthulde God Zijn naam: 'Ik ben die Ik ben'. Deze zelfde naam roept Hij uit terwijl Hij langs loopt: *'De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.'* Wat een ongelooflijke verklaring van God over wie Hij Zelf is.

Aan de ene kant is Hij goed en daarmee liefdevol en genadig voor zondaars zoals wij. Aan de andere kant is Hij in Zijn goedheid rechtvaardig en heilig en kan Hij niet anders dan het veroordelen van alles wat slecht is zoals een goede rechter betaamt. Deze twee eigenschappen van God staan op gespannen voet met elkaar. Want vergeeft Hij zondaars of straft Hij hen als het erop aankomt? Het antwoord vinden we in [Johannes 1:14](#): *'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.'*

Jezus is het ontbrekende puzzelstuk, in Hem heeft God een gezicht gekregen die wij wel kunnen aanschouwen. In Christus komen alle paradoxale eigenschappen van God samen. Want alleen in het kruis van Jezus kunnen de liefde en de heiligheid, de genade en de rechtvaardigheid van God naast elkaar staan zonder dat ze elkaar opheffen.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Mozes vraagt God niet om oplossingen voor de moeilijkheden waarin hij zich bevindt of bekering van het volk, nee, het is zo groot wat hij nodig heeft dat hij iets veel groters vraagt als bewijs dat God hem welgezind is: "Laat mij uw glorie zien." Dáármee kan hij op pad. Wie is God voor jou? Vind je het gemakkelijker om je in je gebeden meer te richten op wat God kan doen dan op wie God is? Waarom/waarom niet?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 25 juni 2023 op de website.

Morgen, 2 juli, begint de dienst om **10:00 uur**. Bijbeltekst: [Exodus 40:16-38](#) (NBV21).

Titel: Gods woonplaats.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 30 juni. *De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.