

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 11 juni 2023

Prediker: Oscar Lohuis

Titel: Vrij zijn door God te dienen uit liefde

Bijbeltekst: Exodus 20:1-21 (NBV21)

*20<sup>1</sup> Toen sprak God deze woorden: <sup>2</sup> 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. <sup>3</sup> Vereer naast Mij geen andere goden. <sup>4</sup> Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. <sup>5</sup> kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; <sup>6</sup> maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. <sup>7</sup> Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. <sup>8</sup> Houd de sabbat in ere als een heilige dag. <sup>9</sup> Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, <sup>10</sup> maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. <sup>11</sup> Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd. <sup>12</sup> Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. <sup>13</sup> Pleeg geen moord. <sup>14</sup> Pleeg geen overspel. <sup>15</sup> Steel niet. <sup>16</sup> Leg over een ander geen vals getuigenis af. <sup>17</sup> Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.' <sup>18</sup> Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op een afstand staan. <sup>19</sup> Ze zeiden tegen Mozes: 'Spreek u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.' <sup>20</sup> Maar Mozes antwoordde: 'Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor Hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.' <sup>21</sup> En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.*

### Bijzonderheden

We gaan verder in de preek over Exodus. Woensdag 14 juni is de Alpha Slotavond.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Iedereen weet van het bestaan van de 10 geboden, iedereen kan er wel een paar opnoemen. Maar waarom heeft God ze aan zijn volk gegeven en wat betekenen ze vandaag de dag nog voor ons? Op zondag dachten we samen met Oscar na over deze vragen. Oscar liet onder meer zien dat het geen verouderde regels zijn, maar dat ze ook voor ons vandaag nog relevant zijn. In onze huiskringen en individueel kunnen we deze week samen verder nadenken over het belang en de praktische betekenis van de 10 geboden voor ons. Veel zegen.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

Exodus 24:12, Psalm 5:1-13, Psalm 119:1-2 en 47, Galaten 3: 24, Galaten 4:4-5, Romeinen 10:4, Romeinen 6:14-15, Johannes 8:3-11, Matteüs 22:37-40, Jeremia 31:31-33

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

Wat er op de berg Sinaï gebeurde kan je zien als de huwelijksluiting tussen de Heer en Zijn volk Israël. Het is een verbond dat de Heer met Zijn volk sluit en het volk met de Heer. Bij een huwelijk hoort een bepaalde manier van leven, om een liefderelatie een kans te geven. Als een man en een vrouw zich houden aan de regels van het huwelijk bloeit liefde op, maar als er sprake is van verwaarlozing of ontrouw gaat de relatie kapot. Zo kijken wij naar de leefregels die God aan Zijn volk gaf.

Het leven naar Gods geboden komt voort uit het kennen van Hem, net als dat toewijding in het huwelijk voortkomt uit het kennen en liefhebben van de ander. Daarom begint het met vers 2: Ik ben de Heer, u God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Wie Hij is en wat Hij voor Zijn volk heeft gedaan is de basis.

Voor ons zijn Exodus 19 en 20 relevant, omdat Pinksteren de vervulling is van deze hoofdstukken. De parallellen met Handelingen 2 zijn treffend, o.a. lawaai, vuur, het ontvangen van woorden, de 50e dag. Het oude verbond is de wet op stenen tafels, het nieuwe verbond is de wet in het hart.

Door geloof in Jezus Christus ontvangen ook niet-Joden de Heilige Geest die de wet in het hart schrijft (Jeremia 31:31-33). Door de Geest komt er ontzag en liefde voor God en gaan mensen heilig leven. Ook wij zijn bruid van Christus, ook wij staan in een huwelijksrelatie met God en ook voor ons geldt dat wanneer wij ons door de Geest gaan houden aan Gods genezende leefregels en wetten, de liefdesrelatie gaat opbloeien. Door de Geest gaan wij Hem en onze medemens liefhebben en dat uit zich in het leven naar de 10 geboden. De eerste 4 gaan over de relatie met God en de laatste 6 gaan over de relatie met de medemens.

Hoe verhoudt de wet zich ten opzichte van de genade van God? Hij vraagt gehoorzaamheid van zijn volk. Maar het is zo mooi dat het volk éérst bevrijd werd uit de slavernij en daarna pas de wet ontving. Met andere woorden: God accepteert ons, red ons, en daarna mogen wij uit dankbaarheid Hem gehoorzamen, vanuit een verlangen naar rechtvaardigheid in ons leven. Ja, het is misschien wel juist wanneer we God vertrouwen en gehoorzamen, dat Hij ons leven recht kan maken, ons reinigt van de zonden die ons achtervolgen en ons daarvan vrij kan maken. Geen gehoorzaamheid vanuit ons vlees, maar vanuit een veranderd hart door Zijn genade.

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

733 – Loof de Heer, o mijn ziel

804 – Good, good Father

420 – Geen andere naam

Schoonste Heer Jezus

618 – Jezus, hoop van de volken

\*\*\*\*\*

## GESPRESVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de

preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel en bespreek dit met elkaar.

4. In hoeverre vind jij dat de 10 geboden vandaag de dag nog relevant zijn voor jou als kind van God? Licht je antwoord toe.

5. Ben je het eens of oneens met de stelling dat de 10 geboden laten zien wie de Opsteller van die geboden, God zelf, is? Als je het hier mee eens bent, loop dan de 10 geboden langs en bespreek met elkaar wat elk van die geboden ons leert over wie God is.

6. Zie jij de 10 geboden als opgelegde regels waaraan je je te houden hebt en die je beperken en inperken, of zie je ze (ook) als woorden van belofte en bevrijding of als onderricht? Wat betekenen deze regels concreet in jouw leven? Welk gebod springt er voor jou uit en waarom? Wat hebben deze geboden en regels te maken met vrijheid?

7. Oscar sprak over de bruid zijn van Christus. Op welke manier probeer jij je relatie met Christus liefdevol te onderhouden? Welke rol spelen Gods genezende leefregels hierin?

8. Denk aan de woorden van Jezus uit Johannes 15:9-17 waarin Hij de liefde definieert als gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Hoe ben jij bewust bezig met God gehoorzamen? Zijn er dingen in je leven waar je je van zou moeten bekeren? Neem de tijd om daar in stilte over te reflecteren en wellicht iets op te schrijven. Waar je de vrijheid voelt in de veiligheid van je kring, neem tijd om hier iets van te delen. Bid vervolgens voor en met elkaar.

9. Wet en liefde, wet en genade... Is het voor jou een gewoonte om achter Gods wetten, voorschriften en regels Zijn liefde en genade te zien of te ontdekken? Zit daar een verschil in met het beoordelen van de intenties van mensen die ook soms (op het eerste oog) onbegrijpelijke dingen doen? Waarom is dat (niet) anders?

10. Waar heb jij Gods genade gezien of ervaren? Wat betekent genade voor jou? Hoe hou je je vast aan Gods genade in tijden dat je dat moeilijk vindt?

\*\*\*\*\*

## **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, dank U wel dat U zo ongelooflijk veel van ons houdt, dat U ons Uw wil bekend heeft gemaakt in Uw wetten. Help ons om U zo lief te hebben dat we ervoor kiezen om U te gehoorzamen. Dat willen we niet doen uit onze eigen kracht, maar omdat U ons hart geraakt en veranderd heeft door de liefde en de genade van Jezus. Wat een eer dat we als gemeente Uw bruid mogen zijn en U onze Bruidegom. Help ons om heilig te leven en ons te bekeren van alles waar U een afkeer van heeft. U bent de Heer, onze God, we danken U in Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

