

PREEK DOOR DE WEEK

Gods woonplaats

[Exodus 40:16-38](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Gods woonplaats

Wat een genade!

Afgelopen zondag hebben we gesproken over Gods woonplaats. In de tijd na de uittocht uit Egypte en het ontvangen van de tien geboden werd er een woonplaats voor God gemaakt, namelijk de tabernakel. Als je [Exodus 25](#) tot en met 31 leest, raak je wellicht onder de indruk over de details van de tabernakel, het maken ervan en hoe de tabernakel gebruikt moest worden.

God was op zoek naar een plek waar Hij aanwezig kon zijn en beschikbaar was voor Zijn volk.

Ik vind het mooi om te lezen dat God voor Zijn volk 'tastbaar' wilde worden en zelfs naar ze toe wilde komen. Wat een genade laat Hij zien! Echter, de tabernakel was een heilige plek, uiteraard door Gods heilige aanwezigheid, en daar kon je niet zomaar naar binnen lopen. Alleen de hogepriester mocht het heilige der heilige, achter het voorhangsel, betreden en als het ware God ontmoeten.

Voor ons gaat Gods woonplaats verder dan alleen de tabernakel. In het Nieuwe Testament staat in [Hebreeën 10:19-20](#): *'Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaad heeft, door het voorhangsel heen.'*

Oftewel: een ontmoeting met God kan nu wél, namelijk dankzij Jezus. Jezus zelf zegt in [Johannes 14:6](#): *"Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."* Wat een genade dat we God mogen ontmoeten en dat dit mogelijk is dankzij Jezus. Maar waar is Gods woonplaats dan nu?

Als we verder lezen in Johannes 14 zien we in [vers 23](#) het antwoord staan: *Jezus antwoordde: "Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen."*

Gods woonplaats is in ons. Dichterbij kan niet. Wat een genade dat zo'n heilig God in ons komt wonen.

[Hebreeën 13:25](#) zegt: *"Ik wens u allen Gods genade toe."* (Het Boek)

Gods woonplaats

Hij heeft in ons midden gewoond

Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!"' Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. ([Johannes 1:14-18](#) NBV21)

Het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie is wat raadselachtig. Er wordt gesproken over 'het Woord' dat vanaf het begin bij God was, en waaruit alles is voortgekomen. Dan over 'een getuige van het licht'. Dat blijkt een verwijzing naar Johannes de Doper, de wegbereider en aankondiger van het Woord. Wie er met 'het Woord' bedoeld wordt, is ook snel duidelijk: Jezus is het Woord dat mens werd, in ons midden woonde, vol is van genade en waarheid. De zichtbare, grootse verschijning van de enige Zoon van God de Vader!

Je kunt [Johannes 1](#) lezen als een nieuw scheppingsverhaal. Kijk er maar eens goed naar. De eerste woorden luiden: 'In het begin'. Precies dezelfde woorden waarmee het eerste Bijbelboek, Genesis, opent. In dat oorspronkelijke scheppingsverhaal is het God die sprekend de wereld tot bestaan roept.

Het Woord wordt hier aangeduid met het Griekse begrip 'logos', een woord met een filosofische lading, een begrip dat 'woord', 'gedachte' en 'principe' kan betekenen. Je kunt zeggen dat de evangelist Johannes ons duidelijk maakt dat niet de materie, het zichtbare, het eerste en belangrijkste is, maar Gods Woord, zijn gedachten en principes. God sprak en het was!

Johannes beschrijft het grootste scheppingswonder van het Nieuwe Testament: de menswording van Christus. Uit de geciteerde verzen blijkt dat Hij de Vader voor mensen zichtbaar heeft gemaakt. Daar waar de wet via Mozes kwam, worden Gods genade en waarheid zichtbaar gemaakt in zijn Zoon Jezus die in ons midden woonde, heeft 'getabernakeld', zoals dat in het Grieks heet.

Heer Jezus, wat bijzonder dat U als Immanuël, God met ons, in ons midden heeft gewoond. En wat mooi dat uw Geest nu in een nieuwe tempel huist: uw kerk, uw lichaam op aarde!

Gods woonplaats

Ontoegankelijk licht...

Hij (God, de hoogste Heer en Koning en enig Heerser,) Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. ([1 Timoteüs 6:16](#))

Gods woonplaats... daar is veel over te zeggen, maar uiteindelijk is het toch iets wat mijn verstand te boven gaat. Gods woonplaats is een ontoegankelijk licht. Ontoegankelijk donker heb ik meegemaakt en dat was eng, maar ontoegankelijk licht... het enige wat ik daarvan snap is dat we er niet bij kunnen. Toch weten we dat God alles in het werk stelt om ons tot zich te krijgen, één met ons te worden, bij ons te wonen. Zo wandelden de eerste mensen met God in de hof van Eden, God troonde in de ark, daarna was er de tabernakel en later de tempel in Jeruzalem. Twee duizend jaar geleden was God volkomen in de Geest bij Jezus op aarde aanwezig, nu is duidelijk dat God woning wil maken in onze harten, het lichaam als tempel van Zijn Heilige Geest ([1 Korintiërs 6:19](#)) en in het laatste bijbelboek, [Openbaring, lezen we in hoofdstuk 21](#) over de toekomst met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanaf Gods troon klinkt een stem die uitroept: *"Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn."*

In Exodus lezen we dat voor het maken van een heiligdom voor de Heer een offer van het volk gevraagd werd. Goud, zilver, koper, God had het best zelf kunnen maken, kwestie van spreken en het zou er zijn. Maar het ging Hem blijkbaar om meer. [Exodus 25](#) zegt: *Toen sprak de HEERE tot Mozes: 'Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van **iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen.**'* Volgens mij toont dit haarfijn aan dat God niet zit te wachten op mooi-voordoen-dingen, maar op gewillige harten die Hem liefhebben en van daaruit willen leven, geven, delen, offeren, Hem eren. Zou God dat niet willen omdat het niet alleen Hém eert, maar ook héél goed is voor de gever, deler, offeraar zelf?

Je hoort best vaak dat God ons hart wil. Deze tekst laat mooi zien dat dat waar is en dat het aan onszelf is om - in alle vrijheid - ons hart aan Hem te geven. God heeft alles wat Hij nodig heeft en wat niet voorradig is, kan Hij zo scheppen. Behalve de liefde en toewijding van harten, dat is aan de vrij geschapen mens zelf. Maar wat een voldoening en erkenning zullen we Hem daarmee kunnen geven!

Soms hoor je dat huizen worden verkocht met een gunfactor. Waardoor niet de hoogste bieder het huis mag kopen maar degene aan wie het wordt gegund. Gunnen is gemakkelijk als aan wie je het gunt ook jou het meeste biedt, maar gunnen blijkt pas echt wanneer je voelt dat dat je wel wat kost.

Ons eigen hart, kunnen we zeggen dat dat Gods woning is? Natuurlijk gunnen wij God ons huis, ons hart. Maar hoe zit dat met de kosten? Ervaren wij dingen van het geloof als kosten? Of is het zo dat onze offers geen pijn doen omdat we God ons hart volledig gunnen? Ervaren we dat geven zaliger is dan ontvangen wanneer we het de ander ook echt gunnen? Waarbij we mogen weten dat God niet vraagt om iets wat we niet hebben. Want God wil alleen ons hart als woning waar Hij zich gewenst weet.

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer! Mijn hart is U gegund!

Gods woonplaats

Duizelingwekkend

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. ([Matteüs 22:37-40](#))

De laatste twee hoofdstukken van Exodus beschrijven hoe Mozes de Tabernakel bouwt. God had hem daar opdracht voor gegeven. Het lijkt de enige nog overgebleven manier waarop God in de buurt van mensen kan wonen. Mozes gaat heel precies te werk en houdt zich minutieus aan de opdrachten. Het staat er maar liefst vijftien keer: ‘...zoals de Heer Mozes had opgedragen.’ Het laat eens te meer zien dat er met God niet valt te spotten, hoe liefdevol en genadig Hij ook is.

De verblijfplaats van God werd als eerste gebouwd, het Heilige der Heiligen. Dit gedeelte werd met een dik gordijn afgeschermd, het voorhangsel. Alleen de hogepriester mocht één keer per jaar hierachter komen nadat hij zich aan allerlei reinigingsrituelen had onderworpen. God was in de buurt van het volk, maar van een rechtstreekse ontmoeting was geen sprake.

Het Heilige der Heiligen bevond zich in een tent. Voor de tent stonden de altaren voor de verschillende offers. Daar weer voor stond een waterbekken waar men zich eerst moest reinigen. Die waterbekkens waren gemaakt van glimmend koper die als een soort spiegels werkten. Zo werd je vooral geconfronteerd met jezelf, met je eigen zonden en onvolkomenheden. Toegang tot de tent had je als gewone sterveling sowieso niet.

Een duidelijk beeld van de Tabernakel helpt om de betekenis van het werk van Jezus te begrijpen. Het voorhangsel scheurde op het moment dat Jezus stierf. Door de dood van Jezus verdween de scheiding tussen God en mens.

Jezus bracht een offer dat zo groot was dat de offerplekken niet meer nodig waren. Wat overblijft is het waterbekken. Dat is nog steeds de plek waar je, geconfronteerd met jezelf, je zonden belijdt. Daar besef je hoe hard je Jezus nodig hebt en leg je je leven in de handen van Jezus.

Nu mag je zomaar doorlopen naar de ruimte waarvoor eerst het voorhangsel hing. Je staat voor de troon van God. Duizelt het je al?

Het wordt nog mooier, want de Allerhoogste noemt jou Zijn kind. En Hij zendt jou de wereld in. ‘Wees Mijn handen en voeten, Mijn getuige. En wees niet bang, want Ik ben met je tot aan het einde van de wereld’.

Dank U, O mijn Vader. U gaf Uw eigen Zoon. Uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan.

Gods woonplaats

Geef je Hem elke kamer?

'(...) zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.' ([Efeziërs 3:17](#))

Wij hadden vroeger thuis een rommelkamer. Een keer per jaar mocht ik hem opruimen. Spullen gingen weg, andere werden beter geordend. Er ontstond ruimte. Ik moest aan dat beeld denken, waarbij het huis staat voor ons leven. Bekering is dat we de regie van ons leven overgeven aan God, maar geven wij Hem wel toegang tot elke kamer?

Het paradijs waarin God naar Adam en Eva kwam en zij samen wandelden, is een prachtig beeld van innige gemeenschap met elkaar. Zo was het bedoeld. Door de zondeval werden Adam en Eva verbannen uit de tuin, maar ze verloren ook dit bijzondere contact met God. De hele Bijbel door zie je Gods pogingen om tot herstel te komen, weer bij de mens te 'wonen'. Denk aan de ark in de woestijn en de tabernakel.

Later bouwde Salomo een tempel, waarin God te midden van zijn volk kwam wonen, zoals Hij had beloofd. ([1 Koningen 6:11-13](#)) En net zoals alleen Mozes als vertegenwoordiger van het volk bij God mocht komen, mocht nu alleen de hogepriester in het Heilige der Heiligen komen om God te ontmoeten. In het Nieuwe Testament verandert dat perspectief. God komt door zijn Zoon bij ons wonen: Immanuël, God met ons. Tijdens het sterven van Jezus aan het kruis scheurde het voorhangsel; door Jezus is de toegang tot God hersteld. Jezus, onze Verlosser, voldeed en voldoet aan Gods gerechtigheid en schenkt ons vergeving.

Maar hoe ontvangen wij die zegen, hoe komen wij nader tot God? De Efeze-brief spreekt van geloof, waardoor Christus in ons hart woning maakt ([Efeziërs 3:17](#)). Deze tekst staat midden in een gebed van Paulus voor de gemeente. Een gebed dat uitmondt in lofprijzing en aanbidding van God. In de verzen [14-21](#) doet hij voorbede, de kern lees je in de verzen [16-19](#) waarin hij bidt om **kracht, geloof, liefde, kennis en volheid**.

Kracht, innerlijke kracht om in beproevingen te kunnen blijven staan. En **geloof**, dat Christus in je hart woning maakt. In vers 16 lees je Gods werk, in vers 17 de kant van de mens: geloof, vertrouwen in God. Het geloof is als het ware het instrument waardoor we Christus ontvangen. Waar Hij woont regeert Hij, in alle facetten van het leven.

Ik kom even terug op de rommelkamer. Van welke kamer houd jij de deur voor God nog gesloten? Schuldgevoel misschien of schaamte? Of voel je je misschien niet goed genoeg om God toe te laten? Vind je dat je tekortschiet in vergelijking met anderen en wil je wel beter maar lúkt het niet? Juist die gesloten kamers wil God opruimen door de Heilige Geest, de Trooster. Want God wil je werkelijk vrij maken.

Loop je hier tegenaan, overweeg er met iemand over te spreken bij wie je je veilig voelt. Waarom langer laten sluimeren, doe die schoonmaakbeurt nu. Om in Gods licht te komen. Ik eindig met de tekst van [2 Korintiërs 3:18](#) over het weerspiegelen van Gods luister: *'Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegelen, zullen door de Geest van de Heer, meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.'* Het is een proces, wanhoop niet als het niet meteen lukt en je niet gelijk die verandering bemerkt. Hou vol, God versterkt je innerlijke mens door Zijn Geest. Jezus is onze LEVENDE HOOP.

Laten we vandaag heel persoonlijk ieder voor zich in geloof bidden vanuit de tekst van [Jakobus 4:8](#): *Nader tot God en Hij zal tot jou naderen.*

zaterdag 8 juli 2023

Afgelopen zondag sloot Patrick van der Laan de tiendelige preekserie over Exodus: 'Ik ben de Heer, uw God' af. Bijbellezing: [Exodus 40:16-38](#) (NBV21). Titel: Gods woonplaats.

Mozes kreeg de opdracht van God om een ontmoetingstent te maken, de tabernakel, als woonplaats van God. Uiteraard is en blijft God alomtegenwoordig maar Hij koos ervoor Zichzelf op deze bijzondere wijze te tonen.

Over de tabernakel als tent van ontmoeting tussen God en mens, het volk, is veel te zeggen, maar deze zondag lag de nadruk op de gelijkenissen/overeenkomsten tussen de tabernakel en Jezus. De Hebreeënschrijver verwoordt dat heel mooi in [Hebreeën 10:19-25](#) waar hij zegt: *'Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met Zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaad en nu als Hogepriester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water gewassen. Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen.'*

De vraag is niet wat ons naar de kerk brengt, maar Wie. En die Wie... is Jezus.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven en, zo zegt Hij zelf: *"Er is geen andere weg tot de Vader (het heilige der heiligen!) dan door Mij."*

Jezus is het offer, Hij is de Bron van levend water, is het Licht, Hij is het Brood des levens, door Hem reikt onze geur van aanbidding tot God de Vader, door Zijn dood scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, Hij is onze Hogepriester, door Zijn bloed kwam ons nieuwe verbond.

En dan de indrukwekkende, wonderlijke, diepere laag die het voor ons nu zo persoonlijk maakt... door geloof in Jezus als je persoonlijke Verlosser en Heer komt de Heilige Geest (God Zelf!!) in ons wonen. Hij verlangt te WONEN in JOU en MIJ. Zo bijzonder hoe Paulus het lichaam daarom omschrijft als een tempel van de Heilige Geest. Die woning is gekocht en betaald.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 2 juli 2023 op de website.

Morgen, 9 juli, begint de dienst om **10:00 uur**. Dienst **met de jongeren van X-pact**. Aan het einde van de dienst komen ook de **Meerkids** erbij.

Bijbeltekst: [Exodus 2:23-25](#) en [3:7-10](#) (NBV21) Titel: Van generatie op generatie.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl

NB. Het is de laatste dienst voor de zomervakantie. We willen **na de dienst extra feestelijk afsluiten met alle lekkernijen van 'Heel De Meerkerk bakt'**. Voor de kinderen zijn er **buiten leuke activiteiten**.

Voor de **programma's van Meerkids**: zie de Weekinfo van 7 juli. *De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.*

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.