

PREEK DOOR DE WEEK

Van generatie op generatie

[Exodus 2:23-25](#) en [3:7-10](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Van generatie op generatie

Doorgeven

Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. ([Psalm 78:1-7](#))

Als ik deze tekst doorlees moet ik denken aan al die keren dat mijn vader me naar bed bracht. Dan kwam hij naast me op bed liggen en vertelde hij altijd een verhaal uit de Bijbel, die hij wel uit zijn hoofd leek te kennen. Ik vond het prachtig en leerde zo heel veel over de Bijbel en over God. Soms gebeurde het dat mijn vader vervolgens in slaap viel en ik weer naar beneden liep en tegen mijn moeder zei: 'Papa slaapt'. Dan bleek dat mijn moeder toch echt een ander scenario in gedachte had gehad.

Maar hoe mooi is het dat ik het ontzag voor God en zijn grote trouw als het ware met de paplepel kreeg ingegoten. Dat hebben mijn vrouw en ik later met onze kinderen ook proberen te doen. We hebben verhalen verteld, heel veel gezongen en bij het naar bed brengen hoorde zo goed als altijd een Bijbelverhaal en een gebed. Zo probeerden we met vallen en opstaan als het ware zaadjes in hun hart te planten en erop te vertrouwen dat God die tot bloei zou laten komen. Dat was af en toe best een opgave en toen begreep ik nog beter dat mijn vader wel eens in slaap was gevallen.

Het is mooi om te zien dat God door de generaties heen werkt en dat onze kleinkinderen nu ook opgroeien met Bijbelverhalen. Mooi om elkaar vast te houden en als opa en oma ook te kunnen laten zien dat het heel gewoon is om in God te geloven en tegelijkertijd ook heel bijzonder. We mogen elke dag bidden voor onze kinderen en kleinkinderen en ze toevertrouwen aan hun hemelse Vader, zodat ze, net als in het tekstgedeelte, ze hun vertrouwen op God zullen stellen en Zijn grote daden niet vergeten. En als het anders lijkt te gaan, willen we erop vertrouwen dat God alles in de hand heeft en dat Zijn hand hen niet loslaat.

Gebed

Dank U wel voor uw trouw, Heer, dank U wel dat U altijd dezelfde blijft en dat U ons aan elkaar hebt gegeven om elkaar te dienen en U samen te volgen.

Van generatie op generatie

God kijkt verder

(De Heer zei tot Mozes:) *“De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.”* ([Exodus 3:9-10](#))

In de Preek door de Week+ van afgelopen zondag staat een vraag over de lessen, aansporingen en bemoedigingen van de afgesloten preekserie ‘Ik ben de Heer, uw God’: Wat raakte jou en kun/wil je daarmee aan de slag? Hoe zou je dat concreet kunnen maken?

Als ik een voorstelling probeer te maken van wat er allemaal gebeurde, vind ik het moeilijk om een ranglijst te maken. Zou ik kiezen voor de grootsheid van Gods verschijning, Zijn glorie, Zijn neerdalen op de Sinaï, de glans op Mozes' gezicht na de ontmoeting met God of misschien de doortocht door de Rode Zee, waardoor het volk gered werd van een wisse dood door een aanstormend leger? Of toch - in rustiger vaarwater - het manna-voedsel dat ‘zomaar’ iedere dag uit de hemel kwam vallen?

Het is voor mij te groot en te wonderlijk om van dat alles een werkelijk goed besef te krijgen. Misschien dat ik daarom toch kies om uit alles wat God zei en wat er gebeurde, extra na te denken over de tien geboden, de oproep om een heilig priesterschap te vormen, de woonplaats voor God onder ons en - ondanks het stuitende ervan - het gouden kalf. Allemaal dingen waar wijzelf iets mee kunnen. Het gouden kalf als een ‘partner-god’. Dat is iets of iemand die in het gunstigste geval je dichterbij God probeert te brengen maar het gevaar in zich heeft dat die Gods plaats gaat innemen, of een deel ervan. Mooi om daar - met Gods genadige nabijheid - extra alert op te zijn.

Farao wilde alle pasgeboren joodse jongetjes laten doden. Als dat lang genoeg zou duren zou dat uiteindelijk leiden tot het einde van het volk dat God Zich (via Abraham) had geformeerd. In dat enorme probleem koos God een mens. Eén mens, Mozes, en nog wel als baby! Die Hij wonderlijk redde uit de dodelijke klauwen van de farao. En 80 jaar later is deze Mozes klaar om het volk - met Gods nabijheid en wonderbare kracht - thuis te brengen.

God kijkt verder, verder dan het hier en nu, ook verder dan het vermogen en de talenten van een persoon. God kijkt wat Hij kan doen door die ene persoon heen voor Zijn plan en hartenwens. God legde de Israëlieten op het hart de geschiedenis van de tocht naar het Beloofde land dóór te geven. Het was voor hen van levensbelang. En zoals we in de preekserie regelmatig zagen: wat voor hen gold, geldt ook voor ons en de generaties na ons. Gods Woord moet worden doorgegeven. Opdat wij allen zullen leven en aankomen in het door God beloofde land en Hem dankbaar zullen eren!

God koos Mozes uit toen die nog niets kon. Maar God ging met hem mee. Zoals Hij ook nu met mensen mee wil. Maar, en dat mag ons sterken, uiteindelijk is het toch God die het doet. De 19^{de} eeuwse zendeling Hudson Taylor zei daar iets heel moois over: “God gebruikt mensen die zwak genoeg zijn om op Hem te leunen.”

Vader in de hemel, dank dat uw Woord aan ons is doorgegeven. Wil, als we zwak zijn, ons sterken in Uw kracht. Opdat uw koninkrijk kome voor eenieder die U op het oog heeft!

Van generatie op generatie

Geestelijk DNA

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.” ([Deuteronomium 6:4-7](#))

Geloof in God wordt van generatie op generatie doorgegeven. Dat was in de tijd van Mozes zo. En dat gebeurt in onze tijd nog steeds. Niet alleen leiders maar alle gelovige mensen zijn daarvoor nodig. Ook ik wil graag een voorbeeld zijn voor de volgende generatie. Ze laten zien dat God van ze houdt. Ze leren te leven zoals Hij het bedoeld heeft. Ik zou het ze, zoals Mozes schrijft, wel willen inprenten. Tegelijkertijd denk ik: Hoe ontvankelijk zijn de volgende generaties voor die boodschap? In een tijd waarin social media hun aandacht zo verdeelt. Of in een toekomst waarin met kunstmatige intelligentie steeds vaker een leugen als waarheid kan worden gepresenteerd. Hoe gaat de nieuwe generatie zien wat echt belangrijk is? Hoe gaan ze zien wie God is?

Ik vraag me af wat de nieuwe generatie van ons ziet? Laten we christelijk gedrag zien? Of zit het christen zijn als het ware in ons DNA? Dat verschil bepaalt hoe geloofwaardig ons voorbeeld is. Door de profeet Ezechiël geeft God al een nieuw uitzicht:

“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.” ([Ezechiël 36:26-27](#))

Met dat nieuwe hart en die nieuwe geest zorgt God er zelf voor dat wij een voorbeeld zijn. Je zou kunnen zeggen dat we naast ons lichamelijke DNA een geestelijk DNA krijgen. In een gesprek met een Joodse leider sprak Jezus over opnieuw geboren worden:

“Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden.” ([Johannes 3:6-7](#))

Bij je lichamelijke geboorte heb je menselijk DNA meegekregen. Ben je, zoals Jezus zegt, opnieuw geboren, dan ontving je op dat moment geestelijk DNA. Je kreeg van God zelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Wanneer je je daarvan bewust bent, dan gééf je niet een voorbeeld, dan bèn je een voorbeeld. Voor de nieuwe generatie.

Gebod

Dank U, Heer, voor een nieuw hart en een nieuwe geest.

donderdag 13 juli 2023

Van generatie op generatie

Door úw licht zien wij het licht

Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

([Jakobus 1:16-18](#) NBV21)

Uit welke bron komt leven, licht en alles wat goed is? Het enige antwoord moet zijn: die bron is God, de Vader van de hemellichten, zoals Jakobus Hem noemt.

God, de Schepper van het al, is niet te vangen of te beschrijven in termen van tijd of ruimte. Hij is het begin en het eind, oorsprong en doel van het leven, volmaakt heilig en liefdevol. Ook in de Bijbel is God aan het zicht van stervelingen onttrokken. We weten dat het gezicht van Mozes straalde wanneer hij in de Aanwezigheid van de Eeuwige was geweest. Lees het maar na in [Exodus 34:29-35](#). De stralende glans van Mozes' gezicht moet een bijzondere indruk hebben gemaakt op het volk!

Hoe zit dat in het tijdperk van het Nieuwe Verbond? Jezus had een topontmoeting met Mozes en Elia, zo lezen we in de evangeliën. Samen met Petrus, Jakobus en Johannes was Hij een hoge berg op gegaan om te bidden.

'Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht', lezen we in [Matteüs 17 vers 2](#).

Petrus merkt dat de hoge gasten weer vanaf de bergtop willen vertrekken en stelt voor: *"Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia..."* Lukas constateert dan droogjes: *'...maar hij wist niet wat hij zei.'*

Weten wij wel wat we zeggen? Zou je niet sprakeloos zijn door zo'n hemelse ontmoeting?

Natuurlijk willen we dat de Heer en zijn heiligen voor altijd onder ons *tabernakelen* – bij ons blijven. Maar de Heer heeft ons niet alleen gelaten – Hij heeft ons zijn schitterende Woord én Geest gegeven.

Hoe kostbaar is uw liefde, God!

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,

zij laven zich aan de overvloed van uw huis,

U lest hun dorst met een stroom van vreugde,

want bij U is de bron van het leven,

door úw licht zien wij licht.

([Psalm 36:8-10](#) NBV21)

vrijdag 14 juli 2023

Van generatie op generatie

De Heer is de enige

Veel mensen hebben of gaan in de zomer op vakantie. Heerlijk om erop uit te gaan met je gezin, familie, vrienden of vriendinnen en tijd te hebben voor andere dingen. Vakantie is natuurlijk vooral bedoeld om even niks te moeten doen. Voor mij is vakantie, naast ontspanning, ook een tijd van bezinning en reflectie. Een tijd waarin ik God zoek en stil kan staan om heel dichtbij Hem te komen.

[Deuteronomium 6:4-5](#) zegt: *“Luister, Israël: de Heer onze God, DE HEER IS DE ENIGE. Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.”*

Het is mijn verlangen om iedere dag met Hem te wandelen en naar Zijn stem te luisteren. Hij is de Enige voor mij. Ik vind het heel belangrijk om deze ervaringen te delen met mijn kinderen. Daarmee wil ik laten zien dat mijn geloof levend is. Zo deel ik vaak mijn gebeden met mijn kinderen, zodat ze kunnen ervaren hoe gebed werkt voor mij. Dat het niet zomaar een gewoonte is. Daarmee hoop ik dat zijzelf ook een rijk gebedsleven mogen ontwikkelen.

[1 Tessalonicenzen 5:16-18](#) is een belangrijke tekst voor mij. *‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’*

In onze prekenserie hebben we ons gewijd aan het boek Exodus en gesproken over de betekenis van ‘Ik ben de Heer uw God’.

[Deuteronomium 4:39](#): *‘Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de Heer de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet’.* En in [Deuteronomium 4:31](#) staat: *‘Want de Heer, uw God, is een God van liefde.’*

De parallel met het Nieuwe Testament is zo treffend als het gaat om de liefde van God en zijn Enige Zoon.

In [1 Johannes 4:9](#) lezen we: *En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn ENIGE Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.*

En vers 16: *God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in Hem.*

Gebed ([Psalm 27 vers 4](#))

Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.

zaterdag 15 juli 2023

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over [Exodus 2:23-25](#) en [3:7-10](#) (NBV21).

Titel: Van generatie op generatie. De jongeren van X-pact waren erbij in de grote zaal, de kinderen van Meerkids voegden zich aan het einde van de dienst erbij.

In de prediking gaf Wigle een nabeschouwing van onze preekserie 'Ik ben de HEER uw God'. Na de inleiding van Exodus over de situatie van het talrijk wordende volk Israël en de maatregelen van de nieuwe Farao lezen we over het dieptepunt van Israëls nood: het verdrinken van de pasgeboren jongetjes. Vervolgens zoomt het verhaal van Exodus 2 in op de geboorte en opvoeding van Mozes. Dat verhaal is een teder verhaal van een gezin dat alles doet om hun pasgeboren zoontje en broertje te redden, wat op wonderlijke wijze gebeurt.

Bijzonder is dat het einde van Genesis ook inzoomt op een gezin, maar dan met een verhaal dat begon met de geplande broedermoord van Jozef, maar die op wonderlijke wijze de op een na machtigste man van Egypte werd.

Zowel Mozes als Jozef werden door hun wonderlijke redding naar Gods plan redders van het volk. In beide gevallen begint Gods ingrijpen in een gezinssituatie met Zijn oog op één gezinslid. God roept die ene (Jozef, Mozes) omwille van het volk.

Onze preekserie speelde zich af tussen Gods afdalen om te redden en Gods neerdalen om te wonen (vorige week Patrick van der Laan, [Exodus 40](#)).

Wigle benadrukte hoe belangrijk de geschiedenis van Exodus is als geloofsgoed voor alle joodse generaties vanaf dat moment. Hoe is dat bij ons 'anno nu' als het gaat om ons geloofsgoed in Christus en de generaties die ons zijn toevertrouwd?

Het verhaal van de Exodus was voor de generaties van het volk Israël van groot belang, zelfs van levensbelang. ([Exodus 12](#) en [Deuteronomium 6](#)) En als we er goed bij stil staan is dat het ook voor ons. Leven wij en onze kinderen niet in een wereld die snel seculariseert en waar kerkverlating ook bij ons op de loer ligt?

Het volk Israël kon te midden van alle verleidingen in de woestijn en later in het Beloofde Land alleen overleven als ouders en kinderen leerden leven uit de dagelijkse gemeenschap met de HEER hun God. Vergelijk Jezus' woord tegen ons, de ranken aan Hem, de Wijnstok: "Zonder Mij kunt gij niets." ([Johannes 15:5](#))

Als Meerkerk zijn we dankbaar voor het vele dat God al zo lang doet in de levens van onze kinderen en jongeren. Dankbaar ook voor de trouwe inzet van ouders en opvoeders, van Meerkerk-medewerkers en -medewerksters. God is trouw door de geslachten heen. Hij is trouw 'van generatie op generatie'.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 9 juli 2023 op de website.

NB. Dit is de laatste Preek door de Week vóór de zomervakantie!

Als Preek door de Week-team zijn we dankbaar dat we het afgelopen seizoen weer dagelijks een bijdrage mochten leveren aan het meenemen van de zondagse dienst de week in. In de zomerperiode mogen we genieten van een aantal weken verlof, rust en nieuwe inspiratie.

Want D.V. bij de start van het nieuwe seizoen mag je weer op ons rekenen!

Dank voor de reacties die we mochten ontvangen, altijd weer een bemoediging voor ons!

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.