

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 9 juli 2023

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Van generatie op generatie

Bijbelgedeelte: Exodus 2:23-25, 3:7-10, Deuteronomium 6:1-12 (NBV21)

Exodus 2:23

Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. 24 God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. 25 Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.

Exodus 3:7

De HEER zei: "Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloedig van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amoriëten, Perizzieten, Chivvieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden."

Deuteronomium 6:1

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloedig van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. 4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 10 Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat Hij u zal geven, zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd...

11c Als u daar in overvloed leeft, 12 zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.

Bijzonderheden:

Nabeschouwing van onze preekserie 'Ik ben de HEER uw God'.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

We blikten deze zondag terug, maar ook vooruit en deden dat samen met onze X-pact jongeren en aan het eind van de dienst voegden ook de kinderen van Meerkids zich bij ons.

Hoe mooi om zo met jong en oud na te denken over Gods trouw 'van generatie op generatie'.

Waar deze zondag de laatste is van onze preekserie 'Ik ben de HEER uw God' bidden we dat God ons veel van Zich zelf zal geven om deze zomer biddend een vervolg te geven.

Dank voor jullie inzet met en voor elkaar in de huiskring.

Heel veel zegen, voor jezelf, je dierbaren binnen en buiten de huiskring en eenieder waarmee je kunt delen wat je in Christus ontvangen hebt.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkoms welke je daarvan wilt lezen.

Psalm 78:1-7, Exodus 40:34-38, Psalm 36:8-10, Johannes 15:5, Handelingen 2:39

ENKELE OPMERKINGEN

Na de inleiding van Exodus over de situatie van het talrijk wordende volk Israël en de maatregelen van de nieuwe Faraó lezen we over het dieptepunt van Israëls nood: het verdrinken van de pasgeboren jongetjes. Vervolgens zoomt het verhaal van Exodus 2 in op de geboorte en opvoeding van Mozes.

Dat verhaal is een teder verhaal van een gezin dat alles doet om hun pasgeboren zoontje en broertje te redden, wat op wonderlijke wijze gebeurt.

Bijzonder is dat het einde van Genesis ook inzoomt op een gezin, maar dan met een verhaal dat begon met de geplande broedermoord van Jozef, maar die het lot vermoord te worden door zijn broers ontliiep, het leven behield en op wonderlijke wijze de op een na machtigste man van Egypte werd.

Beiden, Jozef en Mozes, worden door hun wonderlijke redding naar Gods voornemen redders van het volk.

Treffend dat in beide gevallen Gods ingrijpen begint in een gezinssituatie met Zijn oog op één gezinslid. God roept die ene (Jozef, Mozes) omwille van het volk.

In het geval van Mozes maakt God Zijn reddingsplan in een persoonlijke ontmoeting bekend, door af te dalen uit de hemel en Hem te ontmoeten op de heilige grond van de brandende braamstruik, zie de beide bijbelgedeelten van zondag op blz.1.

Na dit persoonlijk afdalen en alles wat sindsdien gebeurde eindigt Exodus met Gods neerdalen uit de hemel in de heerlijkheid van de Shekinah om permanent onder Zijn volk te wonen. Exodus 40, Patrick sprak vorige week over de tabernakel, Gods woonplaats te midden van Zijn volk.

Tussen Gods **af dalen om te redden** en Gods **neerdalen om te wonen** onder Zijn volk heeft onze preekserie zich afgespeeld.

In de nabeschuwing benadrukte Wigle hoe belangrijk de geschiedenis van Exodus is als geloofsgoed voor alle joodse generaties vanaf dat moment. Maar Exodus had ook het boek Deuteronomium nodig. Mozes kreeg de opdracht om een Tweede Wet te schrijven met het oog op de generaties die de Uittocht uit Egypte niet hadden meegemaakt.

Het "Hoor Israel", de Shema van Deuteronomium 6:4 zou de geloofsbelijdenis worden die het volk de HEER hun God als de Enige zou doen belijden. Ouders zouden die geloofsbelijdenis hun kinderen inprenten opdat zij de HEER hun God niet zouden vergeten als ze eenmaal in het Beloofde Land woonden.

Hoe is dat bij ons 'anno nu' als het gaat om ons geloofsgoed in Christus en de generaties ons toevertrouwd?

Mooi dat de preek van zondag samenviel met een soort Meerkerk generatiefeest rond 'Heel De Meerkerk Bakt'. In de dienst waren de X-pact jongeren aanwezig en aan het eind voegden ook de kinderen van Meerkids zich bij ons.

In Exodus 12 en Deuteronomium 6 lezen we hoe belangrijk het verhaal van de Exodus was voor de generaties van het volk Israël. Er wordt o.a. gesproken over *'elke familie', 'generatie op generatie'... moeten jullie het feest van het ongedesemde brood vieren omdat Ik jullie die dag 'geroepen en geleid heb uit Egypte.'* En over de geboden: *'Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.'*

Het was voor hen van levensbelang. En als we er goed bij stil staan is dat het ook voor ons. Leven wij en onze kinderen niet in een wereld die snel seculariseert en waar kerkverlating ook bij ons op de loer ligt?

Het volk Israël kon alleen overleven te midden van alle verleidingen in de woestijn en later in het Beloofde Land als ouders en kinderen leerden leven uit de dagelijkse gemeenschap met de HEER hun God. Vergelijk Jezus' woord tegen ons, de ranken aan Hem, de Wijnstok: *"Zonder Mij kunt gij niets."* (Johannes 15:5)

Als we praten over het geloof doorgeven van 'generatie op generatie' mogen we als Meerkerk(ers) dankbaar zijn voor het vele dat God al zo lang doet in de levens van onze kinderen en jongeren. We mogen daarbij heel dankbaar zijn voor de trouwe inzet van ouders en opvoeders, van Meerkerk-medewerkers en -medewerksters. De getuigenissen van onze X-Pact jongeren in de dienst van 9 juli zijn om stil van te worden.

Wigle: 'De Exodus preekserie heeft Patrick, Remy en mij als predikers alleen maar meer verlangend en verwachtingsvol gemaakt t.a.v. de generaties die ons als Meerkerk toevertrouwd zijn. Afgelopen zondag vertelde een aantal van onze 18-25 jong-volwassenen hoe geraakt ze waren door de dienst en preek van Exodus 34. Net als in Exodus 2 en 3 heeft God ook hun zorgen en zuchten gezien en gehoord in de jungle van het leven anno nu. God daalde neer door Zijn Geest om hen dicht aan Zijn hart te drukken. Wat een zegen en genade dit van hen te horen. God is trouw door de geslachten heen. Daarom ook de gekozen preektitel: 'Van generatie op generatie'.

LIEDEREN

708 – Hoe groot is Uw trouw (van generatie op generatie)

697 – Al wat ik ben

598 – Machtige Heer, grote Verlosser

550 – U behoor ik toe

KINDERMEDLEY: Lees je Bijbel, bid elke dag

Samen – Elly & Rikkert

Kinder Opwekking 106 – Wij zullen gaan

Genade – Matt Redman

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord);

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);

c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezingen in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Deuteronomium 6 spreekt over 'uw kinderen'. Toch gaat dat verder dan alleen de eigen kinderen. In Exodus leerden we dat het niet ging om het individu, maar de gemeenschap van het volk Israël (it takes a village to raise a child). In de getuigenissen van de X-Pact jongeren vertelden onze jongeren hoe ze onder de indruk waren van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom was nooit getrouwd, maar leerde een geestelijke moeder te zijn in de Haarlemse kerk waar ze diende in de zondagsschool. God zou haar later een wereldwijde bediening toevertrouwen en getuige onze jongeren spreekt ze - lang na haar heengaan - nog steeds nieuwe generaties aan.

Hoe kunnen we elkaar helpen, of we zelf kinderen hebben of niet, om die gemeenschap te zijn die elkaars kinderen op het hart draagt?

Hoe kunnen zij die kinderen hebben, daarbij oog hebben voor hen die geen kinderen hebben?

5. Kun je, los van eventueel eigen kinderen, voorbeelden geven waar je je als deel van de oudere generatie bewust inzet voor de jongerengeneratie om hen tot voorbeeld en bemoediging te zijn in het geloof?

6. Waar bovenstaande belangrijk is, ligt er voor ouders van opgroeiende kinderen een extra en grote verantwoordelijkheid naar hun eigen kinderen. Waar dit voor jou het geval is, deel hoe je je

daar bewust van bent en hoe je invulling geeft aan de opdracht van Deuteronomium 6:5-9 binnen je eigen gezin.

Je kunt op heel verschillende manieren geloof overdragen. In de Preek door de Week vertellen twee schrijvers over hun manier van geloofsoverdracht in hun eigen gezin.

Wat zijn voor jou manieren om je geloof aan anderen 'mee te geven'?

En hoe ga je er mee om als je niet (direct) resultaat ziet?

7. Even op een rijtje de zondagen van de preekserie: Situatie in Egypte, Mozes door God geroepen, De 10 plagen, De uittocht door de rode zee, Dagelijks manna uit de hemel, Gods neerdalen op de Sinaï en de oproep om een heilig priesterschap te vormen, De 10 geboden, Het gouden kalf, Gods glorie, De tabernakel.

Neem ieder voor zich de tijd om na te denken over de vraag welke les, aansporing, bemoediging uit de preekserie 'Ik ben de Heer, uw God' iets kan zijn om de komende zomer/vakantieweken verder mee aan de slag te gaan. En denk dan ook na over hoe je dat concreet zou kunnen maken. Wissel dit daarna aan elkaar uit.

8. Neem uitgebreid de tijd om te bidden met en voor elkaar en voor de kinderen die je in je kring vertegenwoordigt, zowel je eigen kinderen als de kinderen die God op je pad gebracht heeft binnen of buiten de kerk.

GEBEDSSUGGESTIE

Here, we danken U dat u ons waardig geacht hebt om in Christus het Evangelie ontvangen te hebben. Geef ons de genade om dit grote geschenk te koesteren en het voor te leven en door te geven aan de kinderen ons toevertrouwd. In Jezus' Naam, Amen.

