

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 2 juli 2023

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Titel: Gods woonplaats

Bijbelgedeelte: Exodus 40:16-38 (NBV21)

*<sup>16</sup> Mozes deed alles wat de HEER hem had opgedragen. <sup>17</sup> In de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd de tabernakel opgebouwd. <sup>18</sup> Mozes liet de voetstukken voor de tabernakel plaatsen, hij liet de planken erin zetten, de dwarsbalken aanbrengen en de palen oprichten. <sup>19</sup> Over de tabernakel werd de tweede tent gespannen en daaroverheen werden de buitenste tentkleden gelegd, zoals de HEER Mozes had opgedragen. <sup>20</sup> Hij legde de verbondstekst in de ark, bevestigde de draagbomen aan de ark en legde de verzoeningsplaat erop. <sup>21</sup> Hij zette de ark in de tabernakel en hing ter afscherming van de ark met de verbondstekst het voorhangsel op, zoals de HEER hem had opgedragen. <sup>22</sup> Hij zette de tafel aan de noordkant van de tabernakel, de ontmoetingstent, voor het voorhangsel, <sup>23</sup> en schikte daarop het brood, ten overstaan van de HEER, zoals de HEER hem had opgedragen. <sup>24</sup> De kandelaar zette hij aan de zuidkant van de tabernakel, tegenover de tafel, <sup>25</sup> en hij stak de lampen voor de HEER aan, zoals de HEER hem had opgedragen. <sup>26</sup> Het gouden altaar zette hij voor het voorhangsel in de ontmoetingstent <sup>27</sup> en hij brandde er geurig reukwerk op, zoals de HEER hem had opgedragen. <sup>28</sup> Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel, <sup>29</sup> zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent, en bracht daarop het brandoffer en het graanoffer, zoals de HEER hem had opgedragen. <sup>30</sup> Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken, en hij vulde het met water; <sup>31</sup> daarmee moesten Mozes en Aäron en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen <sup>32</sup> voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden; zo had de HEER het Mozes opgedragen. <sup>33</sup> Hij schermde de ruimte rondom de tabernakel en het altaar af en hij hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk.*

### **De majesteit van de HEER**

*<sup>34</sup> Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER. <sup>35</sup> Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel. <sup>36</sup> Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. <sup>37</sup> Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg. <sup>38</sup> Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, 's nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.*

### **Bijzonderheden:**

We sloten onze tiendelige preekserie van Exodus af en we vierden samen het heilig Avondmaal.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Aan het einde gekomen van de preekserie willen we reflecteren op wat de Heer tot ons te zeggen heeft gehad, als individu én als collectief. Mooi om momenten van rust in te plannen de komende dagen om eens te laten dalen wat God aan het doen is in jouw leven en in onze gemeente. Om Hem vervolgens daarvoor te eren en prijzen.

En als uitdaging in de komende zomerperiode is het wellicht ook mooi om tijdens deze momenten van stilte eens na te denken en te bidden voor die ene vriend(in), collega, buurman/buurvrouw, kennis, of dat familielid waar je samen een Alpha-cursus mee zou kunnen volgen omdat God de

ontmoeting heeft gegeven om te spreken over het geloof. Durf jij/durven wij die uitdaging van gebed aan te gaan? Probeer het en ontdek welke ontmoetingen God zal geven.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

1 Koningen 6:11-12, 1 Timoteüs 6:16, 2 Korintiërs 12:1-3, Efeziërs 3:16-17, Hebreeën 10:19-25, Johannes 14:23, Johannes 1:14-18, Johannes 14:2, Kolossenzen 2:9, 1 Korintiërs 6:19, Deuteronomium 31:8, Openbaring 21:3, 2 Kronieken 3:4-8, Spreuken 4:23, 1 Korintiërs 13

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Zondag 2 juli kwamen we aan bij het laatste hoofdstuk van het boek Exodus en rondden we de preekserie 'Ik ben de Heer, uw God' af.

Even op een rijtje de zondagen van de preekserie:

- Situatie in Egypte
- Mozes door God geroepen
- De 10 plagen
- De uittocht door de rode zee
- Dagelijks manna uit de hemel
- Gods neerdalen op de Sinai, de oproep om een heilig priesterschap te vormen
- De 10 geboden
- Het gouden kalf
- Gods glorie
- De tabernakel

Mozes heeft de opdracht van God uitgevoerd om een ontmoetingstent te maken, de tabernakel, als woonplaats van God. Uiteraard is en blijft God alomtegenwoordig maar Hij koos ervoor Zichzelf op bijzondere wijze te tonen op deze manier.

De hoofdstukken 25 t/m 31 gaan veel meer op detail in op elk element van de tabernakel en dat is ook goed om te lezen ter inspiratie, maar daar willen we niet specifiek bij stilstaan.

Er is veel te zeggen over de woonplaats van God. Patrick legde deze zondag de focus op de gelijkenissen/overeenkomsten tussen de tabernakel en Jezus.

Eerst de tabernakel: deze was opgedeeld in drieën met verschillende elementen. Je had het VOORHOF, waar het brandofferaltaar stond en de wasbekken. Daar mochten alle Israëlieten komen en die plek stond vooral in het teken van offeren en reinigen. Van daaruit mochten de priesters het HEILIGE binnentreden waar de lampenstandaard, de tafel met toonbroden en het reukofferaltaar stonden. Hier was heiliging, gemeenschap en aanbidding het centrale thema. Van daaruit mocht alleen de Hogepriester (1 keer per jaar), door het voorhangsel heen, het HEILIGE DER HEILIGE binnen gaan. Daar stond de Ark van het Verbond, met daarin de stenen platen met de 10 geboden. Daar was Gods heilige aanwezigheid (volgens de Talmoed is dit Sjechina = woonplaats van God). Daar naar binnen gaan, zonder de afgelegde route door het voorhof en het heilige, werd je dood, de dood vanwege Gods heiligheid (en onze onheiligheid).

Later in de tempel had je een soortgelijke indeling.

De link naar Christus is mooi verwoord door de schrijver van de Hebreeënbrief. In Hebr. 10:19-25 lezen we: *Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met Zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaad en doet nu als Hogepriester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen (NBV21).*

Als we dit tot ons laten doordringen en de diepte van deze woorden in ons hart laten doordringen, zullen we tot de conclusie komen dat **WAT** ons naar een kerk brengt niet onze keuze zou moeten bepalen, maar dat **WIE** ons naar de kerk brengt de keuze zou moeten bepalen. **En die WIE is Jezus Zelf.** Dat plaats alles in een ander perspectief.

Dan kan het toch niet anders dan dat we geraakt en onder de indruk zijn van de overeenkomsten tussen Jezus en de tabernakel. De tabernakel als een voorafbeelding van Jezus.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, zoals Hij zelf in Johannes 14:6 zegt en Hij vervolgt met: er is geen andere weg tot de Vader (het heilige der heiligen!) dan door Mij. Jezus is het offer, Hij is de Bron van levend water, Hij is het Licht, Hij is het Brood des levens, door Hem reikt onze geur van aanbidding tot God de Vader, door Zijn dood scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, Hij is onze Hogepriester, door Zijn bloed is ons nieuwe verbond.

En dan de indrukwekkende, wonderlijke diepere laag die het voor ons nu zo persoonlijk maakt: door geloof in Jezus als je persoonlijke Verlosser en Heer komt de Heilige Geest (God Zelf!!) in ons wonen. Hij verlangt te WONEN in JOU en MIJ. Zo bijzonder hoe Paulus het lichaam daarom omschrijft als een tempel van de Heilige Geest. Die woning is gekocht en betaald.

Alles hier heeft getoond dat God HEILIG is, er valt niet met Hem te spotten. Maar alles hier heeft ook getoond dat God LIEFDE is. *‘Hij gaat ons voor, Hij zal ons bijstaan en geen moment van onze zijde wijken... daarom hoeven wij niet bang te zijn en ons door niets laten ontmoedigen’* (Deuteronomium 31:8).

De bouw van de tabernakel was van binnen naar buiten. Ik geloof dat dit ook voor ons geldt: God wil ons van binnen naar buiten veranderen. Dus laten we niet proberen dat van buiten naar binnen te doen, iets wat je helaas steeds meer ziet in onze hedonistische en individualistische wereld.

Dit neemt niet weg dat er wel een weg van buiten naar binnen te gaan is. Namelijk om vanaf een plek waar we bij God vandaan zijn, te komen tot de plek waar Hij op jou staat te wachten, om jouw hart en leven te vullen en van daaruit een weg te gaan van binnen naar buiten, door de Heilige Geest.

- Door de poort – de bekering
- Sterven aan jezelf – dagelijks opnemen van je kruis
- Door het water van de doop
- Zijn ook wij het licht van deze wereld
- Nodigt Jezus ons aan tafel van heilig avondmaal

- Worden onze gebeden als een reukoffer die God bereiken
- En hebben we, door het voorhangsel heen, toegang tot God.

Door de Deur die Jezus is, mogen we de Weg gaan die Jezus is, naar het Leven dat Jezus is.

Door het bloed en offer van Jezus komen we tot de doop, zijn we uitgenodigd aan tafel voor het heilig avondmaal, zijn wij het licht van deze wereld, reiken onze gebeden tot God Zelf als een reukoffer. En woont God Zelf, door Zijn Heilige Geest, in het heilige der heilige van onze tempel!

Augustinus zei: God is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn.

\*\*\*\*\*

### **LIEDEREN**

715 – Wat hou ik van Uw huis

245 – Hier in Uw heiligdom

343 – Heilige Geest van God

4 – Zijn naam is wonderbaar

674 – Zie de stroom van Jezus' liefde

615 – Dank U voor het kruis,

855 – U geeft rust, Heer

428 – Amazing grace

\*\*\*\*\*

### **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in het bijbelgedeelte in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Welk onderdeel van de tabernakel spreekt jou het meest aan en waarom? En met welk onderdeel in de "route" naar het heilige der heilige heb je moeite en waarom?

5. Reflecterend op de preekserie...wat heeft deze met jou gedaan? Waar ben je verrassend geïnformeerd en waar ben je wonderlijk getransformeerd?

6. Patrick noemde het reusachtige cadeau dat door geloof in Jezus als je persoonlijke Verlosser en Heer de Heilige Geest (God Zelf!!) in ons woont. Dat staat ook in 1 Korintiërs 6:19,20. Lees dit gedeelte met elkaar. En bespreek daarna wat het voor jou betekent dat jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest is en hoe jij God kunt eren met jouw lichaam.

7. Lees Exodus 40:34-38 in een aantal vertalingen. Hoe is dit gedeelte volgens jou een voorafschaduw van Jezus en onze relatie met Hem?

8. Hoewel wat we in Jezus hebben oneindig veel beter is dan wat het volk Israël en Mozes hadden, zegt Paulus dat het nog steeds alleen een vage schaduw van de toekomstige werkelijkheid is (lees 1 Korintiërs 13:12). Welke belofte vinden we in Openbaring 21:3-4 en wat betekent dat nu al voor onze slechtste en zelfs onze beste dagen?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, we willen niet verder gaan zonder dat U voor ons uitgaat. Leidt ook mij door Uw Geest. Amen.

\*\*\*\*\*

