

# PREEK DOOR DE WEEK

## Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen

[Matteüs 16:13-18](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen

### U weet alles

*En voor de derde maal vroeg Jezus hem: "Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?" Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: "Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd." ([Johannes 21:17](#))*

Petrus, een van de bekendste discipelen, had een kleurrijke persoonlijkheid. Hij was impulsief en had het hart op de tong. Toen Jezus op een keer aan zijn discipelen vroeg: "En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?" antwoordde hij vanuit zijn hart: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God." ([Matteüs 16:15-16](#)) En als de discipelen vanuit hun boot Jezus aan het einde van een nacht over het water zien lopen, zegt Petrus: "Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen." En als Jezus zegt: "Kom", dan stapt Petrus daadwerkelijk uit de boot en op het water. ([Matteüs 14:22-33](#))

Maar Petrus is ook degene die tijdens de gevangenneming van Jezus in een opwelling het oor afhakt van een knecht van de hogepriester. En vlak daarvoor vertelt Jezus dat alle discipelen Hem in de steek zullen laten, maar Petrus zegt direct tegen Hem: "Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!"

We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Petrus verloochende Jezus driemaal en toen hij zich dat realiseerde, liep hij huilend weg.

Maar met al die ups en downs bleef Petrus' hart toch op God gericht. Of misschien beter gezegd: 'God liet Petrus niet los' en diep vanbinnen wist Petrus dat. Dat werd helemaal duidelijk toen Jezus Petrus tot driemaal toe vroeg of hij van Hem hield. Dat was een pijnlijke confrontatie maar ook een moment vol van genade en vergeving. Daarom kon Petrus ook zeggen: "Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd."

Ik vind dit een van de mooiste passages in de Bijbel. Misschien wel omdat ik zelf soms voor een periode God vergeet te betrekken in mijn leven en Hem niet zoek en mij daar schuldig over voel. Maar ik ben zo blij dat ik ook altijd weer mag ervaren dat God mij niet vergeet en dat Hij weet dat ik toch van Hem houd, omdat 'Hij alles weet'.

Daarom vind ik het ook zo belangrijk om elke zondag naar de gemeente te gaan, omdat ik juist daar de woorden hoor die ik zo nodig heb. Dat God onvoorwaardelijk van mij houdt. Soms is het een zin uit een gebed of een regel van een lied en soms is het iets wat de voorganger zegt, maar er gaat geen dienst voorbij of ik word geraakt door Gods liefde.

Ik hoop en bid dat dat ook voor jou mag gelden! Laten we met veel verwachting uitkijken naar wat God in ons midden wil gaan doen als we als gemeente ons veertigste jaar ingaan!

### Gebed

Vader in de hemel, dank U wel dat U alles weet.

## Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen

### Komt wel goed

Ken je die spreuken op het label van een theezakje? Het zijn vragen waar je zelf over na kan denken of die je aan een ander kan stellen. Laatst stelde mijn dochter zo een 'theezakjes-vraag' aan mij, waar ik wel even over na moest denken. De vraag was: 'Welk verhaal wordt altijd over jou verteld?' Best lastig om antwoord op te geven. Ik moest er dan ook lang over nadenken.

Wigle sprak over de vraag die Jezus aan zijn discipelen stelde: *"Wie denken jullie dat ik ben?"* De discipelen kenden Jezus erg goed, ze trokken dagelijks met Hem op. Maar is deze vraag sowieso niet erg lastig om te beantwoorden ook als je iemand goed kent? Misschien is het juist als je iemand goed kent, lastig om die persoon in een paar zinnen te omschrijven. De discipelen hadden hier ook moeite mee. Eerst stelt Jezus (in [Matteüs 16:13-14](#)) de vraag in de derde persoon, *"Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?"* Ze antwoordden: *"Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten."*

Ze probeerden Jezus te beschrijven door Hem te vergelijken met iemand die ze kenden uit de oude profeten en met Johannes de Doper. Het was Petrus die een openbaring kreeg. Dat lezen we in [Matteüs 16:15-16](#): *Toen vroeg Hij hun: "En wie ben Ik volgens jullie?" "U bent de Messias, de Zoon van de levende God", antwoordde Simon Petrus.* Het is God die spreekt, door Petrus heen. Petrus maakt deel uit van een groter geheel, hij is onderdeel van Gods plan. Ook wij zijn onderdeel van Gods plan. Ieder op z'n eigen manier.

Ik kon pas de volgende dag antwoord geven aan mijn dochter op haar 'theezakjes-vraag': 'Welk verhaal wordt altijd over jou verteld?' Het verhaal dat mijn kinderen over mij zouden kunnen vertellen is dat ik vaak zeg dat het wel goed komt. Voor zowel grote als kleine problemen komt er vaak een oplossing, maar uiteindelijk komt het altijd goed omdat God een plan heeft met ons. Dat is de enige zekerheid waar je je altijd aan vast kunt houden.

Welk verhaal zou je willen dat er altijd over jou wordt verteld? Waaraan kunnen anderen zien wat er belangrijk is voor jou?

Als afsluiting wil ik graag [1 Johannes 4:15-16](#) meegeven:

*Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die ons leven is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.*

## Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen

### Moet de kerk gered worden?

*“...op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” ([Matteüs 16:18](#) NBV21)*

Hoe gaat het met de kerk? Die vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. Je kunt nadenken over de situatie van je eigen kerk, de kerk in ons land of de wereldwijde kerk. En ik weet zeker dat er positieve en negatieve dingen gemeld kunnen worden over allerlei geloofsgemeenschappen – plaatselijk, landelijk of wereldwijd. Maar wie is er verantwoordelijk voor ‘de’ kerk?

De kerk – dat ben jij. En dat ben ik. Dat zijn wij samen, als broers en zussen in het geloof. Op mij valt genoeg aan te merken, en ik stel me zo voor dat jij ook niet op alle terreinen een 10 scoort. De kerk bestaat uit mensen die bij Jezus horen – met al hun tekortkomingen en fouten. Jezus maakt zijn Lichaam perfect, maar het is een proces van eeuwen en we mogen erop vertrouwen dat de Meester weet wat Hij doet.

Terug naar het begin. Jezus wijst naar zijn leerling Petrus als naar een rots waarop Hij zijn kerk bouwt. Als je de evangeliën leest, dan weet je dat er op Petrus ook genoeg kritiek te leveren is. Maar Jezus kiest Petrus uit, noemt hem ‘rots’ en gebruikt hem als een basis van zijn bouwwerk.

Dit is op zich al heel mooi. Maar lees even door: *“...de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”* Dat is een belofte waaraan ik me wil vasthouden.

Soms lijkt de kerk op sterven na dood. Er zijn voldoende redenen om ons zorgen te maken over de kerk. Maar vergeet niet dat de kerk het werk van Christus is. Hij heeft zijn gemeente gesticht en Hij heeft ons zijn Woord en zijn Geest gegeven. Het is een wonder dat door alle eeuwen heen, en met al dat menselijk tekort, de kerk nog steeds bestaat en – geloof het of niet – wereldwijd groeit!

Je kunt zo druk zijn met kerkelijke kwesties en aangelegenheden dat je bijna gaat geloven dat het behoud van de kerk onze belangrijkste roeping is. Maar de poorten van het dodenrijk zullen de kerk niet overweldigen, hoezeer de kerk op tal van plaatsen en in alle tijden geleden heeft en vervolgd is.

De wereld heeft redding nodig, de kerk mag het verlossende Evangelie verkondigen.

*Heer, bouw uw kerk. Help ons met de uitvoering van onze opdracht!*

## Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen

### De Weg waarop wij samen gaan

*“U bent de Messias, de Zoon van de levende God”, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” ([Matteüs 16:16-18](#))*

“Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God”, het was God Zelf die dit aan Petrus openbaarde. Jezus voegt eraan toe dat op deze waarheid de kerk wordt gebouwd en dat die zelfs door de poorten van het dodenrijk niet overweldigd zal worden. Jezus zegt het, dus wáár. Geen speld tussen te krijgen! Om ons aan vast te houden, zeker ook als het moeilijk is en we dingen niet begrijpen. Ons fundament is niet gebouwd op zand of meningen, maar op het Woord van God, ofwel: de Weg, de Waarheid en het Leven.

De kerk zoals we die nu kennen, bestaat al twintig eeuwen, De Meerkerk als onderdeel daarvan 39 jaar. Gebaseerd op het Woord van God, die waarmaakt wat Hij zegt. Ook als het langer duurt dan wij willen of zelfs langer duurt dan ons tijdelijk verblijf hier. Denk maar aan de geloofsgetuigen van [Hebreeëñ 11](#) die niet alles meemaakten waarop ze hoopten. Zoals Mozes die 40 jaar lang op weg was naar het Beloofde land, maar eenmaal aan de grens gekomen, er toch niet in mocht. ([Deuteronomium 32:48-52](#)) Is het niet extra mooi dat Mozes later in een andere tijd (met Elia) tóch in het Beloofde Land kwam, namelijk met Jezus op de berg der verheerlijking, zoals we dat kunnen lezen in o.a. [Markus 9:2-8](#).

In en met de kerk zijn we ook op weg naar het Beloofde land zoals dat aan het ‘eind der tijden’ ons door God in alle volmaaktheid gegeven zal zijn. Ongeacht of we dat nu zelf al hier gaan meemaken of niet. We zijn kerk met allemaal mensen met verschillende omstandigheden, achtergronden, karakters, gaven en talenten. Maar Jezus weet eenieder persoonlijk te raken. Lees de evangeliën er maar op na. Jezus kent je zoals niemand anders je kent en niemands levensloop staat Hem in de weg! Nee, Hij kan er zelfs gebruik van maken. Ik groeide op in een omgeving waar we zondags altijd naar de kerk gingen. Was nooit een vraag, en is voor mij ook nooit een vraag geworden. Ik mag en wil deel zijn en blijven van Jezus’ kerk en dus deel zijn van Zijn werk. Mijn vrouw en ik keken altijd graag naar het EO-programma ‘Zie je zondag!’. Interviews met mensen uit totaal verschillende kerkgenootschappen die een beeld gaven van het geloofsleven. De titel alleen al was natuurlijk al heel aansprekend. Niet een vraag of je zondag misschien ook naar de kerk gaat, maar – als er geen belemmeringen zijn – het vanzelfsprekende: ‘Zie je zondag!’.

Iedere generatie moet het weer zelf leren en zelf willen toepassen. Maar wat is het dan goed als wij, als zijnde de omgeving van de nieuwe generatie en gasten, er met elkaar en voor elkaar zijn. God heeft de mens stuk voor stuk lief, maar gezien Jezus’ werk aan de kerk, zeker ook samen!

We gaan als Meerkerk ons veertigste jaar in. Dat mogen we vol verwachting doen, want we mogen samen deel uitmaken van wat Hij startte en wereldwijd gaat voltooien.

Daarom wil ik vandaag graag tegen jou zeggen: ‘Zie je zondag!’

vrijdag 22 september 2023

**Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen**

## **Puzzelstukje**

*“En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.”*

*[\(Efeze 3:18-19\)](#), BasisBijbel)*

Een paar weken geleden sprak Remy Splinter in De Meerkerk over 'de liefde van Jezus in 3D'. Ook deze tekst uit Efeze 3 werd gelezen. Het raakte me dat we als gemeente elkaar nodig hebben om de liefde van Jezus beter te begrijpen. Eén iemand kan honderden boeken over de liefde van Jezus hebben gelezen. Maar niets is zo waardevol als honderden gemeenteleden die onze kijk op die liefde van Jezus verrijken. Ieder voegt als het ware een puzzelstukje toe aan het onmetelijke beeld van de liefde van Jezus. Hoe zou het toch komen dat we allemaal iets eigens aan dat beeld kunnen toevoegen? Afgelopen zondag hebben we voorbeelden gehoord van hoe ons levensverhaal invloed heeft op ons geloof. Dat maakt ieders bijdrage zo uniek. Mag ik iets met je delen van mijn levensverhaal?

Jarenlang was de liefde van Jezus voor mij het fundament van mijn geloof. Dat is het nog steeds, maar ik heb wel geleerd dat die liefde niet om mij draait. Er zijn tijden geweest dat een van onze kinderen ernstig ziek was. Tijden dat we tussen hoop en vrees leefden. Juist in die jaren is mijn geloof verder gevormd. In die tijd werd ik geraakt door de manier waarop Jezus ons leert bidden. Het Onze Vader draait niet om het vervullen van onze wensen. Het draait om God zelf. Wanneer ik bad om genezing bad ik ook dat Gods naam geheiligd mocht worden, dat Zijn Koninkrijk mocht komen en dat Zijn wil gedaan mocht worden. Het wonderlijke was dat die verschuiving van mijn focus, een diep gevoel van vrede bracht. Achteraf kan ik zeggen dat deze moeilijke jaren mijn geloof verdiept hebben.

Tijdens die dienst van een paar weken geleden kregen we een 3D-bril. Ik herinner me dat we met die bril konden zien dat God aan de ene kant 'liefde' en aan de andere kant 'heiligheid' is. Niet alleen liefde en niet alleen heiligheid. Ik denk dat we als gemeente samen nog veel meer facetten van de liefde van Jezus kunnen ontdekken. Ik ben benieuwd naar jouw puzzelstukje.

Denk vandaag eens na hoe jouw levensverhaal jouw geloof heeft gevormd.

Laten we bidden met de woorden uit Opwekking 663:

*Het gaat steeds om U, Jezus en alles is voor U, voor de glorie van uw naam.*

*Het gaat niet om mij, alsof U moet doen wat ik wil;*

*U alleen bent God, ik geef mij over aan uw wil.*

zaterdag 23 september 2023

Afgelopen zondag, 17 september, vierden we als gemeente onze 39<sup>ste</sup> verjaardag. Wigle Tamboer sprak over [Matteüs 16:13-18](#), titel: Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen.

*Jezus vroeg zijn leerlingen: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" "U bent de Messias, de Zoon van de levende God", antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen."*

Deze tekst is vanaf het prille begin in 1984, met [Efeziërs 1](#) (Geroepen door Jezus Christus om in Zijn naam samen te komen naar Gods grote plan van voor de grondlegging der wereld) en [Filippenzen 1:3-6](#) (God zal het goede werk dat Hij in u begonnen is voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus) voor De Meerkerk steeds een leidraad en bemoediging geweest. Het zegt dat God niet laat varen wat Zijn hand begon. In [Filippenzen 1:9](#) bidt Paulus 'dat uw liefde steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt.' En is dat niet wat hij ook schrijft in [1 Korintiërs 2:1-2](#): 'Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen (...) had ik besloten u geen andere kennis te brengen dan die over **Jezus Christus en die gekruisigd.**'

Helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt, is voor een gemeente nooit overbodige luxe, maar zeker niet anno 2023. Wat is er ontzettend veel veranderd in onze samenleving en die verandering is aan christenen en de kerk niet voorbijgegaan. Hoe belangrijk is het daarom stil te staan bij 'het waarom' van gemeente-zijn voordat we toekomen aan het 'hoe en wat'. Het zou bouwen op zand zijn als we niet eerst en voor alles het grote waarom van Gods plan in Jezus Christus duidelijk voor ogen hebben.

\*\*\*

Wie zeg jij dat Jezus is? En wat betekent dat voor jou en je leven?

De belijdenis 'Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God', leidt tot de roeping je leven te geven in dienst van de gemeente die Jezus bouwt. Eens of niet eens? Waarom (niet)? Als je het met de stelling eens bent, hoe geef je daar uiting aan of hoe zou je daar uiting aan willen geven?

Wat betekenen voor jou de volgende teksten:

*'Geroepen door Jezus Christus om in Zijn naam samen te komen naar Gods grote plan van voor de grondlegging der wereld' en 'God zal het goede werk dat Hij in u begonnen is voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.'*

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 17 september 2023 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 24 september, begint een **nieuwe preekserie: Levende stenen**. De dienst begint om 10:00 uur. Bijbeltekst: [1 Petrus 2:1-10](#) NBV.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**. Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 22 september.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.