

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 17 september 2023

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Jezus belooft Zijn Gemeente te bouwen

Bijbelgedeelte: Matteüs 16:13-18 (NBV21)

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?" 14 Ze antwoordden: "Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten." 15 Toen vroeg Hij hun: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" 16 "U bent de Messias, de Zoon van de levende God", antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen."

Bijzonderheden:

We vierden zondag als Meerkerk onze 39ste verjaardag.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

van harte gefeliciteerd met de 39ste verjaardag van onze gemeente.

Mogen we het met dankbaarheid vieren.

En... mogen we ons opnieuw toewijden aan de Here Jezus, die we door het wonder van Gods openbaring mogen belijden als de Christus, de Zoon van de Levende God!

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeekkomst welke je daarvan wilt lezen.

Efeze 1:3-14, Handelingen 1:14, Filippenzen 1:3-6: Filippenzen 1:9-11, Efeze 3:18-19, Handelingen 16:6-12, Handelingen 16:13-15, 1 Korintiërs 2:1-2, 2 Korintiërs 1:3,4, I Petrus 2:3-5

ENKELE OPMERKINGEN

Matteüs 16:13-18 is het bijbelgedeelte dat op 17 september 1984 gelezen werd met vijftien christenen die met het oog op gemeentestichting in Hoofddorp samenkwamen in de woonkamer van Wigle en Judith aan het Bervoetsbos 169.

In de Evangelien vinden we hier voor het eerst het woord 'gemeente – ecclesia' genoemd; letterlijk 'de uitgeroepen': zij die uitgeroepen zijn om samen te komen. Uitgeroepen door Jezus Christus om in Zijn naam samen te komen naar Gods grote plan van voor de grondlegging der wereld (Efeze 1).

In de introductie op het boek 'De kerk het hart van de wereldgeschiedenis' van dr. W. Aalders lezen we:

Dit boek is een bezinning op de oude en vervallen, maar toch altijd nog heilige, algemene apostolische Kerk; en op haar wonderlijke plaats in de geschiedenis. De geschiedenis van de antieke wereld, de moderne wereld, de wereld van Azië, Afrika en Europa. De opkomst en ondergang van rijken heeft het overleefd; volksverhuizingen en revoluties doorstaan. Wat is het dat haar staande houdt en haar onderscheidt van welk ander politiek, sociaal of cultureel fenomeen ook?

Wigle: Het was met deze hoge visie op de gemeente van Jezus Christus, die we o.a. ontleenden aan Matteüs 16 en Efeze 1 dat Judith en ik 39 jaar geleden durfden gehoor te geven aan de roeping die we ervaren hadden om ons beschikbaar te stellen voor het stichten van een plaatselijke gemeente in Nederland. We studeerden toen nog aan een seminarie in Californië en na een periode van bidden en onderzoeken ervoeren we de leiding van God naar de Haarlemmermeer, waar we na verloop van tijd een huis konden huren in Hoofddorp.

In de verkennende fase van de gemeentestichting kwamen we in contact met christenen die in Hoofddorp woonden, maar buiten de Haarlemmermeer naar een gemeente gingen omdat er in Hoofddorp geen baptistische gemeente was. Maar... en dat was voor ons zeer hartverwarmend: een aantal van hen was al geruime tijd aan het bidden dat er zo'n gemeente zou mogen komen.

Twee van hen waren Gerard en Willy Uiterwijk; hun huiskamer zou later de plek worden waar we elke zaterdagavond voorafgaande aan de zondagsdiensten van de Baptisten Gemeente Hoofddorp i.o. (in oprichting) onze wekelijkse bidstonden hielden. Hoe betekenisvol: in dat huis waren in de jaren daarvoor vaak gebeden opgestegen dat er een nieuwe gemeente in Hoofddorp zou mogen komen; nu werd hun huis de plek waar we elke zaterdagavond volhardend bij elkaar kwamen om te bidden (Handelingen 1:14) dat God het verlangen dat Hij in onze harten gelegd had zou zegenen en tot vrucht zou brengen als het goede werk dat Hij in Hoofddorp en de Haarlemmermeer begonnen was.

Zo met elkaar samen te komen en te bidden om Gods goede werk in ons midden, bepaalde ons bij de woorden van Paulus aan de gemeente te Filippi (1:3-6):

3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het Evangelie. 6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

Dit Bijbelgedeelte uit Filippenzen 1, samen met Matteüs 16 en Efeze 1 zijn in de inmiddels 39 jaren van De Meerkerk steeds een leidraad en bemoediging geweest. We hebben ons dan ook veelvuldig gelaafd aan de prachtige, warme brief aan de Filippenzen, waaruit zoveel liefde en en vreugde spreekt tussen Paulus en de gemeente. Dat de gemeente in Filippi ontstaan was door een bijzondere leiding van de Heilige Geest (Handelingen 16:6-13) nadat de Heer het hart opende van Lydia en kort daarop zij haar huis voor de gemeente van de Heer opende (Handelingen 16:14,15) gaf een warme band met de door God geleide ontstaansgeschiedenis van de gemeente in Filippi, die bovendien de eerste gemeente van Jezus Christus was op het vaste land van ons continent Europa.

Naast het bekende Filippenzen 1:6 (die voor velen die in onze gemeente gedoopt mochten worden een dooptekst werd), was ook het vervolg op deze overtuiging van Paulus, namelijk zijn gebed in Filippenzen 1:9-11 (NBG51), een steeds terugkerend gebed ook voor ons:

9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

Dit gebed om 'helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden, waarop het aankomt', is al die jaren ons kompas geweest en mag dit zeker ook weer in het 40ste (jubileum)jaar zijn dat we zondag 17 september ingaan.

Als oudsten en staf realiseren we ons dat bidden om helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt, voor een gemeente nooit overbodige luxe is, maar zeker niet anno 2023. Wat is er ontzettend veel veranderd in onze samenleving en die verandering is aan christenen en de kerk niet voorbijgaan.

Daarom dat we onlangs ook een oudstenretraite hadden, alsook daarna een stafretraite waar we een dag apart hebben gezet om stil te staan bij het 'waarom' van gemeente-zijn. We zijn als mens en dus ook als kerk snel bezig te gaan met het 'hoe en wat' van de kerk. Maar het zou bouwen op zand zijn als we niet eerst en voor alles het waarom, ja, het grote waarom van Gods plan in Jezus Christus duidelijk voor ogen hebben.

Onze tekst uit Matteüs 16 begint met Jezus' vraag aan de discipelen: "Wie zeggen jullie dat Ik ben?" Een vraag voor onszelf, maar ook voor onze jongeren die deze zondag bij ons in de dienst waren. Het antwoord op die vraag in de belijdenis van Jezus als de Messias van de levende God, leidt tot de roeping je te leven geven in dienst van de gemeente die Jezus bouwt. Hoe zien we uit dat ook onze jongeren die roepstem gaan verstaan. Zij mogen de nieuwe levende stenen worden waar Petrus later over spreekt in I Petrus 2 om zich te voegen tot de bouw van een geestelijk huis voor de volgende generatie. Volgende week zullen we daar uitvoering op ingaan.

LIEDEREN

167 – Samen in de naam van Jezus

715 – Wat hou ik van Uw huis

520 – Wees mijn verlangen

Zoon van de levende God

65 – Loof de Here, mijn ziel

708 – Hoe groot is Uw trouw

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Wigle benadrukte hoe Petrus (toen nog Simon Barjona) doordrongen moet worden van het feit dat zijn belijdenis van Jezus (als de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God) niet uit vlees en bloed voortgekomen is, maar als een openbaring van de Vader in de hemel gegeven. Wat is de impact van dit feit voor jou?
Herken je in je eigen leven en dat van jullie samen als kring dat je gemakkelijk kan vervallen in toch weer naar menselijk inzicht ons geloof en ons belijden invulling te geven?
Waarom denk hierbij?

5. De belijdenis 'Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God', leidt tot de roeping je leven te geven in dienst van de gemeente die Jezus bouwt. Eens of niet eens? Waarom (niet)?
Als je het met de stelling eens bent, hoe geef je daar uiting aan of hoe zou je daar uiting aan willen geven?

6. Wat betekenen voor jou de volgende teksten:

'Geroepen door Jezus Christus om in Zijn naam samen te komen naar Gods grote plan van voor de grondlegging der wereld'

'God zal het goede werk dat Hij in u begonnen is voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.'

7. In de dienst werd gesproken over Heilige Grond; waar ervaar jij die en waarom?

8. Neem met elkaar tijd om te bidden, en probeer je te verplaatsen in de tijd van de bidstond bij de familie Uiterwijk, 39 jaar geleden. Hoe zou je dan bidden voor de start van de gemeente en jouw rol daarin? Voor zover je je dat kunt voorstellen: verschilt je gebed van nu met dat van toen als je deel was of zou zijn geweest van de eerste groep in de eerste bidstonden?

GEBEDSSUGGESTIE - naar Filippenzen 1:9-11

En dit bidden wij in Jezus' naam: dat onze liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zullen wij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

