

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 24 september 2023**

*Prediker: Wigle Tamboer*

*Titel: Levende stenen*

*Bijbelgedeelte: 1 Petrus 2:1-10 NBV:*

*1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? 4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' 8 En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.*

### **Bijzonderheden:**

We begonnen deze zondag een nieuwe preekserie, getiteld: Levende stenen.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

deze zondag lazen we een bijbelgedeelte dat samen met Matteüs 16 voor ons als Meerkerk een bekend gedeelte is. Het is een kompas dat ons al 39 jaar richting geeft.

Mag het ons richting blijven geven, in ons persoonlijk leven, ons kringleven en in ons gemeentelven.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

Matteüs 16:13-18, Matteüs 28:19-20, Johannes 6:63-69, 1 Petrus 1:7, 1 Petrus 4:10-14, Psalm 16:2, Psalm 34:8, 1 Korintiërs 3:11,12, Jesaja 38:16,17

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

In Matteüs 16 onderstreept Jezus dat de belijdenis van Petrus hem niet uit vlees en bloed gegeven is, maar een openbaring van de Vader in de hemel is. Petrus moest vervolgens leren dat dit geldt

voor alles wat Jezus, het Evangelie en de Gemeente betreft. Anders gezegd: het is niet uit de mens, maar uit God. Het is niet aards/natuurlijk, maar geestelijk. Dat was wat Petrus en de andere discipelen moesten leren van Jezus, en wat Petrus nu wil doorgeven in zijn brief aan de volgende generatie christenen.

Zo worden we in vers 5 ook opgeroepen ons als levende stenen te laten gebruiken voor de bouw van een *geestelijke* tempel (NBV21), een *geestelijk* huis (NBG51).

Het is opvallend hoe Petrus aan het eind van zijn leven de volgende generatie op het hart drukt om vast te houden aan deze geestelijke oorsprong van het geloof. Dat is Petrus' leerschool en de les die Petrus door de Heilige Geest geleerd heeft en die hij nu als nalatenschap doorgeeft.

Die leerschool is geen gemakkelijke geweest. Petrus' biografie uit de Evangelieën laat zijn vele vallen en opstaan zien. Steeds weer reageert en bedenkt hij naar eigen menselijke inzichten.

Al kort na het 'Zalig/Gelukkig ben je Simon Barjona' in Matteüs 16 volgt zijn 'bedacht zijn op de dingen der mensen'. Jezus moet hem terecht wijzen en doet dit in niet mis te verstane bewoordingen: 'Ga weg van achter Mij, satan'.

Als je de eerste brief van Petrus leest, dan blijkt dat Petrus nu grijpt is in het geloof en dat hij met superlatieven spreekt over hoe het geloof alleen haar grond heeft in het leven dat door Christus komt uit God. Dit is Leven met een hoofdletter en is van geestelijke aard.

Hij heeft daar al van getuigd in Johannes 6 wanneer er sprake is van Jezus als het Brood des Levens. Als vele van de discipelen Jezus niet meer willen volgen en Jezus vraagt of de twaalven zich ook niet van Hem willen afkeren, getuigt Petrus: *"Here waar zouden we gaan, alleen U hebt woorden van eeuwig leven!"* (vers 68). Hier grijpt Petrus terug op wat Jezus kort daarvoor gezegd heeft in vers 63: *"De Geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut, de woorden, die Ik tot u gesproken hebt, zijn geest en zijn leven."*

Als Petrus in 1 Petrus 2 spreekt over levende stenen, dan blijkt uit alles dat je als steen van geen waarde bent als je niet eerst levend bent gemaakt door de levendmakende Geest. Daarom is de volgorde deze: Komt eerst tot Jezus (voeg je bij Hem - NBV21), die zelf de levende steen is, de Rots waarop ons geloof gebouwd is. Pas dan zullen we door de Geest een levende steen zijn voor de bouw van een geestelijke tempel (vers 5a) en kunnen we een heilig priesterschap vormen om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Hier zien we Petrus' biografie van Matteüs 16 terugkomen: eerst het belijden van Jezus naar de openbaring van de Vader en het werk van de Geest. Dan pas de roeping om als levende steen naar Gods plan door Jezus gebruikt te worden in de bouw van Zijn gemeente.

Dit herhalen lijkt een open deur, maar ik denk dat we in geestelijk werk niet genoeg doordrongen kunnen worden dat ons laten gebruiken als levende stenen, geestelijk werk is door de Geest. Immers: *De Geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut, de woorden, die Ik tot u gesproken hebt, zijn geest en zijn leven (Johannes 6:63).*

Als Petrus spreekt over 'levende stenen', dan benadrukt hij in 1 Petrus 2 onze roeping, ons uitverkoren zijn, in pakkende bewoordingen:

*9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.*

Het is een hoge roeping om steeds meer te worden wie we in Christus zijn. Of om met Luther te spreken: werden wie Du bisst; worden wie je bent!

Mijn biografie als mens is doorkruist door het kostbare Evangelie van Jezus Christus (1 Petrus 1:7: kostbaarder dan goud). Daarvan te getuigen is onze levensroeping als levende stenen.

Wat zou het een prachtig jubileumcadeau zijn als we als levende stenen mogen groeien in het verstaan van wie we zijn:

*een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.*

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

320 – Ere zij aan God de Vader

Hier in de stilte

Gez 473/JdH 134 - Neem mijn leven, laat het Heer

550 – U behoort ik toe

815 – Vul dit huis met Uw glorie

407 - O, Heer mijn God

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. In de preek benadrukte Wigle hoe Petrus' leven gevormd is door vallen en opstaan. Maar dat juist in wat hij in zijn leven (in zijn biografie) van Jezus leerde door God gebruikt wordt om anderen (geestelijk) te helpen. Zo zou hij wat hij in zijn brief schrijft over de levende stenen, nooit hebben kunnen doorgeven als hij Matteüs 16 niet had meegemaakt en alle andere leermomenten die over hem beschreven zijn in de Evangelien. Zou wat waar is voor Petrus, ook waar zijn voor jouw leven en jouw biografie? En hoe God jou wil gebruiken als levende steen? Waarom wel/niet. Praat hierover met elkaar.

5. Bovenstaande vraag kunnen we nog persoonlijker maken. Stel dat Petrus jouw kringlid was en je zou hem mogen vertellen wat je van hem geleerd hebt en wat hij als levende steen voor je betekent, wat zou dat zijn?

6. Als wij allen 'levende stenen' zijn, zouden we ook elkaar iets kunnen vertellen over hoe een mede-kringlid jou tot zegen is geweest. (Juist – net als Petrus – door wat deze persoon met vallen en opstaan geleerd heeft als levensles door het (meer leren) kennen van Jezus en het werk van de Heilige Geest.)

7. *Een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft...* wat betekent dat voor jou persoonlijk, wat voor jullie als kring en ons allen als gemeente tezamen? In welke situaties of keuzes in je eigen leven, je kringleven, je gemeentelven laat je je hierdoor leiden? Hoe werkte dat (uit)?

8. In een van de PddW-bijdragen van deze week over Jezus als 'de kostbare hoeksteen' en ons geloof dat 'kostbaarder is dan goud' wordt ons een uiterst belangrijke vraag gesteld: 'Is dat wat je het meest koestert ook het meest kostbaar?' Neem tijd om - waar mogelijk - over deze vraag in alle openheid te spreken.

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE naar 1 Petrus 2:1-3:**

Here God, geef ons de genade om *'alle kwaad weg te doen en als pasgeboren zuigelingen te verlangen naar de zuivere melk van het woord.'* Dat bidden we U in Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

