

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie Levende stenen

Een visser (Johannes)

[Johannes 21:1-14](#), [20-25](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Een visser (Johannes)

Er zijn

Wigle sprak afgelopen zondag over de 'levende steen Johannes'. De betekenis van de naam Johannes is: 'JAWEH is genadig'. En zoals de meesten van jullie weten betekent JAHWEH 'Ik ben die Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. Wat een belofte zit er de naam Johannes: 'Ik ben die Ik ben is genadig'.

Wat me opvalt in de teksten van Johannes is dat hij zo vaak schrijft over 'liefhebben'. Zoals in [Johannes 13:34](#) waar Jezus zegt: *"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."*

En in [Johannes 15:12](#): *"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden."*

[1 Johannes 3:11](#): *"Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben."*

Ik ontkom er niet aan te schrijven over de afschuwelijke gebeurtenissen in Israël. Hoe kunnen we van Gods liefde getuigen te midden van dit geweld? We kunnen luisteren naar verhalen van mensen die geraakt zijn door de gebeurtenissen. Mensen waarvan familie of vrienden in Israël wonen.

Ik kwam een vriendin van vroeger tegen op de markt. Ze heeft vrienden wonen in Israël en vroeg zich af of mensen in haar eigen omgeving begaan zijn met het lot van de slachtoffers en hun familie. Ik ben zelf zeer geraakt door wat er allemaal gebeurt en vertelde haar wat het mij persoonlijk deed. Dat was voor haar zo fijn om te horen, te weten dat ze niet alleen is. Ze bedankte me voor het gesprek van hart tot hart.

Op deze manier wil ik getuigen van Gods liefde. Voor mij betekent getuigen van Zijn liefde dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander en wat de ander bezighoudt. Zelfs als je elkaar (te) weinig ziet. Ik houd van gesprekken die er toe doen, die steunend kunnen zijn voor de ander. Ik bid dat we als gemeente zo met elkaar om mogen gaan.

[Filippenzen 4:5](#) zegt:

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Een visser (Johannes)

Het net over de andere boeg

Hij riep: "Hebben jullie iets te eten, jongens?" "Nee", antwoordden ze. "Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip", riep Jezus, "dan lukt het wel." Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. ([Johannes 21:5,6](#) NBV21)

"Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten". Dat citaat wordt toegeschreven aan Albert Einstein. We weten niet of de gedachte echt bij hem vandaan komt, maar dit past natuurlijk wel bij een wetenschapper. Een onderzoeker moet dingen uitproberen, niet alleen over platgetreden paden gaan, ook eens bekijken of het misschien beter of anders kan.

Jezus was timmerman. Nergens lezen we dat Hij was opgeleid tot visser. Toch gaf de Meester goed advies aan zijn leerlingen die op dit gebied eigenlijk geen raad nodig hadden. Wie waren er hier bekend met de visomstandigheden op het meer van Tiberias? Ervaren vissersmannen als Petrus en zijn vrienden! Zeven van Jezus' leerlingen waren opnieuw in de vissersboot gestapt.

Let even op de context. Het gaat hier om een verschijning van onze Heer na Pasen. Stel je voor hoe verdrietig, teleurgesteld en ontgoocheld de mannen waren na Goede Vrijdag. Het avontuur met Jezus was dramatisch afgelopen. Hun Heer en Redder was geëindigd als veroordeeld misdadiger aan het kruis.

Maar met Pasen, na de opstanding van Jezus, konden ze hun geluk niet op. Wat een verrassing, wat een verschil, wat een verandering voor hun toekomst ook. Rouwen veranderde in een feest. In [Johannes 20](#) lezen we dat toen ze bij elkaar waren Jezus binnenkwam, levend en wel en Hij had hun zijn vrede toegewenst en sprak over hun zending!

En dan lezen we in Johannes 21 dat als Jezus weer aan hen verschijnt, ze aan het vissen zijn... Petrus komt, zoals gebruikelijk, als eerste in beweging. Hij gaat doen wat hij altijd al gedaan heeft en voegt de daad bij het woord: "Ik ga vissen". "Wij gaan met je mee", zeggen zes vrienden in koor. Het lijkt de weg terug naar het vertrouwde, *back to business*.

Je kunt hier over oordelen, maar wij hebben gemakkelijk praten. We kennen niet wat er allemaal in hun harten en gedachten omging en konden ze bevroeden hoe Jezus hen wilde gebruiken? Dacht Jezus niet veel te groot van hen voor zo'n wereldwijde opdracht?

Er zijn allerlei lessen te trekken uit deze geschiedenis en mijn conclusies hoeven niet die van jou te zijn. Waarschijnlijk zijn we op verschillende manieren geroepen om Jezus te volgen. Maar dit weet ik wel: Jezus vraagt niet van ons om vast te blijven zitten in een positie waar geen resultaten behaald kunnen worden. Hij heeft ons evenmin de opdracht gegeven om terug te vallen op oude 'bestaanszekerheden'.

Heer, spreek door dit voorbeeld tot mij. Doe ik nog steeds wat u vraagt?

Een visser (Johannes)

Elke steen uniek

Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. ([Johannes 21:24-25](#))

Dit zijn de laatste twee verzen van het vierde en laatste Evangelie. Je zou kunnen denken, waarom een vierde Evangelie? Was met de Evangeliën van Matteüs, Markus en Lukas niet alles al gezegd? In het laatste vers beantwoordt Johannes deze vraag. Er is oneindig veel meer te schrijven over het leven van Jezus. Wanneer je het Evangelie van Johannes leest, dan merk je ook dat hij een nieuwe kant van Jezus belicht. Waar Matteüs Jezus vooral als Koning belicht, Markus Hem als Dienaar voorstelt en Lukas Hem als de volmaakte Mens beschrijft, daar schrijft Johannes over Jezus als de eeuwige Zoon van God. Al die gezichtshoeken maken ons beeld van Jezus rijker en rijker.

In onze preken serie gaat het over levende stenen. Telkens zie je dat een ontmoeting met Jezus het leven van mensen verandert. Ze worden geraakt door de liefde van Jezus en willen daarvan, ieder op hun eigen manier, getuigen. Iedere levende steen is uniek en getuigt op een eigen manier van de liefde van Jezus.

Wat maakt jouw getuigenis uniek? Hoe heb je Zijn liefde ervaren in je leven? Jouw verhaal is weer anders dan het verhaal van andere levende stenen. Door jouw getuigenis wordt een unieke kant van de liefde van Jezus belicht. Zoals elk van de vier Evangeliën een nieuw licht werpt op het leven van Jezus, zo kan jouw getuigenis een nieuwe kant van de liefde van Jezus laten zien. Misschien denk je wel, ik ben niet zo goed met woorden. Bedenk dan dat de kracht van jouw getuigenis niet afhangt van je woorden. Ook zonder woorden kun je getuigen van de liefde van Jezus. In Zijn laatste dagen samen met de discipelen gaf Jezus ze een belangrijke boodschap mee:

“Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.” ([Johannes 13:34-35](#))

Met deze woorden bereidde Jezus zijn discipelen voor op het moment van zijn heengaan. Hun onderlinge liefde zou ook na die tijd getuigen van de liefde van Jezus. Die liefde kan niet onopgemerkt blijven.

Gebod

Heer, wilt U me helpen om van uw liefde te getuigen? Om een levende steen te zijn in uw volmaakte bouwwerk.

Een visser (Johannes)

Dicht bij Jezus blijven want God is genadig

Johannes was een visser, dat wil zeggen, hij was visser van beroep, net als zijn broer Jakobus en hun vader Zebedeüs. Maar je beroep zegt niet wie je bent; je bent niet je werk, ook niet je gezondheid of ongezondheid of je komaf. Wat was Johannes dan? God weet het, Hij zegt het namelijk in [Openbaring 1:1](#), daar staat: *Openbaring van Jezus Christus, die Hij (Jezus) van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn **dienaar Johannes**.*

Johannes is dienaar. In die hoedanigheid is hij is ook apostel en schrijver van drie brieven, 'het Evangelie naar Johannes' en het boek Openbaring. Hij wordt ook wel de apostel der liefde genoemd, dat lijkt te duiden op zachtmoedigheid. Maar in [Lukas 9:52-55](#) lezen we dat Johannes en Jakobus heel boos reageerden toen Samaritanen Jezus niet wilden ontvangen; ze vroegen: "Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?" Jezus wees hen streng terecht. Mooi om later in [Handelingen 8:14](#) dit te lezen: 'Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.' Wat een wonder van genade, maar ook wat een les voor Johannes en Jakobus en voor ons.

Johannes was graag heel dicht bij Jezus en Jezus bij hem. Denk aan de verhalen waarin Jezus maar enkele leerlingen meenam, zoals bijvoorbeeld op de berg der verheerlijking. Johannes was misschien niet altijd zachtmoedig, maar wel moedig. Hij stónd er toen de tijd was gekomen om de blijde Boodschap van het Evangelie te verkondigen. Hij werd minstens twee maal gevangen genomen maar blééf bij zijn getuigenis dat 'Jezus de beloofde Messias is, de Zoon van God' en dat 'door geloof in Jezus wij eeuwig leven kunnen krijgen.' Hij was ook de apostel die in de lijdenstijd Jezus het meest en dichtst nabij was. Met alle anderen bij het Avondmaal aan de vooravond van Jezus' lijden en sterven, maar ook in de buurt bij het proces tegen Jezus, als een van de laatsten bij Jezus' lijden aan het kruis en als een van de eersten bij het lege graf na de opstanding. Hij was ook aanwezig bij verschijningen van Jezus. Johannes, zijn naam betekent 'God is genadig'. Past mooi bij hem, want het geeft aan dat het niet om Johannes ging, maar om God. Die genadig is. Dat is wat Johannes doorgeeft.

Johannes is een bijzondere getuige van wat Jezus deed. Hij gaf het door aan anderen, tot in deze tijd aan toe. Omdat hij, dicht bij Jezus blijvende, zoveel over Hem te vertellen had. In de Bijbel lezen we dat God Abraham vriend noemt, David een man naar Gods hart is, Job rechtschapen en onberispelijk - er was niemand zoals hij, Petrus een rots, Johannes dienaar. Allemaal verschillend, zoals Jezus' leerlingen - toen en nu! - allemaal verschillend zijn, maar allemaal op eigen manier bruikbaar om Gods koninkrijk gestalte te geven. Zo werkt God zichtbaar. Hij wil ons deel maken van Zijn verhaal.

Ieder van ons zal zijn of haar eigen verhaal met en over Jezus hebben. Wat is jouw getuigenis? Wat wil jij delen? Aan wie en hoe zou dat kunnen? Laten we daarbij niet vergeten dicht bij Jezus te blijven en te weten dat God genadig is. God zij met je!

Een visser (Johannes)

Geroepen om te getuigen

Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem. ([Matteüs 4:21-22](#))

Soms vind ik het bijna jammer dat ik veel van de Bijbelse verhalen zo vaak gehoord en gelezen heb dat ik ze wel kan dromen. Dat geldt zeker ook voor de roeping van Johannes. Het is zo bekend voor mij dat ik echt mijn best moet doen om tot me door te laten dringen dat hier eigenlijk iets heel vreemds en onverwachts gebeurt. Zo maar alles en iedereen achterlaten als je geroepen wordt door Jezus.

Johannes wist nog niets van wat er stond te gebeuren. Van alle bijzondere momenten die hij van heel dichtbij ging meemaken. Dag in, dag uit optrekken met Jezus. Getuige zijn van al die wonderen, steeds meer onder de indruk komen van wie Jezus is en geloven dat Hij de Messias is. En dan meemaken dat Hij wordt gekruisigd en begraven. Diep ontgoocheld raken maar drie dagen later het grote wonder van zijn opstanding meemaken. Daarna de hemelvaart en de uitstorting van de heilige Geest op de eerste Pinksterdag.

Die Johannes, die eenvoudige visser, stond er met zijn neus bovenop. Wat een voorrecht! Maar met dat voorrecht kwam ook een grote verantwoordelijkheid. Johannes werd een van de leiders van de eerste gemeente en mocht zo een van de eerste levende stenen zijn waarmee de gemeente van Christus werd gebouwd. En daar hield het niet op. Johannes zou drie brieven schrijven en het boek Openbaring waarin hij onder andere beschrijft hoe hij Jezus in al zijn hemelse glorie en majesteit ontmoet en als dood voor zijn voeten neervalt ([Openbaring 1:12-18](#)).

En daarbovenop mocht hij het leven van zijn Heer en heiland beschrijven in een Evangelie, waarin hij zelf ook een rol heeft gespeeld. Waarin hij zichzelf, heel bescheiden, niet met name noemt maar naar zichzelf verwijst als de 'de andere leerling, van wie Jezus veel hield' ([Johannes 20:2](#)). En waar hij in vers 8 van hoofdstuk 20 ongetwijfeld met grote dankbaarheid het volgende mocht opschrijven over zichzelf: *'Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.'*

Johannes getuigt vervolgens zijn leven lang van dat geloof en eindigt zijn Evangelie met deze woorden:

Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam' ([Johannes 20:31](#)).

Gebed

Heer, help ons vrijmoedig ons geloof te delen met de mensen om ons heen.

zaterdag 21 oktober 2023

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in deel 4 van de preekserie 'Levende stenen' over [Johannes 21:1-14,20-25](#) (NBV21). Titel: Een visser (Johannes).

In Johannes 21 krijgen we een bijzondere inkijk in wie Johannes is en dat middels de interactie van en met Jezus. Johannes schrijft in zijn eerste brief dat hij heel dicht bij Jezus mocht zijn. Hij tekende dit op in de openingswoorden van [1 Johannes 1](#): *'Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.'*

In de Evangelieën lezen we hoe Johannes als het ware met zijn neus bovenop de bijzondere heilsmomenten staat die diepe indrukken op hem maken. Denk aan de verheerlijking op de berg, de opwekking van Lazarus, Johannes die in de lijdenstijd op allerlei belangrijke momenten het meest en dichtst bij Jezus was, hij was ook bij het lege graf na Jezus' opstanding. Hij was ook de eerste die Jezus aan de kant van het meer herkent.

De belangrijkste en meest indringende ontmoeting is de verschijning van de verheerlijkte Jezus op Patmos, waar Johannes als dood aan Jezus voeten valt ([Openbaring 1](#)). Hij is als verworpene en banneling, te midden van de ogenschijnlijke alleenheerschappij van de onoverwinnelijke Romeinse keizer, getuige geweest van de opgestane én verheerlijkte Jezus die hem opzocht op Patmos. Jezus verschijnt hem als de Pantocrator, de Almachtige, de Heerser over alle dingen, de Alpha en de Omega...

Als we dit alles tot ons nemen kunnen we zeggen dat Johannes bij leven de volste openbaring heeft ontvangen en doorgegeven van Wie Jezus ten volle is. Dit maakt dat Johannes een bijzondere plek inneemt onder de 'levende stenen'. Een levende steen die steeds weer het woord 'getuigen' gebruikt. En dit ook expliciet benoemd in ons bijbelgedeelte (vs. 24): *Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven.*

Waar Petrus weer een andere levende steen was, met een ander getuigenis, zo zullen de zondares en de tollenaar Zacheus ieder ook een ander getuigenis hebben gehad. Zo ook allen die we nog gaan ontmoeten in de serie. En zo ook wij.

Van Johannes leren we dat we als christenen allemaal geroepen zijn om te getuigen dat Jezus, de opgestane en verheerlijkte Heer, ons levend gemaakt heeft. Dat is ook wat ons missie statement zegt: geroepen om samen Hem te volgen en te getuigen van Zijn liefde... Neem eens tijd om hierover na te denken en je te bezinnen op jouw getuigenis. Wat zijn voor jou belangrijke momenten/ervaringen in je leven met Jezus? Heb je een manier om die met anderen te delen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 15 oktober 2023 op de website.

Morgen, 22 oktober, deel 5 van de serie 'Levende stenen'. Bijbeltekst: [Johannes 3:1-16](#) (NBV21), titel: Een farizeeër.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**. Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 20 oktober. De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.