

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 22 oktober 2023

Prediker: Patrick van der Laan

Preekserie: Levende stenen

Titel: Een farizeeër (Nikodemus)

Bijbelgedeelte: Johannes 3:1-16 (NBV21)

[1] Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. [2] Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.' [3] Jezus zei: 'Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' [4] 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?' [5] Jezus antwoordde: 'Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. [6] Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. [7] Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. [8] De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.' [9] 'Maar hoe kan dat?' vroeg Nikodemus. [10] 'Begrijpt u dit niet,' zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent? [11] Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. [12] Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? [13] Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon. [14] De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, [15] opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. [16] Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Bijzonderheden:

Deel 5 van de preekserie: Levende Stenen.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Om maar gelijk met de deur in het spreekwoordelijke huis te vallen: Ben jij al opnieuw geboren?

Ervan uitgaande dat wekelijkse kerkgang, Bijbelkennis, status en aanzien het niet brengen. Ben jij opnieuw geboren uit water & Geest?

Zo ja, bemoedig elkaar met het delen van jouw verhaal... waar heeft God jou geraakt en hoe ervaar jij nu Zijn roeping om samen van Zijn liefde te getuigen?

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeekomst welke je daarvan wilt lezen.

Ezechiël 36:25-27, Titus 3:4-7, Jesaja 44:3, Numeri 21:4-9, Deuteronomium 21:23, Galaten 3:13, Matteüs 11:25-26, Romeinen 7:18, 1 Korintiërs 12:3, 1 Johannes 4:9, Hebrëeën 4:14-15, 1 Petrus 2:1-2 en 9-10, Johannes 1:12-13, 2 Kor. 5:17, 1 Johannes 5:1

ENKELE OPMERKINGEN

Deze keer een heel bekend verhaal, namelijk de ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus.

Nikodemus was een farizeeër, een joodse leider, een leraar van Israël. In deze ontmoeting vinden we wat waarschijnlijk de bekendste Bijbeltekst is, namelijk Johannes 3:16:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Alles wat hier staat is onderdeel van wat Jezus Nicodemus te zeggen had. Het heeft alles te maken met 'opnieuw geboren worden'.

Waar we de afgelopen keren gekeken hebben naar mensen die wat minder in aanzien stonden, kijken we nu naar een verhaal van iemand die juist heel erg in aanzien stond. Soms is het zo dat je er gewoon te dicht op staat om te zien hoe het zit. Dat gevoel kun je krijgen bij Nikodemus... hij staat er zo dicht op en toch ziet hij het niet...

Hij is religieus, slim, rijk... en toch mist hij iets of iemand. Jezus roept niet op om slimmer of religieuzer te worden... nee, Hij roept op om opnieuw geboren te worden (vertaald: van boven af), door water en Geest (lees ook: Ezechiël 36:25-27 / Titus 3:4-7 – hier wordt gesproken over wat dit betekent). Water & Geest zijn één, ze horen bij elkaar.

In de laatste verzen van de lezing verwijst Jezus naar Mozes in de woestijn en het opzien naar de koperen slang op een staak, een paal, om gered te kunnen worden van de giftige slangenbeet. (Numeri 21:4-9) Zo moet ook de Mensenzoon hoog verheven worden. Het omhoog zien naar Jezus aan het kruis op Golgota is je heling, je redding!

Paulus verwoordt het treffend, confronterend mooi, in Galaten 3:13:

'Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons vervloekt te worden.'

Als wij opzien naar Jezus, in geloof, dan vinden we in Hem eeuwig leven.

Want zo lief heeft God de wereld...

Het is het getuigenis van Charles Spurgeon. Hij werd geraakt, op wonderlijke wijze, op 15 jarige leeftijd, door 'een preek van de plank' uit Jesaja 45:22 – Look unto Me an be saved.

Dat is het opkijken naar de opgeheven Heer aan het kruis. Daar zien we onze zonden, daar vinden we Gods genade. Daar worden we opnieuw geboren, krijgen we een nieuw hart, vinden we nieuwe verlangens, ontvangen we een nieuwe Geest en word jij een nieuwe schepping.

Prijs de Heer, wat een liefde, wat een genade.

LIEDEREN

44 – Geprezen zij de Heer

770 – Ik zal er zijn

598 – Machtige Heer, grote Verlosser

849 – Goodness of God

832 – Jezus overwinnaar

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Ben je wedergeboren en hoe weet je dat? Wat betekent dat voor je dagelijks (!) leven?

Wedergeboren... Kun je je herinneren wanneer jij voor het eerst begreep wat dat betekende? Was dat een openbaring voor je? Waarom/waarom niet?

Wanneer merkte je dat je inderdaad wedergeboren bent? Waaraan? Wat deed/doet dat met je?

Als je er niet zeker van voelt, kun en durf je daar dan met een ander over te spreken?

5. Er is een groot en belangrijk verschil is tussen de natuurlijke geboorte (noodzakelijk voor het aardse leven) en de tweede of wedergeboorte (noodzakelijk voor het eeuwig leven). Toch vervalt de eerste geboorte niet door de tweede. De levens vloeien in elkaar over, hebben met elkaar te maken.

Je vindt in de Bijbel geen lijstje van dingen die je 'allemaal' moet doen als je opnieuw geboren bent, een lijstje om af te vinken om te zien of je geslaagd bent, maar God laat wel zien waar Zijn hart naar uitgaat.

Best goed om (zo nu en dan) eens na te denken over je manier van leven en hoe ánders dat eigenlijk is en uit welke gezindheid je de dingen doet. En er met elkaar in de vertrouwelijkheid van de kring over te spreken...

6. Hoe Nikodemus ook zijn best deed om Jezus te begrijpen op het gebied van opnieuw geboren worden ofwel de geboorte uit de Geest, hij kon Jezus niet volgen... “Maar hoe kan dat?”, vroeg hij, waarop Jezus antwoordde: “Begrijpt u dit niet, terwijl u een leraar van Israël bent?”

Als je met mensen spreekt over het Evangelie, komt dan het woord ‘wedergeboren’ of ‘opnieuw geboren’ of andere ‘tale Kanaäns’ ter sprake? Wat zegt het dat Nikodemus het niet begreep? Wat moeten wij daarmee, het niet noemen (hoewel het belangrijk is) of...?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, wat ben ik dankbaar voor de weg die U bent gedaan, zodat ik opnieuw geboren kan worden. Hier ben ik, Heer! Amen.

