

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 15 oktober 2023

Prediker: Wigle Tamboer
Preekserie: Levende stenen
Titel: Een visser (Johannes)

Bijbelgedeelte: Johannes 21:1-14,20-25 (NBV21)

1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 Simon Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingden ze niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: 'Hebben jullie iets te eten, jongens?' 'Nee,' antwoordden ze. 6 'Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – en sprong in het water. 8 De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben.' 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan.

20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' 22 Maar Jezus antwoordde: 'Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.' 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.' 24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Bijzonderheden

De vierde preek in de preekserie: Levende Stenen.
Dit weekend was het ook het Alpha Weekend.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

deze zondag zetten we onze preekserie over 'Levende Stenen' voort. De persoon van Johannes, ooit een van de vissers die Jezus riep aan de oevers van het meer om een visser van mensen te worden. Wat kunnen we van hem leren als 'levende steen'?

Dat zijn getuigenis ons hart zal verwarmen. En mogen we persoonlijke en ook samen als kring veel van hem leren.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Lukas 9:51-56, Matteüs 20:20-28, Johannes 1:1-14, Johannes 13:34-35, Johannes 20:31, 1 Johannes 1:1-3, 1 Johannes 3:11, Openbaring 1:12-18, Filippenzen 4:5

ENKELE OPMERKINGEN

Na Petrus (Matteüs 16 en 1 Petrus 2), 'een zondares (Lukas 7) en 'een 'tollenaar' (Zacheüs, Lukas 19), deze zondag 'een visser', Johannes. Waarbij we Johannes als 'levende steen' beter leren kennen.

Johannes 21 is bij velen vooral bekend om Petrus, die in ere hersteld wordt. Maar dit hoofdstuk heeft ook veel te zeggen over Johannes. En juist in Johannes 21 krijgen we een bijzondere inkijk in wie Johannes is en wel door de interactie van en met Jezus. (Denk ook aan wat Remy ons vertelde over CS Lewis en de 3 vrienden, die elkaar nodig hadden om elkaar beter te kennen).

Waar Petrus het imago heeft van haantje de voorste en iemand die voor zijn beurt spreekt, lijkt het tegenovergestelde waar te zijn voor Johannes. Hij is bescheiden, op de achtergrond en bedachtzaam (al is hij het ook die vuur van de hemel suggereert (Lukas 9:51-56) en die deel is van de vraag wie mag zitten aan de rechterhand van Jezus (Matteüs 20:20-28)).

Waar hij over zichzelf schrijft in het Evangelie noemt hij zijn naam niet, maar refereert hij naar zichzelf als degene wie Jezus liefheeft. Zo ook in ons gedeelte voor deze zondag (vers 7 en 20).

Johannes schrijft in zijn eerste brief dat hij heel dicht bij Jezus mocht zijn. Hij tekende dit op in de openingswoorden van 1 Johannes 1: *'Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.'*

Waar Petrus in Johannes 6 ook gesproken heeft: *'Heer, waar zouden wij gaan; U hebt woorden van eeuwig leven'*, is het vooral Johannes die dit 'leven' veel meer heeft uitgewerkt als apostel. Je zou kunnen zeggen dat hij aanvullend heel veel met ons deelt uit de ervaringen die hij met Jezus gehad heeft (denk ook aan de opening van Johannes 1).

In de Evangelieën lezen we hoe Johannes als het ware met zijn neus bovenop de bijzondere heilsmomenten staat die diepe indrukken op hem maken. Bijvoorbeeld:

- De verheerlijking op de berg. Petrus wil meteen fysieke, uiterlijke actie ondernemen met het voorstel een tent te bouwen. Johannes zal dit alles veel meer innerlijk ervaren en beleefd hebben en in de tent van zijn hart opgeslagen hebben;
- De opwekking van Lazarus (Johannes 11:1-44);
- Johannes volgde Jezus tot in de hof van het paleis van de hogepriester Kajafas, waar hij ook Petrus toegang wist te geven (Johannes 18), maar anders dan Petrus, zich vrij lijkt te kunnen bewegen;

- Jezus' kruisiging. Johannes bleef tot het laatst bij Jezus. En Jezus had bijzondere woorden voor hem (Johannes 19:26,27);
- Johannes was de eerste die het lege graf in ging (Johannes 20);
- De verschijningen van de opgestane Heer Jezus aan de discipelen, waaronder dus ook ons bijbelgedeelte uit Johannes 21. Johannes is de eerste die Jezus aan de kant van het meer herkent, vers 7: De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!'

Bovenstaande gelegenheden zijn allemaal uit de Evangeliën. Dat er veel meer ontmoetingen zijn en Johannes veel meer heeft meegemaakt met Jezus en v.v. weten we omdat Johannes dit expliciet noemt aan het slot van ons bijbelgedeelte (vers 24): *Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.*

De belangrijkste en meest indringende, ja de grootste ontmoeting is echter de verschijning van de verheerlijkte Jezus op Patmos, waar Johannes als dood aan Jezus voeten valt (Openbaring 1).

Daarbij moeten we - volgens vele bijbelgeleerden - bedenken dat de Openbaring eerder plaatsvond en geschreven werd aan de 7 gemeenten, dan dat Johannes zijn Evangelie schreef (dit gebeurde na vrijlating van Patmos en terugkeer naar Efeze). Dit is ook een van de verklaringen waarom Johannes' Evangelie zo anders is dan de 3 synoptische Evangeliën, Matteüs, Marcus en Lukas.

Dit gezegd hebbend, komen we tot ons punt van de 'levende steen', en wat Johannes maakt tot een bijzondere getuige.

Hij is als verworpene en banneling, te midden van de ogenschijnlijke alleenheerschappij van de onoverwinnelijke Romeinse keizer, getuige geweest van de opgestane én verheerlijkte Jezus die hem opzocht op Patmos. Jezus verschijnt hem als de Pantocrator, de Almachtige, de Heerser over alle dingen, de Alpha en de Omega (Openbaring 1).

Johannes heeft bij leven de volste openbaring ontvangen en doorgegeven van Wie Jezus ten volle is. Johannes is ook degene die alles wat hij zag en hoorde bij de ontmoeting met Jezus in het boek Openbaring moest opschrijven en sturen naar de 7 gemeenten van Asia.

Dit maakt dat Johannes een bijzondere plek inneemt onder de 'levende stenen'. Een levende staan die steeds weer het woord 'getuigen' gebruikt. En dit ook expliciet benoemt in ons bijbelgedeelte (vs. 24): *'Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven.'*

En wat doet dit ons als 'levende stenen' anno 2023?

Waar Petrus weer een andere levende steen was, met een ander getuigenis, zo zullen de zondares en Zacheus ieder ook een ander getuigenis hebben gehad. Zo ook allen die we nog gaan ontmoeten in de serie. En ook wij.

Van Johannes weten we dat we als christenen voor alles allemaal geroepen zijn om te getuigen dat Jezus, de opgestane en verheerlijkte Heer, ons levend gemaakt heeft (denk aan Amazing Grace van Patricks preek over de zondares; eens verloren, nu gevonden, eens blind, nu ziende, eens dood, nu levend).

Getuigen is niet in de eerste plaats: de Bijbel verklaren, verkondigen of onderwijzen. Wigle: als je getuige bent van bijvoorbeeld een aanrijding in het verkeer, dan wordt er door de politie niet gevraagd naar je kennis van auto's en verkeersregels, maar puur van wat je - om in de woorden van 1 Johannes 1 te spreken - met eigen ogen gezien en aanschouwd hebt.

Dat is ook wat ons missie statement zegt: Geroepen om samen Hem te volgen en te getuigen van Zijn liefde.

Zou het niet mooi zijn om in ons 40ste jubileumjaar elkaar te helpen bij het verder ontdekken en ontwikkelen van hun getuigenis. Voor onszelf maar ook om dat te kunnen doorgeven.

LIEDEREN

Hoop in leven en in dood

Jezus' liefde voor mij – Sela

697 – Al wat ik ben

461 – Mijn Jezus, mijn Redder

O praise the name – Hillsong

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Wigle noemde Johannes als een voorbeeld van een 'levende steen' die een levende getuige mocht worden van Jezus Christus. Wat is getuigen voor jou? Anders gezegd, als jij je naam mag invullen zoals Wigle noemde in de preek: wat zou jij invullen. Neem de tijd om na te denken over jouw getuigenis van wat jij van Jezus gezien, gehoord, ervaren hebt. Wat zijn voor jou belangrijke momenten/ervaringen in je leven met Jezus? Het zou mooi zijn als ook je mede-kringleden iets vertellen over wat ze in jouw leven zien als een bijzonder getuigenis.

5. Wigle noemde in de preek ons 'ik ben maar...' Daarmee doelend op het feit dat we ons niet zo bijzonder voelen, bijvoorbeeld in vergelijking met Johannes. Toch stelde hij Johannes als voorbeeld, ook voor ons als een 'ik ben maar...'. Johannes was als zoon van Zebedeüs immers ook maar een visser; hij had net als wij een afkomst als mens van mensen en als mens onder mensen met alle plussen, maar ook alle minnen die hem maakten tot wie hij was. Voor Jezus is dit geen enkel punt; het gaat immers om Jezus zelf en niet om ons 'ik ben maar...'. Bespreek met elkaar wat dit deel van de preek met je deed en hoe je elkaar kunt helpen om je zonder belemmering over te geven aan Jezus, zodat Hij je kan maken tot een levende steen en een levende getuige.

6. Wigle legde veel nadruk op Johannes als de leerling die door Jezus geliefd en bemind was. Johannes wilde dicht bij Jezus zijn om Hem ten volle te kennen (zoals naar voren komt in de uitdrukking: aan Zijn boezem aanliggen). Het maakte dat Johannes Jezus het beste blijkt te kennen in vergelijking met de andere leerlingen; immers hij herkende Jezus als de onbekende man aan de oever. Hij blijkt het schaap te zijn uit Johannes 10 dat de stem van de Goede Herder kent. Zie je bij jezelf een verlangen de stem van de Goede Herder zo te kennen? Deel je ervaringen, ook je strijd, waar van toepassing. Hoe kun je elkaar helpen in dit verlangen te groeien?

7. Het is na Pasen, in Johannes 20 lezen we dat Jezus, levend en wel na zijn sterven op Goede Vrijdag, is verschenen aan de leerlingen en hoe verheugd zij daarover waren. Jezus gaf hen zijn vrede en heilige Geest en sprak over hun zending. En dan lezen we in Johannes 21 dat Petrus zegt: "ik ga vissen" en zes anderen gingen met hem mee. Als je dit zo leest, klinkt het vreemd, maar hebben ook wij niet ervaringen dat we na hoogtepunten in ons geloofsleven terug naar het oude of gebruikelijke kunnen gaan? Hoe houd je vast wat je gezien, gehoord, ervaren hebt?

8. Hoe ben je na de preek het getuigenis gaan zien van Johannes in de woorden van Openbaring 1:9: Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus?

GEBEDSSUGGESTIE

Dank U Here dat we als levende stenen geroepen mogen zijn te getuigen van U. Help ons ons eigen unieke getuigenis van het kennen van U beter te verstaan en geef ons vrijmoedigheid om dit getuigenis samen met mijn broeders en zusters vrijmoedig te delen. In uw naam, In Jezus naam. Amen.

