

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie Levende stenen

Voeg u bij Hem

[1 Petrus 2:4-8](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Voeg u bij Hem

Wie gaat er met je mee op je levensweg?

Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten we elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. ([Hebreeën 12:1](#))

Velen hebben gisteren in de dienst getuigenis afgelegd van hun geloof, door de doop of door hun lidmaatschap van de gemeente. Een nieuw begin gemaakt in hun leven. Dat geeft veel vreugde en blijdschap. Ze kozen ervoor om de weg met Jezus te gaan, samen met zijn gemeente.

Maar zoals bij elk begin, vraag je je misschien af: hoe zal mijn weg gaan lopen en hoe houd ik het vol? Kan ik van anderen leren, zijn er voorbeelden? Ook in de opvoeding zien we dat we het meest leren van voorbeelden in ons leven. Nog meer dan door luisteren naar de woorden van hun ouders, leren kinderen van hun voorbeelden. Natuurlijk loopt iedereen zijn eigen weg, maar goede voorbeelden geven je moed om vol te houden, inspireren je. In goede tijden, maar bijvoorbeeld ook als het geloof verslapt of anderszins te lijden heeft. De schrijver van de Hebreeënbrief realiseerde zich dat, hij schreef aan christenen die vervolgd werden. Het gevaar voor afval of terugval was groot. En wat zegt hij dan in [Hebreeën 12:1-3](#) *'Begrijp je wat dit betekent? Al die pioniers die de weg gebaad hebben, al die veteranen die ons aanmoedigen? Het betekent dat we maar beter aan de slag kunnen gaan. Zorg dat je fit bent, begin te rennen en geef nooit op!'* (vertaling E. Peterson)

Wie waren die pioniers? Dat waren de geloofsgetuigen die in [hoofdstuk 11](#) worden genoemd: Abel, Henoeh, Abraham, Sara, Mozes, Gideon, David, Rachab en vele anderen. Stel je toch eens voor deze mannen en vrouwen als voorbeelden te hebben! Er staat: *'ze werden van oudsher om hun geloof geprezen' en 'zij hebben de belofte niet in vervulling zien gaan'*. (verzen 2 en 39) Waar wij terug kunnen kijken naar de komst van de Messias, Jezus, de uiteindelijke Vultooier en Grondlegger van ons geloof, lag de vervulling van die belofte voor hen nog in de toekomst. Zij zagen het niet, maar door hun gelóóf hielden ze vol. Hoeveel te meer kan dat gelden voor ons, nu wij getuige zijn dat God zijn belofte vervulde in de komst van Jezus. Het is belangrijk goede voorbeelden te hebben – en laten we dat ook zeker voor en met elkaar zijn! – maar, zo zegt de Hebreeënschrijver, laten we ons oog vooral richten op Jezus, als hèt Voorbeeld.

Hij heeft – op zijn weg naar het kruis – ook veel tegenstand ondervonden, velen verzetten zich tegen Hem. Maar Jezus verdroeg alles, denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiep lag, namelijk de plaats aan de rechterhand van God. ([Hebreeën 12:2-3](#))

We kunnen door van alles gehinderd of verhinderd worden. Maar wat er ook op je pad komt, geef de moed nooit op. Het kost volharding om de weg te gaan, maar Jezus heeft die weg gebaad. Je hoeft je weg niet alleen te lopen. Je wordt omringd door getuigen van vroeger en van nu - denk aan de gemeente die we met en voor elkaar mogen zijn! - maar bovenal door de Getuige Jezus Christus. Ga zo je weg, met vreugde achter Hem aan.

Laten we vandaag tijd nemen om te **bidden** rond woorden uit Opwekking 798:

Houd vol. Hij laat niet los. Laat maar komen wat hierna komt want Hij laat ons nooit alleen.

Voeg u bij Hem

Struikelsteen

'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.'
([1 Petrus 2:8](#) NBV21)

Petrus verwijst hier naar [Jesaja 8:14-15](#) waar profetisch gesproken wordt over een steen waaraan men zich stoot. Eerder deed hij dit ook in zijn beroemde toespraak in [Handelingen 4](#). Daar zegt hij, nadat er in Jeruzalem ophef is ontstaan over een genezingswonder:

'Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.' ([vers 8-12](#))

De geestelijke leiders dachten dat ze van Jezus bevrijd waren. Ze meenden dat die lastige rabbi uit de weg was geruimd. Zijn groeiende aanhang vormde een ernstig gevaar voor hun eigen positie en zijn openlijke kritiek op hun leiderschap vonden zij ronduit aanstootgevend. Eerst verspreidden zij een gerucht om Jezus' opstanding te weerspreken (zie [Matteüs 28:11-15](#)) door te beweren dat Jezus' leerlingen 's nachts zijn lichaam heimelijk hadden weggehaald. *'Tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de joden de ronde'*, zo meldt de evangelist. En later, op het moment dat je zou verwachten dat Jezus' discipelen verslagen en verstrooid zouden zijn, voert Petrus publiekelijk het woord *'dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.'*

Er is niet veel fantasie voor nodig om je voor te stellen hoe de oudsten en geestelijke leiders daar met gebalde vuisten en verontwaardigde blikken op reageerden. Jezus bleef in hun ogen maar aanstoot geven!

Vandaag is het niet anders. Je kunt niet om Jezus heen, je moet een keuze maken. Vroeg of laat komt Hij op je weg – als hoeksteen waarop je kunt bouwen, óf als struikelsteen op een zelfgekozen dwaalpad.

'Door niemand anders kunnen wij worden gered', zei Petrus. Geloof dat of niet!

Heer, wij vertrouwen op uw Woord en bouwen op U!

Voeg u bij Hem

Middelpunt

Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven. ([Psalm 84:2-5](#))

De kerk wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Of het huis van God. Zelfs de term 'heilige grond' is van toepassing. Hoe dan ook is het een buitengewone plek waar je een ontmoeting kunt hebben met de levende God, je Koning. Je komt er samen met geloofsgenoten die hetzelfde verlangen hebben als jij.

Heb jij je deze definitie van kerk-zijn weleens gerealiseerd? En besef je wel hoe bijzonder het is?

Misschien ben je net als ik een trouwe kerkganger, elke week, vaste prik. En vind je het al jaren heerlijk om te zingen over God, een goede preek te horen en na de dienst een aantal kennissen en vrienden te ontmoeten. Grote kans dat je je ook weleens afvraagt of dit het dan is, geloven. Dat God vooral op zondag het middelpunt van je aandacht is. Door de week merk je dat je geloof een beetje naar de marge van je leven schuift. Je bent er inmiddels wel aan gewend, maar toch...

Merk je het weleens, dat je verlangend bent naar de voorhoven van de Heer, zoals in bovenstaande Psalm staat? Dat je een leven zou willen leiden waarin Hij in het middelpunt staat, en niet jijzelf? Dat je je bestaan wilt richten op het enige wat nog hoopvol is? Dat je die eerste liefde, dat enthousiasme voor Jezus weer zou willen voelen? Dan ben je in de kerk op de goede plaats.

Afgelopen zondag zag je ze, geloofsgenoten die gedoopt werden als getuigenis voor hun geloof in Jezus Christus. Je hoorde het ja-woord van mensen die zich willen committeren aan de plaatselijke gemeente om samen op te trekken. Om elkaar te helpen dat vuur voor Jezus brandende te houden. Die toegewijd aan God willen leven en samen willen ontdekken wat dat dan precies inhoudt.

Ken jij dat verlangen nog, ook als je net als ik al jaren in de kerk zit?

Kom tot inkeer. Richt je oog op Jezus! Zoek, en je zult vinden. Want Hij wil niet anders dan jouw leven leiden en elke dag in jouw middelpunt staan. Hij had er Zijn leven voor over.

Voeg u bij Hem

We zijn al een mooi eindje op weg met onze preekserie 'levende stenen'. We zien hoe Jezus op een heel persoonlijke manier mensen aanspreekt. Mensen met allemaal verschillende achtergronden, karakters, eigenaardigheden, fouten, gebreken en bedenkelijke reputaties. Maar één ding hebben ze gemeen: Jezus ziet hen, spreekt ze persoonlijk aan en zij omarmen dan Gods aanbod om hun leven voortaan met Hem te leven. Waarna ze in hun nieuwe leven verder gaan als levende stenen voor de bouw van Gods koninkrijk. We zagen al een zondares langskomen, een tollenaar, een visser, een farizeeër, een Samaritaanse vrouw en er komen nog meer sprekende figuren en karakters langs. Maar hoe we ook tegen die mensen aankeken of aankijken, in welke hokjes ze ook waren gestopt, God gaat er Zijn weg mee. En hoe! Onze dichter gaf er deze woorden aan:

Levende stenen

Ons stenen tijdperk leeft volop
In straten strak met huizen
Gezellig of saai ingericht
Totdat je gaat verhuizen

Die stenen zijn zo dood als wat
Te zien in allerlei kleuren
De metselaar maakt een muur ervan
Precies gaat het gebeuren

De Bijbel kent een geestelijk huis
Gebouwd met hoge wensen
Jezus is er de Hoeksteen van
Zijn kunst ontstaat in mensen

Het echte werk verricht de Geest
Die waait waarheen Hij wil
En ieder die Hem kneden laat
Verandert en valt stil

Een sterke, zwakke of drukke steen
Bewerkt door Vaders hand
Mag leven in de trouwe zucht
Naar waarheid van Zijn kant

En komt er toch een 'struikelsteen'
Verdwijnt volmaakt geluk
Daar is vergeving, rijk en vrij
Gods toekomst kan niet stuk!

Voeg u bij Hem

Een God van overal

Ben ik alleen een God van dichtbij,

Ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de Heer.

Als iemand zich verbergt,

Zou ik hem dan niet zien? – spreekt de Heer.

Ben ik niet overal,

In de hemel en op aarde? – spreekt de Heer. ([Jeremia 23:23-24](#) NBV)

De bovenstaande alinea las ik onlangs in de Bijbel. Het stuk 'springt' van de pagina af, niet alleen omdat het een alinea op zich is, maar ook omdat ik het eerder onderstreept heb. Bovendien is de pagina verdeeld in twee kolommen, maar staat deze alinea gecentreerd in het midden, althans in mijn Bijbel. Het is aan te raden om in je eigen Bijbel te kijken hoe de opmaak van dit Bijbelvers is.

In de aanloop naar deze alinea wordt gewaarschuwd voor profeten (in die tijd) die valse hoop en eigen verzinsels verkondigen, maar waarvan God zegt dat Hij ze niet gezonden heeft. God zegt dat je niet naar deze profeten moet luisteren, ook al vertellen ze dingen die we allemaal graag willen horen, zoals dat ons geen ongeluk of onheil overkomt. Als je het mij vraagt, zie ik al snel overeenkomsten met de huidige tijd waarin wij leven.

Dan gaan we naar de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage. Met de dienst van dopen en ledenbevestiging in ons achterhoofd besef ik dat de dopelingen wellicht deze Bijbeltekst hebben ervaren en geraakt zijn door Gods 'overal'. God is een God van dichtbij én van ver weg, van overal. Je kunt je verstoppen, maar God ziet je, omdat Hij een God van overal is. God is zo groot dat Hij in de hemel en op aarde is, wederom overal.

In de wereld en in deze roerige tijd mag de Bijbeltekst over 'een God van overal' gecentreerd zijn en 'eruit springen' in ons leven. Het mag ons bemoedigen om ons oog op God gericht te houden en om niet te luisteren naar valse hoop en verzinsels. Het mag ons raken dat God ons ziet, zelfs als we ons verbergen. En we mogen ons verwonderen dat God overal is en wij dus nooit alleen zijn.

Heer, dank U dat U een God van overal bent. Niet alleen overal op deze aarde, maar ook in de hemel en zelfs zo dichtbij in ons eigen leven. Laat dat ons raken en bemoedigen.

zaterdag 11 november 2023

Afgelopen zondag was er een dienst met dopen en ledenbevestiging. Titel van de dienst was: Voeg u bij Hem; bijbeltekst: [1 Petrus 2:4-8](#).

Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. (verzen 4-7b)

Mooi dat gesproken wordt van vertrouwen op de hoeksteen die Jezus is. Wie op Hem vertrouwt... daar is de doop bij uitstek een beeld van; jezelf in vol vertrouwen overgeven aan je Heer en Verlosser in het geloof dat Hij je voortaan mag dragen. We kunnen ons vertrouwen stellen op van alles en nog wat, maar wie op Hem vertrouwt, komt niet bedrogen uit!

En wanneer we ons voegen bij Hem, worden we meteen opgeroepen om onszelf te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel. We zeggen niet alleen ja tegen Jezus, maar daarmee ook tegen Zijn Lichaam, de gemeente. Mooi hoe die twee aspecten ook bij elkaar kwamen in onze dienst zondag, waar mensen Zich niet alleen wilden voegen bij Hem, maar daarmee ook bij Zijn gemeente door lid te worden.

Met de jongeren van X-pact in ons midden mochten we getuige zijn van een waar 'feest van genade': 16 mensen gaven hun Ja op de vraag of zij Jezus kennen als hun persoonlijke Verlosser en Heer en 18 nieuwe leden werden aan onze gemeente toegevoegd. Inderdaad, een feest van genade.

God is goed, groot en genadig en alles wat nodig is om ons levende stenen te doen zijn voor de bouw van Zijn koninkrijk.

Dopen en lid worden van de gemeente zijn bijzondere geloofsstappen, maar zeker niet de enige. Waaraan denk jij als jou gevraagd wordt naar jouw eigen geloofsstappen? Wat betekenden die voor jou toen en in je verdere leven? Zijn er geloofsstappen die je nog wilt zetten?

Wat betekent het voor jou om deel te zijn van de wereldwijde èn plaatselijke gemeente? (Waarom) is ook de plaatselijke gemeente belangrijk voor je?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 5 november 2023 op de website.

Morgen, 12 november, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: [Johannes 8:1-11](#), titel: Een overspelige vrouw.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 10 november.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.