

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie Levende stenen

Een blinde man

Johannes 9:1-41 (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Een blinde man

Jezus zien

Want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. (Psalm 36:10)

(Jezus zegt:) Ik ben het Licht voor de wereld... ([Johannes 9:5](#))

Jezus geneest een blindgeborene. Voor het eerst van zijn leven kan de man zien. Een totaal ander leven, zou je denken. Maar velen om hem heen werken niet echt mee. *Zagen* ze het niet of *wilden* ze het misschien niet zien? Paste het niet in hun straatje?

De man gaat op twee manieren van blind naar zien: hij ziet niet alleen voor het eerst zijn vader, zijn moeder, zijn omgeving - kun je het je voorstellen, de wereld ging voor hem open -, maar daarbovenuit ziet de man Jezus als zijn Heer. Dat zien we als hij (in [Johannes 9:38](#)) tegen Jezus zegt: *"Ik geloof, Heer"* en dan buigt hij zich voor Jezus neer. Hij ziet niet alleen hoe Jezus eruit ziet, maar ook wie Jezus *is*. Nè kunnen zien en dan meteen Jezus ontmoeten! Hoe anders kan je leven worden!

Opvallend dat Jezus hier, maar ook op andere plekken, zichzelf de Mensenzoon noemt. O.a. in [Markus 2:28](#) over de sabbat en in [Markus 10:33](#) *'als de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen.'*

In het Oude Testament zien we die aanduiding o.a. in een visioen van Daniël waar staat: *'Er kwam met de wolken van de hemel iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.'* ([Daniël 7:13-14](#)).

Zelf zegt Jezus erover in [Matteüs 24:30](#): *"Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister."*

En in het boek [Openbaring 1:7](#) schrijft Johannes over Jezus: *'Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weklagen. Ja, amen.'*

We gaan Hem zien. Daar kunnen we op vertrouwen, want God is in alles betrouwbaar.

Zien is belangrijk, daarom is Jezus' uitspraak *'Ik ben het Licht der wereld'* ook zo belangrijk. Naar Hem moet je kijken. Of zoals [psalm 119:105](#) zegt: *'Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.'* Waarom zouden we in ons leven op donkere paden gaan als Jezus ons uitnodigt op het door Hem verlichte pad? Waar we met Hem kunnen optrekken.

'Zien' en 'geloven' hebben met elkaar te maken. Denk aan het vaak gebruikte 'eerst zien en dan geloven'. Maar op de slotavond van de Alpha Cursus vertelde een van de deelnemers hoe zij van 'eerst zien, dan geloven' is gegaan naar 'eerst geloven, dan zien'. Hoe mooi was het te horen wat dat haar gebracht heeft. Jezus zien in Zijn licht en dat pad volgen. Eerst geloven - in de betekenis van Hem vertrouwen - dan zien. Hem zien, in Zijn Licht.

Een blinde man

Eye-opener

Toen vroegen ze: “Hoe zijn je ogen opengegaan?” Hij zei: “Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: ‘Ga naar Siloam om u te wassen.’ Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.” ([Johannes 9:10-11](#))

Voor mij was het een echte eye-opener om delen van de Bijbel over te gaan schrijven. Ik startte daarmee toen ik vorm probeerde te geven aan de oproep in een preek van afgelopen zomer om per dag veertig minuten in de Bijbel te lezen. Steeds als ik klaar was met lezen, wist ik vaak niet meer waarmee ik was begonnen.

De vele wandelvakanties van mijn vrouw en ik hebben me geleerd dat hoe langzamer je gaat, hoe meer je ziet. Zo ontstond het idee om naast te lezen ook te gaan schrijven, overschrijven wel te verstaan. Dan ga je namelijk heerlijk langzaam. Het heeft me inmiddels al een berg details opgeleverd waarvoor ik tot nu toe blijkbaar blind was.

Bij het overschrijven van Johannes 9 in voorbereiding op deze overdenking, tuimelden de eye-openers ongeveer over elkaar heen. Beetje raar misschien om te zeggen over een gedeelte waarin Jezus een blindgeborene de ogen opent. Voor deze man een letterlijke eye-opener en voor ons als omstanders vooral verbluffend. De echte eye-openers komen namelijk vooral daarna. Ik noem er graag een paar.

Kijk maar eens naar de verzen die boven deze preek door de week staan en lees hoe eenvoudig het is om getuige te zijn van Jezus. Je vertelt gewoon letterlijk wat Hij voor je gedaan heeft. Niets meer en ook niets minder. Er valt dan echt niets op af te dingen.

Bijna ontroerend is het om te zien hoe de geestelijke ogen van de blindgeborene geopend worden. In zijn getuigenis heeft hij het over ‘een man die Jezus heet’. Enkele verzen later noemt hij Jezus ‘een profeet’.

Als hij door de farizeeën aan de tand wordt gevoeld, zegt hij dat Jezus ‘een man is die van God komt’. Hij wordt de synagoge uitgeknikkerd waarna hij een tweede ontmoeting met Jezus heeft. Zijn ogen worden nu pas écht geopend en hij knielt voor zijn Redder neer met de woorden: ‘Ik geloof, Heer’.

Hoe zijn jouw ogen open gegaan? Ken je Hem, die man die Jezus heet? Die profeet, die man die van God komt? Dan is het mooi om neer te knielen en tegen Hem te zeggen: ‘Ik geloof, Heer’.

Een blinde man

Opmerkelijke behandeling

'Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.'
([Johannes 9:15](#) NBV21)

Speeksel met modder. Stel je voor dat je huisarts deze opmerkelijke behandeling zou toepassen... Laten we eerlijk zijn, dit is een wonderlijke daad van de Geneesheer Zelf en hoe dit genezingsproces precies werkte zal voor ons wel een raadsel blijven. De blinde man onderging het lijdzaam terwijl de leerlingen nog nadachten over de woorden van hun Heer, in antwoord op hun eigen vraag:

'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.' ([Johannes 9:2-5](#) NBV21)

Een man is blind – en de leerlingen van Jezus vragen zich af *wiens schuld dit is*. Is dat werkelijk de eerste vraag die in zo'n situatie bij ons moet opkomen? Is het een vraag die we mogen stellen bij een vorm van lichamelijk lijden?

En dan de reactie van enkele farizeeën. Zij maakten zich er druk over dat Jezus dit wonder verricht had *op de sabbat* – en dat zou te beschouwen zijn als werk, hetgeen verboden is op deze rustdag.

Als je geluk hebt, kun je zien. Maar als je kunt zien, wil dat nog niet zeggen dat je inzicht hebt. De leerlingen zien de man en koppelen ziekte aan zonde, lichamelijke gebrokenheid aan schuld. Een afschrikwekkende gedachte. Laten we daarvoor terugdeinzen en niet op zo'n manier kijken naar mensen die lijden.

De farizeeën kenden de Schriften en pasten de letter van de wet onbarmhartig toe. In hun blinde ijver hadden ze geen oog meer voor het schitterende wonder van een man die genezen was van blindheid. Met al hun kennis gaven ze geen blijk van wijsheid of mildheid. Laten we ook op dat punt leren dat we niet snel en genadeloos mogen oordelen over een uitzonderlijke situatie.

En dan nog iets over die behandeling. *Speeksel en modder*. Soms gebeurt er iets in je leven waar je niets van begrijpt. Misschien gebruikt de Heer merkwaardige methodes om jou inzicht te geven?

Heer, laat ons uw milde goedheid zien.

Een blinde man

Je kijkt wel, maar ziet niet

'Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft...' ([Efeziërs 1:18](#))

Een paar jaar geleden las ik een artikel over het visueel systeem, gepubliceerd door de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht, genaamd 'Je kijkt wel maar je ziet niet'. Daarin stond onder andere het volgende geschreven:

Hoogleraar Stefan van der Stigchel doet geregeld experimenten die aantonen dat mensen iets voor hun ogen geplaatst kunnen krijgen en het toch niet zien.

'We tonen een proefpersoon in het ene oog bijvoorbeeld bewegende koeienvlekken, en in het andere oog een statisch plaatje met een groene stip. Deelnemers aan dit experiment kunnen secondenlang naar deze twee beelden kijken, maar ze zullen het plaatje met de groene stip niet rapporteren. Omdat het onderdrukt wordt door het plaatje met de bewegende koeienvlekken: dat oogbeeld wint de competitie. Het interessante hieraan is dat er een plaatje secondenlang in beeld staat en ook door een oog wordt opgepikt, maar niet tot het visueel bewustzijn doordringt.'

In zijn lab heeft Van der Stigchel met een experiment ook aangetoond hoe ons visueel systeem continu bezig is om prioriteit te geven aan relevante informatie. *'Als een proefpersoon voorafgaand aan het experiment gevraagd wordt om aan een kleur te denken, en deze kleur is groen, dan merkt hij de groene stip tussen de bewegende koeienvlekken eerder op. Belangrijke informatie dringt dus eerder door dan onbelangrijke informatie.'*

In [Johannes 9:39-41](#) heeft Jezus het over geestelijke blindheid. Als we dan met de kennis van de wetenschappelijke informatie uit het artikel denken aan geestelijke blindheid, dan kunnen we wellicht zelf actie ondernemen om ons best te doen om meer te zien dan alleen maar te kijken. Dat kan bijvoorbeeld door onszelf te vullen met informatie over Jezus, door Bijbel te lezen. We kunnen onszelf voeden met Jezus' liefde door met Hem te praten in gebed. We maken Jezus onze 'belangrijke informatie', zodat dit eerder doordringt dan onbelangrijke informatie of afleiding. Als onze focus op Jezus ligt, wordt kijken zien. Onze ogen mogen geopend worden om daadwerkelijk te zien wie Jezus is, zoals we begonnen met de Bijbeltekst aan het begin van deze bijdrage. Jezus is het Licht van de wereld en mag ons hart verlichten. Omdat wij geraakt en geroepen zijn door Jezus, mogen we Hem écht zien.

Neem vandaag eens tijd om na te denken over het volgende:

Als je aan jouw persoonlijke geloof denkt, *kijk* je dan of *zie* je echt?

Een blinde man

Aangevochten getuigenis

Jezus zei: "Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden." ([Johannes 9:39](#))

Je getuigenis geven is niet altijd eenvoudig. Accepteren ze je verhaal of halen ze het onderuit? En hoe ga je dan verder? Ik denk dat we veel kunnen leren van de blindgeborene. Rond zijn genezing ontstond er verdeeldheid onder de Joden en de farizeeërs gingen hem danig ondervragen. Als je het verhaal leest, zijn er twee tegenovergestelde stellingen: A. de farizeeërs: 1. alle mensen die van God zijn, houden zich aan de Sabbat. 2. Deze man (Jezus) hield zich niet aan de Sabbat. 3. Conclusie: Hij komt niet van God.

B. de blindgeborene: 1. Alleen mensen die van God komen kunnen zulke wonderen doen. 2. Deze man heeft mijn ogen geopend. 3. Conclusie: Hij komt van God.

Daar gaat de hele discussie over en in welk kamp bevind je je? Bij de eerste aanval wordt betwist of de genezen man wel de blindgeborene is. Heeft men hem verwisseld, is het iemand die op hem lijkt? Ze vragen het aan zijn ouders: *"Is dit uw zoon?"* Zij zeggen ja, maar durven uit angst niets te zeggen over wie hem genezen heeft. Want de joden hadden besloten dat iedereen die Jezus als Messias zou erkennen, uit de synagoge geworpen zou worden ([vers 22](#)) en daarmee ook uit de samenleving. Dat kunnen de consequenties van een getuigenis zijn. Dat is in veel landen nog steeds een gevaar.

Terug naar de blindgeborene. De farizeeërs zeggen tegen hem: *"Geef God de eer"* ([vers 24](#)) Dat klinkt vroom, maar eigenlijk willen ze zeggen, het is niet door die man (Jezus) dat je ziende bent, maar door God. Dan komt de blindgeborene met een moedige uitspraak: *"Of Hij (Jezus) een zondaar is weet ik niet, maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien"*. ([vers 25](#)) Hij gaat niet met hen in discussie maar blijft bij de feiten: **hij ziet!** Had Jezus niet al eerder gezegd: *"dat Gods werk door hem zichtbaar moet zijn"*. ([vers 3](#)) Daar wil hij van getuigen. Ook wel een les voor jouw en mijn getuigenis, soms is het lastig al die moeilijke vragen te weerleggen, maar je ervaring met God staat voor je vast, blijf daarbij. Daarna neemt de blindgeborene ze min of meer op de hak en zegt: *"Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?"* ([vers 27](#)). De farizeeërs beroepen zich dan op Mozes. Zij weten van de goddelijke oorsprong van de wetten die Mozes hun had gegeven, dat was hun uitgangspunt. Als de blindgeborene er tenslotte op wijst dat Jezus hem de ogen heeft geopend en dat aanvult met *"We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en Zijn wil doet"...* *"Als die man niet van God komt zou Hij dit toch niet kunnen doen?"* ([vers 31](#)), worden de farizeeërs zo kwaad dat ze hem wegjagen. Ook dat kan de consequentie zijn van een eerlijk getuigenis.

Maar Jezus zoekt de weggejaagde man op. Hij wil hem niet alleen fysiek herstellen maar ook geestelijk redding bieden. Na de openbaarmaking van Jezus als Redder buigt de man zich neer voor Jezus. Zijn ogen zijn geopend. En de farizeeërs? Zij dachten Jezus niet nodig te hebben, ze waanden zich rechtvaardig door zich te houden aan de wet.

Johannes 9, een prachtige geschiedenis met een dubbele ervaring van niet-zien naar zien. Maar ook een les voor eenieder die bij Jezus hoort: hou vol in je getuigenis, ga lastige vragen niet uit de weg, blijf bij wat je zelf hebt ervaren. Dat hééft kracht en gééft kracht.

zaterdag 25 november 2023

Afgelopen zondag sprak Oscar Lohuis in deel 8 van de preekserie Levende stenen.

Bijbeltekst: [Johannes 9:1-41](#) (NBV21), titel: Een blinde man.

Een enorm aansprekend verhaal. Jezus opent de ogen van een blindgeboren man en zegt ook dat Hijzelf de Mensenzoon is en het Licht voor de wereld. De leerlingen stelden een intrigerende vraag over de blindheid van deze man: hoe komt het dat hij blind is, heeft hij of hebben zijn ouders gezondigd? Gelukkig ontkent Jezus deze gedachte. En dat zien we ook terug in de rest van het Nieuwe Testament: gelovigen blijven ook vatbaar voor ziekten en tegenslag ondanks hun geloof. Sterker nog, Gods werk zal zichtbaar worden door de gebrokenheid van deze wereld heen. Hij laat zien dat Hij erboven staat en het kwaad en het lijden van deze wereld ten goede keert.

De genezing van de man veroorzaakte behoorlijk wat commotie. Zijn ouders werden er zelfs nog bijgehaald, op zoek naar redenen om Jezus en uiteindelijk ook de blinde man af te wijzen. Deze man kon niet zo veel vertellen over de identiteit van Jezus, maar kon (net zoals we onlangs zagen bij de Samaritaanse vrouw) alleen maar getuigen van wat hij wist: *“Ik was blind en nu kan ik zien”*. Voor hem was dit reden genoeg om te geloven dat Jezus ‘van God komt’. Zo simpel kan het soms zijn als we een ontmoeting hebben met Jezus; dan mogen we eenvoudigweg delen over wat Hij voor ons gedaan heeft.

De blinde man werd afgekeurd met een heftige beschuldiging: *‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’*. Maar hoe mooi dan te lezen dat Jezus hem niet afwees maar opzocht. Jezus openbaart aan deze man wie Hij is en de man gelooft. Jezus zet wederom alles op zijn kop. De blinden zullen de waarheid zien en zij die zien zijn er blind voor. Zeker de farizeeën die Jezus afwijzen, Hem niet herkennen en erkennen als de Mensenzoon terwijl ze toch zo thuis zijn in de Schrift. Ze missen waar het ten diepste werkelijk om draait.

Jezus zien zoals Hij is, de beloofde Verlosser en Redder waar al zo lang naar uitgekeken werd. De blindgeborene kreeg dubbel zicht: hij zag met zijn geopende ogen Jezus in mensengestalte maar erkende Hem ook als de Héér, ja, ook *zijn* Heer.

Bij de genezing van de man kun je denken aan het vaak gehoorde gezegde ‘eerst zien, dan geloven’. Maar is het in het geloof en bij geloofsvertrouwen niet ‘eerst geloven, dan zien’? Als je daarover nadenkt in je eigen leven, wat komt dan zoal naar boven? Is geloven bij jou een zaak van vertrouwen? Kun je zeggen dat je God vertrouwt en dat dat logischerwijs in je leven ook zijn uitwerking heeft? Hoe? Wanneer is dat moeilijk?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 19 november 2023 op de website.

Morgen, 26 november, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: [Johannes 11:1-45](#) en [12:9-11](#), titel: Een opgewekte man.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 24 november.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.