

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 5 november 2023

Prediker: n.v.t.

Preekserie: Levende stenen

Titel: Voeg u bij Hem

Bijbelgedeelte: 1 Petrus 2:4-8

⁴ Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, ⁵ en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. ⁶ In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' ⁷ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' ⁸ En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd.

Bijzonderheden:

Deze zondag mochten we 15 mensen dopen en werden 18 mensen als lid van onze gemeente bevestigd.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Een dienst met dopen en bevestiging van nieuwe leden, het raakt het hart van wie we zijn als kerk: een gemeenschap die met elkaar optrekt, geraakt door de liefde van Jezus en geroepen om Hem SAMEN te volgen.

Samen... is een woord dat veel inhoudt. Bij ledenbevestiging zeggen we niet voor niets dat het een Ja-woord is van de nieuwe leden aan de gemeente, maar ook andersom. Om elkaar te inspireren, te stimuleren en te helpen bij het onderhouden van alles wat Jezus ons leert.

Mooi om na te genieten van de dienst en ook samen in de kring terug te kijken op onze eigen geloofsstappen en na te denken over wat dat betekende en nog betekent in ons (geloofs)leven.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Matteüs 3:13-17, Romeinen 6:1-5, Romeinen 14:19, Romeinen 15:2-7, Handelingen 2:41-47, Handelingen 4:8-12, Johannes 13:34-35, Psalm 84:2-5, Jesaja 8:14-15, Hebreëën 12:1-3, Efeziërs 2:19-22, 2 Tessalonicenzen 1:3

ENKELE OPMERKINGEN

Deze zondag mochten we weer een dienst hebben met dopen en ledenbevestiging. Een feest van genade, zoals we dat altijd noemen! (Dit keer geen opdragen, dat vond een aantal weken geleden plaats). Wat bemoedigend om zoveel dopelingen in dat bad te zien staan en al die nieuwe leden te mogen verwelkomen. Jong en oud, mensen die via een Alpha Cursus tot geloof zijn gekomen of jongeren die hun hele leven al naar de kerk gaan en in het bijzonder zijn geraakt door de liefde van Jezus.

In lijn met onze preekserie komt de titel deze week uit 1 Petrus 2: *Voeg u bij Hem, bij de levende steen*. Jezus als de afgekeurde steen, maar kostbaar in Gods ogen. En zo wordt Hij ook kostbaar voor iedereen die zich bij Hem wil voegen. Dat wil zeggen: zijn of haar leven funderen op Jezus als hoeksteen. Mooi dat er staat: "die op Hem vertrouwt". Daar is de doop bij uitstek een beeld van; jezelf in volle vertrouwen overgeven aan je Heer en Verlosser in het geloof dat Hij je voortaan mag dragen.

We kunnen ons vertrouwen stellen op van alles en nog wat, maar wie op Hém vertrouwt, die komt niet bedrogen uit! En wanneer je dat doet, dan lezen we dat Jezus kostbaar voor je wordt. Dan gaat het niet zozeer om alles wat de Heer jou te geven heeft, maar dan gaat het om Hem Zelf. Hij is meer dan een 'ticket naar de hemel'. Het gaat niet om wat Hij te geven heeft, maar het gaat om de Gever Zelf. Hij Zelf is kostbaar voor iedereen die op Hem vertrouwt.

En wanneer we ons voegen bij Hem, worden we meteen opgeroepen om onszelf te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel, de kerk. We zeggen niet alleen Ja tegen Jezus, maar daarmee ook tegen Zijn Lichaam, de gemeente. Mooi hoe die twee aspecten bij elkaar kwamen in de dienst, waar de mensen Zich niet alleen willen voegen bij Jezus als de levende steen, maar zichzelf ook willen laten gebruiken als levende steen en zo zelf ook een steentje bij mogen dragen aan de kerk.

Deze dienst raakt het hart van wie we zijn als kerk: een gemeenschap die met elkaar optrekt, geraakt door de liefde van Jezus en geroepen om Hem SAMEN te volgen. Het is een feest van genade, van samen gemeente zijn, van overgave in de doop en van mensen die ja-zeggen tegen het gemeenteverbond, zich als levende stenen willen inzetten ter opbouw van de plaatselijke gemeente. Dat mensen hun ja-woord geven, is geweldig en een feest waard, maar we weten dat dit alles alleen mogelijk is omdat God Zijn grote JA-woord naar ons toe heeft gegeven toen Hij Zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Alle geloofsstappen die we nemen zijn een reactie op Hem die als eerste initiatief nam om ons op te zoeken toen wij nog verloren waren.

LIEDEREN

320 – Ere zij aan God de Vader

Doop

263 – Er is een Verlosser

Hij is genoeg voor mij

843 – Living hope

832 – Jezus overwinnaar

58 - Vrede zij U

194 – U maakt ons één

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aanspreekt of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Wat een feest om zoveel mensen te zien die hun leven geven aan Christus in de doop en zich als lid willen toewijden aan de gemeente.

Deel met elkaar waar je ziet dat de Heer aan het werk is in ons midden.

Neem tijd om te danken voor alles wat God geeft en de mensen (de levende stenen) die Hij onze gemeente toevertrouwt. En bid tegelijkertijd ook voor de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Denk aan daarbij Matteüs 28:19-20, waar we niet alleen de opdracht lezen om mensen te dopen, maar ook om hen te leren zich te houden aan alles wat Jezus ons heeft opgedragen.

5. We denken de afgelopen weken na over de tekst uit 1 Petrus 2 over levende stenen. We stonden stil bij verschillende mensen die werden afgekeurd door mensen, maar kostbaar waren in de ogen van Jezus. Door ontmoetingen met Hem waren hun levens stuk voor stuk niet meer hetzelfde. Ze voegden Zich bij Hem en lieten zichzelf vervolgens ook gebruiken als levende steen.

Reflecteer met elkaar op de serie tot nu toe. Wat doet het met je om te zien dat mensen vandaag de dag nog steeds veranderd worden door ontmoetingen met Jezus (en zich vervolgens laten dopen)? Hoe doet het je denken aan de ontmoeting(en) die jij misschien wel hebt ervaren met Jezus? Of verlang je naar een ontmoeting met Hem, maar voelt Hij nog ver weg?

6. Dopen en lid worden van de gemeente zijn bijzondere geloofsstappen, maar zeker niet de enige. Waaraan denk jij als jou gevraagd wordt naar jouw eigen geloofsstappen? Wat betekenden die voor jou toen en in je verdere leven?

Zijn er geloofsstappen die je nog wilt zetten? Zijn er redenen om zo'n stap nu al te zetten of het nu nog niet te doen? Als je daarover met anderen verder wilt nadenken, is dat in de vertrouwelijkheid van de kring natuurlijk een mooie gelegenheid.

7. In vers 7 lezen we: *'Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt.'* Hoe kostbaar is Jezus voor jou? Waar blijkt dat uit? Wat betekent het in het dagelijkse leven om op Hem te vertrouwen? Kun je daar een voorbeeld van noemen?

Zijn er nog uitdagingen in je leven waar Hij je uitdaagt Hem te vertrouwen, maar waar je nog steunt op eigen inzicht (zie ook Spreuken 3:5)?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, wat bijzonder om te zien hoe mensenlevens veranderd worden door ontmoetingen met U. Dank dat dopelingen en de nieuwe leden daarvan mochten getuigen. Wat een voorrecht om hen te mogen verwelkomen in onze gemeente. En tegelijkertijd voelen we ook de verantwoordelijkheid om hen op te vangen en naar hen om te zien. Help ons daarbij. Laat ons ook zien waar U van ons verlangt om stappen te zetten in geloof, gebieden in ons leven waar we misschien nog niet volledig vertrouwen op U als onze levende hoeksteen. Zegen ons en stel ons tot zegen als levende stenen, dat bidden we in de kostbare naam van Jezus, amen.

