

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 12 november 2023

Prediker: Joop Strietman
Preekserie: Levende stenen
Titel: Een overspelige vrouw

Bijbelgedeelte: Johannes 8:1-11 (NBV21)

¹ Jezus ging naar de Olijfberg, ² en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. ³ Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij Hem die op heterdaad betrapt was. Ze zetten haar in het midden en ⁴ zeiden tegen Jezus: 'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. ⁵ Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?' ⁶ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. ⁷ Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.' ⁸ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. ⁹ Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. ¹⁰ Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?' ¹¹ 'Niemand, Heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.'

Bijzonderheden:

Dit is de zevende preek in de preekserie: Levende Stenen.

Vorige week is de Najaarsbrief verstuurd naar de gemeente, goed om daar kennis van te nemen.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Veel geschiedenissen uit de Bijbel houden ons vandaag de dag nog steeds een spiegel voor. Dat is ook het geval met het verhaal dat deze zondag centraal stond, over een overspelige vrouw. Weliswaar is niet iedereen die deze PddW+ leest overspelig of een vrouw, maar wel heeft iedereen gezondigd. Zonder Jezus' offer zouden we daardoor allemaal de heerlijke aanwezigheid van God in ons leven moeten missen (Romeinen 3: 23). Alle reden om stil te worden en dankbaar te zijn over dat offer. Dit bijbelgedeelte kan je echter ook aansporen anders naar jezelf, naar je leven en naar anderen te kijken. Veel zegen en plezier bij deze ontdekkingsreis.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Jeremia 17:13, Leviticus 20:10, Deuteronomium 22:22-24, Spreuken 13:11, Matteüs 7:1-5, Lukas 6:31, Johannes 1:16-17, Romeinen 3:23-25, Romeinen 8:1, 2 Korintiërs 5:21

ENKELE OPMERKINGEN

In deze serie kijken we naar een aantal totaal verschillende mensen. Samen laten zij zien hoe liefdevol en genadig onze God is. Eigenlijk zie je dat ook al meteen bij de apostelen zelf. Ze waren totaal verschillend en konden beslist niet bogen op een smetteloos verleden. De als laatste toegevoegde apostel Paulus is daarvan wel het toppunt. Hij was notabene een vervolger van de kerk. Maar ook praatjesmaker en haantje de voorste Petrus, of ongelovige twijfelaar Thomas

mochten er zijn. Bij de vrouwen die Jezus volgden waren ook voorbeelden weinig prijzenswaardige reputaties.

In de dienst stonden we stil bij de vrouw die op heterdaad betrapt werd op het plegen van overspel. De farizeeërs dachten ongetwijfeld Jezus hiermee in een hoek te kunnen drijven. Wat zou Hij hiervan vinden? Als Hij het zou vergoelijken, dan zou Hij de wet schofferen. Als Hij de wet zou toepassen, dan zou Hij de vrouw moeten laten vallen en zou zij moeten worden gedood. Wat leert de beschrijving van deze gebeurtenis ons over de farizeeërs, over de wet, over de vrouw, over Jezus en over onszelf? Veel wordt ons ook niet verteld. Waar is bijvoorbeeld de man gebleven (die wordt in de wet ook genoemd)? Gaat hij hier vrijuit? Als Jezus tegen de vrouw zegt 'Ga naar huis ...', wat zal zich daar hebben afgespeeld? Wat zal ze aan de mensen thuis verteld hebben en hoe zullen ze daar hebben gereageerd? Wat zullen de farizeeërs na afloop tegen elkaar hebben gezegd?

De kort door de bocht les van deze gebeurtenis is dat niemand van ons vrijuit gaat. Niemand is zonder zonden. Niemand is van zichzelf goed genoeg. Niemand heeft alles gedaan wat God van ons vraagt. We staan met z'n allen veroordeeld.

De betekenis daarvan is dat dit onze houding zou moeten bepalen, zowel naar God toe, als naar anderen en naar onszelf. Iedereen mag bij Jezus komen. Niemand wordt afgewezen en veroordeeld. Je mag komen zoals je bent, maar het is niet de bedoeling dat je ook blijft zoals je bent. Jezus zei tegen de vrouw: *"Zondig vanaf nu niet meer"*. Dat is duidelijke taal. Wat zij had gedaan was volgens Jezus 'zonde'. Het was niet de bedoeling dat ze daarin zou blijven leven. De reactie die dit ongetwijfeld bij de vrouw heeft opgeroepen is er een van grote dankbaarheid. In plaats van een regen van dodelijke stenen, ontving ze liefde en vergeving. 'Hij heeft mij niet afgewezen of veroordeeld. Dank U Jezus!' De betekenis hiervan is dat de basis van onze verhouding tot Hem niet ligt in onze prestaties of heiligheid.

Tegelijkertijd is het ook onze diepste motivatie om inderdaad een ander leven te gaan leiden. Zijn liefde voor ons is zo onvoorstelbaar groot, dat het de aantrekkelijkheid van de zonde doet verbleken. *'De liefde van Christus dringt mij ...'* schreef Paulus aan de kerk in Korinthe. Hoe dichter we bij Jezus komen en hoe hechter en intiëmer onze relatie met Hem wordt, hoe meer last we van de zonde zullen gaan ervaren en ook hoe minder aantrekkelijk die wordt. Wij mogen ons aansluiten bij de rij van de apostelen en alle anderen die Jezus zijn gaan volgen en dienen. Twijfelaars, praatjesmakers, christen vervolgers, overspelige mensen ...! Met diepe dankbaarheid en met het schaamrood op onze kaken, gaan we naast hen staan. Met in gedachten de woorden van Jezus: *"Ik veroordeel u ook niet ... ga naar huis en zondag vanaf nu niet meer"*. En als we zondigen, dan belijden we onze zonden. Johannes schreef: *"Dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven"*.

Ook tegen ons zegt Petrus: *"Voeg u bij Hem, bij de levende steen ... en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel."* (1 Petrus 2:4-5) Als we wachten tot we perfect zijn, dan wordt het niks. Maar we moeten wel naar Hem toe gaan, om van Hem te horen: *"Ook Ik veroordeel u niet."*

Een paar weken geleden, op 15 oktober, sprak Remko van der Pol bij de jongeren van X-pact over ditzelfde verhaal. Als voorbereiding op de preek was er een video waar dit gedeelte werd nagespeeld. Dat sprak erg tot de verbeelding en kan jullie wellicht ook inspireren:

<https://www.youtube.com/watch?v=vcfKS77wyh8>.

LIEDEREN

847 – Onze schuilplaats is God

755 – Bewerk ons hart

237 – Jezus, wij verhogen U

849 – Goedheid van God

King of Kings – Hillsong

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in Johannes 8:1-11 in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Ken je de uitspraak: “Jezus houdt van je zoals je bent, maar Hij houdt te veel van je om je zo te laten”? Dit lezen we terug in het verhaal van de overspelige vrouw: *‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’* Hoe vind je voor jezelf de balans tussen radicale vergeving en heiliging; aan de ene kant je vergeven weten door Jezus’ genade, maar aan de andere kant de opdracht om niet meer te zondigen? Komen die twee gevoelsmatig wel eens in conflict met elkaar? Hoe kom je daar uit?

5. Wie zonder zonde is... Hoe vaak gooien wij niet stenen naar anderen, terwijl we zelf de plank zo vaak mis slaan in ons eigen leven? Wat zijn momenten waar je bij jezelf merkt dat je mensen veroordeelt? Hoe ga je daarmee om? Hoe helpt het evangelie je om met meer genade te spreken en denken over andere mensen?

6. Hoe helpt en/of stimuleert Johannes 8:1-11 jou om naar jouw eigen leven te kijken?

7. Vertaal wat Jezus deed voor de vrouw naar wat Hij deed voor jou. Hoe spoort dit jou aan om Jezus nog meer te volgen en te gehoorzamen?

8. Hoe vertaal jij ‘Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen’ naar de context van ons leven vandaag?

9. Jezus zegt in Matteüs 7:1-2: *“Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.”* Wat zegt deze tekst jou? Kun je voorbeelden uit de praktijk noemen waar dat naar voren kwam? Zie je ‘het oordeel over de oordeler’ als een straf of meer als een waarschuwing van Jezus om de ander en onszelf te beschermen? Heb je weleens ervaren dat door het meenemen van deze tekst je tot een andere keus kwam?

10. De vrouw wordt op heterdaad betrapt op overspel. Dat veronderstelt een tweede persoon maar die wordt niet ter veroordeling meegebracht. Hoe vaak is het niet dat het meer uitmaakt *wie* iets zegt of doet dan *wat* iemand zegt of doet? Herken je dat in de praktijk van alle dag, dat de een strenger wordt ‘gemeten’ of harder wordt beoordeeld dan de ander? Kun je voorbeelden noemen? Hoe sta je daarin?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, dank U voor Uw grote genade! U bent de Enige zonder zonden, maar U kiest ervoor om niet te oordelen, maar om te vergeven. Wat een goed nieuws voor zondaars zoals wij. Help ons om gehoor te geven om als vergeven mensen een heilig leven te leiden uit dankbaarheid voor wat U voor ons gedaan heeft. Help ons om zonden in ons leven te zien en geef ons de kracht om andere keuzes te maken waar dat nodig is. En mochten we daarin falen, dan mogen we weten dat er geen veroordeling is, dankzij Uw Zoon, onze Verlosser en Heer, Jezus Christus. Prijs Zijn grote naam! Amen.

