

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie Levende stenen

Een meisje

[Lukas 1:26-55](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Wonderlijke verwachtingen

Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. (...) Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.” ([Lukas 1:30-31](#) en [36-37](#))

Wat moet de ontmoeting tussen Maria en de engel indrukwekkend geweest zijn. Nadat Maria gerustgesteld is door de engel vertelt hij aan haar wat er gaat gebeuren. Ze zal zwanger worden en een heel bijzonder kind dragen. En dat niet alleen: Maria zal op een wonderlijke, niet-aardse manier in verwachting raken. Bovendien wordt de naam van het kind al bekendgemaakt. Dat is veel informatie, wat overweldigend kan zijn.

De engel vertelt vervolgens over de wonderlijke zwangerschap van Elisabet. Elisabet is in verwachting van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. De beide zwangerschappen zijn al wonderen op zich. En zowel de zoon van Elisabet als de zoon van Maria zullen van grote betekenis zijn. Is dat niet een bijzondere verwachting?

Als ik Maria zou zijn geweest, was alle informatie mij wellicht teveel geworden. Misschien zou ik in paniek raken of weg willen vluchten. Hoe gaat Maria om met alles wat de engel haar vertelt? We lezen niet dat Maria tegenstribbelt of in paniek raakt. Ze stelt wel een vraag in [vers 34](#), namelijk: “*Hoe zal dat gebeuren?*”. Blijkbaar duizelt het Maria toch wel een beetje. En dan, als de engel alles verteld heeft, is Maria's reactie in [vers 38](#): “*De Heer wil ik dienen.*” Wat een getuigenis! Maria stelt zich ter beschikking om God te dienen.

Het verhaal gaat verder. Elisabet bevalt van een zoon, Johannes (later Johannes de Doper). En Maria bevalt van Jezus, de Messias. Er komen herders bij Jozef en Maria op 'kraamvisite' en zij vertellen over wat hun verteld is over het kind. En dan staat in [Lukas 2:19](#) dit zinnetje: “*Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.*” Zou dat een karaktertrek van Maria kunnen zijn? Zou ze dat ook gedaan hebben na de aankondiging van haar wonderlijke verwachting en de wonderlijke verwachting van Elisabet?

Ik neem het woord verwachting en het zinnetje van Maria met mij mee in de tijd richting Kerst. Ik wil me laten verwonderen over de verwachting van Jezus en het mag mijn hart (opnieuw) raken.

Hoe leef jij toe naar Kerst?

Een meisje

Vervulling

En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: "Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen." Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: "Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God." ([Lukas 1:28-30 HSV](#))

Ik wil graag een levende steen zijn. Door de preken serie, die afgelopen zondag haar laatste overdenking had, weet ik nu zeker dat ook ik welkom ben. Het kan niet anders, Jezus is gekomen voor iedereen. Een zondares, een visser, een tollenaar of een farizeeër. Het maakt geen verschil.

Ook niet als je het vertaalt naar onze tijd; een applicatiebeheerder, een leerkracht, een drugs crimineel, een oorlogsslachtoffer, een circusartiest, een alcoholist of een verpleegkundige. Het rijtje is denk ik pas compleet als ieder mens genoemd is. Ik word er stil van.

In de overdenking van afgelopen zondag wordt Maria als eerste levende steen toegevoegd, nog wel als moeder van de Hoeksteen Jezus Christus zelf. En wat een onevenredig zware taak krijgt zij toebedeeld. Ik bedoel, de farizeeër of de leerkracht heeft het toch stukken gemakkelijker zou je denken.

Maar kijk eens wat de engel zegt als hij Maria bezoekt. Hij noemt haar een 'begenadigde'. Maria is gezegend en heeft genade gevonden bij God. Vind je dat niet opmerkelijk? Dat je een op het eerste gezicht loodzware taak krijgt en dat dit genade wordt genoemd. "*U bent gezegend onder de vrouwen*", staat er. Een jonge vrouw, ongehuwd zwanger van een kind dat niet van haar aanstaande man is.

De hoeveelheid genade zit 'm niet in de grootte van de taak die je krijgt toebedeeld. Het zit 'm in een leven dat vervuld wordt, tot zijn bestemming komt. God gebruikt het leven van Maria niet op een bijzondere manier en noemt dat dan genade. Nee, Hij laat het leven van Maria op een wel heel bijzondere manier tot vervulling komen. En dát is genade.

Door de zonden kwam geen mens meer tot zijn bestemming, geen leven werd vervuld. Jezus Christus nam die zonden weg. Daardoor kan God het werk voltooien dat Hij in [Genesis 1:26](#) begon met de woorden: "*Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn*".

Als levende steen mag je tot je bestemming komen door iedere dag iets verder toe te groeien naar het evenbeeld van Hem. Dan is je leven vervuld, net als dat van Maria. En ja, dat is de grootste genade die je ooit ontvangen zult.

Een meisje

Het lied van Maria

*'Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.'*
([Lukas 1:46-53](#) NBV21)

Maria was een jonge vrouw, levend in een bezet land. In haar positie had ze in die dagen niet veel te vertellen. Beslissingen werden voor haar genomen en in allerlei opzichten was ze afhankelijk van anderen – meestal mannen. Het is mooi om te zien hoe dapper en vol vertrouwen deze jonge vrouw reageerde toen ze een boodschap kreeg die haar wereld deed schudden.

Een zwangerschap die min of meer uit de hemel komt vallen. Maria heeft wel een man aan wie zij uitgehuwelijkt is, maar ze heeft géén gewone verklaring voor het feit dat ze nu al een kind verwacht. De schok moet groter geweest zijn dan de blijdschap en dankbaarheid.

We hebben elk Kerstfeest over deze bijzondere gebeurtenis gehoord. Zijn we het misschien te gewoon gaan vinden?

Alleen de evangelist Lukas deelt met ons het bijzondere lied dat Maria zong toen ze bij het huis van Zacharias en Elizabet was aangekomen. Van de engel Gabriël had Maria gehoord dat Elisabet op hoge leeftijd al in de zesde maand van haar zwangerschap was 'want voor God is niets onmogelijk'. En die uitspraak bleek maar al te waar te zijn! De reactie van Elisabet, bij het zien van Maria, moet de jonge vrouw met blijdschap en dankbaarheid vervuld hebben: *"Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?"*

Wie ben ik? Die vraag zal Maria zich zeker ook gesteld hebben! Ze breekt uit in een lied van lofprijs en zingt daarbij de woorden die we zojuist geciteerd hebben. Zoek [Lukas 1](#) maar op en lees dat hele lied!

Heer, we leven in een wereld vol onzekerheden. We kunnen daar bang en onrustig van worden. Wat een geloof spreekt er uit dit loflied van Maria! We willen haar voorbeeld graag volgen!

Een meisje

Kerst: het grootste geschenk

'Het volk dat in duisternis ronddooft ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen... Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.' ([Jesaja 9:1,5](#))

Bij ons thuis stond op de schoorsteen een mooi handgeschilderd bord met de tekst: *'Ons staat een sterke Held terzij'*, de tekst was ontleend aan bovenstaande tekst. Mijn vader had daar als jonge weduwnaar met 8 kinderen veel steun aan, en zo'n tekst gaat dan ook generaties mee.

De beloften in Jesaja 9 worden gegeven aan een volk dat ook in duisternis was. Iets terug, in [Jesaja 8:19-22](#), zie je dat men zich voor hulp tot mediums, tovenaars wendde i.p.v. tot God. Ze waren moedeloos, overal heerste duisternis. Ze verwachtten hun hulp van menselijke middelen en dachten zo een eind te kunnen maken aan hun duisternis.

Het lijkt iets van alle tijden, ook wij kunnen om ons heen duisternis ervaren. Denk aan de verschillende crises in de wereld, oorlogen, rampen, polarisatie. En ook wij zoeken een oplossing. In wetenschap?, in politiek?, een sterk persoon wellicht?

Jesaja geeft hoop: in de duisternis ziet het volk een schitterend licht. Menselijke middelen helpen niet maar Goddelijk licht zal hen beschijnen. En hoe dat Licht kan gaan schijnen in hun leven, staat in vers 5: *"Een kind is ons geboren, een Zoon gegeven."* Hij wordt **gegeven**: een geschenk komt naar je toe, het kan van jou worden als je bereid bent het te ontvangen.

Als we het geschenk 'uitpakken', zien we dat het verschillende namen meekrijgt: Wonderbare Raadsman; als je iets moeilijks meemaakt, heb je het liefst hulp van iemand die het ook heeft meegemaakt. Het Kind, God, is mens geworden en Hebrëen 4:15 zegt over Hem: *'want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld'*. Dat is ook het unieke van het christelijk geloof: een God die met ons is, die afdaalde.

Sterke God; ik heb het in mijn inleiding al genoemd, maar als dit kindje een sterke God is, dan is Hij het waard dat wij Hem dienen.

Eeuwige Vader; Hij is de Schepper en toch geboren in ons midden, eeuwig en toch in de tijd binnengekomen.

Vredevorst; de naam bij uitstek, Hij kwam om vrede te brengen tussen God en mens.

Hoe ervaren we zelf die vrede? Jesaja zegt daar later meer over. In [Jesaja 53:5](#) staat: *'De straf die Hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing'*. De vrede kwam dus door zijn Verlossende werk. De zonde maakt scheiding, maar door Jezus' offer worden we met God verzoend. Theoloog en voorganger Tim Keller zei daarover: *"De belofte van Kerst neem je pas waar als je erkent dat je jezelf niet kan redden zonder het licht van zijn onverdiende genade in je leven."*

Echte vrede is door het kruis alleen!

Ere zij God, in de hoge. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Over 3 dagen vieren we Kerst, het feest van Jezus' komst op aarde. Maar Kerst is veel meer dan alleen een geboortefeest. Want waar mensen geboren worden om te leven, werd Jezus eigenlijk geboren om hier te sterven. Dat klinkt somber, misschien vraag je je af: moet dat nou, zo vlak voor Kerst? Maar het maakt eigenlijk het feest nog groter omdat God met Jezus' komst aangaf dat Hij werk maakt van Zijn beloften en zal herstellen wat de mens stukmaakte. Hoeveel het Hem ook kost!

Zo'n 750 jaar eerder mocht Jesaja al over Jezus profeteren: *Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. (...) Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. ([Jesaja 9:5-6](#))*

God zou als Jezus naar de aarde komen om het Licht in de duisternis te zijn en het volk tot Hem terug te brengen. Jezus zou later in [Johannes 10:10-11](#) zeggen dat Hij gekomen is om het leven te geven in al zijn volheid en dat een goede herder (die Hij is) zijn leven geeft voor de schapen (die wij zijn). Hoeveel reden wil je hebben voor een feest?!

Kerst kan vrolijk, fijn en gezellig zijn, maar gaat uiteindelijk om de eeuwige vreugde die God de mens wil geven. Onze dichter gaf er deze woorden aan.

Kerstwerelden

Sterren schitteren op het witte doek
Een dagelijks genot voor velen
Die wereld is voor hen een boek
Om bladzijden van uit te delen

Een volgende wereld perst geweld
Ziekmakend door de dagen
Slachtoffers worden wreed gekweld
Wie kan het leed nog dragen

Ziekte en zonde beheersen onze tijd
Wie kan hieraan ontkomen
De mens raakt alle houvast kwijt
En vrijheid wordt ontnomen

Eens daalde op de aarde neer
Een Ster voor alle volken
Zijn leven bracht een ommekeer
Die ieder mag vertolken

De bubbel van elk mensenkind
Zal eens voorgoed verdwijnen
Het Kerstkind wordt alom bemind
Hij komt voor al de Zijnen

Bevrijding is Zijn handelsmerk
Die waarheid mag nooit kwijnen
Jezus voltooit mijn levenswerk
Tot eeuwigdurend schijnen!

zaterdag 23 december 2023

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in het slotdeel van de 12-delige preekserie Levende stenen. Bijbeltekst: [Lukas 1:26-55](#) (NBV21), titel: Een meisje.

Maria, een meisje nog maar, een tiener, krijgt – hoe onverwachts kan iets zijn?! – van de engel Gabriël te horen dat zij door overschaduw van de Heilige Geest zwanger zal worden en daardoor moeder van de Zoon van de Allerhoogste, de Zoon van God! Het is niet voor te stellen dat zoiets op je pad komt, maar hoe bijzonder ook haar reactie: *“De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”* Later zal ze een loflied zingen, met o.a. deze woorden: *“Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars.”* Lees haar wijze en gelovige loflied in de verzen [46 tot en met 55](#). Jezus Zelf is het die haar loflied zal verwezenlijken.

In het *“De Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren wat u wilt”* is Maria een voorbeeld voor ons geworden. Later, toen Jezus zijn openbare leven begon en in Kana zijn eerste wonder deed, zei Maria tegen de mensen die door Jezus zouden worden aangesproken: *“Wat Hij u ook zegt, doet dat!”* ([Johannes 2:5](#)). Ze deden het en Jezus veranderde water in wijn.

Van Maria staan niet veel woorden in de Bijbel, maar die er staan mogen ons tot voorbeeld en zegen zijn. God vroeg haar om *Zijn* weg te gaan en niet haar eigen weg. Jezus kan dat van ons vragen omdat Hij éérs Zij rechten heeft opgegeven! Hij hield niet vast aan zijn positie in de hemel, maar deed er afstand van door mens te worden zoals wij. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en was Hij gehoorzaam tot in de dood aan het kruis ([Filippenzen 2:6-11](#)). Hierin laat de Heer Zijn barmhartigheid zien van geslacht tot geslacht. Maria moest haar kindje Jezus noemen en niet voor niets, want 9 maanden later is onze Redder geboren die ons bevrijdt van zonden en de relatie met God herstelt.

De engel zegt tegen Maria dat zij begenadigd is, dat de Heer met haar is en dat God haar Zijn gunst geschonken heeft. Elisabet zegt dat Maria de meest gezegende is van alle vrouwen. Haar leven dicht bij Jezus was bijzonder maar zeker niet gemakkelijk. Hoe ga jij om met gezegend zijn en moeilijkheden desondanks? Is Maria een voorbeeld voor je? Waarom/waarom niet?

Maria werd totaal onverwacht een wel héél bijzondere levende steen. Maar zijn niet álle levende stenen op eigen manier bijzonder en nodig/nuttig? Hoe kijk je terug op de prekenreeks over levende stenen? Met wie voel je je wel ‘verwant’? Waarom?

Voor meer en **een overzicht van de levende stenen uit de preekserie**: zie de Preek door de Week+ van 17 december 2023 op de website.

Vanavond is de eerste **Kerstdienst** om 20:00 uur.

Morgen (zondag 24 december) zijn er **géén ochtenddiensten**. Er zijn **Kerstdiensten om 18:00, 20:00 en 22:00 uur**. Voor alle Kerstdiensten is **reserveren noodzakelijk**. Kinderen vanaf 10 jaar zijn ook welkom in de Kerstdiensten.

De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

NB. Dit is de laatste Preek door de Week van 2023. De eerstvolgende Preek door de Week+ zal D.V. zondag 7 januari aan de abonnees worden verzonden, maandag 8 januari volgt dan weer de dagelijkse PddW.

Heel gezegende Kerstdagen toegewenst en een goede jaarwisseling!

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.