

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Jullie zullen Mijn getuigen zijn

[Handelingen 1:1-14](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 8 januari 2024

Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Een nieuw begin

Een nieuw jaar is begonnen. Voor veel mensen is dit het moment om met goede voornemens een nieuw begin te maken. Ook in De Meerkerk is er een nieuw begin. We zijn gestart met een preken-serie over het boek Handelingen met als thema: Jullie zullen Mijn getuigen zijn.

Voor de apostelen was er ook een nieuw begin. Drie jaar hadden ze met Jezus opgetrokken. Toen was het moment aangebroken dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen. Jezus gaf de apostelen een belangrijke opdracht: wacht op de Heilige Geest. De apostelen vroegen zich af wat er zou gaan gebeuren. In Handelingen 1 lezen we in vers 6: *Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: 'Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?'* ([Handelingen 1:6](#))

Begrijpelijk dat de apostelen wilden weten wat er met hun land zou gebeuren. Het is zo herkenbaar dat we als mensen willen weten wat de toekomst van ons land, van onze wereld is.

De reactie van Jezus was voor de apostelen misschien teleurstellend. In vers 7 lezen we: *Hij antwoordde: 'Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.'* ([Handelingen 1:7](#))

Jezus wil dat we onze ogen richten op iets anders. Niet op de verwachte loop van gebeurtenissen in de wereld. De laatste woorden van Jezus vóór Zijn hemelvaart zetten ons op het juiste spoor. In vers 8 staat:

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' ([Handelingen 1:8](#))

Getuige zijn van Hem. Dat is wat Jezus zijn apostelen vlak voor zijn hemelvaart wilde meegeven. Belangrijker dan het begrijpen van alles wat er in de wereld gebeurt is het bekendmaken van Jezus aan de wereld. Voor de apostelen begon dat in Jeruzalem, de plaats waar ze waren. Net als de apostelen toen, zijn wij in onze tijd getuigen van Jezus. Gewoon in onze eigen woonplaats. Is het je opgevallen dat er niet staat dat we *móeten* getuigen? Door de kracht van de Heilige Geest *zijn* we al getuige van Jezus. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Waar het om gaat is dat je gaat beseffen wie je bent geworden. Over dat nieuwe begin had Paulus het in [2 Korintiërs 5:17](#): *Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.*

Gebed

Dank U, Heer, dat U van mij een nieuwe schepping gemaakt heeft. Ik bid dat anderen door mij heen iets van U kunnen zien.

Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Getuigen

Bij het woord 'getuigen' kunnen er verschillende associaties bij je opkomen. Bij mij kwam het getuige zijn van een huwelijk in mijn gedachten. Daarover kwam ik de volgende omschrijving tegen:

'Getuigen zijn vaak de beste vrienden of familieleden van het bruidspaar en bieden emotionele steun en aanmoediging tijdens de huwelijksvoorbereidingen en op de dag van de bruiloft zelf. Ze kunnen fungeren als een klankbord voor het bruidspaar en hen helpen te ontspannen en te genieten van hun grote dag.'

Als je gaat trouwen, kies je je getuigen niet zomaar uit. Je zou kunnen zeggen dat je getuige een vertrouwenspersoon in jouw leven is en je hoopt dat je getuige dit ook blijft als je getrouwd bent. Een getuige is bijvoorbeeld een broer of vriendin waar je een goede band mee hebt. Die persoon kan voor jou tot steun zijn, gewoon zoals hij/zij is.

Als ik in de Bijbel lees over 'getuige zijn' komt voor mij de associatie om 'te zijn' het sterkst naar voren. Zoals in de preek naar voren kwam, gaat het in eerste instantie om ons 'zijn' en volgt dan pas ons 'doen'. Ik denk dat het belangrijk is dat ons 'zijn' dicht bij God is en blijft. In [Efeziërs 3:16-19](#) staat de prachtige tekst:

'Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.'

Als we geworteld en gegrondvest zijn, zullen we de liefde van Christus, God zelf, kennen. En zou het niet geweldig zijn als dit opgemerkt wordt door de mensen om ons heen?

We staan aan de start van het jaar 2024. Misschien heb je, alleen of samen met anderen, gereflecteerd op het jaar 2023. Daar zullen vast goede voornemens of wensen uit voortgekomen zijn. Zou de tekst uit Efeziërs 3 ook onderdeel mogen worden van jouw leven en wensen voor 2024?

Het begint bij jezelf en jouw 'zijn', dat dicht bij God is. Kijk vervolgens dan eens naar wat dit doet met de mensen om je heen. Misschien zie je achteraf wel dat jouw 'zijn' in Christus tot getuige is geweest voor een ander. Gods zegen toegebeden!

Gebed

Here God, het voorrecht U te mogen kennen en ons gekend en gered te weten, is zo groots, liefdevol en genadig dat we dat anderen ook zo graag gunnen. Help ons zicht op U en de mensen om ons heen te houden met de gezindheid die zo kenmerkend is voor Jezus Zelf die wij willen volgen.

Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Geroepen om te getuigen

De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 'Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?' Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe. ([Johannes 4:28-30](#))

Volgens het woordenboek is een getuige iemand die aanwezig is of was bij een gebeurtenis. Je hoeft er dus niet een bijzonder persoon voor te zijn. Het gaat uiteindelijk niet om wie de getuige is maar om wat die getuige heeft gezien, gehoord of meegemaakt. Als je dat tot je laat doordringen krijgt de bijbelse oproep om getuige te zijn dus ook niet de lading die wij vaak geneigd zijn eraan te geven. Het gaat niet om ons, maar om wat wij hebben ervaren en meegemaakt. Als je er zo naar kijkt, is getuigen dus ook niet ongemakkelijk of eng.

Als je in Johannes 4 leest over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, dan zie je meteen dat getuigen een heel natuurlijke reactie is. De vrouw is zo enthousiast geworden over wat Jezus tegen haar heeft gezegd, dat ze niet anders kan dan iedereen vertellen over haar ontmoeting met Jezus.

Vaak denken we veel te ingewikkeld over getuigen. Alsof we voor *een* volle zaal moeten gaan staan of buiten op een zeepkist het Evangelie moeten gaan vertellen. Nee, het is eigenlijk een natuurlijk proces.

En het mooiste is dat Jezus in [Handelingen 1:8](#) tegen zijn discipelen zegt: *'Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn...'* We mogen vertellen hoeveel God voor ons betekent en wat Hij voor ons heeft gedaan. Iedereen mag dat op zijn eigen manier doen en ieders verhaal is weer anders omdat we allemaal onze eigen, unieke ontmoeting hebben gehad met God. En we kunnen dat doen omdat Hij ons daarvoor, door de Heilige Geest, de kracht geeft.

Daarom is het goed om dagelijks tijd apart te zetten voor Bijbellezen en gebed, zodat we ons iedere dag weer opnieuw kunnen laten vullen met Gods liefde en nabijheid. Dat zal er ook voor zorgen dat getuigen als het ware vanzelf gaat, omdat ons getuigenis dan vers en fris is. Jezus zegt in [Lukas 6:45](#): *'Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.'* Zo mogen we een doorgeefluik zijn van Gods boodschap voor de mensen om ons heen.

Gebed

Heer, help ons om met uw ogen te kijken naar de mensen om ons heen. Vul ons met uw liefde voor hen en geef ons wijsheid en vrijmoedigheid om over U te vertellen.

donderdag 11 januari 2024

Jullie zullen Mijn getuigen zijn

De hoge C

Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.' ([Lukas 24:46-49](#) NBV21)

'Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' ([Handelingen 1:8](#) NBV21)

Lukas richtte zich in het naar hem genoemde Evangelie en in Handelingen tot een zekere Theofilus. We weten niet of dit een bestaand iemand was. Misschien koos Lukas deze naam wel vanwege de mooie betekenis. 'Theofilus' kan vertaald worden als 'vriend van God' of 'door God geliefd'.

Voelen wij ons nu ook aangesproken?

In de Bijbel wordt het Lukasevangelie direct gevolgd door het Johannesevangelie. Pas daarna volgt Lukas' tweede boek: Handelingen.

We lazen net verzen uit het laatste hoofdstuk van het Lukasevangelie en Handelingen 1. In beide gedeelten klinkt Jezus' oproep om zijn getuigen te zijn. In Handelingen gaat het bovendien om Jezus' afscheidswaarden bij zijn terugkeer naar het Vaderhuis: zijn hemelvaart. Goedbeschouwd zijn dit dus de laatste 'marsorders' die onze Heer zijn volgelingen heeft opgedragen.

Gelden deze woorden ook voor ons? Jazeker! Niet in de zin dat we nu massaal naar Jeruzalem moeten vertrekken om vandaaruit de gehele wereld met het Evangelie te bereiken, maar wel in de zin dat we net als Jezus' eerste leerlingen, *thuis* mogen beginnen.

Is dat lastig? Wel als je denkt dat je nu iedereen in jouw directe omgeving voortdurend met Bijbelteksten moet gaan bestoken. Maar dat is onze opdracht ook niet! Jezus zegt dat we zijn getuigen zullen ZIJN. Dus door alles wat we zeggen en *niet* zeggen en door ons gehele doen én laten vertellen we onze omgeving iets over Christus. Zijn we ons daarvan bewust? We zijn begonnen aan een nieuw jaar. Een goed moment om opnieuw af te stemmen op de zuivere toon die onze Heer ons meegegeven heeft: laten we die klank de Hoge C noemen.

Gebed

Heer, we willen opnieuw afstemmen op U. Wat een belangrijke taak geeft U ons mee, eerlijk gezegd klinkt het niet eenvoudig. Gelukkig weten we dat U door uw Woord en uw Geest altijd en overal bij ons bent!

vrijdag 12 januari 2024

Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Getuigen, gemakkelijk gezegd... (?)

Vandaag lezen we [psalm 73, vers 28 uit de NBG51](#), het was in 1999 mijn dooptekst:

*Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn,
de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld,
en ik wil al uw werken vertellen.*

Ik durf - uiteraard in alle bescheidenheid - te zeggen dat de eerste 2 zinnen mij op het hart geschreven zijn. Toen in 1999, en nu in 2024 niet minder. *Het is goed dicht bij God te zijn en Hij is mijn toevlucht*, absoluut. Maar de psalmist en de man die mij doopte kon het niet nalaten ook de laatste zin te noemen, als zijnde onlosmakelijk met de eerste zinnen verbonden: *ik wil al uw werken vertellen*. Die kwam wel binnen. Temeer daar ik dacht dat ik – nog nat achter de oren van mijn doop – meteen de straat op zou ‘moeten’ om het Evangelie aan de mensheid te brengen. Ik?

Als Jezus afscheid gaat nemen van zijn leerlingen, laat Hij duidelijk merken dat het Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus de hele wereld over moet. Dus stuurt Hij *evangelisten* op pad, denk je dan. Maar Jezus zegt dat ze zijn *getuigen* zullen zijn. *In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.* Zij?

Zullen ze niet gedacht hebben: daar zijn we toch veel te klein voor! Het doet me denken aan [psalm 106:2](#), daar staat: *‘Wie zal de machtige daden van de HEERE verwoorden, al Zijn lof verkondigen?’* Meteen daarachter staat in vers 3: *‘Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid doen.’* Zie je het verband tussen bij de Heer willen horen en je levensstijl? Is dat ook niet *opdat* je een betrouwbare getuige kunt zijn?

Getuigen... laten horen, laten zien wat God, Jezus, de Heilige Geest in jouw leven voor betekenis heeft. Dat moet in je leven te zien zijn. Onlangs zei iemand tegen mij dat de zondagse kerkgang al een getuigenis kan zijn, al zal het pas echte zeggingskracht krijgen wanneer de mensen doordeweeks kunnen zien dat we zondags in de kerk zijn geweest... Getuigen... het is een grote verantwoordelijkheid en gemakkelijk is het vaak niet, ook omdat mensen niet weten wat ze missen. Het is niet voor niets dat Jezus tegen zijn leerlingen zei dat ze moesten wachten tot de Heilige Geest hen kwam versterken. Om te kunnen getuigen met, zoals [Filippenzen 2:5](#) zegt, de gezindheid die ook Jezus Zelf bezielde.

Ik zie uit naar wat we in deze preekserie over getuigen gaan meekrijgen, dat we met de handvatten die we door het boek Handelingen heen zullen krijgen, meer en meer zullen zijn wat Jezus graag in ons ziet: Zijn getuigen.

Ik las in de oude Willibrordvertaling van 1978 in psalm 106 een zin die van de bladzijde afspatte. Daar kon ik niet overheen lezen. De psalm is niet geschreven met het oog op getuigen, dus exegetisch kan ik ‘m hier niet gebruiken, maar wat kan ik die woorden ook bidden met het oog op getuigen anno nu:

‘Denk, Heer, aan ons, goedgunstig als U voor uw volk bent; betrek ons in uw heil.’

Ja, Heer, wil ons betrekken in uw heil voor eenieder die U op het oog heeft.

zaterdag 13 januari 2024

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 1 van de nieuwe preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 1:1-14](#) (NBV21)

Deze nieuwe preekserie is een aansluiting op de afgelopen preekserie 'Levende stenen'. Daarin keken we naar een aantal mensen die - in ontmoetingen met Jezus - geraakt werden door Zijn liefde, in de nieuwe serie kijken we in het boek Handelingen naar mensen die vervolgens ook geroepen zijn om van Zijn liefde te getuigen. In deze series klinkt ons missiestatement door: Geraakt & geroepen.

Patrick wees ons vanuit hoofdstuk 1 o.a. op het volgende:

- Jezus gaf de leerlingen de opdracht om te **wachten** op de Heilige Geest... (Hand. 1:4)
- Door de Heilige Geest **ontvangen ze de kracht om te getuigen**... (Hand. 1:8)
- De apostelen **wijdden zich, eensgezind, aan gebed**... (Hand. 1:14)

Getuigen staat niet per definitie gelijk aan evangeliseren (wat een gave van de Geest is en die niet aan iedereen gegeven is). Wel werden/worden allen geroepen om te getuigen. Ofwel: laten blijken wat je zelf hebt gezien, gehoord, ervaren in je leven met God als zijnde Vader, Zoon en Heilige Geest. Eenieder zal zo zijn of haar eigen manier of manieren van getuigen hebben, er zijn veel manieren waarop God mensen kan aanspreken. Is het niet opvallend dat Jezus Zijn leerlingen niet meegeeft: Jullie zullen mijn evangelisten zijn, maar: Jullie zullen mijn getuigen zijn? Tot aan de uiteinden van de aarde, dus overal. Jezus laat hiermee duidelijk zien hoe belangrijk getuigen is in de verspreiding van het Evangelie, Gods blijde boodschap voor iedere mens.

Als Jezus zijn leerlingen de boodschap voor de hele wereld meegeeft, zegt Hij: "*Jullie zullen Mijn getuigen zijn*". Wat zegt dat jou?

Welke manier van getuigen spreekt jou aan/is jou op het lijf geschreven? Waarom?

Als je getuigt, wat wil je dan vooral meegeven/delen?

In welke situaties vind je getuigen moeilijk of juist heel gemakkelijk? Waarom? Heeft dat (ook) te maken met je karakter, achtergrond, omstandigheden?

Jezus zegt dat zijn leerlingen niet direct op weg moeten gaan, maar eerst moeten wachten op de kracht van de Heilige Geest om dat goed te kunnen doen. (Hoe) doe jij dat? Welke rol speelt bidden daarin?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 7 januari 2024 op de website.

Morgen, 14 januari, begint de dienst om 10:00 uur.

Bijbeltekst: [Handelingen 2:1-13](#), titel: Discipelen: vervuld van de Geest.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 12 januari.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.