

# PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

## Vervuld van de Heilige Geest

[Handelingen 2:1-13](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 15 januari 2024

Vervuld van de Heilige Geest

## Hoorbaar, zichtbaar, tastbaar

*Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. ([Handelingen 2:2-4](#) NBV21)*

In het Oude Testament openbaart God zich op diverse manieren. Zijn macht is zichtbaar in vuur en wind, is te ervaren in donder en bliksem. Nu kunnen we natuurverschijnselen verklaren met wetenschappelijke redeneringen, maar daarmee is de kracht van Gods aanwezigheid in de natuur niet verdwenen! Je kunt begrijpen hoe een regenboog door breking van het licht verschijnt, maar die kleurenpracht en symboliek vinden hun weg naar ons hart.

Het valt niet mee om in een 'onzichtbare' God te geloven. Vandaar dat Gods eigen volk regelmatig terugviel op zelfgemaakte godenbeelden, zoals het gouden kalf.

We kunnen en mogen God niet tot een beeld reduceren. Als we ons al een voorstelling van Hem willen maken, mogen we kijken naar Jezus die Gods heerlijkheid zichtbaar heeft gemaakt. Lees Hebreëën 1 wanneer je hierover na wilt denken. Je leest dan bijvoorbeeld: *"Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtige Woord draagt Hij alles wat bestaat."* ([Hebreëën 1:3](#))

Toen Jezus terugkeerde naar zijn Vader, beloofde Hij een Plaatsvervanger. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. Deze derde Persoon van de Drie-eenheid valt lastig te beschrijven. De Bijbel maakt duidelijk dat het niet om een natuurkracht gaat, maar om de manifestatie van God op aarde, ongrijpbaar en onweerstaanbaar aanwezig.

In het boek Handelingen lezen we dat Gods Geest op alle aanwezigen neerkwam en daarbij deden zich hoorbare en zichtbare verschijnselen voor als wind en vuur. Handelingen vertelt ons over werk en leven van de eerste christenen. Je zou kunnen zeggen dat zij de handen en voeten van Gods Geest mochten zijn en het Goede Nieuws van verzoening hoorbaar, zichtbaar en tastbaar mochten maken.

In de natuur, door zijn Geest en zijn Woord, openbaart God zich ook vandaag. Wij ervaren dat, en hebben de opdracht om vanuit Gods kracht te gaan handelen, in het voetspoor van Jezus en zijn vrienden.

## Gebed

Heer, leid ons door uw Woord en Geest. Bewoon ons als uw tempel, vol van geloof, hoop en liefde!

## Vervuld van de Heilige Geest

### Smaak

*“Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” ([Johannes 15:4&5](#))*

Een bekende prediker in Nederland zegt het zo: “Ik hoop zo dat je de smaak een beetje te pakken krijgt...” Waarvan?, vraag je je nu waarschijnlijk af. Van elke dag de tijd nemen voor Gods woord en voor gebed. Want het is zo belangrijk voor je geloofsleven.

Met het kinderliedje ‘lees je Bijbel, bid elke dag’ proberen we kinderen van jongs af aan deze goede gewoonte aan te leren. Kinderen lukt dat ook meestal, zij het onder begeleiding van ouders die een stukje uit de Bijbel lezen na het eten en met hun kind bidden vlak voor het slapen gaan.

Zodra de kindertijd achter ons ligt, stagneert dit meestal. Ik ken maar weinig christenen die geen moeite hebben met regelmatig in de Bijbel lezen en bidden. En dat terwijl de meesten elke zondag in een kerkdienst geraakt worden, alsof de Heilige Geest die in hen woont even wakker gemaakt wordt.

Wat is dat toch dat voor veel van ons Bijbel lezen en bidden zo’n verplichtend karakter heeft, iets wat er bij komt in je toch al volle agenda? Ik denk dat dat komt omdat we er verkeerd naar kijken. We hebben het gevoel dat God veel van ons vraagt, maar dat lijkt mij een misvatting.

“God vraagt namelijk niets van je, Hij biedt je wat aan”, zegt diezelfde bekende prediker regelmatig. Het aanbod is dit: een leven samen met je Maker. Een leven dat tot zijn bestemming komt omdat het is afgestemd op je Schepper. Dat je als antwoord op Jezus’ woorden “zonder Mij kun je niets doen”, zegt: “Zonder U *wil* ik niets doen!”

Als jij hier, net als ik, ook zo naar verlangt, is hier de sleutel: lees je Bijbel, bid elke dag! Want daarmee groeit de vrucht van de Heilige Geest. Het kan niet anders of ook jouw leven wordt een getuigenis van Jezus, elke dag een beetje meer.

Begin vandaag nog, open je Bijbel en vouw je handen. En geloof me, binnen de kortste keren heb ook jij de smaak te pakken.

### Gebed

Vader, help mij om dagelijks uw Woord te openen en mijn handen te vouwen. Leid mij door uw Heilige Geest steeds dichterbij U toe, zodat ik meer en meer op U ga lijken en zo een getuige van U zal zijn.

## Vervuld van de Heilige Geest

### Vervuld, vol van DE Geest, tot de nok aan toe!

*Er verschenen aan hen (de discipelen) een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. ([Handelingen 2:3-4](#))*

God is niet te bevatten, zo groot. Hij is Geest en dat is voor ons niet in beelden uit te drukken. Een beeld van Hem maken kán ook niet, maar als we het toch zouden proberen, zou het niet overeenstemmen met de werkelijkheid. We zouden Hem sowieso tekort doen omdat Hij op alle fronten meer is dan wij ons kunnen voorstellen. Toch?

Maar als je ervoor open staat: *uitingen* van God – en daarmee ook bewijzen van zijn bestaan en van zijn kunnen en van zijn liefde en van zijn kracht en ga zo maar een tijdje door..., kunnen we wel zien. Denk aan de schepping en zijn andere wonderen. Tijdens de allereerste Pinksterdag, 2000 jaar geleden, zagen de discipelen zo'n goddelijke uiting. Een soort vlammen, als vuurtongen, staat er. Een goddelijke uiting en een goddelijke uitwerking: de discipelen begonnen meteen op luide toon te spreken in vreemde talen, terwijl ze eerst bang bij elkaar zaten en ze de vreemde talen van huis-uit niet beheersten. *Ze spraken de woorden zoals hun door de Geest werd ingegeven...* de Geest werkt ook door mensen heen.

Bij geest denk ik al snel aan woorden als geestkracht, bezieling, vlammen, vuur, enthousiasme. De lezing over de komst van de Heilige Geest geeft daar wel voeding aan. Spirit, zeggen de Engelsen. Nederlanders gebruiken dat woord ook en bijna iedereen weet dan wat daarmee bedoeld wordt.

Als je spirit hebt, heb je zoveel méér in je en komt er ook zoveel meer *uit* je. Denk bijvoorbeeld aan een onderaan de ranglijst zwalkend, niet vooruit te branden sportteam dat een nieuwe trainer krijgt die met enthousiasme zijn spirit weet over te brengen op de teamleden. Het team raakt begeistert en toch is het zo dat ook ieder persónlijk wordt vervuld. Met zin, met enthousiasme, met vertrouwen of – ander woord – gelóóf. Met de Heilige Geest is dat natuurlijk vele malen sterker. Waar aardse geesten op den duur hun vurigheid verliezen, werkt Gods Geest na duizenden jaren nog ongekend krachtig in harten en levens. Met steeds weer nieuwe verhalen van mensen die door Hem worden aangeraakt en door Hem worden vervuld. *Opdat de blijde boodschap over Gods grote daden de wereld door blijft gaan. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader. ([Filippenzen 2:10-11](#))*

### Gebed

Here God, mag uw Geest onze gemeenschap en ieder persoonlijk blijvend bezielen om met geestdrift te kunnen bouwen aan uw Koninkrijk. Ja, mag uw Koninkrijk komen!

## De kerk begint niet met Pinksteren maar met Abraham

*'En de Schrift, die voorzag dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigt het Evangelie allang te voren aan Abraham: In jou zullen alle volken gezegend worden.'* ([Galaten 3:8](#))

Een preekserie over Handelingen, het begin van de kerk, Pinksteren, de uitstorting van de Geest... nu begint het voor 'ons' belangrijk te worden. Nu begint het verhaal pas echt, heidenen komen tot geloof. Het Nieuwe Testament als een plan B? Kunnen we het verhaal van het Oude Testament opzij schuiven? Ja er staan mooie verhalen in, o.a. over David en Goliath, Gideon, en niet te vergeten de psalmen, hoeveel troost kunnen we daar niet uit putten? Maar aan de ander kant vinden we het eigenlijk ook een moeilijk boek. Met de toorn van God, geweld, oorlogen voor de verovering van het land. Nee, geef mij maar het Nieuwe Testament, met de liefde van Jezus als kern.

En toch... als we gaan spitten in dat 'oude boek' zien we dat het ook alles te maken heeft met ons thema: getuigen zijn. Ga maar even mee op zoektocht. De Schepping, God had deze aarde met alles erop goed gemaakt. De mens, als kroon, aangesteld om als medewerkers de aarde te bewaren. Het ging al gauw mis. De zondeval gooide roet in het eten. Wat daarna volgde, was geen mooi verhaal. Broedermoord tussen Kaïn en Abel, de zondvloed vanwege het kwaad dat de mensen op aarde aanrichtten ([Genesis 6:5](#)) Is het zo vreemd dat God iets moest doen om zijn mooie Schepping te redden? Maar ook na de zondvloed ging het al snel weer mis, met de torenbouw van Babel. De mens wilde zich niet verspreiden over de aarde maar maakte zich sterk om zich te verzetten tegen God.

Wat was Gods reactie op die chaos en die ongehoorzame schepselen? Hij riep Abraham en stuurde hem op weg naar een onbekend land. [Genesis 12:1-3](#): *"Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen... en in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden."* God koos een man, een volk, om zijn plan voort te zetten, namelijk om alle (!) volken te zegenen. Nee, God had zijn plan nog niet opgegeven, zelfs niet te midden van de chaos van de wereld van die tijd. En is het niet vergelijkbaar met het beeld van onze tijd met alle onrust van oorlogen en geweld?

Paulus schrijft dat het Evangelie al aan Abraham werd verkondigd. Gods plan was om door middel van Abraham en zijn nakomelingen de volken te zegenen!

Abraham is de vader van alle gelovigen, en wij, als zijn nakomelingen, hebben nog steeds dezelfde opdracht: samen zijn plan uit te voeren tot zegen voor de volken. Abraham wordt geprezen om zijn gehoorzaamheid in het geloof; hij ging, was zelfs bereid zijn enige zoon te offeren, maar God beloofde hem een grote zegen. Dat geloof, die gehoorzaamheid, is ons tot voorbeeld, zegt Paulus in [Galaten 3:9](#): *"Wie geloven, delen dus samen met de gelovige Abraham in de zegen."*

**Gebod** Here God, U had ons persoonlijk en als kerk al op het oog toen U Abraham uw zegen meegaf. Help ons - ook in 2024 - te staan in de traditie van zegen ontvangen en zegen doorgeven als mede-uitvoerders van uw plan.

## Vervuld van de Heilige Geest

### Wind

*Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ([Handelingen 2:2](#))*

De wind wordt vaak gebruikt als beeld voor de Heilige Geest. Je ziet de wind niet, maar je voelt de luchtstroom wel. Als God zich openbaart aan Elia op de berg Horeb doet Hij dat ook door de wind, we lezen het in [1 Koningen 19:11-13](#):

*Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak.*

Ook in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Johannes, lezen we over de wind en de Heilige Geest in de ontmoeting met Nikodemus. Jezus zei: *“Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.”* ([Johannes 3:7-8](#))

*“Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.”* De reden dat de wind zo'n treffende omschrijving is voor de Heilige Geest, is omdat we bekend zijn met de wind. De wind is iets waarvan we weten dat het bestaat, maar we kunnen het niet zien. Zo is het ook met de Heilige Geest. Wat we wel zien, zijn de effecten. Net als bij de wind. De effecten die je getuigenis voortbrengen, zijn meestal niet meteen zichtbaar. We mogen leven vanuit de wetenschap dat we onderdeel zijn van Gods plan. Zijn Geest werkt door ons heen, net als de wind die we kunnen voelen en ervaren. We mogen getuigen van zijn liefde.

In [Johannes 13:34-35](#) zegt Jezus hoe mensen zijn volgelingen kunnen herkennen: *“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”*

### Gebed

Here God, moge uw Geest ons bezielen en ons vullen met kracht en liefde. Opdat uw Evangelie wordt verspreid en uw Koninkrijk meer en meer zichtbaar zal worden.

zaterdag 20 januari 2024

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in de nieuwe preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 2:1-13](#) (NBV21).

Het boek Handelingen heet officieel de Handelingen van de apostelen. Maar wellicht zou beter zijn: de handelingen van de Heilige Geest. Want Hij is het die neerdaalt en op een bijzondere manier werkt in mensenlevens met als doel: de verspreiding van het Evangelie.

Als we toelevan naar ons veertigjarig bestaan als De Meerkerk, mogen we terugkijken hoe God ons in al die jaren geleid heeft. Maar om te begrijpen wie we nú zijn, moet je begrijpen waar we vandaan komen. Ons verhaal gaat terug naar God die mensen roept, naar Jezus die belooft Zijn kerk te bouwen, naar de komst van de Heilige Geest waar de goede werken van God verkondigd werden in alle talen, en uiteindelijk ook de onze. We maken onderdeel uit van een veel groter verhaal.

Mensen zeggen wel eens: "We moeten terug naar de tijd van Handelingen". Daar zitten verschillende kanten aan. We lezen bijvoorbeeld hoe de eerste christenen hun leven deelden met elkaar, bij elkaar kwamen voor Woord en gebed, de onderlinge gemeenschap en het breken van het brood. Maar we lezen ook verhalen die we niet een-op-een kunnen of willen overnemen. Denk aan Ananias en Saffira in hoofdstuk 5, die de boel bedrogen en dood neervielen... Wanneer zijn deze verhalen in de Bijbel BE-schrijvend en wanneer is het VOOR-schrijvend? Dit vraagt wijsheid en inzicht.

Een aantal belangrijke punten uit de lezing en verkondiging:

- de Heilige Geest komt van buiten naar binnen, zichtbaar gemaakt als vurige tongen;
- de discipelen ontvingen de Heilige Geest en de kracht om van Gods grote daden te vertellen (dat is getuigen). Er staat bij: *'zoals hun door de Geest werd ingegeven'*;
- ze vertelden het in 'alle talen';
- Gods Geest daalt neer op elke gelovige (apart maar toch ook samen).

\*\*\*

Wat vind je van de stelling: 'We moeten terug naar de tijd van Handelingen'?

De oplossing van ons probleem is dat God van buitenaf inbreekt in ons verhaal en ons Zijn uitgestoken hand aanbiedt. Dat is heel anders dan 'zoek de oplossing altijd binnen in jezelf' zoals in onze cultuur vaak leidend is. Hoe kijk jij daartegenaan/hoe ga jij daarmee om?

De Heilige Geest, tongen van vuur, kracht ontvangen, vertellen van Gods grote daden, getuigen... Neem tijd om na te denken en te bidden naar je verlangens op dit punt.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 14 januari 2024 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 21 januari, begint de dienst om 10:00 uur.

Bijbeltekst: [Handelingen 2:40-47](#), titel: De menigte: Een nieuwe gemeenschap.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 19 januari.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.