

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Een nieuwe gemeenschap

[Handelingen 2:40-47](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Trouw moet blijken

Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles. Christus is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, als we tenminste trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. ([Hebreeën 3:4,6b](#))

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. ([Handelingen 2:46-47](#))

De eerste gemeente stond in de gunst bij het hele volk... Doen we daarom wat we doen, zijn we daarom wie we zijn? Onlangs is iemand uit onze kerk opgenomen in een verpleeghuis. Terug naar huis blijkt niet meer mogelijk. Mensen van de kerk staan om haar heen in deze moeilijke periode... zoals ze dat al jaren doen! Een van de verpleegkundigen zei haar dat het hem was opgevallen dat ze zoveel lieve mensen om zich heen heeft. Waarop zij zei: "Dát is De Meerkerk!" En de vele kaarten aan de muur zeggen het ook.

Het boek Handelingen heet in het Engels 'the book of acts', maar wat we doen is geen 'act' of toneelstukje of 'doen omdat het moet', nee. Dat wil overigens niet zeggen dat hierin trouw zijn altijd heel gemakkelijk is. Trouw moet blijken, is een bekend gezegde, maar het blijkt *vooral* in tijden wanneer het niet vanzelf gaat. Maar trouw blijkt heel kostbaar.

God vraagt van ons niet om in de gunst van mensen te komen, Hij vraagt geen resultaten, maar gehoorzaamheid, met liefde en barmhartigheid. Zoals Jezus in [Lukas 6:36](#) zegt: "Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is." Waarom wil God eigenlijk gehoorzaamheid? Is het niet omdat wij alleen volmaakt gelukkig kunnen worden wanneer we Hem gehoorzamen? Misschien herkennen ouders dat wel als ze met de beste bedoelingen hun kinderen om gehoorzaamheid vragen. Terwijl de kinderen op datzelfde moment het goede ervan totaal niet herkennen. Of erkennen... iets om over na te denken als kind van God?

[Romeinen 12](#) gaat over leven volgens de wil van God. Tip: lees dat hoofdstuk eens helemaal. Ik pik er wat verzen uit: ¹ *Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.* ² *U moet (...) u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.* ⁸ *Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.* ⁹ *Laat uw liefde oprecht zijn.*

Deze week is er de wereldwijde 'Week van gebed voor eenheid'. Eenheid tussen de kerken, maar ook binnen de eigen gemeenschap. Dat is 'het huis dat wij vormen', zegt [Hebreeën 3:6](#). Iedere dag is er een onderwerp dat ons ook bepaalt bij ons eigen leven in het licht van God en Zijn gemeente. Het eindigt op 28 januari met: 'Heer, mogen onze gemeenschappen een teken zijn van uw koninkrijk.' Ja, laten we dat bidden en eraan meewerken:

Here God, mogen onze gemeenschappen en mijn bijdrage daarin een teken zijn of teken worden van uw koninkrijk. Opdat uw Naam worde geheiligd.

Een nieuwe gemeenschap

Trouw

Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. ([Handelingen 2:42](#)).

Direct na de uitstorting van de heilige Geest neemt Petrus het woord. Het is volgens mij de allereerste preek waarin het verlossingswerk van Jezus voor iedereen heel duidelijk wordt uitgelegd. En wat is het resultaat? Zeker drieduizend mensen komen tot geloof en laten zich dopen. En gelijk daarna staat er dat ze zich *'trouw wijdden aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed'*. Blijkbaar was dit een logisch gevolg van hun bekering. Vier verzen later staat er eigenlijk nog een keer hetzelfde: *'Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.'*

Het eerste opvallende woord in beide teksten is het woord 'trouw'. Het woordenboek zegt over trouw: 'iemand niet verlatend, ook niet in moeilijke omstandigheden'. Dus in voor én tegenspoed toegewijd blijven aan je keuze. Dat is niet altijd makkelijk, toen niet en nu niet.

De eerste gemeenteleden waren trouw in

- 1) het onderricht van de apostelen,
- 2) de onderlinge gemeenschap,
- 3) het breken van het brood en
- 4) het gebed.

Hierin zijn ze een groot voorbeeld voor ons. Een van de gevolgen van deze trouw aan die vier pijlers was dat zij *'in de gunst stonden van het gehele volk en dat de Heer hun aantal dagelijks uitbreidde, en dat steeds meer mensen werden gered'* ([Handelingen 2:47](#)). Wat een voorbeeld voor ons als gemeente!

Jezus zegt in [Lucas 16:10](#): *'Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat.'* Dit moedigt me aan om trouw te willen zijn in mijn eigen tijd met God én in mijn gemeenschappelijke tijd met God, dus samen met alle gemeenteleden. Samen naar de kerk gaan, samen ons leven delen, samen Avondmaal vieren en samen bidden. Wat zal dat voor een uitwerking hebben in onze levens en in de levens van de mensen om ons heen?! Dat kan niet onopgemerkt blijven!

De schrijver van het boek Spreuken zei het al in [hoofdstuk 3, vers 3-4](#): *'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.'*

Gebod

Heer, dank U wel dat onze trouw aan U en uw gemeente zijn oorsprong vindt in uw trouw aan ons. Dank U wel dat U ons niet loslaat en dat U trouw blijft tot in eeuwigheid. Amen.

Een nieuwe gemeenschap

Een nieuw gebod

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” ([Johannes 13:34-35](#))

Waarom zou Jezus dit een nieuw gebod noemen? Van de geboden uit het Oude Testament kenden we al een gebod wat hier erg op lijkt: ‘*Heb uw naaste lief als uzelf*’. ([Leviticus 19:18](#)) Toch is er een belangrijk verschil. Dit nieuwe gebod gaat over het liefhebben van je geloofsgenoten. Juist door die onderlinge liefde zien anderen iets van de liefde van Jezus. Het zal ze nieuwsgierig maken. Wat is het toch dat mensen zo begaan zijn met elkaar en zoveel voor elkaar overhebben?

Aan het begin van Johannes 13 laat Jezus zien wat die onderlinge liefde inhoudt. Tijdens een maaltijd met zijn leerlingen is er niemand die de voeten van anderen wil wassen. Jezus doet dat wel. Daarmee geeft Hij een demonstratie van goddelijke liefde. Liefde die alles voor de ander over heeft.

Die liefde kost wat. Misschien denk je wel: dat zou ik nooit kunnen opbrengen. Afgelopen zondag hoorden we over de eerste gemeente. Zij hadden de Heilige Geest ontvangen. Daardoor was die onderlinge liefde eigenlijk vanzelfsprekend. En ze stonden er niet alleen voor. Ze deden het samen. Zo lezen we in [Handelingen 2:42](#):
Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

De toewijding van eenieder en de kracht van de Heilige Geest bleven niet onopgemerkt. In vers 47 lezen we:

Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. ([Handelingen 2:47](#))

Denk er eens over na wat jij met dit nieuwe gebod kunt doen. Ben je je er bewust van dat jouw getoonde liefde voor anderen een getuigenis van Jezus' liefde kan zijn? Of dat jouw trouw aan de onderlinge gemeenschap een bemoediging voor anderen kan zijn?

Luister eens naar het lied [Toon mijn Liefde](#) (Opwekking 705). Dit lied gaat over de liefde die Jezus toonde aan de maaltijd met zijn leerlingen. Beeld je eens in dat jij daarbij was en dat Jezus ook tot jou sprak.

Gebod

Heer, ik wil zo graag uw liefde tonen. Dank U voor de Heilige Geest, die me daarbij helpt. En dank U voor de gemeente, waar we aan elkaar gegeven zijn om samen uw liefde te tonen.

Vredestichters

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. ([Handelingen 2:46, 47](#) NBV21)

Tegenwoordig horen we veel over 'polarisatie'. Mensen komen rond allerlei onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Vaak wordt daarbij aan weerskanten druk uitgeoefend om een bepaalde zijde te kiezen. Zijn wij daartoe als gelovigen geroepen?

Onlangs hoorde ik iemand zeggen dat het denken in 'kampen' en 'stellingen' feitelijk *oorlogstaal* is. Wanneer we uiteen worden gedreven, bestaat de kans dat we elkaar niet langer spreken en begrijpen. Zodra er niet meer in vrede met elkaar omgegaan wordt, kunnen meningsverschillen steeds hoger oplopen.

Jezus stuitte op vijandschap van bepaalde groepen en die tegenstand was na zijn Hemelvaart niet plotseling afgelopen. Nu kwamen zijn volgelingen steeds meer onder druk te staan. Maar niet meteen... Kennelijk bestond er onder het hele volk veel sympathie voor deze enthousiaste volgelingen van Jezus Christus!

Je had een trouwe kern van eerste discipelen, een kring van volgelingen daaromheen, een grote groep van welwillende buitenstaanders én er waren leiders die zich ronduit vijandig opstelden. Kiezen voor Jezus is radicaal en je wordt er – ook vandaag – niet bij iedereen populair mee. Je kunt ongewild terecht komen in een groep die uitgesloten of *gecanceled* wordt. Soms is dat een kruis dat we moeten dragen, als mensen die bij Jezus horen. Maar we hoeven onszelf niet vrijwillig in die positie te laten drukken! We kunnen, zoals Jezus deed, onder de mensen komen, zijn goedheid en liefde tonen, vrede stichten waar vijandigheid heerst.

In zijn nieuwe boek 'Vrede op aarde' staat theoloog Stefan Paas* stil bij de taak van christenen als vredestichters. Het is geen eenvoudig boek, maar er is veel van te leren. Paas wijst er bijvoorbeeld op dat God al aan het werk is onder de mensen die wij met het Goede Nieuws benaderen. Dat haalt veel druk van onze schouders. We mogen vrijmoedig getuigen zijn, het Evangelie van verzoening brengen en in Jezus' naam vrede stichten!

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is,

laat mij vergeving brengen waar belediging is,

laat mij eendracht brengen waar tweedracht is,

*laat mij waarheid brengen waar dwaling is. ***

* Hoogeleraar missiologie en interculturele theologie (VU Amsterdam, TU Kampen)

** Regels uit een gebed dat traditioneel wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, maar in zijn werk is het nergens aangetroffen. De aanname is tegenwoordig dat priester Esther Auguste Bouquerel begin vorige eeuw deze mooie woorden schreef.

Een nieuwe gemeenschap

Bidden

In Handelingen 2 lezen we aan het eind van [vers 42](#) 'en wijdden zich aan het gebed'. Dit kleine stukje tekst treft me iedere keer opnieuw. Meestal wordt in dit verhaal de nadruk gelegd op het feit dat de eerste christenen alles gemeenschappelijk hadden, ze deelden alles met elkaar. Mijn gedachten blijven altijd haken aan het laatste zinnetje, over gebed. In het gebed komt alles samen. Het is een vorm van geloofsuiting waar we allemaal wat mee kunnen. Je hoeft er niet veel kennis van de Bijbel voor te hebben, je hoeft niet gedoopt te zijn, je hoeft niet te kunnen zingen of preken. Iedereen kan bidden.

Wat ik persoonlijk zo fijn vind aan bidden is dat ik het altijd en overal kan doen. Ik bid dan ook heel vaak op een dag. Meestal maar kort, maar het is zo fijn om even een moment te hebben met God. Om God te danken en Hem alle eer te geven.

[Filippenzen 4:4-7](#) zegt: *'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.'*

Hoe kun je getuige zijn door gebed? Niet door op de hoek van de straat te gaan bidden. Maar zoals we lezen in [Matteüs 6:5-6](#), waar Jezus zegt: *"En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is."*

Bidden is veranderen. We veranderen omdat we in contact zijn met God, zodat God door ons heen kan werken en de verandering zichtbaar wordt. Zoals God openbaarde aan Jeremia: *"jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van de pottenbakker."* ([Jeremia 18:6](#))

Gebed

Heer, U bent het begin en het einde van alles. Dank U voor uw liefde voor ons. We bidden dat we door ons gebed dichterbij U mogen komen, zodat U ons kunt veranderen. Amen.

zaterdag 27 januari 2024

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 3 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 2:40-47](#) (NBV21), titel: Een nieuwe gemeenschap.

Veel Meerkerkers weten nog hoe hun eerste bezoek aan onze kerk en wie wij zijn als gemeenschap, diepe indruk maakte. Dit zag je ook in de eerste gemeente, die als een nieuwe gemeenschap ontstond toen de Heilige Geest neerdaalde en Petrus zijn krachtige preek hield. De mensen van die nieuwe gemeenschap stonden in gunst bij het hele volk en dagelijks breidde de Heer hun aantal uit met mensen die gered werden. We zijn nu 2000 jaar verder en het gebeurt nog steeds, Handelingen gaat door...

NB. Heb je opgemerkt dat het de *Heer* was die het aantal mensen uitbreidde? De gemeente werd daarvoor gebruikt door te zijn wie ze zijn in Christus. De genade en aanneming was voor hen, maar door wie ze vanaf toen waren, werd hun nieuwe 'zijn' een voorbeeld en aantrekkingskracht voor anderen.

Deze nieuwe gemeenschap bedacht helemaal geen strategieën om mensen te interesseren voor geloof... nee, deze gemeenschap had een Goddelijke oorsprong en werd gebouwd om de dingen die God het meest behaagt. Patrick legde de nadruk op de toewijding & trouw aan deze vier kenmerken: het onderricht, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Wij willen een Meerkerk-familie zijn die trouw is aan elkaar, trouw is aan Gods woord en het onderricht, trouw is aan gebed, trouw is aan het heilig Avondmaal...

Treffend hierbij zijn de woorden van Jezus in [Johannes 13:35](#): "*Aan jullie liefde voor elkaar zal de wereld zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.*"

Bij de kick-off van de preekserie werd de ondergrond gelegd op het Fundament Jezus Christus, een ondergrond bestaande uit: bidden, wachten, ontvangen en getuigen. Dat getuigen zien we hier werkelijkheid worden door het onderricht, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Deze dingen toegewijd en trouw doen, dát is het getuigenis!

Stelling: *'Liefde, toewijding en trouw laten zich pas zien wanneer het je iets kost, als er een prijs betaald moet worden om trouw te blijven. Pas dan krijgt die liefde betekenis en inhoud.'* Eens of oneens? Waarom?

Heb je voorbeelden uit je eigen leven dat liefde, toewijding en/of trouw moeite kostte (van jou of de ander)? Hoe ging/ga je daarmee om?

Speelde genade en vergeving en elkaar als geestelijke familie liefhebben een rol? Was er ook een besef dat hoe wij met elkaar omgaan een belangrijk getuigenis is?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 21 januari 2024 op de website.

Morgen, 28 januari, begint de dienst om 10:00 uur.

Bijbeltekst: [Handelingen 3:1-16](#), titel: Wat ik wel heb, geef ik u.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 26 januari.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.