

# PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

## Wat ik wel heb, geef ik u

Handelingen 3:1-16 (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 29 januari 2024

**Wat ik wel heb, geef ik u**

## Oogcontact en een handreiking

*Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons aan." De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. ([Handelingen 3:2-5](#) NBV21)*

De tekst die misschien het meest tot de verbeelding spreekt, 'zilver en goud heb ik niet...' is niet meegenomen in dit citaat uit Handelingen 3. Wie zou er vandaag de geloofsmoed hebben om een verlamde te vragen te gaan staan? Alleen het idee dat we iemand, die vanaf zijn geboorte verlamd is, óók nog eens valse hoop zouden bieden, zou ons direct afschrikken.

Maar er ging iets aan het wonder vooraf, laten we daar vandaag bij stilstaan.

De man werd dagelijks naar de tempelpoort gebracht en had zich erbij neergelegd dat hij levenslang moest blijven bedelen. Had hij nog een sprankje geloof of hoop op lotsverbetering? En had hij er ook steeds gezeten toen Jezus regelmatig langskwam? Dat moet wel.

Hij hoopte op een kleinigheid van Petrus en Johannes, maar kreeg iets geweldigs. Uit naam van *diezelfde* Jezus! Met spieren die zich niet hadden kunnen ontwikkelen, kwam hij overeind. Dat kan gewoon niet. Maar het gebeurde.

Ging hij zonder hulp staan? Nee, Petrus maakte oogcontact, sprak hem aan en hielp hem overeind. En Petrus deed dat niet uit eigen kracht, lees maar verder.

Wat kunnen wij vandaag in ieder geval doen voor mensen die in ellende terneerzitten? Laat ons hen niet zonder belangstelling en compassie voorbijlopen. We kennen onze eigen beperkingen en zijn niet in staat ieders problemen op te lossen. Zo goed als zeker moest deze man na het wonder nog allerlei uitdagingen overwinnen.

Laat ons doen wat we kunnen, zodat de Heer kan doen wat wij *niet* kunnen.

## Gebed

*Heer Jezus, we zijn diep onder de indruk. Wat vraagt U vandaag van ons? Het is wel zeker dat we allemaal mensen zullen tegenkomen die niet zo bevoorrecht zijn als de meesten van ons. Geef ons oog voor deze mensen. Geef ons hoop voor deze mensen. Geef ons bereidheid een helpende hand uit te steken. We bidden: ontferm U over ons.*

dinsdag 30 januari 2024

**Wat ik wel heb, geef ik u**

## **Gewoonte**

*Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. ([Lukas 4:14-16](#))*

Persoonlijk vind ik dat iedere christen er, als het even kan, een gewoonte van moet maken om op zondag naar de kerk te gaan. Nou heb ik makkelijk praten, want zondag vind ik een heerlijke dag en de kerkdienst op zondagochtend is voor mij het hoogtepunt van de week.

In de Bijbel lees je op verschillende plekken ook over die gewoonte. Jezus zelf had de gewoonte om naar de synagoge te gaan op de sabbat. In het Bijbelgedeelte dat afgelopen zondag in De Meerkerk centraal stond, las je ook zoets: *Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed.*

Achter mijn gewoonte om iedere zondag naar de kerk te gaan, zit wel een bewuste keuze. Aan het einde van de coronacrisis moest er ook bij mij wel even een knop om. Ik vond het eigenlijk best aantrekkelijk, met een lekkere cappuccino naar de kerkdienst kijken via de livestream.

De livestream is voor sommigen onder ons trouwens een enorme uitkomst, een grote zegen. Er zijn nogal wat mensen die tot hun grote verdriet, gewoon niet meer kunnen komen. Ze zouden maar wat graag met mij willen ruilen.

Ik zelf ging al snel na de coronatijd weer naar de dienst. Ik vind het heerlijk om onder de mensen te zijn en om te zien dat ik niet de enige gelovige ben. Op zich best al goede redenen om weer te gaan.

De knop ging bij mij definitief om toen ik ontdekte dat je eigenlijk helemaal niet voor jezelf naar de kerk komt. Het is een gemeenschap waar je wat God in jou heeft gelegd mag teruggeven. In de eerste plaats aan God zelf door Hem te eren en te prijzen. Daarnaast om te geven aan je naaste met je trouwe aanwezigheid. Met je gebed, je bemoedigende en vriendelijke woorden, je luisterend oor en je meeleven.

Zegeningen die jij ontvangt zijn er om uit te delen. De kerk is daar de aangewezen plek voor. Daar zo vaak mogelijk naartoe gaan is volgens mij de allerbeste gewoonte.

## **Gebed**

*Heer, dank U voor de kerk. Voor een plek waar we kunnen samenkomen in Uw naam. Voor een plek waar ik mag ontvangen en uitdelen en iets mag betekenen voor een ander.*

**Wat ik wel heb, geef ik u**

## De eerste preek

*'Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan worden gebruikt om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven. ([2 Timoteüs 3:16](#))*

De eerste preek... Remy en Patrick zullen het zich nog wel goed herinneren. Zo'n eerste keer... Goed voorbereiden is het halve werk, maar hoe zal het ontvangen worden? Je houdt rekening met je publiek, wil hen het liefst bemoedigen of bevestigen in hun geloof.

Hoe anders zit die eerste preek van Petrus in elkaar, confronterend en corrigerend. Eerst ruimt hij hun misverstand over het wonder van de verlamde man uit de weg: *"Nee, niet wij, vrome lieden, hebben de kreupele genezen. Dat is alleen op de naam van Jezus gebeurd."* ([Handelingen 3:16](#)) Misschien ook wel een les voor ons. Hoe vaak raken wij niet onder de indruk van onze leiders, i.p.v. op hun wijzen naar Jezus?

Maar dan gaat Petrus het volk confronteren. Hij zegt hun ronduit dat zij Jezus hebben gedood, ingewisseld voor de moordenaar Barabbas, verloochend voor Pilatus. De Vorst van het leven gedood.

Dan lijkt het of Petrus terugschakelt, in [vers 17](#) zegt hij: *"En nu weet ik broeders, dat u het uit onwetendheid hebt gedaan"...* Had Petrus dat geleerd van Jezus zelf die uitriep aan het kruis: *"Vader, vergeef het hun"?* ([Lukas 23:34](#))

Er is nog zo'n mooie wending in de preek. In [vers 18](#) staat: *"Maar God heeft op deze manier verteld, wat Hij bij monde van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat Christus moest lijden."*

Hun aanvankelijke verbazing over de apostelen bij het zien van het wonder, moet zich richten op verbazing over Gods plan. Jezus is uiteindelijk ook voor hun behoud gestorven. Is dat niet het wonder, groter dan de genezing van de verlamde man?

Wat voor uitwerking had deze preek, hoe sluit Petrus af? *"Kom tot inkeer en bekeer u"*. Er is een weg terug, voor vergeving. Inkeer houdt in dat je beseft wat je fout hebt gedaan maar ook Gods vergeving aanvaardt. Zo staan in dit verhaal niet Petrus, Johannes of het wonder centraal maar Gods plan, in Jezus voltooid. Het is 'Jezus en Jezus alleen', zoals we in De Meerkerk vaak horen.

Hoe reageren wij? Zijn we dankbaar voor onze vergeving, durven we onze zonden eerlijk in Gods licht te brengen? Corrie ten Boom zei eens: *"God gooit onze zonden in een zee der vergetelheid, en Hij zet er een bordje bij: verboden te vissen."*

## Gebed

Heer, leer ons open en eerlijk naar U toe te zijn, ook wanneer wij het verkeerd deden, en help ons ook om uw genade vast te houden en U te vertrouwen voor uw vergeving. Opdat we niet iedere keer weer terug hoeven kijken naar het verleden, maar in de verbondenheid met U ons leven mogen leiden.

donderdag 1 februari 2024

Wat ik wel heb, geef ik u

## Grijp je kans

*'Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.'*  
([1 Johannes 5:11-12](#))

Toen ik op de basisschool zat, kregen wij in groep 6 de opdracht om een marktkraampje te knutselen. De knutselwerken van alle leerlingen samen vormden een marktplein en bij ieder kraampje kon je iets anders kopen. Zo had mijn meester zelf een viskraam geknutseld met deze slogan erbij: 'Grijp je kans, koop vis bij Hans!'.

Bij het lezen van het Bijbelgedeelte van afgelopen zondag ([Handelingen 3:1-16](#)) moest ik aan de uitspraak bovenaan deze bijdrage denken. 'Grijp je kans' is een bondige zin die je aanzet om te luisteren naar wat daarna gezegd wordt. Het ontlokt aandacht, concentratie en focus. Misschien schoot de uitspraak wel door Petrus' hoofd heen toen Petrus zag dat de menigte rondom de tempel de genezing van de verlamde man wonderbaarlijk vond. We lezen dat Petrus dat moment aangrijpt om te vertellen Wie die God is die de verlamde man genas ([Handelingen 3:12](#)).

Als je het Bijbelgedeelte zo eenvoudig terugleest, kom je erachter dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn om iets over God te vertellen. Naar aanleiding van een gebeurtenis wordt uitgelegd wat er precies gebeurd is, wie de betrokkenen waren en wie daarin een rol hebben gespeeld. Als we bijvoorbeeld een straatartiest zien die een geweldige act opvoert, zullen we op dezelfde manier aan omstanders vertellen wat we gezien hebben en wat we weten. Petrus en Johannes deden niet hun best om een grote groep mensen bij elkaar te brengen, maar toen er zoveel mensen rondom hen waren, deelden ze hun geloof. Zij grepen hun kans om te getuigen van God.

De eerste stap is het herkennen van het moment. Dit kan een mooi gesprek zijn met een collega, een gebed dat iemand uitspreekt, een nood die gezien wordt, een bijeenkomst of activiteit, een vriendelijk gebaar in de supermarkt, misschien wel een wonder. Laat je verwonderen en dank God voor het moment.

De tweede stap is om 'je kans te grijpen'. Vertel wat je gezien, meegemaakt, gevoeld of ervaren hebt. En als je niet uit je woorden komt, kun je bijvoorbeeld 1 Johannes 5:11 - de tekst bovenaan deze bijdrage - in je eigen woorden navertellen. Houd het dicht bij jezelf en blijf dicht bij God. Zo ben je een levend getuigenis van Hem, die alle eer toekomt.

## Gebed

Grote God, help ons om de momenten te zien waarin U in en door ons heen werkt. Help ons om op onze eigen manier van U te getuigen om deel te zijn van Uw grote verhaal.

**Wat ik wel heb, geef ik u**

## **Een bevrijdende boodschap: geven van wat je wel hebt**

*Toen de bedelaar zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons aan." De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop." ([Handelingen 3:3-6](#))*

Petrus en Johannes hadden blijkbaar geen zilver of goud. Maar ze gaven wat ze wèl hadden. Dat was in dit geval zelfs vele malen beter. Petrus deed - in de naam van Jezus - de verlamde man opstaan en lopen! Petrus had blijkbaar de gave van genezing zoals we dat, met de andere gaven van de Geest, lezen in [1 Korintiërs 12](#). Hij had geen zilver of goud maar hij deelde uit van wat hij wel had.

Als je daar goed over nadenkt, zie je dat dat niet alleen goed is als je bovennatuurlijke dingen kunt geven, maar dat het net zo goed is als je minder in het oog lopende gaven of bezittingen hebt. Geven van wat je hebt, kun je - negatief bekeken - zien als een soort morele verplichting, maar ook als een bevrijdende boodschap: ik hoef me geen zorgen te maken dat ik niet kan delen van wat ik *niet* heb. Dat is dan waarschijnlijk aan anderen uitbesteed. Misschien heb ik op dat moment wel de beschikking over geld, tijd, aandacht, compassie, of noem maar op waar behoefte aan is.

Zou het niet mooi zijn als wij allemaal ons 'ik heb niet dit en ik kan niet dat' zouden laten volgen door *DUS* geef ik van wat ik wel heb?

Je niet hebben, kan ook tijdelijk zijn. Deze week zijn mijn vrouw en ik en anderen heel druk rond iemands afscheid. Dingen die gedaan moeten worden en die we ook van harte doen. Maar andere dingen waar ik ook trouw in wil zijn, kwamen duidelijk onder druk. Wat kan/wil/moet ik wel trouw blijven doen en wat kan/wil/moet/mag ik laten vallen omdat ik momenteel de tijd niet heb? Bovenstaande bijbeltekst kwam mij te hulp. Als ik tijdelijk geen tijd heb voor alles, hoef ik niet uit te delen alsof ik wel alle tijd heb.

Ik ga niet zeggen wat ik heb laten vallen, want iedereen moet daarin zijn of haar eigen keuzes maken. Wat voor jou geldt, hoeft niet voor mij te gelden. En andersom. En hebben we niet allemaal onze eigen fundamentele basisprincipes waar we niet aan willen tornen, die we graag niet laten vallen, waar we voor staan? Voor mij is bijvoorbeeld de zondagsdienst zo'n fundament. Ik heb er alles voor over om die zo goed te onderhouden dat die niet afbrokkelt, maar zo stevig blijft dat die mij en anderen kan blijven dragen.

Wat heb jij niet en wat heb jij wel? Wat doet het met je dat je bepaalde dingen niet hebt? Wat doe je met de dingen die je wel hebt?

### **Gebed**

Here God, dank voor wat U gegeven heeft en geeft, voor mijzelf en anderen, en dank dat de wereld niet van ons afhankelijk is, maar dat wij mogen bijdragen naar ons vermogen en naar uw verlangen.

zaterdag 3 februari 2024

Afgelopen zondag sprak Christiaan Vos in deel 4 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 3:1-16](#) (NBV21), titel: Wat ik wel heb, geef ik u.

We lezen hoe Petrus en Johannes 'zoals gewoonlijk' naar de tempel gingen. Samen kerk zijn is zoveel meer dan een kerkdienst met muziek en een preek. Het is de onderlinge gemeenschap waar we ook over lezen in het vorige hoofdstuk van Handelingen.

Handelingen 3 is een scheppingsverhaal. Een man die vanaf zijn geboorte invalide is, en bij de tempel aandacht vraagt voor zijn gebrek, krijgt genezing. Hij krijgt veel meer dan waar hij om vraagt. Bij de uitspraak van Petrus: *"Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, zal ik je geven."* worden wij bevraagd: 'Wat heb ik te geven als de materie wegvalt?'

Petrus en Johannes worden als helden op het schild gedragen. Petrus grijpt deze gelegenheid aan om Gods Grote Verhaal te delen. Het is een lastig verhaal: "Jullie hebben de Auteur van het leven gedood!" Petrus maakt het zijn toehoorders niet gemakkelijk, maar het thema van zijn toespraak is niet oordeel, maar zegen. God biedt hen de gelegenheid om tot geloof in Jezus te komen. Eerder hadden ze Jezus verworpen, maar ze hebben nog steeds een keus.

Petrus, vol van de Heilige Geest en van liefde voor Jezus, betreft vrijwel vanzelfsprekend, Jezus op de situatie. Petrus en Johannes deden niet hun best om een grote groep bij elkaar te brengen, maar toen die er was, deelden ze hun geloof. Bijzondere dingen gebeurden door heel natuurlijke acties. Hier ligt de uitdaging: ieder moment, elk mens, ieder kind dat wordt geboren, mee te nemen in Gods Grote verhaal.

\*\*\*

De bedelaar vroeg om geld, wat in zijn situatie natuurlijk niet vreemd was. Hij vroeg om materie maar kreeg iets veel mooiers. God deed door Petrus de verlamde man opstaan en lopen! Waardoor hij ook niet meer iedere dag bij de tempel hoefde te worden neergelegd om te bedelen. Tegenwoordig wordt heel veel gefocust op en gesproken over materie. Maak eens een lijstje van niet-materiële zaken die minstens zoveel waard zijn. Zie je dat ook terug in je eigen leven? Hoe?

Petrus had geen zilver of goud, maar gaf (dus?) van wat hij wel had.

Wat heb jij niet en wat heb jij wel?

Wat doet het met je dat je bepaalde dingen niet hebt?

Wat doe je met de dingen die je wel hebt?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 21 januari 2024 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 4 februari, dienst met **heilig Avondmaal** om 10:00 uur.

Bijbeltekst: [Handelingen 5:1-11](#) (NBV21), titel: Schijn bedriegt.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 26 januari.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.