

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 14 januari 2024

Prediker: Remy Splinter

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Vervuld van de Heilige Geest

Bijbelgedeelte: Handelingen 2:1-13 (NBV21)

*<sup>1</sup> Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. <sup>2</sup> Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. <sup>3</sup> Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, <sup>4</sup> en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.*

*<sup>5</sup> In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. <sup>6</sup> Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. <sup>7</sup> Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? <sup>8</sup> Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? <sup>9</sup> Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, <sup>10</sup> Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, <sup>11</sup> en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' <sup>12</sup> Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' <sup>13</sup> Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'*

### **Bijzonderheden:**

Deel 2 in de preekserie vanuit Handelingen.

De Alpha en Beta Cursus van dit seizoen zijn gestart.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

In de preekserie die tot aan de zomer duurt, kijken we naar het boek Handelingen. Officieel heet het boek de handelingen van de apostelen. Maar wellicht zou een betere naam zijn: de handelingen van de Heilige Geest. Hij is het die neerdaalt en op een bijzondere manier werkt in mensenlevens met als doel: de verspreiding van het Evangelie. Dat is niet aan (die) plaats of tijd gebonden, het geldt ook voor ons, hier, in 2024.

De drie wonderen in dit verhaal leren ons wat ons te wachten staat, wat tot onze beschikking staat en wat ons te doen staat.

Hoe werkt de Heilige Geest in onze levens, hoe kan Hij helpen in onze levens?

Veel om samen over door te praten, van elkaar te leren, elkaar te helpen en te bemoedigen.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

1 Korintiërs 12:3-4, Galaten 3:8-9, Filippenzen 2:10-11, Jeremia 17:9, 1 Koningen 19:11-13, Johannes 3:7-8, Johannes 15:4-5, Romeinen 8:5-16, Efeziërs 3:16-19, Matteüs 10:20, Matteüs 12:18, Matteüs 26:41, Lukas 4:14, Lukas 4:18.

\*\*\*\*\*

## **ENKELE OPMERKINGEN**

Om te begrijpen wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt. Het verhaal van De Meerkerk gaat verder terug dan ons 40-jarig bestaan. Daarom lezen we in Handelingen hoe Jezus Zijn kerk bouwt na Zijn hemelvaart. Zijn Geest daalde neer met Pinksteren. Als dit niet gebeurd was, dan hadden we hier niet geweest als kerk. Zoals de omstanders zich ook afvroegen: “Wat heeft dit toch te betekenen?” In dit verhaal zien we drie wonderen die van betekenis zijn voor ons: Gods kracht die als een hevige windvlaag binnenkomt, het vuur van Gods aanwezigheid wat op hun hoofden neerkomt en vreemde talen die uit hun mond komen om Gods grote daden aan de wereld te verkondigen. Het verhaal leert ons wat ons te wachten staat, wat tot onze beschikking staat en wat ons te doen staat.

### **1. Er staat je iets te wachten**

Het eerste wonderlijke verschijnsel is wind wat van buiten naar binnen komt. Dit is de kracht van de Heilige Geest. In het Hebreeuws is het woord voor wind en Geest dan ook hetzelfde: ruach. We lezen dat de leerlingen bij elkaar waren toen het Pinksterfeest aanbrak. Wij kennen dit als het feest dat de Heilige Geest neerdaalde, maar dit is oorspronkelijk een Joods feest wat gevierd werd vijftig dagen na Pesach (Het Engelse woord voor Pinksteren is ‘pentecost’, wat in het Grieks ‘vijftigste’ betekent). Het stond ook wel bekend als het Wekenfeest, waarin dankoffers werden gebracht aan God voor de eerste opbrengst van de oogst (zie bijv. Exodus 34:22). Wanneer je de eerste oogst binnenhaalt, dan kun je alvast proeven wat je verder te wachten staat als de rest wordt geoogst. Zo is het ook met de komst van de Heilige Geest. In Romeinen 8:23 lezen we dat we de Heilige Geest hebben ontvangen als voorschot. Ook al is er nu nog lijden in de wereld, uiteindelijk worden we verlost uit ons sterfelijk bestaan. En het feit dat we de Heilige Geest hebben ontvangen geeft ons een eerste indruk van die nieuwe werkelijkheid waar we op hopen, de eerste opbrengst van de oogst die zal komen.

Hoewel ze aan het wachten waren, kwam deze wind onverwachts en plotseling binnenwaaien. Wat hebben wij het nodig dat God met Zijn kracht binnendringt in onze kamers en in onze levens. Dit lijkt haaks te staan met onze cultuur waar ons verteld wordt dat je de oplossing altijd binnen in jezelf moet vinden. Het probleem ligt dan vooral buiten jezelf, andere mensen die jou niet begrijpen of niet meewerken, dingen die gebeuren die je niet aanstaan, etc. Terwijl de Bijbel ons het tegenovergestelde leert: het probleem zit binnen in ons. De zonde leeft in het hart van ieder mens en dat leidt tot de problemen in ons leven. De oplossing voor ons probleem is God die van buitenaf inbreekt in ons verhaal. De Heilige Geest is er niet om jouw omstandigheden te veranderen, maar om jouw hart te veranderen. En die kracht kun je nu al in je leven ervaren als Hij met je aan de slag gaat en tegelijkertijd zul je altijd nog tegen jezelf aan blijven lopen.

Dit maakt dat we aan de ene kant de kracht van Gods Geest ervaren in ons huidige leven, en dat er tegelijkertijd ons ook nog iets staat te wachten. In de theologie wordt dit ‘het reeds en het nog niet’ genoemd. Net zoals de wind die je niet kunt zien, maar wel kunt ervaren en observeren als je bomen heen en weer ziet gaan bijvoorbeeld. Zo functioneert Gods Geest ook als wind, we zien Hem niet maar we zien wel de uitwerking van Zijn aanwezigheid. God verandert mensenlevens en dat zie je gebeuren op deze eerst Pinksterdag waar 3.000 mensen tot geloof kwamen. Je zou kunnen zeggen dat dit de eerste opbrengst was van de oogst van het Evangelie (Matteüs 9:37-38). God

brengt dode mensen tot leven door de levensadem van Zijn Geest (ze ook Ezechiël 37). Zo mogen we verwachten Zijn kracht te zien in ons leven en in dat van anderen, wat alleen nog maar een voorproefje is van wat gaat komen.

## **2. Er staat iets tot je beschikking**

Het tweede wonderlijke verschijnsel is vuur wat van boven naar beneden komt. Het beeld van vuur in de Bijbel staat vaak voor Gods heilige aanwezigheid. Denk aan Mozes en de brandende braamstruik of aan de berg Sinaï waar God neerdaalde als een vuur (Exodus 19). Het Pinksterfeest was niet alleen een oogstfeest, maar het was ook het feest waar herdacht werd dat het bevrijde volk aankwam bij deze berg waar zij de wet van God ontvingen. Net zoals een vuur, kon je niet te dicht bij deze berg komen, of anders zou je verbranden en dood neervallen. Maar nu daalt dat vuur uit de hemel neer en komt op hen allemaal afzonderlijk zonder dat het hen verteert. Ze waren nu allemaal brandende braamstruiken geworden. Wanneer we dit lezen is het niet alleen een historische gebeurtenis, maar ook een fundamentele verandering van de werkelijkheid. Het is zaak om de betekenis hiervan voor ons eigen leven niet te onderschatten. Met de komst van de Heilige Geest is er een nieuw tijdperk ingeluid, God wil in mensen wonen. En dat staat ook jou tot beschikking!

De reden waarom je waarschijnlijk niet van je stoel valt als je dit hoort, is omdat je een te klein besef hebt van Zijn heiligheid. Het is een abstract gegeven, maar het is nog niet dichtbij gekomen. Je hebt je vingers nog niet of te weinig aan God gebrand. Je associeert God sneller met een romantisch haardvuurtje waar je je lekker aan kunt warmen. Maar Zijn vuur is louterend en brandt alles weg wat niet heilig is. En als je naar je eigen leven kijkt, moet je tot de conclusie komen dat je Zijn vuur niet kan overleven. Dit is wat Petrus probeert uit te leggen als hij de vele mensen toespreekt die zich afvragen wat dit allemaal te betekenen heeft. Het is Jezus die ervoor koos verteerd te worden door het vuur, om veroordeeld te worden door een rechtvaardige God voor onze zonden. Ze ontvingen dus niet een verbeterde versie van de tien geboden, maar het goede nieuws dat de kloof tussen God en mens is overbrugd.

Het volk van Israël stuurde Mozes de berg op als bemiddelaar. Maar Jezus Christus is de ultieme Mozes die niet alleen voor jou pleit bij God, maar in jouw plaats is gestorven. God blijft niet meer op een afstandje, maar Hij komt dichtbij. Hij daalt niet meer neer op een berg, maar in de harten van Zijn kinderen. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan overtuigt Hij je van de realiteit dat je niet alleen Zijn wetten hebt gebroken, maar dat je Zijn hart hebt gebroken. Dit maakt dat je niet alleen verstandelijk tot geloof komt, maar diep geraakt wordt in het hart zoals de 3000 mensen in de menigte. Dit maakt dat je dronken lijkt voor de buitenwereld als je vervuld bent van de Geest (zie ook Efeze 5:18). Maar niet op dezelfde manier als alcohol, wat een verdovende werking heeft op je hersenen en je in zekere zin 'dommer' maakt. De Geest opent je juist de ogen voor de échte werkelijkheid van de liefde van God en dát leidt tot ware uitbundige vreugde!

## **3. Er staat je iets te doen**

Het derde wonder zijn de vreemde talen die van binnen naar buiten kwamen. Ze begonnen te spreken over de grote daden van God. Deze daden lezen we terug in de Bijbel, hoe God Zijn volk bevrijdt. Zoals we daarover lezen in het Oude Testament, dat Hij het volk Israël bevrijdt uit Egypte, zo heeft Hij dat voor heel de wereld gedaan door de dood en opstanding van Jezus. Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, kun je niet zwijgen over het Evangelie. Dit is iets wat buitenkerkelijke mensen aan christenen vervelend kunnen vinden, dat ze altijd proberen hen te overtuigen van hun geloof. Nu is het zo dat christenen dat soms op een ontactische manier kunnen doen. Daar hebben we geen excuus voor, maar dát we het doen, dat is onvermijdelijk. Want het is

de Geest die in ons leeft die maakt dat we over Zijn grote daden willen spreken. Hij geeft ons de woorden. Het is daarbij belangrijk dat we er niet ons eigen verhaal van gaan maken.

Vanwege het Pinksterfeest waren er veel Joden uit omliggende landen naar Jeruzalem gekomen. Toen het evangelie voor het eerst verkondigd werd, gebeurde dat in alle talen tegelijk. Hiermee wordt onderstreept dat het Evangelie niet gebonden is aan één taal of één cultuur. Het is niet de bedoeling dat je als christen je Europese, Chinese of Afrikaanse identiteit af moet leggen en in moet ruilen voor een christelijke cultuur met specifieke universele christelijke manieren. De Heilige Geest verwijderd niet jouw individualiteit uit jou om je als een druppel in een grote onherkenbare oceaan te gooien. Aan de andere kant voegt Hij jou wel toe aan het grote verhaal van God, waar jij niet de hoofdrolspeler in bent, maar waar jij zoals je bent wel een onderdeel van uit mag maken. Het Evangelie komt dan ook in elke cultuur anders binnen en wordt daarom ook op verschillende manieren ervaren en beleefd. Tegelijkertijd wordt elke cultuur op een bepaalde manier vernieuwd en aangesproken door de Bijbel, maar allemaal op verschillende punten. Zo vinden we hier een wonderlijke combinatie van individualiteit en gemeenschappelijkheid, van eenheid en diversiteit.

Hoe verschillend God de mensen ook heeft gemaakt, we hebben allemaal één ding gemeen: we hebben God nodig om ons te redden. In Genesis 11 lezen we over hoe de mensen zich afkeerden van God en zelf als God wilden zijn door een toren te bouwen tot aan de hemel. We lezen hoe God een onderlinge spraakverwarring veroorzaakte waardoor ze van elkaar verwijderd werden. Deze etnisch en culturele verwijdering heeft in de loop der eeuwen voor heel veel conflict gezorgd. Maar hier wordt deze vloek omgedraaid. Hier is de verwarring namelijk een gevolg van het feit dat ze het wél kunnen verstaan. Mensen van verschillende komaf kunnen met elkaar deel uitmaken van één nieuwe gemeenschap; ondanks alle culturele verschillen hebben ze hetzelfde gemeen. Vervuld van de Heilige Geest spreken mensen 'dezelfde taal'. Wat menselijk gezien niet samen kan gaan, brengt God bij elkaar door Zijn Geest: God en mens verenigd in Christus, en in Hem komen alle naties onder Zijn heerschappij.

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

167 – Samen in de naam van Jezus

763 – Ik heb U nodig

Joh. 300 – Geest van God, maak in dit uur

Oceans

785 – Fundament

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord);

- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Wat vind je van de stelling: 'We moeten terug naar de tijd van Handelingen'?

5. Er staat je iets te wachten... We ontvangen de Heilige Geest als voorschot, lezen we in Romeinen 8, we mogen proeven van 'de eerste opbrengst van de oogst'. Wat betekent dat voor jou? Hoe ervaar je de kracht van de Heilige Geest in je leven? Waar ervaar je het niet? Hoe beleef je de spanning tussen het 'reeds' en het 'nog niet' daarin?

6. De oplossing van ons probleem is dat God van buitenaf inbreekt in ons verhaal en ons Zijn uitgestoken hand aanbiedt. Dat is heel anders dan 'zoek de oplossing altijd binnen in jezelf' zoals in onze cultuur vaak leidend is. Hoe kijk jij daartegenaan/hoe ga jij daarmee om?

7. Er staat iets tot je beschikking... In hoeverre heb je een besef van de heiligheid van God? En hoe bijzonder is het dat die heilige aanwezigheid van God in jou wil wonen door Zijn Heilige Geest? Hij maakt dat het Evangelie niet een hoofd- maar een hartsaak wordt. Op welke manier ervaar je dat?

8. Er staat je iets te doen... Spreek jij ook graag over de grote daden van God? Waarom wel/niet? Hoe kan de Heilige Geest je daarbij helpen? Welke grote daden van God zie je in je eigen leven of in de gemeente gebeuren? Hoe weet je of de woorden die je spreekt van God zijn en niet van jezelf?

9. Toen het Evangelie voor het eerst verkondigd werd, gebeurde dat in alle talen tegelijk. Wat is de betekenis hiervan, waarom is dit zo belangrijk? Waar ervaar jij eenheid met andere christenen die ver van je afstaan qua persoonlijkheid, cultuur, taal, leeftijd, etc.?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, kom en vul ons met uw Geest. We hebben uw reddende kracht nodig in ons leven. We zijn soms zo zwak, maar U richt ons op door uw Geest. Dank U wel dat we niet meer verteerd worden door Uw vuur, maar dat uw heilige aanwezigheid in ons komt wonen, wat een wonder! Mogen we meer en meer gaan beseffen en ervaren dat U van ons houdt; maak de liefde van Christus tastbaar voor ons. En geef ons de vrijmoedigheid om over uw grote daden te spreken naar de mensen om ons heen. Hoe verschillend we ook zijn, U doorbreekt de grenzen en U maakt ons allen één. En het is Uw Geest die ons doet zeggen: Jezus Christus is de Heer. Amen!

\*\*\*\*\*

