

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 21 januari 2024

Prediker: Patrick van der Laan
Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Een nieuwe gemeenschap

Bijbelgedeelte: Handelingen 2:40-47 (NBV21)

⁴⁰ En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit deze verdorven generatie!' ⁴¹ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. ⁴² Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

(Het leven van de eerste gemeente)

⁴³ De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. ⁴⁴ Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. ⁴⁵ Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. ⁴⁶ Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. ⁴⁷ Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Bijzonderheden: De derde zondag in de preekserie vanuit Handelingen.
Deze week, van 21 tot 28 januari 2024, is de landelijke Week van Gebed.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

We zitten in de preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn.
We hebben gekeken naar de apostelen die moesten wachten. We hebben gezien dat het Pinksteren werd, de belofte dat de Heilige Geest gegeven werd.
Deze zondag hebben we gekeken naar de 4 dragende delen van deze eerste gemeenschap: Onderricht, gemeenschap, eten, bidden.

Dit waren geen nieuwe dingen maar de 'doxa' werd 'praxis'... ze gingen van de leer naar het leven. Dat zorgde ervoor dat ze in de gunst kwamen bij het volk. En zo werd deze eerste gemeenschap een getuigenis voor iedereen, ook voor ons vandaag de dag.

Biddend dat jullie, geleid door Dezelfde Geest, een weg mogen vinden van de woorden naar de daden van deze 4 kenmerken...OPDAT men zal zien dat wij/jullie leerlingen zijn van Jezus.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeekkomst welke je daarvan wilt lezen.

Johannes 13:34-35, Leviticus 19:18, Filippenzen 4:4-7, Matteüs 6:5-6, Jeremia 18:6, 2 Korintiërs 6:4-10, Hebreeën 3:1-6, Hebreeën 12:1-2, Lukas 6:36-38, Romeinen 12:1-16, Spreuken 3:3-4, Lukas 16:10.

ENKELE OPMERKINGEN

Veel Meerkerkers weten nog hoe hun eerste bezoek aan onze kerk en wie wij zijn als gemeenschap, diepe indruk maakte. We horen het vaak: ik ben gekomen en zo geraakt dat ik nooit meer ben weggegaan.

Dit zag je ook in de eerste gemeente, een nieuwe gemeenschap, die ontstond toen de Heilige Geest neerdaalde en Petrus zijn confronterende en aansprekende Pinksterpreek hield.

De mensen van die nieuwe gemeenschap stonden in gunst bij het hele volk en dagelijks breidde de Heer hun aantal uit met mensen die gered werden. We zijn nu 2000 jaar verder en het gebeurt nog steeds, Handelingen gaat door...

Deze zondag stonden we stil bij deze nieuwe gemeenschap. Bij de kick-off van de preekserie zagen we dat daar de ondergrond werd gelegd op het Fundament Jezus Christus, een ondergrond bestaande uit: **bidden, wachten (verwachten), ontvangen en getuigen**.

In de lezing zien we dat getuigen werkelijkheid wordt door

het onderricht,

de gemeenschap,

het breken van het brood en

het gebed.

Deze dingen toegewijd en trouw te doen, dát is het getuigenis!

Patrick: 'Het zou zomaar kunnen zijn dat de tekenen en wonderen (vers 43) geen gevolg waren van deze 4 kenmerken van de gemeenschap maar dat de tekenen en wonderen de 4 kenmerken zelf waren. We zien hier in ieder geval dat dit mensen met ontzag vervulde.'

Zo mooi dat deze nieuwe gemeenschap helemaal geen strategieën bedacht om mensen te interesseren voor geloof... nee, deze gemeenschap had een Goddelijke oorsprong en werd gebouwd om de dingen die God het meest behaagt.

Patrick legde daarom ook de nadruk op de toewijding & trouw aan deze 4 kenmerken: het onderricht, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

Wij willen een Meerkerk-familie zijn die trouw is aan elkaar, trouw is aan Gods woord en het onderricht, trouw is aan gebed, trouw is aan het heilig Avondmaal...

... OPDAT we juist daardoor weer in de gunst zullen staan bij het volk, want zoals Jezus zei:

"Aan jullie liefde voor elkaar zal de wereld zien dat jullie Mijn leerlingen zijn." (Johannes 13:35)

En die liefde laat zich pas zien wanneer het je iets kost, als er een prijs betaald moet worden om trouw te blijven, pas dan krijgt die liefde betekenis en inhoud. Pas dan wordt het een getuigenis naar de wereld.

Patrick: 'En ja, we hebben daarbij genade en vergeving in bovennatuurlijke mate nodig om elkaar als geestelijke familie lief te hebben en ons aan elkaar te verbinden. Maar door de leiding van Gods Heilige Geest in ons, geloof ik dat dit kan. Ik geloof in dat wonder van herstel van de kerk. Daar wil ik mij aan toewijden, daar wil ik trouw aan zijn.'

LIEDEREN

Breng ons samen – Sela
Kinder Opwekking 185 – De Here zegent jou
884 – Allesomvattend
118 – Vader, maak ons één
Jesus at the center
Zoon van de levende God

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.
4. Wat vind je van deze stelling: *'Liefde, toewijding en trouw laten zich pas zien wanneer het je iets kost, als er een prijs betaald moet worden om trouw te blijven. Pas dan krijgt die liefde betekenis en inhoud.'* Eens of oneens? Waarom?
5. Op welke manier kun/wil jij toewijding en trouw betonen?
Heb je voorbeelden uit je eigen leven dat liefde, toewijding en/of trouw moeite kostte (van jou of de ander)? Hoe ga of ging je daarmee om?
6. Speelde genade en vergeving en elkaar als geestelijke familie liefhebben een rol? Was er ook een besef dat hoe wij met elkaar omgaan een belangrijk getuigenis is?
7. Deze week is er de wereldwijde Week van gebed voor eenheid. De titel van het slotdeel luidt: Heer, mogen onze gemeenschappen een teken zijn van uw koninkrijk.
Wat zijn voor jou geschikte mogelijkheden om (alleen of met anderen samen) een teken van Gods koninkrijk te zijn? Waarom juist die? Kun je iets delen over ervaringen en/of wensen daaromtrent?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, maak ons één, door de kracht van uw Geest, toegewijd en trouw aan U en aan elkaar. Amen.

