

Prediker: Christiaan Vos

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Wat ik wel heb, geef ik u

Bijbelgedeelte: Handelingen 3:1-16 (NBV21)

*<sup>1</sup> Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. <sup>2</sup> Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. <sup>3</sup> Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. <sup>4</sup> Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' <sup>5</sup> De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. <sup>6</sup> Maar Petrus zei: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' <sup>7</sup> Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. <sup>8</sup> Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. <sup>9</sup> Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. <sup>10</sup> Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. <sup>11</sup> De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. <sup>12</sup> Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: 'Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? <sup>13</sup> Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was Hem vrij te laten. <sup>14</sup> U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. <sup>15</sup> Hem die ons naar het leven leidt hebt u gedood, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. <sup>16</sup> Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.*

**Bijzonderheden:** de 4<sup>e</sup> preek in de preekserie vanuit Handelingen.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

De Bijbel staat vol verhalen die ons leiden en ons helpen Gods liefde voor ons beter te begrijpen. In de preek van deze zondag gaan we op ontdekkingsreis naar lessen uit Handelingen 3: 1-16. Laten we met elkaar - als gemeente in het groot en huiskring in het klein - ook deze week weer samen op pad gaan om te ontdekken wat Gods woord voor ons in petto heeft.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

Lukas 4:14-16, 1 Korintiërs 12:1-14, 1 Korintiërs 12:31 - 1 Korintiërs 13:1-7

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

We gaan door in onze serie en zijn aangekomen in hoofdstuk 3. Hier lezen we hoe Petrus en Johannes 'zoals gewoonlijk' naar de tempel gingen. Een belangrijk gegeven, ook voor onze kerk(en) anno nu. Samen kerk zijn is zoveel meer dan een kerkdienst met muziek en een preek. Het is de onderlinge gemeenschap waar we ook over lazen in het vorige hoofdstuk, Handelingen 2. In dat hoofdstuk stonden wel stil bij wachten en verwachten en uiteindelijk het ontvangen van de Heilige Geest. Als dat zo is, dan is dat ook hetgeen wat we te bieden hebben. Zoals de NBV het vertaalt: "Wat ik WEL heb, dat geef ik u."

Handelingen 3 is een scheppingsverhaal. Een man die vanaf zijn geboorte invalide is en bij de tempel aandacht vraagt voor zijn gebrek, krijgt genezing. Hij krijgt meer dan waar hij om vraagt.

### *Hij vraagt om geld*

Hij was vanaf zijn geboorte blind. Nooit gewandeld, gerend, gedanst. En hij vraagt om geld... Zoals wij God soms vragen om een klein probleem op te lossen. Bij de uitspraak van Petrus: "Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, zal ik je geven." worden wij bevraagd: 'Wat heb ik te geven als de materie wegvalt?' De man die nooit liep, geneest. Hij loopt niet alleen, er staat ook: 'Hij bleef maar achter hun aanlopen'.

Petrus en Johannes, die even ervoor nog voor betekenisloze dronkaards worden gehouden, worden nu als helden op het schild gedragen. Petrus grijpt deze gelegenheid aan om Gods Grote verhaal te delen. Het is geen gemakkelijk verhaal: "Jullie hebben de auteur van het leven gedood." (vs. 15)

### *Auteur van ons leven.*

Hij schreef onze levens tot wording. Ook in het verhaal van deze man, die vanaf zijn geboorte invalide was. God doet opstaan. Petrus maakt het zijn toehoorders niet makkelijk, maar het thema van zijn toespraak is niet oordeel, maar zegen. God biedt hen de gelegenheid om tot geloof in Jezus te komen. Eerder hadden ze Jezus verworpen, maar ze hebben nog steeds een keus. Er zit een natuurlijkheid in deze geschiedenis. Petrus, vol van de Heilige Geest en van liefde voor Jezus, betreft vrijwel vanzelfsprekend Jezus op de situatie. Hij spreekt Jezus' naam uit over de man. Als dit vervolgens tot verering van hem en Johannes leidt, spreekt hij opnieuw van Jezus. Ze deden niet hun best om een grote groep bij elkaar te brengen, maar toen die er was, deelden ze hun geloof. Bijzondere dingen gebeurden door heel natuurlijke acties. Hier ligt de uitdaging: ieder moment, elk mens, ieder kind dat wordt geboren, mee te nemen in Gods Grote verhaal.

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

770 – Ik zal er zijn

884 – Allesomvattend

582 – Jezus, alles geef ik U

God en God alleen

How great is our God

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Petrus had geen zilver of goud, maar gaf van wat hij wel had. Wat heb jij niet en wat heb jij wel? Wat doet het met je dat je bepaalde dingen niet hebt? Wat doe je met de dingen die je wel hebt?

5. Welke lessen over geloof haal jij uit het verhaal van de verlamde man? Is er een les die jij op dit moment in jouw eigen leven zou kunnen toepassen?

6. Als je het Bijbelgedeelte terugleest, zie je dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn om iets over God te vertellen: naar aanleiding van een gebeurtenis wordt uitgelegd wat er precies gebeurd is, wie de betrokkenen waren en wie daarin een rol hebben gespeeld. Wat zou jij kunnen/willen delen als zich een goede mogelijkheid voordoet? Aan welke mogelijkheden denk je? Of laat je die 'gewoon' op je afkomen? Ben je er alert op? Bid je ervoor?

7. Lees het Bijbelgedeelte en doe dat vanuit de ogen van de verlamde man. Wat valt je daarin op? Lees vervolgens het Bijbelgedeelte vanuit de ogen van Petrus en Johannes? Welke verschillen merk je op? Wat kan je daarvan leren?

8. De arme man vraagt om geld terwijl hij verlamd is. Begrijpelijk, maar hij wist niet dat Petrus hem veel meer te bieden had. Soms vragen we God om kleine dingen, terwijl Hij meer te bieden heeft. Hoe vrijmoedig durf jij te vragen in gebed? Hoe ben je daarin wel eens bemoedigd of ontmoedigd?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, we danken U dat de auteur van het leven bent. Alles wat we hebben ontvangen we van U. En uiteindelijk heeft ook U alles wat U heeft aan ons gegeven, namelijk Uzelf. Geef ons geloof om in vrijmoedigheid te bidden voor grote dingen. En geef ons tegelijkertijd vrede, welk antwoord we ook van U mogen ontvangen. Wilt U ook werken in ons leven zodat mensen mogen zien dat U een levende God bent. Vader, help ons om van U te getuigen door de kracht van Uw Geest, in Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

