

# PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

## Schijn bedriegt

Handelingen 5:1-11 (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Schijn bedriegt

### Heilig, heilig, heilig

*De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.*

*([Handelingen 5:11](#))*

Lastige bijbelgedeelten. Soms lees je iets in de Bijbel waar je helemaal niets van begrijpt. Vaak heb ik de neiging om er dan snel overheen te lezen. Afgelopen zondag ging het in de preek over zo'n moeilijk bijbelgedeelte. Ananias en Saffira hadden de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van een stuk grond achter te houden. Direct toen ze hiermee door Petrus geconfronteerd werden, vielen ze neer en stierven. Hoe is dit nou te rijmen met Gods liefde en genade? Dat is een vraag die mij bezig hield na het lezen van deze geschiedenis.

Toen ik erover nadacht realiseerde ik me dat God veel meer is dan liefde en genade alleen. Gods wezen is heilig. Wanneer je de volgende tekst leest, kun je misschien begrijpen dat de schijnheiligheid van Ananias en Saffira voor God een gruwel moet zijn geweest:

*Want de naam van de HEER roep ik uit: Hij is onze God, laat iedereen Hem prijzen!*

*Hij is een rots, Hij staat voor recht; alles wat Hij doet is volmaakt.*

*Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in Hem is geen spoor van kwaad.*

*([Deuteronomium 32:3-4](#))*

God is heilig. Dat is zijn wezen. In Hem is niets, maar dan ook niets te vinden van kwaad, onrecht of schijnheiligheid. Wat er met Ananias en Saffira gebeurd is, heeft de gemeente diep geschrokt. Het heeft ook ons vandaag iets te zeggen. Juist door Gods heiligheid is zijn liefde en genade zo kostbaar. Het heeft Hem alles gekost om onze God en Vader te zijn. Zijn heiligheid ging niet samen met de onheiligheid van mensen. De oplossing, die niemand van tevoren had kunnen bedenken, heeft Hem zelfs zijn Zoon gekost. In [2 Korintiërs 5:21](#) lezen we:

*God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus ónze straf. Maar Hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf. (2 Korintiërs 5:21, BasisBijbel)*

Aan het kruis komen Gods heiligheid en zijn liefde en genade samen. Laten we nooit een van deze eigenschappen van God uit het oog verliezen. We bidden met de woorden van dit bekende lied:

*Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig, heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd.  
Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, drieénig God, die één in wezen zijt.*

## Schijn bedriegt

### Het fundament van de eerste gemeente

*'Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.'* Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. ([Handelingen 5:4b-5a](#))

Ik heb inmiddels al heel wat keren een bijdrage mogen leveren aan de Preek door de week, maar schrijven over de geschiedenis van Ananias en Saffira valt mij bepaald niet mee. Het is een verhaal dat je misschien maar het liefst overslaat omdat het zo ontzettend moeilijk lijkt om hun dood te rijmen met Gods genade en goedheid. En toch staat het niet voor niets in de Bijbel. Als je terugbladert, kom je meer verhalen tegen die erop lijken. Gelijk al in het begin, in het paradijs. Adam en Eva krijgen in [Genesis 2:16-17](#) het bekende verbod: *'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.'* We weten allemaal hoe het afloopt. Ze zijn toch ongehoorzaam en worden uit het paradijs weggejaagd, uit de aanwezigheid van God en ze sterven daarbij een geestelijke dood. Wat een consequenties voor de hele mensheid!

Als de Israëlieten na jarenlange omzwervingen eindelijk het beloofde land mogen binnengaan en als het ware een nieuwe start mogen maken, gaat het gelijk weer mis. God had duidelijk gezegd: *'Maar denk eraan dat op al het andere een ban rust. Dus vernietig de stad zonder iets buit te maken, anders geeft u Israëls eigen kamp aan de vernietiging prijs en stort u Israël in het ongeluk. Al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de HEER gewijd; alles gaat naar de schatkamer van de HEER'* ([Jozua 6:18-19](#)). Maar weer is er iemand die niet gehoorzaam is en toch een deel van de buit voor zichzelf houdt. Als gevolg van zijn zonde sterven er zesendertig soldaten bij de bestorming van de stad Ai. Uiteindelijk wordt duidelijk dat Achan's daad de oorzaak van deze ellende is en moet hij het met de dood bekopen. Dit verhaal laat zien dat ongehoorzaamheid en zonde niet alleen invloed heeft op je eigen leven maar ook op dat van je omgeving.

Ook het verhaal van Ananias en Saffira speelt zich af aan het begin van iets nieuws. De eerste gemeente is nog maar net van start gegaan en het dreigt wéér verkeerd af te lopen. Alleen dit keer gaat het toch ook anders. Doordat God direct ingrijpt, blijft de impact van de zonde beperkt tot Ananias en Saffira. God wil niet dat deze zonde zijn gemeente al in zo'n vroeg stadium ontheiligt. Het fundament van de gemeente is nog maar net gelegd en moet koste wat het kost beschermd worden. God kent het belang van een goed fundament, denk maar aan de gelijkenis van de man die zijn huis bouwt op het zand. Als de storm komt, stort het huis in. God voorkomt dit en zorgt ervoor dat het fundament onder de eerste gemeente zo stevig wordt dat het alle aanvallen zal weerstaan en het Evangelie uiteindelijk over de hele wereld verspreid zal worden.

### Gebed

Vader, dank u dat uw plannen nooit falen en dat u ons daarin wilt gebruiken. Help ons elke dag weer te beseffen dat U almachtig en heilig bent en dat U alleen onze aanbidding waard bent.

## Schijn bedriegt

### Goede grond

Het verhaal in [Handelingen 5](#) over Ananias en zijn vrouw Saffira doet me denken aan de gelijkenis die Jezus vertelt in [Matteüs 13:3-8](#):

*'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op de rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeiide het, en omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig deels dertigvoudig.'*

En de uitleg van deze gelijkenis staat in vers [18-23](#):

*'Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het Koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deel dertigvoudig.'*

Ananias en Saffira behoren tot de groep waarbij het zaad tussen de distels is gezaaid. Zij willen goed doen door geld te geven van de opbrengst van hun akker, maar ze hadden redenen om een deel van het geld achter te houden. We weten niet waarom ze het geld achterhielden, en dat maakt het precies ook zo moeilijk om de gevolgen te begrijpen. Vast staat dat God wil dat we Hem vertrouwen bij alles wat we doen.

### Gebed

Heer, we bidden dat we Uw woorden horen en daarop vertrouwen, ook als we het niet begrijpen; dat we van daaruit leven en vrucht dragen! Amen.

## Schijn bedriegt

### Wat bezielt je?

*'Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen?' (Handelingen 5:4 NBV21)*

Mensen zijn geen robots. We reageren niet op onze omgeving zoals een willoze chemische stof ergens op reageert. We hebben een lichaam, maar ook een ziel. Hoe weten we dat? Daar kom je vanzelf achter wanneer iemand op je ziel gaat staan...

Het onderscheid tussen ziel en geest is lastig, maar we kunnen begrijpen dat ons diepste 'wezen' als onze 'ziel' kan worden aangeduid, terwijl ons gedachteleven, ons denkvermogen onze 'geest' is.

We zijn ook als menselijke drie-eenheid geschapen naar het beeld van God de Vader, zijn Zoon en zijn Geest. In de volgende Bijbeltekst wordt iets van die mysterieuze verbondenheid duidelijk:

*Doof de **Geest** niet uit en heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. Moge de **God** van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen **heel uw geest, ziel en lichaam** zuiver bewaard zijn bij de komst van onze **Heer Jezus Christus**. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. (1 Tessalonicenzen 5:19-23 NBV21)*

Uit het afschrikwekkende verhaal van Ananias en Saffira wordt duidelijk dat mensen verantwoordelijk gehouden worden voor hun daden. Je kunt ervoor kiezen om niet te liegen, je kunt eerlijk zijn over je plannen en bedoelingen., Niemand dwingt je om anderen te bedriegen. Wat heeft deze mensen bezield en wat bezielt ons?

Trek niet te snel conclusies uit deze geschiedenis. Als dit de standaardmethode zou zijn om af te rekenen met mensen die liegen en bedriegen, dan mag je je afvragen hoeveel mensen er dan nog in leven blijven. Er moet meer aan de hand zijn. God is Rechter en Hij kent elk mens door en door. Maar Hij is ook onze Redder, en we mogen vragen om vergeving voor gemaakte fouten. In elk geval is duidelijk dat deze leugen van Ananias en Safira in de jongste jaren van de kerk van Jezus Christus zeer ernstige gevolgen had, en dat we als christenen verbonden zijn aan de Waarheid. En die Waarheid is een Persoon. Zijn Naam is Jezus.

### Gebed

Vader, we danken U voor het voorbeeld van uw Zoon en voor de inwoning van uw Geest. Beziel ons met uw Waarheid.

## Schijn bedriegt

### Wees niet schijnheilig maar: Schijn heilig

*Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. ([Handelingen 5:1-2](#))*

Ananias en Saffira verkopen een stuk grond en geven van de opbrengst geld aan ‘de kerk’. Mooi, hoor, goed idee! Maar er wordt bij verteld dat ze geld achterhielden. Weliswaar hun eigen geld, maar ze deden het stiekem. Is dat het wat het erg maakte? In vers 1 staat dat zij ‘eveneens’ een stuk grond verkochten, dus er waren er méér die dat deden. Dat zien we in de zinnen ervóór, in [Handelingen 4:32-37](#). Daar staat o.a. dat zij die tot geloof gekomen waren eendrachtig samen leefden en dat alle bezit niet werd gezien als persoonlijk eigendom want ze hadden alles gemeenschappelijk. In die situatie (met die achterban en hun manier van leven) ‘bleven de apostelen met grote kracht getuigen van de opstanding van Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.’

Ik vroeg me af: Zou het kunnen zijn dat de handelwijze van Ananias en Saffira daar een wig tussen dreef? Dat door wat ze deden de eendracht en het goede ‘samen leven, samen delen’ werd verstoord? En dat daardoor ook het getuigenis van de apostelen aan kracht verloor, minder goed viel bij de mensen aan wie het Evangelie werd verkondigd? Zou het toen anders zijn dan nu?

“Een verdeeld rijk en een verdeelde gemeenschap houden geen stand”, zei Jezus in [Markus 3:24 en 25](#). Met de eerste gemeente legde God - op het fundament Christus - het fundament voor de hele toekomstige kerk. Hoe belangrijk dat die het beeld van God weerspiegelde en niet met schijnwaarheid zou worden gebouwd. Hoe zou het verder moeten als de eerste laag al het tegendeel was of dreigde te worden van Hem die Waarheid is en Heilig?

Schijn bedriegt, was zondag de titel. We moeten ervoor waken daarvoor te vallen of daaraan deel te nemen. In [Matteüs 23](#) lezen we hoe Jezus de schriftgeleerden en farizeeën flink van onderuit de zak geeft vanwege hun schijn van heiligheid. Schijnheilig is erg maar ook gevaarlijk. Om dat te zien is misschien ‘schijnveiligheid’ een goede vergelijking. Daar heb je niet alleen niks aan, het zorgt er zelfs voor dat je je veilig voelt en je je waakzaamheid verliest. Schijnveiligheid en schijnheiligheid, hebben iets gemeen: weg ermee. Schijnen in de betekenis van licht uitstralen is een andere zaak. Net als de zon en de maan hun licht schijnen waardoor de duisternis verdwijnt, mogen wij het Licht van Christus laten schijnen.

Paulus zegt in [Efeziërs 5:8-9](#): ‘Eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.’

Kortom, voor ons geldt: Wees niet schijnheilig maar: Schijn... heilig.

### Gebed (n.a.v. psalm 119:105)

Heer, mag uw Woord een lamp zijn voor mijn voet zijn en een licht op mijn pad. Mag Uw licht door mij heen schijnen zodat ook anderen daarin de Weg kunnen vinden.

zaterdag 10 februari 2024

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman in deel 5 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 5:1-11](#) (NBV21), titel: Schijn bedriegt.

Een heftige lezing zondag. Ananias en zijn vrouw Saffira spreken met elkaar af een stuk grond te verkopen en een deel ervan aan de apostelen te geven. Ze waren vrij om de grond al dan niet te verkopen en bij verkoop met het geld te doen wat ze wilden. Maar ze kozen ervoor een *deel* van de opbrengst te geven en het te doen lijken dat ze *alles* gaven, net als de anderen in die gemeente ([Handelingen 4:32-37](#)). Kijk ons toch eens... Ze deden zich daarmee beter voor dan ze waren en ook beter dan ze in feite wilden zijn.

Petrus spreekt ze aan op hun misleiding en gebruikt harde taal. Lees maar:  
Waarom heb je je door satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen?  
Wat heeft je beziel om je zo te gedragen?  
Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.  
Hoe hebben jullie durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren?

De gevolgen waren dramatisch, beiden stierven toen hun bedrog werd ontdekt. Waarom zo hard? Zou dat te maken kunnen hebben met het fundament dat God aan het leggen was waarop de hele kerk zou worden gebouwd? Of met het verbreken van de eendracht? (zie de tekst die hieraan voorafgaat: [Handelingen 4:32-37](#)). Of met de heiligheid van God?

Schijn bedriegt... In [Matteüs 23](#) geeft Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeën er flink van langs. Omdat zij zich laten voorstaan op hun positie, zich graag laten zien met hun gebedsriemen en kwasten. Ook leggen ze de mensen lasten op die zij zelf met geen vinger aanraken. En, zo staat er in [Matteüs 23:13](#), 'ze versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel.' Omdat zij een voorbeeldfunctie hebben, lijkt het wel of Jezus hen strenger aanpakt. Maar is dat zo? Hebben we niet allemaal op de een of andere manier, voor iemand in onze omgeving, een voorbeeldfunctie?

Enkele punten die Joop ons wilde meegeven:

- wij moeten ervoor waken de Bijbel selectief te lezen
- God verlangt naar zuiverheid van de christelijke gemeente
- Wij dienen niet alleen oog te hebben voor Gods liefde, maar ook voor Zijn heiligheid
- Schijn bedriegt en daarom dienen wij altijd waakzaam te blijven

Neem de tijd om deze punten te overdenken, ieder voor zich persoonlijk. Wat komt er bij je naar boven en wat kun of moet je daarmee?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 4 februari 2024 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 11 februari, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: [Handelingen 5:27-42](#), titel: Vernederd om Jezus' wil.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 9 februari.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.



## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.