

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Vernederd om Jezus' wil

Handelingen 5:27-42 (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Geen andere naam

“Door niemand anders kunnen wij gered worden, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.” ([Handelingen 4:12](#))

Nu we lezen in de Handelingen van de apostelen, vraag ik me weleens af wat hun geheim was. Het was een onaanzienlijk groepje mensen, gewone *ongeleterde mannen* staat er in [Handelingen 4:13](#). Ze leefden in een vijandige wereld die hen verwierp als ze over Jezus spraken. Wat was het geheim van de doorbraak van het Evangelie in zo'n omgeving? Ze werden twee keer door het Sanhedrin ter verantwoording geroepen en gedwongen om niet meer te spreken over 'de naam Jezus'. En wat was beide keren hun reactie? Ze zeiden: *“Kunnen we tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf. Wij moeten immers getuigen van wat we gezien en gehoord hebben.”* Ze hadden met eigen ogen zijn dood en opstanding gezien, ze wilden het niet voor zichzelf houden, omdat ze ervan overtuigd waren dat er maar één naam is die redding biedt. (zie bovenstaande tekst).

Later in hoofdstuk 5 zeggen ze bij hun verhoor: *“Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord... daarvan getuigen wij.”* ([Handelingen 5:29-32](#)) Bijna dezelfde strekking, we kunnen onze mond niet houden, nee, we moeten getuigen van wat we gezien hebben. Er is maar één God, de God die Jezus heeft opgewekt.

Ook in ons eigen getuigenis is het van groot belang welke boodschap we uitdragen. Het moet gefundeerd zijn in de Schriften, waaronder het getuigenis van de apostelen. Hun verslagen van wat ze echt gezien hadden. Ze vertellen ons geen religieuze theorie, of een idee of goed advies, nee, het waren feiten, gebeurtenissen die ze zelf hadden gezien: Jezus als de Opgestane Heer. Dat getuigenis mogen wij telkens weer doorgeven.

Zij moesten het toen bekopen met vervolging, stokslagen, uitsluiting. En wij? Misschien is het voor ons in Nederland meer de onverschilligheid die ons raakt. Toch hebben velen ook in onze tijd met vervolging te maken. Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad over een predikant uit Albanië. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenis omdat men gehoord had dat hij christelijke activiteiten had georganiseerd. Hij zegt: "Ik was veroordeeld, terwijl ik niet eens gehoord had dat ik moest voorkomen!" Hoe reageerde hij en zijn vrouw daarop? "Je moet Gods wil in je leven accepteren", in wat voor situatie ook. "Daar kun je niet omheen. Je moet denken: God, geef me de genade om dit te aanvaarden." Hij gelooft dat het niet voor niets is en zegt dan ook: "Vervolging is nooit het eindpunt, God gaat iets nieuws beginnen door vervolging heen". Wat een moedig en vast geloof toont dit echtpaar. God doet nieuwe dingen door vervolging heen... De eerste christenen werden door vervolging gedwongen de wereld in te trekken en zo werd het Evangelie door tegenstand juist verbreid! Van die Ene Naam mogen ook wij getuigen: alleen door Hem is er redding.

Gebod

Heer, geef ons dezelfde vrijmoedigheid om van uw naam te getuigen. Soms met woorden maar vooral ook in ons gedrag, als licht in een wereld waar dat licht vaak niet wordt gezien.

U moet stil zijn

“De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.” ([Exodus 14:14](#) HSV)

Afgelopen zondag hebben we ons verdiept in het uitdagende thema: vervolgd worden om je geloof. De tekst uit Exodus betreft het verhaal van het volk Israël dat onder leiding van Mozes uit Egypte trekt. De Israëlieten zijn net weg en worden achtervolgd door de farao met zijn leger. Voor het volk lag de zee en achter hen kwam de farao steeds dichterbij. Het leek alsof er geen uitkomst was voor het volk Israël. Maar Mozes sprak het volk toe en zei onder andere: *“De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.”*

Vervolgens lezen we in [Exodus 14:19](#) dat de engel van God, die steeds voor de Israëlieten uit was gegaan, zich nu achter hen opstelde, samen met de wolkkolom die ook eerst voor hen uitging. Zo werd de farao met zijn leger tegengehouden en kon het volk Israël uiteindelijk de zee oversteken. Wat moet dit een wonderlijk schouwspel geweest zijn, waarin de grootheid van God in natuurlijke verschijnselen zichtbaar werd.

Meestal vind ik het niet verstandig om een enkele Bijbeltekst uit de context te grijpen en op zichzelf te lezen, maar bij de bovenstaande tekst merkte ik dat de woorden me bijbleven en mij aan het denken zetten. Als we de context van de grote Exodus uit Egypte even loslaten en deze tekst meenemen in ons dagelijks leven kijken we wellicht heel anders tegen moeilijke situaties aan. In dat geval vraagt God ons niet om de strijd aan te gaan, maar om een stapje terug te zetten en af te wachten. Er staat zelfs dat we stil moeten zijn.

Letterlijk een stapje terugzetten, kan positief werken voor mensen die impulsief kunnen zijn of mensen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties of mensen die snel een oordeel kunnen hebben over anderen. Met het stapje terugzetten, neem je niet alleen zelf wat afstand, maar geef je tegelijkertijd God meer de ruimte in die situatie.

Daarnaast kun je ook stil zijn, wat in deze drukke tijden misschien wel een uitdaging voor je is. En als je dan stil bent, kun je dat moment biddend aangrijpen om naar God te luisteren.

Gebed

Here God, help ons om U meer de ruimte te geven en om zelf meer stil te zijn. We willen naar U luisteren.

Gewetensvragen

Petrus en de andere apostelen antwoordden: "Men moet God meer gehoorzamen dan mensen." ([Handelingen 5:29](#) NBV21)

De leiders van de tempel in Jeruzalem stonden in hoog aanzien bij het volk. Misschien hadden de mensen wel persoonlijke meningen over de strenge godsdienstleraren, maar niemand zou het in zijn hoofd halen hen tegen te spreken.

De Heer zelf had met grote regelmaat discussies met deze hooggeplaatste schriftgeleerden en farizeeën. Zij daagden Hem uit en probeerden Hem met strikvragen en lastige kwesties klem te zetten. Dat is nooit gelukt, steeds kwam Jezus als winnaar uit de woordenstrijd tevoorschijn. Soms stelde Hij een scherpe tegenvraag en liet Hij zijn tegenstanders bedremmeld achter.

Jezus heeft zijn leerlingen de opdracht gegeven het Goede Nieuws te brengen in Jeruzalem, Judea en tot aan het einde van de wereld. Die opdracht nemen de leerlingen heel serieus en ze laten zich door niets en niemand tegenhouden. Ook zij vinden daarbij de geestelijke leiders, en in dit geval zelfs de Hogepriester, op hun weg. Nadrukkelijk heeft hij de volgelingen van Jezus verboden om nog in de naam van hun Heer op te treden. Dat is een verbod dat zij zonder aarzeling naast zich neerleggen, omdat zij God boven alles gehoorzaam moeten zijn.

In onze tijd kennen wij het begrip 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. Mensen die zich in gewone omstandigheden aan de wet houden, maken soms bewust een overtreding als teken van protest of als middel om ergens aandacht voor te vragen. In deze zin waren de vrienden van Jezus niet bezig als een soort activisten. Nee, zij deden wat zij moesten doen, omdat ze geen andere keuze hadden.

In normale omstandigheden zijn wij geroepen om te gehoorzamen aan het gezag dat boven ons is gesteld. Maar we weten dat – ook in onze tijd – mensen op leidinggevende posities soms misbruik kunnen maken van hun status en macht. Er kunnen omstandigheden zijn waarin je de opdracht van een leidinggevende niet in overeenstemming kunt brengen met je geweten of geloofsovertuiging. Dat is een lastige afweging, maar de Bijbel geeft zeker ruimte voor die vorm van ongehoorzaamheid.

In extreme situaties, denk aan oorlogstijd, kan het moreel juist zijn om niet te doen wat je wordt opgedragen. De Heer heeft ons bovendien duidelijk gemaakt dat we niet slaafs de letter van de wet moeten volgen, maar in de geest van zijn geboden moeten handelen.

Gebed

Heer, help ons bij dit onderscheid. Geef ons inzicht en moed.

Handen van God

Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: "Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald?" ([Exodus 14:10-11](#))

Deze noodkreet aan de oever van de Rietzee illustreert goed hoe moeilijk het leven kan zijn, ook als je leven in Gods handen ligt. God heeft zijn volk uit Egypte bevrijd om ze naar het beloofde land te brengen. Nog maar net vertrokken lijkt het volk al meteen een wisse dood tegemoet te gaan als het leger van de farao hen achterhaalt. Aan de ene kant de zee, aan de andere kant het naderende leger. Er is niets meer wat het volk kan doen om haar vege lijf te redden, behalve het uitschreeuwen naar God.

Het vervolg van dit verhaal ken je waarschijnlijk wel. De zee wijkt en aan de hand van God krijgt het volk een veilige doortocht. Wat volgt is een barre tocht door de woestijn en meerdere malen vraagt het volk zich af waarom God hen uit Egypte heeft weggehaald. De ontberingen in de woestijn liegen er niet om. Maar God heeft het beloofde land voor ogen en is vastbesloten hen daar aan Zijn hand naartoe te brengen.

Er zijn veel overeenkomsten tussen het leven van de Israëlieten daar aan de Rietzee en dat van ons. Zonder God, die Jezus Christus gaf, is ons leven net zo uitzichtloos. Niets dat ons vege lijf dan nog kan redden. Maar in de handen van Hem komen we veilig naar de overkant.

Het leven van een christen heeft soms veel weg van dat van het volk in de woestijn met al zijn ontberingen. Maar hoe moeilijk het ook is, je gaat er samen met God doorheen. Wees niet bang ook al ga je door een diep en donker dal, want Hij is bij je.

God gaf zijn Zoon Jezus Christus om voor jou een weg te banen, dwars door alles heen, richting het beloofde land, een hoopvolle toekomst. Leg je leven maar in handen van Hem want Hij is vastbesloten om ook jou daar naartoe te brengen.

Gebed

Heer Jezus, ik leg mijn leven in uw handen. En ook al gaat mijn leven door een diep en donker dal, ik kan U vertrouwen, want U bent bij mij.

Verhalen van wie Jezus volgen: Wordt vervolgd.

“Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.” ([Lukas 6:22-23](#))

Hun voorouders vervolgden ook al... Het is blijkbaar van alle tijden, want anno nu worden nog steeds mensen vervolgd. Heel veel en heel heftig, de Ranglijst van Open Doors 2024 spreekt alleen al over 317 miljoen christenen in de 50 'zwaarste' landen...

Als Jezus 40 dagen oud is, zegt een zekere Simeon, op wie de Heilige Geest rustte, over Jezus: *“Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt.(...) Zo zal de gezindheid van velen (of de overwegingen uit veel harten, HSV) aan het licht komen.”* ([Lukas 2:34-35](#)) De overwegingen van harten zullen aan het licht komen... niet alleen zullen mensen voor Jezus kiezen, anderen zullen Hem weerspreken, tégen Hem zijn. Of zoals Simeon aangaf: door Jezus is het vallen of juist opstaan. Daar gaat het om. Er is niet iets als gaan voor een gelijkspel.

Jezus heeft vervolging aan den lijve ondervonden. Al rond zijn tweede jaar moest Hij vluchten om niet door Herodus gedood te worden. En wat te denken van de strijd toen Hij zich toonde als de Mensenzoon, de Zoon van God, de Messias. Het kostte Hem zijn leven. Door mensen die Hem 'weerspreken', die Hem niet als de voorzegde Messias zagen, en dat anderen ook niet toestonden. Die Jezus zegt over vervolging: *“Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel.”*

Hoe kun je nou gelukkig zijn als je gehaat wordt of buitengesloten of anderszins vervolgd, als je tot op het bot vernederd wordt? Vorige week gaf Christiaan Vos ons mee om niet in je eerste gedachte te blijven hangen, maar verder te kijken... Mooi om deze week al toe te passen! Vernedering, vervolging, onrecht, de eerste gedachte kan wel schréuwen om gerechte straf en hopelijk nog méér, maar door verder te kijken kan daarmee beter worden omgegaan. Jezus die aan het kruis Zijn Vader vroeg hen te vergeven 'omdat ze niet weten wat ze doen'. Net als Stefanus, de eerste martelaar, die een hemels beeld te zien kreeg. De apostelen verlieten verheugd het Sanhedrin omdat ze wisten dat ze in de vernedering door God waardig bevonden waren. Ze hoorden bij God en die zou hen nooit meer loslaten!

Vergeven, uitzien naar een hemelse toekomst, prachtig, moeten we doen, maar ik voel dat het niet goed is als we te snel de ernst van vervolging afzwakken door alleen naar de toekomst te kijken. We zijn deze week de Veertigdagentijd ingegaan, een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Misschien is het een tip om in deze periode tijd te nemen om mee te leven, mee te lijden met vervolgte christenen en mee te vieren elke overwinning die zij behalen door wat Christus van hen vraagt. En waar wij niet echt vervolgd worden, kunnen we misschien wel oefenen in onze houding naar mensen toe en in vergeving.

Gebed

Here God, wat een onrecht wat mensen en U wordt aangedaan door vervolging van uw kinderen, onze broers en zussen. Dank, Heer, voor elke overwinning die op Uw manier wordt behaald. Help ook hierin te leven naar uw wil, om Jezus' wil. Amen!

zaterdag 17 februari 2024

Afgelopen zondag sprak Jurjen ten Brinke in deel 6 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 5:27-42](#) (NBV21), titel: Vernederd om Jezus' wil.

De apostelen worden voorgeleid voor de religieuze gezaghebbers van Jeruzalem, maar ze lieten zich niet de mond snoeren: "*Men moet God meer gehoorzamen dan mensen*". Deze overtuiging maakte de leiders heel erg boos en ze wilden hen ter dood brengen. Maar midden in alle onrust stond Gamaliel op om de leiders erop te wijzen dat ze er zomaar naast zouden kunnen zitten: "*Het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt*". Dit was een wijs woord want het is gebleken dat dit echt Gods werk is! Je zou denken dat de apostelen vooral opgelucht zouden zijn, maar... ze waren verheugd dat ze waardig bevonden waren om deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus! Jezus leert Zijn volgelingen (in [Lukas 6:22-23](#)) dat ze gelukkig zijn, als ze met beschimping en haat te maken krijgen. Dat is stevige taal. Maar Jezus kan het zeggen, omdat Hij ons is voorgegaan. Hij weet wat het is om mee te maken wat zijn volgelingen meemaken. En het levert op z'n minst op 2 punten vrucht op.

Allereerst laat het zien dat je van Jezus bent, dat je bij God hoort en dat Hij je Vader is. Dat niets je los kan maken van jouw Schepper, die zich over jou ontfermt en die zegt dat jouw naam in Zijn handpalm geschreven staat.

En ten tweede maakt het jou (en je omgeving) duidelijk dat je hier op aarde pelgrim en vreemdeling bent, op weg naar een beter vaderland. Als je te maken krijgt met spot en buitensluiting, dan is dat – paradoxaal genoeg – een bevestiging van jouw identiteit in God, je hemelse burgerschap. Je bent onderweg naar iets beters en je zult *daar* beloond worden, zegt Jezus. Daarvoor heb je dus wel geloofsogen nodig... dat het uiteindelijk *niet* draait om een gelukkig leven hier op aarde. Hoezeer je ook mag genieten van wat God je geeft.

Vervolging is in heel grote mate onrecht, zonder twijfel. En het is goed om onrecht aan de kaak te stellen, maar de Bijbel laat ons vooral ook zien dat God ons niet per se voor verdrukking behoedt, maar Zichzelf geeft als antwoord op onze verdrukking. En daarin met ons mee kan lijden. Het gaat in de Bijbel niet primair om 'verdrukking door anderen jou aangedaan', maar om het *dealen* met het lijden.

Petrus en Paulus zijn ervaringsdeskundigen. Hun teksten, zoals in [1 Petrus 4:12-16](#) en [Romeinen 8](#) mogen ons tot bevestiging, bemoediging en hulp zijn. Om ons aan op te trekken en om ons te laten leiden wanneer we met vervolging of anderszins met tegenstand omwille van de naam van Jezus te maken krijgen.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 11 februari 2024 op de website.

(De documentaire van vorig jaar met Jurjen over christenvervolging is terug te zien op:

<https://npo.nl/start/serie/vervolgd>)

Morgen, 18 februari, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: [Handelingen 6:8-15](#) en [7:54-60](#), titel: Stefanus: Wordt vervolgd.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 16 februari.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.