

PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Wordt vervolgd

[Handelingen 6:8-15](#) en [7:54-60](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Wordt vervolgd

Weerspiegeling

Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Geest die hem bezielde. ([Handelingen 6:8-10](#) NBV21)

Onlangs las ik over de Emmaüsgangers. Wanneer deze leerlingen voorbijwandelen, bijvoorbeeld in Preek door de Week, denk ik: kan ik nu nog iets nieuws ontdekken?

De geschiedenis van Stefanus heeft op het eerste gezicht niet zoveel met de Emmaüsgangers te maken. Toch zie ik een verband. Sta eens stil bij deze woorden: *Toen zei Hij tegen hen: "Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?" Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten. ([Lukas 24:25-27](#) NBV21)*

'Weinig verstand' en 'traag van begrip'. Je zult maar onderweg zijn met een hart vol verdriet en zo streng de les gelezen worden door een Vreemdeling. Maar de Vreemdeling was Jezus, de Heelmeester. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Bij het lezen van deze geschiedenis denk ik steeds: wat jammer dat de uitleg van Jezus niet woordelijk bewaard gebleven is. Wat had ik graag die meesterlijke Bijbelstudie gelezen! Van Mozes en de Profeten tot het moment van de vervulling dat zij zelf onlangs hadden meegemaakt. Jezus was gestorven aan het kruis en dat leek het tragische einde van zijn verhaal. De Emmaüsgangers gaan diep teleurgesteld op weg. Hun ogen gaan pas open wanneer Jezus het brood breekt.

Stefanus, 'een diepgelovig man die vervuld was van de heilige Geest', levert onder grote druk een toespraak af die wél bewaard gebleven is. Ik geloof dat de woorden van Jezus daarin doorklinken. Leerling Stefanus had door zijn geloof en openheid voor Gods Geest blijkbaar een karakter gekregen dat gelijkenis vertoonde met dat van zijn Meester.

Gebed

Heer, dit leer ik vandaag:

Stefanus' gezicht leek op dat van een engel. In levensgevaar leverde hij een preek af die glashard én glashelder was. In zijn uitstraling en laatste woorden weerspiegelt hij zijn Meester:

'Heer, reken hun deze zonde niet aan!'

Wordt vervolgd

Liefde

Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. ([Handelingen 6:15](#))

Ik ben zelf nogal conflictmijdend, ik vind het dan ook lastig om te lezen over conflicten en vervolging. Ik houd niet van radicale uitspraken en ik houd ook niet van ruzie. Wat ik wel prachtig vind aan deze bijbeltekst is dat het gezicht van Stefanus leek op dat van een engel.

Een stukje verderop in de tekst lezen we in [Handelingen 7:60](#) dat Stefanus tijdens dat hij gestenigd wordt, zegt: “Heer reken hun deze zonde niet aan.”

Dat is pure liefde!

Mijn favoriete tekst over liefde staat in [1 Korintiërs 13:1-13](#)

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.

Gebed

Heer, dank U dat U van ons houdt en we bidden dat we vanuit Uw liefde mogen leven.

Wordt vervolgd

Is het bloeden of bloeien?

Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen (...) kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. ([Handelingen 6:8-9](#))

In de zinnen hierna gaat het van kwaad tot erger: anderen inschakelen voor iets kwaads, ophitsen, gevangenneming, valse getuigen, razernij, woede, schreeuwen en tieren, Stefanus werd de stad uitgedreven en gestenigd... Duidelijk dat deze mensen er alles voor over hadden dat niemand volger van Jezus zou worden. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Stefanus hield een redevoering over de joodse geschiedenis vanaf Abram. Het lijkt erop dat de menigte boos was of boos werd gemaakt omdat Stefanus Jezus in verband bracht met de profeten en hun wijzen op de komende Messias. Nee, de profeten en zeker Mozes, daar moest je vanaf blijven! Maar leerzaam om dan in [7:39](#) te lezen dat hun voorouders Mozes al niet wilden gehoorzamen, ze wezen hem af en wilden terug naar Egypte. En de huidige leiders waren al niet veel beter, vertelde Jezus in [Matteüs 23:29-37](#). Hun reden tegen Stefanus bleek een drogreden, een bedrogreden. Waarmee je anderen op het verkeerde been probeert te zetten, maar tegelijkertijd meestal ook zelf gaat wankelen.

Toen ik dit zo had opgeschreven, dacht ik: maar dit gaat niet over de mensen die vervolgen, maar om mensen die *worden* vervolgd. Of vervolgd *kunnen* worden. Waar houden zij en wij aan vast? Stefanus hield zijn mond niet over de waarheid die hij ontdekt had en die hij omarmde: Jezus als de eeuwige Weg, de eeuwige Waarheid en het eeuwige Leven.

Stefanus zal het woord gekend hebben dat Jezus tegen zijn leerlingen sprak in [Lukas 12:4](#): *“Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die wel je lichaam kunnen doden, maar daarna niets meer tegen je kunnen uitrichten.”* Wat een sterk argument om je aan vast te houden! Stefanus werd een blik in de hemel gegund, *‘hij zag de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat’*. Alsof God wilde zeggen: “Dit heb Ik voor je klaarliggen, trouwe dienaar van Mij!”

Het verhaal over Stefanus is verschrikkelijk hard, maar het geeft wel aan hoe menens het is! Als we ‘slechts’ zachtjes worden vervolgd of tegengewerkt, zouden we zomaar kunnen meegaan in het wankelen. Denk aan [Genesis 3](#) waar satan zogenaamd heel voorzichtig en belangstellend langsij komt en de mens in de leugen tuint en z’n onschuld verliest. Wat goed en genadig dat God bezig is volkomen te herstellen wat we hebben kapotgemaakt. En hoe bijzonder is het dat als de vervolging hard is, de groei van de gemeente daarin meegaat. Zou dat niet ook zijn omdat we dan duidelijker dan ooit inzien dat het menens is?

Toen ik een jaar of tien was, schreef ik in een opstel dat ik gevallen was en dat mijn been bloeide. De meester vond dat het ‘bloedde’ moest zijn. Ik moest eraan denken bij de lezingen over vervolging. De tegenstander wil met alle geweld de christengemeente laten bloeden, maar moet constateren dat de gemeente dan gaat bloeien.

Het is logisch dat we willen bloeien en niet willen bloeden. Maar wat als het bloeden op een of andere manier toch op ons pad komt? Laten we samen vasthouden aan de waarheid en niets of niemand een wig laten drijven tussen God en ons.

Gebed *Here God, help me om zo dicht bij U te blijven dat er niets tussenkomt.*

Wordt vervolgd

Bid voor wie jullie vervolgen

Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.” Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: “Heer, reken hun deze zonde niet aan!” En na deze woorden stierf hij. ([Handelingen 7:59-60](#))

Wat een onrecht! Stefanus werd gestenigd en waarom eigenlijk? Had hij iets misdaan? Integendeel. Stefanus deed grote wonderen en tekenen. Een groepje Joden kwam tegen hem in verzet, maar ze konden niet op tegen de wijsheid die de Heilige Geest hem gaf. Met valse getuigen stookten ze iedereen tegen Stefanus op. Dat resulteerde uiteindelijk in een steniging. Hoe kon Stefanus zo vergevingsgezind zijn?

Stefanus was vervuld met de Heilige Geest. Hij was een ware volgeling van Jezus. In de Bergrede leerde Jezus hoe we moeten aankijken tegen mensen die ons vervolgen: *“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ Dit zeg ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” ([Matteüs 5:43-45](#))*

Stefanus moet deze woorden van Jezus ter harte genomen hebben. Misschien heeft de Heilige Geest hem op dat moment die woorden wel ingegeven. En zo kon hij op dat moment zeggen: “Heer, reken hun deze zonde niet aan!”

Die woorden uit de Bergrede zijn ook voor vele anderen van grote invloed geweest. In de zestiende eeuw zat de Nederlandse Dirk Willems vanwege zijn geloof in de gevangenis. Met aan elkaar geknoopte lakens wist hij uit zijn cel te ontsnappen. Over een bevroren gracht liep hij zijn vrijheid tegemoet. Een bewaker achtervolgde hem maar zakte door het ijs en dreigde om te komen. Dirk Willems draaide zich om en redde de man uit het ijs. Daarna werd hij toch gevangen genomen en uiteindelijk vermoord.

Net als voor Stefanus lijkt dit niet goed te zijn afgelopen. Of toch wel? Hun geloof heeft stand gehouden. Ze konden over het martelaarschap heen kijken en zagen de liefde van Jezus. Paulus schrijft daarover:

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. ([Romeinen 8:37-39](#))

“Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen”. Dat kunnen we misschien vandaag al in kleine dingen leren. Denk eens na voor wie jij vandaag zou kunnen bidden.

Gebed

Heer, wat is uw liefde onvoorstelbaar sterk. Ik bid U dat ik iets van uw liefde kan delen met mensen die niet in U geloven.

Wordt vervolgd

De grote opdracht

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." ([Matteüs 28:18-20](#))

Deze bekende tekst staat aan het einde van het Evangelie van Matteüs. Het zijn de laatste woorden van Jezus aan zijn discipelen voordat Hij aan hun ogen onttrokken wordt en naar de hemel gaat. Jezus laat hen achter met een onmogelijke opdracht. Of toch niet?

Voorafgaand aan de opdracht zegt hij: *"Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus ..."* het woordje 'dus' laat zien dat die opdracht uitvoerbaar is doordat Jezus alle macht heeft.

In [Handelingen 1:8](#) staat het misschien nog wel duidelijker: *"Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde."* Bij de opdracht hoort ook de belofte dat ze kracht zullen ontvangen om deze uit te voeren.

Toch zien we in de eerste hoofdstukken van Handelingen de apostelen nog geen aanstalten maken om de wereld in te trekken. De gemeente groeit en groeit en het blijkt een hele klus om alles in Jeruzalem in goede banen te leiden. In [Handelingen 6](#) lezen we dat de apostelen niet eens meer toekomen aan hun primaire taken: het gebed en het verkondigen van Gods woord. Zo lijkt de groei van de gemeente averechts uit te werken.

De oplossing wordt gevonden in het aanstellen van zeven wijze mannen die de apostelen ondersteunen en ontlasten. Stefanus is van deze zeven de bekendste. Zijn leven dat in twee hoofdstukken wordt beschreven, laat veel parallellen zien met het leven van Jezus. Door Gods genade verricht hij wonderen en tekenen, hij sprak met veel wijsheid en als hij, ten onrechte, wordt gestenigd, zegt hij: *"Heer, reken hun deze zonde niet aan!"*

De moord op Stefanus brengt alles in een stroomversnelling. [Hoofdstuk 8 van Handelingen](#) begint als volgt: *'Nog diezelfde dag brak een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.'* En in vers 4 staat: *'Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.'* De vervolging was blijkbaar nodig om de eerste christenen in beweging te krijgen om ook buiten Jeruzalem de mensen over Jezus te vertellen.

De geschiedenis laat zien dat verdrukking en vervolging stevast leiden tot groei van Gods kerk. Ook vandaag nog op zoveel plaatsen in de wereld. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat wij gaan bidden om vervolging, maar wel dat we bidden om Gods aanwezigheid in ons leven en een verlangen om Hem te volgen en te dienen en zeker ook te bidden voor onze broeders en zusters die wel om hun geloof vervolgd worden.

Gebed *Heer, dank U wel dat U beloofd hebt dat U bij ons zult zijn en dat U ons kracht geeft om te getuigen en samen uw opdracht te vervullen. Wees met al uw kinderen die vervolgd worden om uw naam. Geef hen kracht om vol te houden en laat hen steeds uw aanwezigheid ervaren.*

zaterdag 24 februari 2024

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 7 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 6:8-15](#) en [7:54-60](#) (NBV21), titel: Wordt vervolgd.

We stonden stil bij het leven van Stefanus. Bekend als de eerste martelaar, iemand die zijn leven gaf voor het Evangelie van Jezus Christus. Het woord martelaar betekent 'getuige' en past dus in die zin helemaal in onze preekserie. Het verhaal van Stefanus start in Handelingen 6 met een conflict binnen de gemeente over de dagelijkse ondersteuning. Een dilemma voor de apostelen, namelijk zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden waardoor zij hun roeping (voor woord en gebed) verwaarlozen. Om dit weer te herstellen stellen zij zeven wijze mannen aan die goed bekend staan en vervuld zijn van de Geest... en een van hen is Stefanus. Van hem lezen we dat hij, dankzij Gods genade en kracht, wonderen en tekenen verricht. Maar er stonden valse getuigen op die hem voor het Sanhedrin lieten verschijnen. Toen Stefanus vervolgens een preek hield voor het Sanhedrin werd iedereen razend en woedend en dreven ze hem de stad uit om gestenigd te worden. Vlak voor zijn sterven, horen we de bekende woorden: *"Heer, ontvang mijn geest en reken hun deze zonde niet aan."* Woorden die doen denken aan soortgelijke woorden van Jezus aan het kruis, vlak voor Zijn sterven. ([Lukas 23:34](#))

Vervolging betekent onrecht en is verschrikkelijk. Toch ligt in deze vervolging ook een diepere zegen voor de toekomst, het zet namelijk de gemeente in beweging om nog meer van Jezus te getuigen op nog meer plekken in de wereld. Vervolging brengt vaak volgelingen voort wanneer we (ook) in de vervolging van Jezus getuigen. Belangrijk hierin is ook dat bij vervolging duidelijk wordt hoe menens de keuze voor Jezus (of niet) is! Dan is er geen sprake van 'voortkabbelen en babbelen' maar komt het erop aan, en maken mensen keuzes die ze misschien eerder niet voor mogelijk hielden. De praktijk laat dan zien dat waar de tegenstander de gemeente wil laten bloeden, de gemeente juist gaat bloeien! Patrick haalde verhalen aan van de vervolgte kerk die enorm groeit. Hij deelde onder andere iets uit een gesprek met een Iraanse christen die zei: "Ik gun jullie hier in het westen wat meer vervolging. Dat zal de kerk laten bloeien."

(Voor het verhaal achter het lied 'I have decided to follow Jesus', klik [hier](#).)

Jezus zegt in [Lukas 12:4](#): *"Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik: 'Vreest niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen.'" Wat zegt dat jou?*

In Nederland kennen we gelukkig geen zware geloofsvervolging, maar bij welke tegenstand voel jij je sterk(er) worden om je Ja aan God te laten zien? En als je leven lekker loopt en er geen gevaar dreigt, hoe zorg je er dan voor dat er niets tussen God en jou komt?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 18 februari 2024 op de website.

Morgen, 25 februari, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: [Handelingen 8:26-40](#), titel: Begrijpt u wat u leest?

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 23 februari.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.