

# PREEK DOOR DE WEEK

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

## Begrijpt u wat u leest?

[Handelingen 8:26-40](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

Begrijpt u wat u leest?

## Geloof is uit het horen

*‘Hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem gehoord hebben? En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat iemand Hem verkondigt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ ([Romeinen 10:14-15](#))*

Als je aan een gelovige vraagt hoe hij/zij tot geloof gekomen is, krijg je bijna altijd een antwoord in de strekking van: “iemand vertelde mij...” ..of “iemand nam mij mee naar een kerk...” Een schakel tussen het woord van God en het horen ervan.

We lazen afgelopen zondag het verhaal van [Filippus en de Ethiopiër](#). Filippus werd door een engel gezonden naar deze hoofdman, die in zijn wagen de rol van Jesaja zat te lezen. “Verstaat u wat u leest”, vroeg Filippus. En hij gaf uitleg van de tekst. Waardoor de man tot geloof kwam en zich liet dopen.

Paulus benadrukt in bovenstaande bijbeltekst dat het geloof uit het horen is. Iemand die gezonden is moet het goede nieuws verkondigen. ‘Welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen’. De volgende tekst komt uit [Jesaja 52:7](#): “Hoe welkom is de vreugdebode, die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws”. De betekenis van het Griekse woord euangelium (evangelie) is ‘goed nieuws’. Een woord dat gebruikt werd om aan te kondigen dat er iets bijzonders had plaatsgevonden. Zo konden bijvoorbeeld herauten het hele land doortrekken om het goede nieuws, ofwel het euangelium, te verkondigen dat er een prins was geboren. Het hele rijk moest het weten! Denk eens even in wat voor kostbaar nieuws wij mogen verkondigen: de geboorte van de Zoon van God, over zijn leven en sterven en opstanding voor onze redding! Als dat geen goed nieuws is!

Er moest iemand gezonden worden om dat nieuws te verkondigen, een gezondene. Wij zijn geneigd om dan aan speciale mensen te denken: evangelisten en zendelingen. Maar in [Handelingen 8](#) zien we dat gewone gelovigen door vervolging moesten vertrekken en toen elders getuigden van het Evangelie. En een van hen was Filippus. In het Oude Testament zien we dat God mensen uitzendt, als instrument van zijn verlossing en redding, of om de boodschap te brengen die iemand moest horen. Denk aan Mozes, die gezonden werd om het volk te verlossen. Of Jesaja, hij antwoordde gewillig op de roepstem van God: “Wie zal ik zenden, wie kan namens Ons gaan?” Hij antwoordde: “Hier ben ik, zend mij”. ([Jesaja 6:8](#)) Ook in het Nieuwe Testament hebben we te maken met een zendende God. Denk maar aan de uitzending van de 70 leerlingen in [Lukas 10:2](#), waar Jezus zegt: “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders, vraag dus de Heer van de oogst of Hij arbeiders uitzendt om de oogst binnen te halen.” Gebed om arbeiders... daar kunnen we in elk geval mee beginnen, maar pas op, misschien worden we zelf wel aangesproken...

Jesaja spreekt van *vreugdebode*, we mogen het goede nieuws *met vreugde* verkondigen. En de opdracht die de apostelen kregen, geldt nog steeds: “Jullie zullen mijn getuige zijn.”

## Gebed

Heer, mijn gebed is ook vandaag: zend arbeiders uit in uw oogst, en maak mij gewillig en gehoorzaam om uw opdracht uit te voeren, opdat uw wil geschiede op aarde.

Begrijpt u wat u leest?

## Woorden

Woorden kunnen invloed hebben of je veranderen. Woorden kun je uitspreken, maar ook lezen. Woorden kunnen bemoedigend of opbouwend zijn, maar kunnen ook destructief zijn en kapot maken. Woorden kunnen je helpen om je gedachten of gevoelens uit te drukken. Met woorden kun je communiceren en kun je een ander (leren) begrijpen. Kortom, woorden zijn belangrijk. We moeten er zorgvuldig mee omgaan.

In de Bijbel staan verschillende teksten die direct refereren aan het Woord van God. Hier heb ik er een aantal op een rijtje gezet:

*In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.*

([Johannes 1:1](#))

*Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.* ([2 Timoteüs 3:16-17](#))

*Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.*

([Jakobus 1:22](#))

*Maar Hij (Jezus) zei: "Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven."* ([Lukas 11:28](#))

*Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.*

([Psalm 119:130](#))

Als we deze Bijbelteksten tot ons laten doordringen, kunnen we niet anders dan beseffen dat Gods Woord waardevol, levensveranderend en krachtig is. Net als in [Handelingen 8](#) waar een eunuch uit Ethiopië Gods Woord aan het lezen was en tot geloof kwam, kan Gods Woord ook ons raken. De eunuch kreeg uitleg van Filippus, geleid door de Heilige Geest. Het was niet Filippus zelf, maar het was Gods Geest die door hem heen tot de eunuch sprak. Laat dit voor ons een bemoediging en inspiratie zijn om ons bewust te worden van twee dingen:

1. Laten we Gods Woord veelvuldig lezen en laten we open staan voor wat God middels Zijn Woord ons duidelijk wil maken.
2. Laten we bidden dat we ontvankelijk zijn voor Gods Geest, zodat we ons door Hem mogen laten leiden in ons dagelijks leven.

Is het niet geweldig om woorden te lezen in de Bijbel die onszelf en anderen bemoedigen? En is het niet geweldig om woorden te spreken uit de Bijbel die onszelf en anderen bemoedigen?

## Gebed

Here God, laat Uw woorden, gelezen of gesproken, ons en anderen raken.

## Begrijpt u wat u leest?

### Identiteit

*Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versted doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. ([Handelingen 8:9-11](#))*

In Handelingen 8 verschijnt Simon de magiër ten tonele. Laat me zijn leven kort aan je schetsen.

Simon geniet hoog aanzien in de stad door zijn magische krachten. Dat wordt anders als hij tot geloof komt en zich laat dopen. Dan is het afgelopen met de magie en daarmee waarschijnlijk ook met het aanzien en ontzag.

Als hij ziet dat de apostelen bij de gelovigen de handen opleggen waarna de Heilige Geest wordt uitgestort, wil hij dat ook kunnen. Ik denk dat hij zo zijn vergane roem wil oppoetsen. Hij biedt de apostelen er zelfs geld voor aan, wat door hen uiteraard met felle woorden wordt verworpen. Wat God schenkt is niet te koop. Je ontvangt het uit genade.

Je kunt het leven van Simon in bepaalde opzichten vergelijken met dat van mij en met dat van veel andere christenen. Want wat Simon hier laat zien, is zijn hang naar een soort dubbele identiteit. Aan de ene kant is hij een kind van God door zijn geloof in Jezus Christus. Aan de andere kant is hij die beroemde magiër waar mensen tegenop kijken. Simon wil het graag allebei.

Herken jij dat ook? Dat je je identificeert met Jezus Christus, en dat tegelijkertijd de wereld zo aan je blijft trekken?

Wat ik dan zo geruststellend vind, is dat op tal van plekken in de Bijbel ons leven met God vergeleken wordt met groeien. Bijvoorbeeld de boom geplant aan stromend water, uit Psalm 1, of de ranken die groeien aan de ware wijnstok Jezus Christus. Of dat wij steeds meer op Hem gaan lijken door de vrucht van de Geest die in ons rijpt.

Het is de bedoeling dat je radicaal uit een ander vaatje gaat tappen vanaf het moment dat je je bekeert tot Jezus Christus. Lees je Bijbel, bid elke dag. Daardoor verandert je identiteit en ga je steeds meer op Hem lijken. Elke dag een beetje meer.

### Gebed

Heer, dank U dat U mijn identiteit verandert en dat ik steeds meer op U ga lijken. Help mij om met U verbonden te blijven door Woord en Gebed.

Begrijpt u wat u leest?

## Onderwijs

*“Begrijpt u ook wat u leest?” De Ethiopiër antwoordde: “Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?” ([Handelingen 8:30,31](#) NBV21)*

Er zijn mensen met hoofden vol kennis. Dat is fantastisch, want we hebben dergelijke personen nodig om problemen op te lossen en nieuwe dingen te bedenken. Een deel van deze mensen kan die kennis ook nog eens heel goed op anderen overdragen. Ze zijn gezegend met een *extra* talent: de vaardigheid om onderwijs te geven.

Kun je dat leren? Ik denk dat heel veel te leren is. De een kan die kennis – ook die van het onderwijs geven – vrij soepel aanleren, de ander moet daar extra z'n best voor doen. Maar iedereen zal het belang van onderwijs inzien!

Vandaag is er een schreeuwend tekort aan onderwijzers. Eind vorig jaar stond dit nieuwsbericht online:

*“Het gaat niet goed met het aantal leraren voor de klas. Het basis- en speciaal onderwijs heeft te kampen met een lerarentekort van 9800 voltijdbanen. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. In het voortgezet onderwijs is er een tekort van 3800 voltijdbanen.” \*)*

Laat dit even inzinken. Er zijn duizenden vacatures die niet vervuld worden. Dat is heel erg jammer. Maar ronduit tragisch is het dat kinderen niet kunnen wachten tot dit probleem opgelost is. Zij hebben *nú* onderwijs nodig.

De schrijver van deze overdenking nadert langzaam zijn pensioenleeftijd. Hij is gediplomeerd leraar maar maakte ooit andere carrièrekeuzes. Het leven loopt niet altijd zoals je had gedacht. En nu kriebelt het vanbinnen: zou hij toch niet die kinderen moeten gaan helpen die nu moeten wachten op een leraar?

Mijn zoon heeft een technische universitaire opleiding voltooid en heeft een baan in het bedrijfsleven. Elke zomer maakt hij tijd vrij om mee te werken in de leiding van een kinderkamp. Hetzelfde kinderkamp waar hij als kind met zoveel plezier naartoe ging. Onlangs vertrouwde hij me toe dat hij serieus overweegt om zich om te laten scholen om basisschoolleraar te worden. Mijn vaderhart én de gesjeesde leraar in mij maakten een vreugdesprongetje. Wat een fantastisch voornemen!

Dit lijkt wat ver af te staan van de woorden uit Handelingen 8. Maar toch. Mensen die goed uitleg kunnen geven zijn onmisbaar. Aan volwassenen, aan jongeren, én aan kinderen in de kerk en op school.

Bid daar eens voor. Met het risico dat je zelf geroepen wordt.

## Gebed

Heer, wilt U ons hiermee iets heel belangrijks zeggen?

vrijdag 1 maart 2024

Begrijpt u wat u leest?

## Het Woord als een oceaan

*Is dit niet de wil van de HEER van de hemelse machten: (...) zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol zijn van kennis van de majesteit van de Heer. ([Habakuk 2:13-14](#))*

Is kennis dan zo belangrijk? En zo ja, waarom dan? [Jesaja 11:9](#) spreekt over het vrede-rijk van de Messias: *‘Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. **Want** kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’*

Want... of andersom gezegd: als de mensen volkomen zullen beseffen wie God is, zullen ze anders (gericht) worden en zal het vrede-rijk van de Messias komen, zoals Zijn bedoeling is. Zou het dáárom geweest zijn dat Jezus, aan het kruis zei: *“Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen!”* ([Lukas 23:34](#)) Een goddelijke hartenkreet!

De Bijbel, Gods Woord. “Begrijp je wat je leest?”, vroeg Filippus aan de Ethiopiër die in de Bijbel las. Hij begreep het niet. Kan goed. Zelfs als je de woorden van de taal wel kent maar niet de achtergronden, gebruiken en bedoelingen, is het niet eenvoudig te begrijpen. In hedendaagse taal zou de Ethiopiër tegen Filippus kunnen zeggen: Waar gáát het over? Ik heb het genoeg om een uit het Midden-Oosten gevluchte man te helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Hij heeft in 7 jaar tijd het Nederlands al behoorlijk onder de knie. Maar iedere week heeft hij nieuwe vragen. Over woorden, gezegdes, allerlei dingen die hij die week is tegengekomen. Woorden blijken vaak meerdere betekenissen te hebben, grammatica heeft allerlei uitzonderingen en gezegdes blijken te gaan over situaties waar hij totaal niet mee bekend is. Het is ingewikkeld en hij weet dat hij nooit alles zal beheersen, maar dat is voor hem geen beletsel. Iedere keer als hij wat leert, zie ik een grote glimlach. Dan weet ‘ie waar ‘ie het voor doet. Pas geleden zei hij: “Taal is net een oceaan. Hoe dieper je erin gaat, hoe meer je gaat zien en hoe meer je je gaat verwonderen.”

“Net als de Bijbel”, zei ik. “Inderdaad”, antwoordde hij. Dat begrepen we allebei. Mannen uit verschillende landen, andere talen, andere achtergronden, maar dezelfde God en dezelfde Bijbel, waarin God Zijn Woord geeft aan eenieder. Waar dan ook, in welke tijd dan ook. God zegt in zijn Woord wat Hij ons wil meegeven, over oorsprong, verleden, heden en toekomst. Woorden om ons aan vast te houden en aan op te trekken. Hij nodigt ons uit...

Hoe dieper je erin gaat, hoe meer je gaat zien en hoe meer je je gaat verwonderen. Eerst een eerste laagje, dan een tweede, derde, enzovoorts, totdat je verbanden gaat zien en je je nog veel meer gaat verwonderen over de ultieme grootheid van God en Zijn liefde, genade en beloften. Als het soms moeilijk te vatten is, mag dat dan juist een *extra* reden zijn om door te gaan. En wellicht samen met anderen hierin op te trekken. Laten we elkaar helpen. De bijbelse oceaan van wijsheid, liefde, genade, kracht, troost is zo groot en zo veelomvattend dat je je steeds meer zult verwonderen over wat je van Hem gaat zien.

*Here God, dank dat U ons zoveel geeft in uw Woord. Mag de Bijbel ons geloof blijven versterken. Tot ook wij vol zijn van kennis van U en uw Majesteit, en uw Vrede-rijk blijvend zal zijn gevestigd.*

zaterdag 2 maart 2024

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 8 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 8:26-40](#) (NBV21), titel: Begrijpt u wat u leest?

De vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem zorgde ervoor dat de gelovigen uitweken naar Judea en Samaria om vervolgens daar het Evangelie te verkondigen. Het Evangelie werd dus niet verspreid door de 'professionals', door apostelen en predikers, maar door iedereen uit deze nieuwe gemeente.

In de verhalen van Handelingen zien we steeds weer dat niet de mensen de hoofdpersoon zijn, maar de Heilige Geest. Filippus wordt door de Geest op pad gestuurd naar een verlaten eenzame weg in de woestijn... Hij volgt in geloof de orders op die hij ontvangt. Zou hij geen dubbele gevoelens gehad hebben, twijfelend of hij de boodschap wel goed verstaan had? Wellicht (her)kennen we dat in onze eigen geloofswandel, waar we een overtuiging hebben of een ingeving in ons hart, maar uit angst of twijfel er niet naar handelen.

Mooi dat we hier zien dat er twee parallelle sporen lopen, want ook de Ethiopiër wordt voorbereid op deze ontmoeting. Naast zijn etnische identiteit was hij ook nog een eunuch, wat deze vriendschappelijke ontmoeting tussen hem en een Joodse man nog onwaarschijnlijker maakte. Maar dat is wat het Evangelie bewerkt: grenzen worden doorbroken en er ontstaat eenheid in Christus. Filippus voegde zich bij de wagen en daarmee voegde hij zich bij wat God aan het doen was in het leven van deze Afrikaan. Een mooi voorbeeld om onze ogen open te houden voor de mensen die God op ons pad wil brengen. Hoe goed om aan het begin van iedere dag te bidden of God ons dit soort heilige ontmoetingen mag geven!

Filippus vroeg niet: "Wat vind je van wat je leest?" We kunnen het al snel hebben over dingen die ons aanspreken of waar we moeite mee hebben, vanuit ons eigen perspectief. Maar Filippus doelde niet op de subjectieve waarheidsbeleving van deze man, hij wilde hem de waarheid van Christus bekendmaken. Een hele inclusieve boodschap omdat het voor iedereen is, maar tegelijkertijd een hele exclusieve boodschap omdat er maar één weg naar de Vader is, en dat is door Hem.

De door God georkestreerde ontmoeting leidde tot de doop van de Ethiopiër. Die zou, zo zei kerkvader Irenaeus, het Evangelie hebben verkondigd in zijn thuisland. Onverwachte, grote gevolgen van het gehoor geven aan de Heilige Geest door twee mensen die elkaar niet kenden. God had hen op het oog, maar ook eenieder die daarna nog door het Evangelie zou worden aangesproken. En hen die nu nog zullen worden aangesproken... En op een of andere manier mogen we daar ook een rol in hebben... Heel bijzonder.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 25 februari 2024 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 3 maart, zijn er **twéé diensten**, en wel om **9:00 uur** en **11:00 uur**. De eerste dienst is met **dopen**, de tweede met **dopen en ledenbevestiging**. Bijbellezing: [Handelingen 8:36](#) (NBG51). De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) **De jongeren van X-pact** hebben deze keer géén eigen dienst, maar zijn **van harte welkom in de grote zaal**.

## GELOVEN BEGINT THUIS

Voor de programma's van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 1 maart.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.