

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 11 februari 2024

Prediker: Jurjen ten Brinke

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Vernederd om Jezus' wil

Bijbelgedeelte: Handelingen 5:27-42 (NBV21)

²⁷ Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon het verhoor met de vraag: ²⁸ 'Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man.' ²⁹ Petrus en de andere apostelen antwoordden: 'Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. ³⁰ De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout te hangen. ³¹ God heeft Hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, Hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot inkeer te brengen en het zijn zonden te vergeven. ³² Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.'

³³ Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in hevige woede en besloten ze de apostelen ter dood te brengen. ³⁴ Maar toen stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliël heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen ³⁵ en zei vervolgens: 'Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. ³⁶ Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. ³⁷ Na hem was er Judas de Galileeër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. ³⁸ Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, ³⁹ maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.' De leden van het Sanhedrin stemden met hem in ⁴⁰ en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.

⁴¹ De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. ⁴² Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.

Bijzonderheden: De zesde preek in de preekserie vanuit Handelingen.

Deze week het begin van de Veertigdagentijd, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Vernederd worden klinkt niet aantrekkelijk. Maar het Evangelie is de wereld op z'n kop of moeten we zeggen: onze wereld is Gods koninkrijk op zijn kop en daarom moet het worden omgedraaid om weer goed te komen?! En zo ja, hoe?

Mooi om daar aan de hand van de preek van Jurjen verder over na te denken en door te praten.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeekomst welke je daarvan wilt lezen.

Handelingen 4:12-13, Lukas 2:34-35, Lukas 6:22-23, 1 Petrus 4:12-16, Romeinen 8:14-19 en 33-37, Romeinen 12:17-21, Hebreeën 12:2-3

ENKELE OPMERKINGEN

De apostelen worden voorgeleid voor de religieuze gezaghebbers van Jeruzalem, maar ze lieten zich niet de mond snoeren: *"Men moet God meer gehoorzamen dan mensen"*. Deze overtuiging maakte de leiders heel erg boos en ze wilden hen ter dood brengen. Maar midden in alle onrust stond Gamaliël op om de leiders erop te wijzen dat ze er zomaar naast zouden kunnen zitten: *"Het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt"*. Dit was een wijs woord want het is gebleken dat dit echt Gods werk is! Je zou denken dat de apostelen vooral opgelucht zouden zijn, maar... ze waren verheugd dat ze waardig bevonden waren om deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus!

Verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus? Jezus Zelf zei het hardop in Lukas 6:22,23a: *"Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel."*

Waar we in landen als Nederland kunnen denken dat vervolging ver van ons bed is en 'niet normaal', zegt Petrus in 1 Petrus 4:12-14: *'Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.'*

Een **belofte** om te mogen lijden. De weg naar de hemel... We hebben respect voor onze broeders en zusters in het geloof die dit zo ondergaan en meemaken. Maar als het dichterbij komt, wordt het toch lastiger. Terwijl vervolging van alle tijden is en alle overtuigingen treft die niet de meerderheid vormen.

Jezus leert Zijn volgelingen dat ze 'gelukkig' ('zalig') zijn, als ze met beschimping en haat te maken krijgen. Dat is stevige taal. Maar de apostelen waren inderdaad verheugd dat ze waardig bevonden waren om deze vernedering omwille van de naam van Jezus te ondergaan. En Jezus kan het ook zeggen, omdat Hij ons is voorgedaan. Hij weet wat het is om mee te maken wat wij/zij meemaken. En het levert op z'n minst op een paar punten van vrucht op.

1. Het bevestigt je van je **identiteit**. Het laat zien dat je van Jezus bent, dat je bij God hoort en dat Hij je Vader is. Dat niets je los kan maken van jouw Schepper, die zich over jou ontfermt en die zegt dat jouw naam in Zijn handpalm geschreven staat. Als een Herder zorgt Hij voor je; het is geen vraag meer of je bij Zijn kudde mag horen.

2. Het maakt jou (en je omgeving) heel duidelijk dat je hier op aarde **pelgrim en vreemdeling** bent, op weg naar een beter vaderland. Als je te maken krijgt met spot en buitensluiting, dan is dat – paradoxaal genoeg – een bevestiging van jouw identiteit in God, je hemelse burgerschap. Inderdaad, je 'hoort hier op aarde niet thuis'. Je bent onderweg naar iets beters en je zult daar beloond worden,

zegt Jezus. Reden om een dankbaar mens te zijn dus. Daarvoor heb je wel geloofsogen nodig dat het uiteindelijk – schrik niet – *niet* draait om een gelukkig leven hier op aarde. Hoezeer je ook mag genieten van wat God je geeft.

Al vroeg in het Oude Testament vindt er vervolging plaats, als het volk Israël tot slavendienst gedwongen wordt in Egypte. God roept Mozes, die het lastig vindt om te gaan. God maakt dan in Exodus 3:14 aan Mozes Zijn naam bekend als Hij zegt: *“Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: **IK ZAL ER ZIJN** heeft mij naar u toegestuurd.”* Belangrijk om te weten dat het dan niet meteen allemaal koek en ei is, maar als de uittocht er is, God inderdaad blijkt er te zijn en méé te gaan.

Het is goed om onrecht aan de kaak te stellen, maar de Bijbel laat ons vooral ook zien dat God ons niet per se voor verdrukking behoedt, maar **Zichzelf geeft** als antwoord op onze verdrukking. En daarin met ons mee kan lijden. Het gaat in de Bijbel niet primair om ‘verdrukking door anderen jou aangedaan’, maar om het *dealen* met lijden.

Dat God Zichzelf geeft wordt natuurlijk bevestigd in het Nieuwe Testament met de komst van Gods eniggeboren Zoon, **Jezus de Here** (Johannes 3:16). Die geleden heeft (zoals wij lijden) en stierf. Maar Goddank opstond uit de dood, waardoor die dood haar kracht verloor. Toen voor Jezus en nu voor onze broeders en zusters in de lijdende kerk en ook voor ons. Vervolgens wordt dit in de brieven in het Nieuwe Testament opgepakt. Paulus werd van een vervolger een prediker die zélf met vervolging te maken kreeg. Paulus kent de klappen van de zweep, letterlijk. Hij heeft ze gehad en je kunt hem niet betichten van ‘makkelijk praten’, als hij anderen oproept om te volharden en vreugdevol te zijn in het lijden. Het leven als christen is geen platgetreden paadje, geen ‘snelweg’ naar de hemel. Het is ook een worsteling met jezelf en met de wereld waarin je leeft.

In Romeinen 8 zingt Paulus zegevierend over de overwinning die Jezus behaalde en waar hij in mag delen. Als je ogen gericht zijn op Jezus, op het Lam van God, dan kun je de wereld aan ook al word je gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht (Romeinen 8:36). Je zegeviert glansrijk, dankzij de God die je de overwinning geeft. Dat kan je natuurlijk alleen maar zeggen als je weet dat je leven hier op aarde een **pelgrimstocht** is. Dat je **vreemdeling** bent en op **doorreis**. Tegelijk is het een Bijbelgedeelte wat je regelmatig mag lezen, al is het alleen al om in herinnering te roepen wat God voor je gedaan heeft. Om helder te krijgen en te houden dat niets, maar dan ook echt niets... ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus, onze HEER, die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Wat bijzonder! Wat betekent het nu voor jou?

Wat is naast **1) je identiteit kennen** en **2) vreemdelingschap omarmen** nog meer van belang?

3) Doe wat je wél kunt doen. Handelingen 27, schipbreuk van Paulus. Op den duur gaat hij tussen de mannen staan en hij getuigt! Met onder andere de woorden in vers 25,26: *Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen.* Ga er voor stáán, overtuigd van de identiteit. Daarna is hij ook heel praktisch: mensen moeten eten en drinken!

4) Bid, zegen, omhels! Het is één van de dingen die we daadwerkelijk kunnen leren van broeders en zusters in de lijdende kerk: het bidden voor en zegenen van je vervolgers als dé manier om met hun vijandschap om te gaan. Jurjen: *“In onze kerk hebben we een gouden regel als het gaat om kritiek en feedback op een ander hebben: ga eerst eens een maand voor die persoon bidden en hem of haar zegenen, en bekijk daarna of het nog nodig is om hem of haar met zijn of haar gedrag te confronteren.* We hebben al heel wat getuigenissen gehoord van mensen die vervolgens als

antwoord op het gebed zagen dat én de persoon waar ze kritiek op hadden én zichzelf door het bidden en zegenen veranderd zijn.”

Je kunt het kwaad bestrijden door ertegenop te treden. En soms is dat hard nodig en goed om te doen. We worden er in de Bijbel toe opgeroepen en mogen stáán voor gerechtigheid en eerlijkheid. We hebben een geestelijke strijd te voeren, zo eenvoudig is het. Maar er is ook een andere manier om met het kwaad en vijandschap om te gaan. En dat is: goed doen. Zóveel goed doen dat het kwaad niet meer zichtbaar is. Als het ware bedekt wordt door het goede. En dat is waar Paulus in Romeinen 12 toe op roept. Zegen je vervolgers en: *laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede* (vers 21). Hij geeft ons een uitweg in ons ‘denken’: het is namelijk niet zo dat we hiermee het kwaad wegstoppen en onbestraft laten. Het is anders: **de vergelding laat je over aan de Heer**. De Schepper. De God van hemel en aarde. Hij zal je wreker zijn. Dat is een geruststellende gedachte. Dat je ‘vijanden’ in de handen van de rechtvaardige, liefdevolle en genadige God vallen. Hij weet wel hoe Hij daarmee om moet gaan.

Laat dat je troosten en richt je ondertussen op wat jij kunt doen. Om de vorig jaar overleden oprichter van Open Doors, Anne van de Bijl, te citeren: **‘Je vijanden, religieuze fundamentalisten, daar moet je naar toe gaan. Die moet je liefhebben. Die moet je omhelzen. Want om te schieten heb je afstand nodig.’** Amen.

(De documentaire van vorig jaar met Jurjen over wereldwijde christenvervolging is terug te zien op: <https://npo.nl/start/serie/vervolgd>)

LIEDEREN

Joh.150 – Welk een vriend is onze Jezus

Kindermedley: Welkom, welkom - Jezus is de weg - Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus -
Kinder Opwekking 106: Wij zullen gaan

598 Machtige Heer, grote Verlosser
627 Jezus, licht in de duisternis
King of Kings – Hillsong

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);

- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Vervolging lijkt ver weg voor mensen in Nederland. Maar ervaar je weleens iets van vervolging of sterke tegenwerking vanwege je geloof? Wanneer, hoe? Hoe ga je daarmee om? Heeft de preek van Jurjen je op andere gedachten gebracht?

5. Wat betekent het voor jou dat het leven hier op aarde een doorreis is, een pelgrimstocht?

6. Bidden voor degenen die je vervolgen, makkelijker gezegd dan gedaan... Hoe kun je daar (in het klein) handen en voeten aan geven in je eigen leven?

7. Onze beloning ligt niet in deze wereld, maar in de toekomstige. Hoewel we hier ook mogen genieten van alle goeds door God geschapen. Hoe ga je daarmee om?

8. Deze week is de Veertigdagentijd begonnen, ook wel de vastentijd of lijdenstijd genoemd. Is deze tijd van voorbereiding anders dan gewoon voor je? Waarom? Hoe? Doe je dat alleen of met anderen?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, dank U dat U bereid was om de hemel te verlaten en ons op te zoeken hier op aarde. En als mens verschenen werd U vervolgd en stierf U aan het kruis voor de vergeving van zonden, wat een wonder! We voelen ons zo thuis hier op aarde, terwijl we uiteindelijk vreemdelingen zijn op doortocht naar onze eeuwige bestemming in Uw aanwezigheid. Help ons om dat in te zien en maak ons bereid om U na te volgen, wat het ons ook mag kosten! Zo bidden we ook voor al onze broeders en zusters wereldwijd die lijden vanwege hun geloof in U. Mogen we van hen leren en op de plek waar U ons geplaatst heeft met diezelfde overtuiging een getuige zijn van Uw liefde! Dat bidden wij in Jezus' naam, amen.

