

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 18 februari 2024**

Prediker: Patrick van der Laan

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Stefanus: Wordt vervolgd

Bijbelgedeelten: Handelingen 6:8-15 en 7:54-60 (NBV21)

### Handelingen 6:8-15

*<sup>8</sup> Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. <sup>9</sup> Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, <sup>10</sup> maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Geest die hem bezielde. <sup>11</sup> Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. <sup>12</sup> Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. <sup>13</sup> Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: 'Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, <sup>14</sup> want we hebben hem horen zeggen dat Jezus van Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.' <sup>15</sup> Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.*

### Handelingen: 7:54-60

*<sup>54</sup> Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem, ze knarsetandden van woede. <sup>55</sup> Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, <sup>56</sup> en hij zei: 'Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.' <sup>57</sup> Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. <sup>58</sup> Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. <sup>59</sup> Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest.' <sup>60</sup> Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan!' En na deze woorden stierf hij.*

### **Bijzonderheden:**

De zevende preek in de preekserie vanuit Handelingen. Start voorjaarsvakantie.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Jullie zullen Mijn martelaren zijn...dat is eigenlijk wat er staat.

Stefanus, de eerste martelaar (getuige) die zijn leven geeft omwille van het Evangelie. Maar deze situatie zorgt ervoor dat de kerk in beweging komt. Na Stefanus' dood gaat Filippus (ook een van die 7 wijze mannen!) op Evangelisatietournee, Saulus komt tot bekering, Petrus start zijn zendingsreis en in Antiochie start een nieuwe gemeente... alles door de dood van Stefanus! Om tot vervulling te brengen wat Handelingen 1:8 zegt...: getuigen van Jezus van Jeruzalem naar Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde... hier gaan ze van Jeruzalem naar Judea en Samaria.

Wij hebben in ons comfortabele Nederland niet zozeer te maken met fysieke vervolging om ons geloof in Jezus. Toch hebben we wel te maken met vervolging, misschien niet altijd tegen mensen van vlees en bloed maar zeker tegen hemelse machten en krachten die ons afhouden van God.

Wanneer wij Jezus steeds meer volgen en radicaal voor Hem kiezen, dan zal geestelijke vervolging je zeker ten deel vallen. Dat is niet om bang voor te zijn, daar moet je bewust van zijn. Trek daarom, samen, de wapenrusting aan om stand te kunnen houden tegen de list van de duivel.

Daarin is het gevolg van fysieke en/of geestelijke vervolging hetzelfde, wanneer dit is omwille van de Naam van Jezus. Dan zal God bij elke tegenslag iets nieuws beginnen en zullen we Zijn getuigen zijn. Dan kunnen we, net als de apostelen, verheugd zijn omdat we ons waardig bevinden elke vernedering te ondergaan omwille van de Naam van Jezus.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

Matteüs 5:43-45, Matteüs 28:18-20, Lukas 23:34, Handelingen 1:8, Lukas 12:4, 1 Korintiërs 13:4-7, Romeinen 8:11, Efeziërs 6:12-17

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

We stonden stil bij het leven van Stefanus. Bekend als de eerste martelaar, iemand die zijn leven gaf voor het Evangelie van Jezus Christus. Het woord martelaar betekent 'getuige' en past dus in die zin helemaal in onze preekserie.

Het verhaal van Stefanus start in Handelingen 6 met een conflict binnen de gemeente over de dagelijkse ondersteuning. Een dilemma voor de apostelen, namelijk zorgdragen voor de gemeenschappelijke maaltijden waardoor zij hun roeping (voor woord en gebed) verwaarlozen. Om dit weer te herstellen stellen zij zeven wijze mannen aan die goed bekend staan en vervuld zijn van de Geest... en een van hen is Stefanus. Van hem lezen we dat hij, dankzij Gods genade en kracht, wonderen en tekenen verricht, waardoor ook vele priesters tot geloof kwamen.

Zo stonden er valse getuigen op die hem voor het Sanhedrin lieten verschijnen. Toen Stefanus vervolgens een preek hield voor het Sanhedrin werd iedereen razend en woedend en dreven ze hem de stad uit om gestenigd te worden. Vlak voor zijn sterven, horen we de bekende woorden: *"Heer, ontvang mijn geest en reken hun deze zonde niet aan."* Woorden die doen denken aan soortgelijke woorden van Jezus aan het kruis, vlak voor Zijn sterven. (Lukas 23:34)

Vervolging betekent onrecht en is verschrikkelijk. Toch ligt in deze vervolging ook een diepere zegen voor de toekomst, het zet namelijk de gemeente in beweging om nog meer van Jezus te getuigen op nog meer plekken in de wereld. Vervolging brengt vaak volgelingen voort wanneer we (ook) in de vervolging van Jezus getuigen. Belangrijk hierin is ook dat bij vervolging duidelijk wordt hoe menens de keuze voor Jezus (of niet) is! Dan is er geen sprake van 'voortkabbelen en babbelen' maar komt het erop aan, en maken mensen keuzes die ze misschien eerder niet voor mogelijk hielden. De praktijk laat dan zien dat waar de tegenstander de gemeente wil laten bloeden, de gemeente juist gaat bloeien!

Ook voor ons geldt: met elke tegenslag laat God iets nieuws beginnen.

Patrick haalde verhalen aan van de vervolgte kerk die enorm groeit. Hij deelde onder andere iets uit een gesprek met een Iraanse christen die zei: "Ik gun jullie hier in het westen wat meer vervolging. Dat zal de kerk laten bloeien."

Stefanus begreep dat je beter kunt sterven mét Jezus, dan leven zónder Hem.

\*\*\*\*\*

### LIEDEREN

884 – Allesomvattend

717 – Stil, mijn ziel, wees stil

I have decided to follow Jesus (Voor het verhaal achter dit lied - klik [hier](#).)

794 – No longer slaves

542 – God van trouw

\*\*\*\*\*

### GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Vervolging kan heel ver gaan, tot uitsluiting, marteling en zelfs dood aan toe. Jezus zegt in Lukas 12:4: "Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik: 'Vreest niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen.'" Wat zegt dat jou?

5. Het volk werd, evenals de oudsten en de schriftgeleerden, opgehitst. Dat zal ons natuurlijk niet gebeuren, maar misschien wel goed of mooi om met elkaar te delen hoe wij ervoor waken om niet in zo'n valkuil gevangen te worden.

6. In Nederland kennen we gelukkig geen zware geloofsvervolging, en daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Toch laten de praktijk en de preek van Patrick zien dat als de vervolging echt menens wordt, mensen tot radicale keuzes kunnen komen en de gemeente dan zelfs kan groeien, tegen de klippen op.

Ken jij situaties dat je dacht 'tot hier en niet verder' en werd je sterk(er) en duidelijker in je keuzes? Hoe ging dat?

Bij welke tegenstand voel jij je sterk(er) worden om je Ja aan God te laten zien?

En als je leven lekker loopt en er geen gevaar dreigt, hoe zorg je er dan voor dat er niets tussen God en jou in komt?

7. In Matteüs 5:43-45 zegt Jezus *“Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen”*.

En wat te denken van: *“Vader, vergeef het hun, reken hun zonde niet aan...”*, dat is nogal wat en zeker als je bedenkt in welke situatie Jezus en Stefanus dat uitspraken.

Kun je voorbeelden noemen uit je eigen leven, waarbij dat heel moeilijk was en al dan niet lukte?

8. Jurjen ten Brinke vertelde vorige week: **Bid, zegen, omhels!** Het is één van de dingen die we daadwerkelijk kunnen leren van broeders en zusters in de lijdende kerk: het bidden voor en zegenen van je vervolgers als dé manier om met hun vijandschap om te gaan. Jurjen: *“In onze kerk hebben we een gouden regel als het gaat om kritiek en feedback op een ander hebben: ga eerst eens een maand voor die persoon bidden en hem of haar zegenen, en bekijk daarna of het nog nodig is om hem of haar met zijn of haar gedrag te confronteren. We hebben al heel wat getuigenissen gehoord van mensen die vervolgens als antwoord op het gebed zagen dat én de persoon waar ze kritiek op hadden én zichzelf door het bidden en zegenen veranderd zijn.”*

Is dat misschien iets om mee te nemen in ons leven binnen en buiten de gemeente?

Wat zou je ervan vinden als je wist dat er op die manier voor jou gebeden wordt...?

9. Vorige week begon de Veertigdagentijd, ook wel de vastentijd of lijdenstijd genoemd. Is deze tijd van voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen anders dan gewoon voor je? Waarom? Hoe? Doe je dat alleen of met anderen?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

*Here Jezus, ik heb besloten om U te volgen. Geef mij de kracht door Uw Geest om de weg te gaan die U mij wijst. Geprezen zij Uw Naam. Amen.*

\*\*\*\*\*

