

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 4 februari 2024

Prediker: Joop Strietman

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Schijn bedriegt

Bijbelgedeelte: Handelingen 5:1-11 (NBV21)

¹ Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, ² maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. ³ Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?’ ⁴ Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezielde om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ ⁵ Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen die ter ore kwam schrok hevig. ⁶ Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

⁷ Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. ⁸ Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, hebben jullie het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ ⁹ Daarop zei Petrus: ‘Hoe hebben jullie durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’

¹⁰ Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. ¹¹ De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Bijzonderheden: De vijfde preek in de preekserie vanuit Handelingen.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Deze week hebben we een uitdagende Bijbeltekst waar we soms liever overheen willen lezen. Joop Strietman heeft ons meegenomen in dit gedeelte om te zien wat voor lessen hier uit te halen zijn. Joop daagde ons uit om ons bij elk bijbelgedeelte dat we lezen af te vragen: ‘Heer, wat wilt U mij door dit Bijbelgedeelte leren?’. Hij formuleerde in zijn preek (minstens) 6 lessen. Dat is meer dan voldoende om de komende week alleen en/of in je huiskring op door te kauwen. Veel zegen bij het ontdekken van een of meer lessen voor jou!

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Handelingen 4:32-37, Matteüs 23 (of kies deel daarvan), Markus 3:24-25, Efeziërs 5:8-9, Deuteronomium 32:3-4.

ENKELE OPMERKINGEN

In het boek Handelingen kijken we naar de handel en wandel van de eerste gemeente(n) en de verspreiding van het Evangelie in de eerste decennia. In Handelingen 4:32-37 lezen we bijvoorbeeld van mensen die alles met elkaar deelden, ze droegen zorg voor hen die het nodig hadden. Maar plots werden ze geconfronteerd met een ervaring waar ze enorm van schrokken! Het mooie, inspirerende beeld van de eerste gemeente werd ontsierd. Het is het verhaal van Ananias en Saffira. Zij gaven een deel van de verkoop van een stuk land aan de apostelen, maar hadden met elkaar afgesproken *te doen alsof* zij alles gaven, zoals de anderen wel gaven, zoals we zien in Handelingen 4:32-27. Achterhouden heeft hier de betekenis van 'verduisteren'. Ze hielden achter, terwijl hun niets was gevraagd. Ze hoefden niets te geven, maar wilden blijkbaar goed overkomen, door de mensen net zo goed worden beoordeeld als 'de anderen', maar het mocht blijkbaar niet zoveel kosten als bij de anderen. Misschien hadden ze wel goede redenen om niet alles aan de apostelen te geven, maar dat was blijkbaar geen goede reden om te doen alsof ze wel alles gaven. De keus van Ananias en Saffira had hun dood en vrees bij de mensen tot gevolg. Zij die zich toch aansloten, wisten dat het een serieuze zaak was. Dat had ongetwijfeld een reinigende en selecterende invloed op de toestroom van geïnteresseerden. In hoofdstuk 6:1 en 7 zien we toch weer groei. Niet Petrus was hier aan het werk, maar God zelf die waakt over Zijn gemeente!

Zoals gezegd, er gebeurden heel mooie dingen. Als we er een selectie uit maken, dan is het niet vreemd dat mensen sterk kunnen verlangen naar de tijd van Handelingen. Maar een selectie maken, houdt in dat je selectief naar de Bijbel kijkt, terwijl de *hele Bijbel* door God is ingegeven en voor ons nut en opbouw is opgeschreven (2 Timoteüs 3:16).

Er wordt in het boek Handelingen niet alleen melding gemaakt van zieken die genezen, maar ook van vervolging en de kracht die mensen ontvangen om dat te dragen, van mensen die zo werden aangeraakt dat ze hun bezit verkochten en het geld aan de armen gaven, van mensen die dood vielen vanwege bedrog, van conflicten in de kerk om de verdeling van het geld van de diaconie, van mensen die uit hun huizen werden verdreven en verjaagd uit Jeruzalem, van iemand die blind wordt omdat hij de Heer ontmoet, van iemand die wordt gestenigd, van iemand die met het zwaard wordt gedood om de Joden te plezieren, van fysieke tegenstand van allerlei soort bij evangelisatie, van serieuze conflicten tussen Paulus en Barnabas. Paulus beschrijft in de tweede Korinthebrief 11:23-28 wat hij allemaal aan ellende meemaakte.

Misschien voel je je erg ongemakkelijk bij het lezen van bovenstaande zinnen over allerlei negatieve dingen, die óók gebeurden. Maar dan mogen we weten:

1. dat het een voorbeeld is van selectief lezen en
2. dat het Evangelie goed nieuws is en blijft voor slechte mensen (1 Johannes 1:5b-7)!

Als we gezien hebben dat de hele Bijbel door God is ingegeven voor ons nut en opbouw, dan kan bij ieder gedeelte worden gevraagd: **Heer, wat wilt U mij door dit Bijbelgedeelte leren?**

Joop gaf ons zondag vanuit de lezing (minstens) zes lessen mee.

1. Waak ervoor om de Bijbel selectief te lezen – zoals 'we moeten terug naar de tijd van Handelingen'.

2. Een goed fundament is onmisbaar

In Handelingen wordt het fundament gelegd voor de kerk van de toekomst: gehoorzaamheid, vervolging niet uit de weg gaan, wereldwijd getuigen, omzien naar elkaar, Hem zoeken in gebed, het luisteren naar het onderwijs van de apostelen ... en echtheid. Door te investeren in een goede

fundering, voorkom je grote problemen en schade in de toekomst.' Scheefgroei begint met een kleine afwijking in het fundament! Wellicht gebeurde dit daarom...

3. We moeten oog houden voor zowel Gods liefde als Zijn heiligheid

- We kunnen de diepte van Zijn liefde voor ons en waar Hem dat toe gebracht heeft, niet echt op waarde schatten zonder inzicht in Zijn heiligheid.
- Zijn heiligheid betekent dat wij in onze onheiligheid onmogelijk in Zijn nabijheid zouden kunnen zijn. Net zo min als duisternis in het licht kan bestaan.
- Hij is liefde en houdt zielsveel van ons. Hij wil niet onze ondergang en vernietiging. Daarom het kruis!

4. Er is een schijn die bedriegt ... dit roept ons op om altijd waakzaam te zijn

Dit doet denken aan de gemeente Sardes in het boek Openbaring 3: *“Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent”*.

- Jezus in Matteüs 7:15 – Er komen ‘wolven in schaapskleren’.
- Jezus in Matteüs 7:22 – *“Velen zullen tegen Mij zeggen ... hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven en vele wonderen verricht? ... Dan zal Ik hun zeggen: Ik heb jullie nooit gekend.”*
- Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:9: *“De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen ...”*

5. Onze binnenkant is belangrijker dan ons imago voor de buitenwereld

- Dat moest zelfs de oude rot Samuël nog leren, toen hij op zoek ging naar de nieuwe koning. Dit is zo wezenlijk voor het Evangelie.
- Jezus' probleem met de Farizeeën is schijnheiligheid. *“Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden ... witgepleisterde graven”*. Hij wil waarheid in het verborgene!
- Dat zie je ook in Mattheus 6 over bidden, geven en vasten. Iets goeds is toch fout!
- Ananias en Saffira deden iets goeds. Wij zouden hen een plaquette in het kerkgebouw hebben gegeven. Het verkopen van bezit en geven aan de armen, werd met respect beschreven in Handelingen 4:34-37. Juist daarom, zo lijkt het, wilden Ananias en Saffira het ook doen. Toch was het verkeerd!
Het gaat om ons hart. *‘Zalig die rein zijn van hart, want zij zullen God zien.’ (Matteüs 5:8).*
- Vandaag de dag zien we een grote hang naar imago! Je moet indruk maken en ‘mensen laten denken dat ...’.
- Wat God zoekt in ons is heilige puurheid, eerlijkheid en echtheid, voortkomend uit een diepe achting voor de heiligheid van de Heilige Geest.

6. Ook verborgen zonden zijn verkeerd, die Hij trouwens allang kent!

- Wij zijn geneigd om bedrog wat minder erg te vinden. God denkt daar heel anders over. Hoe meer je met God gaat wandelen, hoe meer je merkt dat voor ons ook ‘kleine dingen’ niet meer kunnen!
- (verhaal van Joop): In Canada wisten de mensen die een bijeenkomst gingen bijwonen, dat het niet vrijblijvend was. Bij Johannes de Heer in de conferenties hetzelfde. De Geest overtuigt ons van zonden ...
- Jumbo ... klanten stalen in 2023 voor € 100 miljoen.
Wat zou er gebeuren als er in Nederland een geestelijke herleving kwam, zoals in Canada?
- Verborgen zonden ... God weet het al lang. Dat moet het minder moeilijk maken om ze te belijden. Bij God is vergeving, altijd! 1 Johannes 1:9: *“Indien we onze zonden belijden ...!”*

LIEDEREN

Uw naam – Paul Baloche
847 – Onze schuilplaats is God
520 – Wees mijn verlangen
Genade – Matt Redman
123 – Groot is Uw trouw, o Heer
674 – Zie de stroom van Jezus' liefde

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Enkele punten die Joop ons wilde meegeven:

- Wij moeten ervoor waken de Bijbel selectief te lezen.
- God verlangt naar zuiverheid van de christelijke gemeente.
- Wij dienen niet alleen oog te hebben voor Gods liefde, maar ook voor Zijn heiligheid.
- Schijn bedriegt en daarom dienen wij altijd waakzaam te blijven.

Neem de tijd om deze punten te overdenken, ieder voor zich persoonlijk. Wat komt er bij je naar boven en wat kun of moet je daarmee?

5. Ananias en Saffira wilden met hun gift laten zien dat zij net zo waren/deden als de andere mensen van de gemeente (Handelingen 4:32-37). Ze hielden een deel achter terwijl ze niets hoefden te verkopen of te geven! Het lijkt erop dat ze het deden om zich beter voor te doen dan ze feitelijk wilden zijn. Anders gezegd: ze wilden niet beter zijn, maar zich beter voordoen dan ze zijn.

De gevolgen waren ongekend naar voor hen, maar ook de heftige, confronterende teksten van Petrus liegen er niet om:

- Waarom heb je je door satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen?
- Wat heeft je bezield om je zo te gedragen?
- Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.
- Hoe hebben jullie durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren?

Als je bij het eerste punt denkt dat *'je door satan laten misleiden'* en *'de Heilige Geest bedriegen'* in elkaars verlengde liggen, wat vind jij dan het ergst? Waarom?

7. Je beter voordoen dan je bent... Vermoedelijk zullen niet heel veel mensen kunnen zeggen dat ze dat nooit doen. Bedenk eens een paar dingen of situaties waarbij je zomaar fout in kunt gaan. Is er een reden voor om je in die gevallen beter voor te doen? Is dat een goede reden? Waarom/waarom niet?

8. Komt het wel eens voor dat je je niet beter maar juist minder goed voordoeft dan je eigenlijk/feitelijk bent? Wanneer? Waarom?

9. Wat doet het met je dat God weet welke zonden je verborgen houdt? Hoe probeer jij het belijden van zonden te praktiseren in je leven? Waar loop je daarin tegenaan? Wat zijn de (potentiële) zegeningen ervan?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U kent ons door en door en U weet wat er speelt in ons hart. Dank U wel, dat U de God van heiligheid en tegelijkertijd de God van liefde bent. U wilt afrekenen met de zonden in ons leven, zonder met de zondaar af te rekenen. Help ons om niet te licht te denken over onze zonden, ook die we verborgen houden voor mensen en voor U. En tegelijkertijd, help ons om niet te licht te denken over Uw genade die U heeft betoond aan het kruis. Geef ons de moed om onze zonden te belijden opdat U onze harten vrij kunt maken door Uw Heilige Geest. Schijn bedriegt, maar de waarheid maakt vrij! Prijs Uw grote naam, de naam boven alle namen, Jezus Christus, amen.

