

PREEK DOOR DE WEEK

Geraakt en geroepen

[Handelingen 9:1-19](#) (NBG51)

*Geraakt &
Geroepen*

19de jaargang, nr. 10 week 11
11 maart – 16 maart 2024

Geraakt en geroepen

Twee roepingen, of meer?

“Saul, Saul” ([Handelingen 9:4](#)) en “Ananias!” ([Handelingen 9:10](#)).

Afgelopen zondag lazen we het Bijbelgedeelte [Handelingen 9:1-19](#). Het gedeelte begint met de roeping van Saulus, in vers 4: “Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?”. Het is Jezus die Saulus raakt en roept. Saulus moet naar Damascus, waar verder gezegd wordt wat hij moet doen. Saulus staat op en is blind. Hij eet en drinkt drie dagen niet.

Dan lezen we in het volgende gedeelte de roeping van Ananias, in vers 10: “Ananias” zegt de Heer tegen hem in een visioen. De Heer geeft Ananias de opdracht naar een huis in Damascus te gaan waar Saulus zich bevindt. Hij moet Saulus de handen opleggen, zodat hij weer kan gaan zien. God maakt Ananias zelfs duidelijk dat Hij deze informatie ook aan Saulus heeft laten weten in een visioen aan hem ([vers 11-12](#)). De roeping van Ananias gaat verder met een twijfel en weerstand in zijn antwoord, met vragen en angst, maar God maakt Ananias duidelijk dat Hij Saulus heeft uitgekozen om Zijn getuige te zijn. Van die roeping mag Ananias onderdeel uitmaken en hij vertrekt naar het huis waar Saulus verblijft. Ananias legt Saulus de handen op en bidt dat Saulus weer mag zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Saulus kan weer zien, staat op en laat zich dopen.

In [Handelingen 9:19-20](#) lezen we dat het niet bij deze twee roepingen blijft, maar dat Saulus in de synagogen verkondigt dat Jezus de Zoon van God is. Door dit grote getuigenis (zo lezen we verder in Handelingen) zijn velen geraakt, geroepen en tot geloof gekomen.

Ook de *manier* waarop Saulus en Ananias geroepen worden, is bijzonder. We lezen wellicht in eerste instantie over één roeping, de roeping van Saulus. Maar Ananias heeft zijn eigen roepingsverhaal binnen de roeping van Saulus. Als we kijken hoe de Heer Saulus aanspreekt, dan roept Hij twee keer Saulus’ naam. Saulus antwoordt met de vraag: “Wie bent U, Heer?”. Ananias hoort slechts éénmaal zijn naam en antwoordt direct tot God: “Hier ben ik, Heer”. Saulus kent de Heer nog niet als hij geroepen wordt en Ananias is al een volgeling van de Heer en herkent direct Zijn stem.

God roept eenieder persoonlijk, of je Hem nu al wel of nog niet kent. En God kan andere mensen, situaties of omstandigheden onderdeel maken van een roeping. Zo’n roeping kan vervolgens van onschatbare waarde zijn voor een ander, die zich wellicht ook geraakt en geroepen voelt. Mooi om ons daarvan bewust te zijn.

Gebed

Heer, dank U dat U ook mij roept.

Geraakt en geroepen

Een nieuwe visie

Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. ([Handelingen 9:8,9](#) NBV21)

Saulus wordt Paulus. Dat is de kortste versie van dit verhaal. Maar geen goede samenvatting, want Paulus is gewoon de Latijnse versie van de Hebreeuwse naam Saulus. Pas op het eiland Cyprus noteert Lukas dat Saulus ook bekendstond als Paulus ([Handelingen 13:9](#)).

Er vindt een verandering in het leven van Paulus plaats die veel dieper gaat en veel betekenisvoller is dan een naamsverandering.

We weten dat Paulus geboren was in Tarsus in Cilicië, een stad bij de Middellandse Zee kust, die door verzanding tegenwoordig zo'n 10 kilometer landinwaarts ligt. Wikipedia meldt: 'In de Romeinse tijd was er iets bijzonders: iedereen die in Tarsus geboren werd, had het Romeinse burgerrecht. Dat kwam omdat Tarsus voor de Romeinen erg belangrijk was. Tarsus was een handelscentrum, onder andere van katoen en lederwaren'.

Paulus past in dit plaatje. Hij had Romeinse burgerrechten en groeide op in een gebied waar Grieks de voertaal was. Hij had een handwerk geleerd (tentenmaker, leerbewerker) en kon zodoende desgewenst in eigen onderhoud voorzien.

In [Handelingen 22](#) vertelt Paulus z'n levensverhaal. Hij zegt dat hij geboren is in Tarsus, opgroeide in Jeruzalem, en onderwijs kreeg van de wetsgeleerde Gamaliël. Als farizeeër hield Paulus zich strikt aan de joodse wet. Hij was fel tegenstander van de groep die destijds bekendstond als 'mensen van de Weg', de eerste volgelingen van Jezus. Hij vervolgde ze fanatiek. We lezen voor het eerst over hem bij de steniging van Stefanus waar hij als jongeman op de jassen moest passen. ([Handelingen 7:58](#))

Na zijn plotselinge bekering, door hemels ingrijpen van Jezus zelf, is Paulus drie dagen lang met blindheid geslagen. Het was een soort bedenktijd waarin zijn geestelijke ogen werden geopend. Hij had fanatiek Jezus vervolgd, maar vanaf nu zou hij Hem met volle toewijding volgen en bekendmaken! Gelukkig kreeg Paulus ook zijn gewone zicht terug en kreeg hij een nieuwe visie op de oude Schriften.

Gebed

Heer, U kunt mensenlevens compleet veranderen. Aan Paulus zien we dat dit genade en geen eigen verdienste is. U kunt ons van binnenuit vernieuwen. U kunt dat nog steeds en U doet dat nog steeds. Zet ons op uw weg en laat ons uw getuigen zijn!

Geraakt en geroepen

Van vervolger tot pionier van de christelijke gemeente

'Maar toen besloot God, die mij al in de moederschoot had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidense volken zou verkondigen.' ([Galaten 1:15](#))

Saulus, ja hij moest die vervolging wel inzetten, tegen deze sekte die zich verzette tegen de wet en de tempel. Had hun leraar niet gezegd dat Hij deze tempel zou afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Heiligschennis voor de wetsgetrouwe en vrome jood Saulus. Daar had hij immers aan de voeten van Gamaliël gezeten om onderricht te krijgen in de Thora. Hij ontving dan ook van het Sanhedrin een brief om ook buiten Jeruzalem in Damascus de gemeente te vervolgen.

En toen gebeurde het, onderweg naar Damascus verscheen Jezus aan hem en zei: *"Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?"* (let op: er staat dus niet de gemeente!) Jezus benadrukt dat nog eens in het volgende vers: *"Ik ben Jezus, die jij vervolgt."* ([Handelingen 9:4](#))

Blind werd hij gebracht naar Damascus. Daar ontmoette hij Ananias en zowel zijn ogen als zijn hart werden ziende. Van vervolger werd hij een ijveraar voor de gemeente. Maar hoe kon dat gebeuren? Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn.

Saulus (later Paulus) komt zelf op deze gebeurtenis terug. Eerst in [Handelingen 22:1-11](#) waar hij o.a. dit zegt: *'Ik ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. En een vurig dienaar van God.'* Een jood in hart en nieren. Later zou hij in [1 Timoteüs 1:13](#) ook zeggen: *'Ik heb gehandeld uit onwetendheid.'* Pleit hij zichzelf daarmee vrij? Nee, maar de vervolging deed hij niet met opzet. Hij was ervan overtuigd dat hij juist Gods wil uitvoerde. Petrus zegt datzelfde in zijn eerste toespraak: *'Jullie hebben uit onwetendheid gehandeld.'* ([Handelingen 3:17](#)) Maar even terug naar mijn vraag hoe het kon dat deze man zo veranderde. In [Handelingen 26:15-16](#) kijkt Paulus terug op deze gebeurtenis en de woorden van Jezus, die zegt: *"Ik ben Jezus die je vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want Ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je Mij gezien hebt en zult getuigen van alles wat Ik je nog zal laten zien" (...)* *"om hun ogen te openen."* Saulus die nu blind was, zou een dienstknecht zijn om anderen de ogen te openen.

Die roeping van Saulus was al ver tevoren besloten door God, zo lezen we in Galaten 1:15: *'Maar toen besloot God, die mij al in de moederschoot had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidense volken zou verkondigen.'* Roeping, verkiezing niet in de zin van 'ben ik wel uitverkoren?', maar met een opdracht, een doel. Zo roept God ons allen op om getuige te zijn van zijn werk in ons, misschien niet zo heftig als in Saulus' leven, maar hebben we onlangs in de doop van jonge mensen niet gezien dat God al vroeg wil dat we beseffen dat Hij ons geroepen heeft om zijn grote daden te verkondigen?

Gebed Heer, wijs mij de weg, ook als ik mij innerlijk tegen U verzet; breng mij dan terug op uw weg ten leven.

Geraakt en geroepen

Stel je voor

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.

([Handelingen 9:1-2](#))

Kun jij je voorstellen dat een man als Saulus, later Paulus genoemd, degene was die geroepen werd om het Evangelie te verspreiden? Je weet dat het zo is omdat het beschreven staat in de Bijbel. Maar het is onvoorstelbaar dat Jezus uitgerekend hem hiervoor uitkiest. Een fanatieke farizeeër die tot doel had om christenen naar het leven te staan. Een strenge joodse schriftgeleerde die nauwelijks omgang had met mensen buiten zijn eigen volk. Juist hij wordt geroepen om aan heidenen het goede nieuws van Jezus te verkondigen.

Kon jij je voorstellen dat God Maria uitkoos om de moeder van Jezus te worden? Een eenvoudig meisje uit een nietszeggend dorpje. Of snap jij dat Jezus ongeschoolde rauwe kerels als vissers uitkoos om zijn discipel te worden? Of een tollenaar riep Hem te volgen? En verbaas jij je er nog weleens over dat Jezus bij een waterput een Samaritaanse vrouw aanspreekt en haar leven op z'n kop zet?

Begrijp jij er iets van wat Gods reden was om bijvoorbeeld Mozes uit te kiezen om zijn volk uit Egypte te leiden? Dit was eeuwen nadat God de 'dromenkoning' Jozef had verkozen om datzelfde volk te redden van de hongersnood.

Of probeer je eens voor te stellen hoe God Daniël koos om zijn vertegenwoordiger te worden in het machtige Babylonische rijk. En wat dacht je van de eenvoudige herder David die de belangrijkste koning van het Oude Testament werd?

Het is heel opmerkelijk welke mensen God uitkiest om een rol te vervullen in Zijn Koninkrijk. Want om je voorstellingsvermogen nog maar even verder te tarten: kun jij je voorstellen dat uitgerekend jij geroepen werd om een heilige te zijn door Jezus te volgen? Dat juist jij het bent waarvoor God alles over had om jou zijn kind te kunnen noemen?

Daar snap je toch helemaal niets van! En misschien moet dat wel zo blijven. Zodat je vol verwondering en bewondering God kunt aanbidden en Hem kunt danken voor al die gewone doorsnee mensen, mensen zoals jij en ik, die Hij van binnenuit verandert om zijn getuige te kunnen zijn.

Gebed

Heer, dank U voor het wonder dat U hele gewone mensen, mensen zoals ik, uitkiest om uw volgeling te zijn.

Geraakt en geroepen

Doodgewone mensen, aanvaard en gedragen door een grote God

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. ([Romeinen 8:15-16](#))

Jaren geleden reed ik van Hoofddorp naar Nieuw Vennep en zag in de verte De Meerkerk. Kort daarvoor had ik daar een van mijn eerste bijzondere avonden meegemaakt. 'Daar raakte de hemel de aarde', dacht ik toen ik de gebouwen zag. Ik dacht het met een groot uitroepteken, zo bijzonder had ik ervaren dat de Schepper van hemel en aarde in Hoofddorp 'aanwezig' was, in een omgebouwde boerenshuur. Want als we zeggen dat de hemel de aarde raakt, dan zit daar niets minder achter dan dit: Het is God Zelf die hier (of óók hier of zelfs hier) mensenharten aanraakt. Of dat nou op een mooie plek is of niet, en met veel mensen erbij of juist met weinig of alleen.

Paulus werd geraakt door een soort lichtflits uit de hemel en met een reden! Een roep van God om Paulus' bekering en meer nog, om vanuit die bekering mensen tot God te brengen. Paulus is een prachtvoorbeeld van hoe God mensen compleet kan veranderen. Want waar Paulus onderweg was om mensen op te pakken en mee te nemen, was het God die hem oppakte en meenam. God maakte hem blind, hij werd van anderen afhankelijk terwijl nog even daarvoor hij de grote man was waarvan anderen afhankelijk waren. Het Evangelie is de omgekeerde wereld, ofwel: God draait het wereldse om.

Bij Paulus werd Ananias ingeschakeld. Waarom? God had toch ook een engel kunnen sturen? Succes verzekerd, zou je denken. Waarom dan toch Ananias? Zou dat niet zijn omdat ook hij – net als alle volgelingen van Jezus – wel een zetje in de goede richting kon gebruiken? En met hem de anderen die ook Saulus vreesden. God schakelt mensen in om op Jezus en Zijn verlossing te wijzen, het gaat al 2000 jaar zo. Volgens mij gebruikt God vaak heel gewone mensen die door hun gehoorzaamheid aan God bijzonder werden of worden. Die door hun getuigenis mensen op de Weg, de Waarheid en het Leven wijzen. Waardoor zij geraakt en geroepen kunnen worden en ... kind van God...!

Dertig jaar geleden ontmoette ik na een kerkdienst in Haarlem een vrouw die zo enthousiast en aanstekelijk over haar geloof vertelde en hoe zij God in haar leven betrok en ervoer, dat ik een heel ander idee van Gods nabijheid en betrokkenheid kreeg. Ik ontmoette in De Meerkerk meer mensen die vertelden over hun leven leggen in Gods hand. Er ging een nieuwe wereld voor me open, Gods wereld. En wat vind je van deze: ik ken een evangelist die *altijd* over Jezus spreekt en die Jezus' naam met een vlag op zijn auto in het groot als Redder laat zien. Er zijn mensen die dan, tik-tik-tik, op hun voorhoofd wijzen. Dan glimlacht hij en zegt zachtjes: "Dank U, Heer, ze hebben het gezien! Wilt U de naprediker zijn?"

Heer, dank U voor alle mensen die mij hebben geholpen op de Weg van Jezus te gaan. En vooral dank aan Jezus Zelf, Uw Woord. Want wat is het leven anders als je mag weten dat we, door het geloof, kind van U, de Schepper van hemel en aarde, zijn geworden. Mag ook onze omgeving worden geraakt en geroepen.

zaterdag 16 maart 2024

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in deel 9 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 9:1-19](#) (NBV21), titel: Geraakt en geroepen.

Geraakt en geroepen, die titel komt uit ons Missie Statement, waar staat: We zijn een gemeenschap van mensen die **geraakt** zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons **geroepen** Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

In [Handelingen 2](#) lezen we over Petrus' Pinksterpreek en wat dat teweegbracht. Velen lieten zich dopen en 3000 mensen werden aan de gemeente toegevoegd. De gemeente en haar gelovigen kwamen bij de omstanders in de gunst te staan en de Here voegde vanuit die groep dagelijks toe aan de kring die behouden werden.

Hoe mooi om te zien hoe Gods Geest onder de omstanders aan de slag gaat. We zien dat ook terug bij Paulus en Ananias in [Handelingen 9](#), en vorige keer in [Handelingen 8](#) bij de Ethiopiër en Filippus. Gods Geest is op diverse sporen bezig om op het juiste moment de gelegenheden tot stand te brengen. En over Paulus gesproken: hij was bij de stenigingsdood van Stefanus en hoorde hoe Stefanus aan God om vergeving vroeg voor wie zijn dood wilden. Dat zal hem niet onberoerd gelaten hebben en hoe zal dat ook meegewerkt hebben bij zijn uiteindelijke bekering en daarna.

Allemaal voorbeelden die zijn weerslag hebben in het visie-deel van onze Statuten, waar staat: *Door het gadeslaan van Gods volk, het horen van Gods Woord en het werk van Gods Geest komen mensen tot geloof.*

Als Saulus op weg is om de christenen op te halen om hen in Jeruzalem verder te vervolgen, hoort hij opeens Jezus' roepstem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolg jij **Mij**." Jezus vereenzelvigd zich met de gemeente, zoets als: Wie aan Mijn volgelingen komt, komt aan Mij! Dat zien we later ook terug als Paulus – dezelfde man die toen Saulus heette en christenen vervolgde – de gemeente omschrijft als Jezus' lichaam, waar alle leden samen – met hun getuigenis – een welsluitend geheel vormen. Of zoals Petrus over hen spreekt als 'levende stenen', uitverkoren en geroepen om mee te bouwen aan Gods tempel.

In zijn boek 'De Leer van de Heilige Geest' (1964) schreef Prof. H. Berkhof n.a.v. van Paulus' bekering dat de Bijbel niet zozeer bekeringen kent, maar roepingen. Met andere woorden: je kunt niet vrijblijvend geraakt zijn door Jezus' liefde, zonder je geroepen te weten! Uitverkoren en geroepen!

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 10 maart 2024 op de website.

Morgen, 17 maart, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 10:1-43](#), titel: God maakt geen onderscheid.

De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids en de jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 15 maart.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.