

PREEK DOOR DE WEEK

God maakt geen onderscheid

[Handelingen 10:1-43](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

19de jaargang, nr. 11 week 12
18 maart – 23 maart 2024

God maakt geen onderscheid

Grenzeloos goed nieuws

Hij zei tegen hen: 'U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.' ([Handelingen 10:28](#))

God beloofde Abram: *'In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden'* ([Genesis 22:18](#)). Eeuwenlang bleef dit toekomstmuziek. Met Jezus' komst wordt die muziek hoorbaar. Hij richtte zich specifiek op het joodse volk, maar soms lezen we dat niet-joden met Jezus in contact kwamen.

De roem van Jezus verspreidde zich snel en de farizeeën maakten zich grote zorgen. Hun tegenacties maakten Jezus' faam alleen maar groter: *'Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.'* Direct na deze verzuchting lezen we in [Johannes 12](#) dat twee discipelen, Filippus en Andreas, bij Jezus kwamen melden dat een aantal Grieken Hem wilden ontmoeten.

Zo op het oog negeert Jezus dit verzoek. Hij spreekt over zijn naderende dood en gebruikt het beeld van een korrel graan die eerst moest sterven om veel vrucht te kunnen dragen. Jezus liet zich niet meer afleiden, Hij moest eerst de weg van het kruis gaan.

Ging dit steeds zo? Nee, er zijn uitzonderingen.

In [Markus 7](#) zegt een Syro-Fenicische vrouw stoutmoedig dat de honden toch ook mogen eten van de broodkruimels die van tafel vallen. Jezus willigt haar verzoek in en bevrijdt haar dochter.

In [Matteüs 8](#) vraagt een Romeinse centurio aan Jezus: *'Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen'*. Jezus prees het vertrouwen van deze Romein: *'Ik zeg jullie: zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden!'*

Tegen de Samaritaanse vrouw bij de waterput zegt Jezus in [Johannes 4](#) dat Hij de Messias is en dat de redding uit de joden komt. Geen misverstand daarover. Vervolgens zegt Hij ook: *'Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid.'* Nu horen we de muziek luid en duidelijk!

Petrus moet als joodse gelovige tot het inzicht komen dat het Evangelie Goed Nieuws voor iedereen is. De deur stond nu wagenwijd open, het Evangelie bleek grenzeloos goed nieuws.

Gebed

Heer, stiekem hebben we misschien toch nog een lijstje met mensen die wij uitsluiten van het Evangelie. Laat ons niet oordelen maar uw heilsboodschap onbegrensd delen.

God maakt geen onderscheid

Gods zorgvuldige voorbereiding

Cornelius krijgt een visioen dat hij een paar van zijn mannen naar Joppe moet sturen. De afstand tussen Caesarea en Joppe (het huidige Jaffa) is ongeveer 60 kilometer. Dat is bepaald niet naast de deur. In die tijd was het een dagreis en Cornelius had ook kunnen denken: 'Dat vind ik te ver, daar begin ik niet aan'. Maar Cornelius kiest ervoor om te luisteren en te gehoorzamen. Er staat in [Handelingen 10:2](#): *Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God.*

Het lijkt me dat het wel even schrikken is voor Cornelius wanneer er een engel naast hem staat, maar hij gelooft! En het feit dat zijn huisgenoten God ook vereren, maakt dat zijn personeel het niet gek vindt om met deze boodschap een dag te reizen naar iemand die ze niet kennen. Puur en alleen omdat Cornelius een visioen had.

Dit is geen toevallige gebeurtenis. Cornelius is met zorg uitgekozen door God, net zoals hij eenieder van ons met zorg uitkiest om zijn plan te verwezenlijken. Er rust een taak op ons allemaal. Wat kun je daarvoor doen? En hoe weet je dan welk plan God met jou heeft? Laten we een voorbeeld nemen aan Cornelius, wat deed hij? Hij gaf rijkelijk aalmoezen en bad veelvuldig tot God. En hij nam iedereen die bij zijn huishouden hoorde daarin mee.

Ik wil terugblikken op de Bergrede waarin zo overduidelijk staat wat deze centurio, Cornelius, in praktijk bracht.

[Matteüs 6:2-6](#): *'Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals huichelaars doen in de synagoge en op straat om door mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dat niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.*

[Matteüs 6:21](#): *'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.'*

Gebed

Heer, dank U dat u geen onderscheid maakt, maar dat U kijkt naar ons hart.

God maakt geen onderscheid

Gods plan

Here, ik zal uw naam eren en prijzen, want U bent mijn God, U doet zulke wonderbaarlijke dingen! U hebt uw plannen lang geleden vastgesteld en nu hebt U ze uitgevoerd, precies zoals U Zich had voorgenomen. ([Jesaja 25:1](#), Het Boek)

God heeft een plan met de wereld. Een plan niet alleen voor de Joden maar voor alle volken. Een plan niet alleen voor jou of de mensen in jouw omgeving maar voor de hele wereld. Een mooi voorbeeld hiervan hoorden we afgelopen zondag in de preek over de gebeurtenissen in [Handelingen 10](#). In een visioen openbaart God aan Petrus dat het Evangelie ook aan de andere volken moet worden gepredikt. In de zendingsopdracht had Jezus dit eerder al tegen zijn leerlingen gezegd, we lezen het in [Matteüs 28:19](#):
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Alle volken. Daarvoor moest een barrière van taal en cultuur worden doorbroken en dat was nog niet zo eenvoudig. Met dat visioen en door de Heilige Geest neemt God elke twijfel bij Petrus weg. Zo kan het Evangelie uiteindelijk de hele wereld bereiken. Precies zoals God in zijn plan had vastgesteld.

Als God een plan met de wereld heeft, zou Hij dan ook een plan met jou hebben? Denk je er weleens over na of dingen toeval zijn of dat ze deel uitmaken van Gods plan voor jou? Een voorbeeld uit mijn leven. Ik ben niet met het geloof opgegroeid. Op school raakte ik bevriend met iemand die mij later het Evangelie heeft uitgelegd. Toeval of Gods plan? Ik kwam tot geloof en werd later deel van De Meerkerk. Nog steeds vraag ik me weleens af in hoeverre dit nu toeval was of onderdeel van Gods plan.

In de Psalmen leren we veel over Gods persoonlijke leiding in ons leven:

Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. ([Psalm 73:23-24a](#))

En ook in het Nieuwe Testament lezen we over Gods persoonlijke plan met ons:

Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. ([Romeinen 8:28](#), Het Boek)

Ik geloof dat God een plan heeft met ieder van ons persoonlijk. Ook met jou. Dat plan staat niet op zich maar is onderdeel van het grote plan dat God met de wereld heeft.

Gebed

Heer, dank U voor het plan met de wereld en voor het plan met mijn leven. Help me om dicht bij U te leven zodat ik uw leiding mag ontdekken.

God maakt geen onderscheid

Geen onderscheid

Vroeger was u Gods volk niet, nu wel; vroeger heeft God u zijn barmhartigheid onthouden, nu heeft Hij u zijn barmhartigheid getoond. ([1 Petrus 2:10](#), GNB)

In [Genesis 12](#) lezen we dat God Abraham roept en hem naar Kanaän laat reizen. Daar zegt God tegen Abraham dat dit land voor zijn nakomelingen bestemd is. Vele honderden jaren later bevrijdt God het Joodse volk uit Egypte en sluit met hen een verbond op de berg Sinaï. Daarna komt het volk - na veertig jaar zwerven in de woestijn - aan in het beloofde land.

Een van de opdrachten aan het volk is om zich afzijdig van andere volken te houden en zich niet met hen te vermengen. Dit is allemaal onderdeel van Gods masterplan om op een dag redding aan te bieden aan alle mensen. Hij had immers in [Genesis 22:18](#) (HSV) al aan Abraham beloofd: *'En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.'* Het woord 'Nageslacht' staat in de Herziene Statenvertaling met een hoofdletter N omdat dit heenwijst naar de komst van Jezus.

Tot die komst blijft die opdracht dus intact. Maar dan zegt Jezus vlak voor zijn hemelvaart: *'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.'* Het goede nieuws is dus voor iedereen bestemd!

Het duurt echter nog wel even voordat deze opdracht echt tot zijn leerlingen doordringt. Zowel Petrus als de Romeinse hoofdman Cornelius krijgen een visioen waardoor bij Petrus eindelijk het kwartje valt. Daarom zegt hij in [Handelingen 10:34](#) tegen de Romeinse hoofdman Cornelius: *'Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt.'*

Daarom kan Paulus in [Galaten 3:28-29](#) schrijven: *'Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.'*

Als God geen onderscheid maakt, moeten wij dat ook niet doen. Laten we met Gods ogen kijken naar de mensen om ons heen en iedereen behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden.

Gebed

Heer, help ons om in uw voetsporen te treden en iedereen om ons heen, zonder aanzien des persoons, lief te hebben met de liefde die U in ons hart hebt uitgestort. En help ons te getuigen van uw liefde zodat nog veel meer mensen U zullen leren kennen.

God maakt geen onderscheid

Opdat iedere knie zich zal buigen...

We lezen [Handelingen 10:34-36](#) en [43](#). Petrus zei: “Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van **alle** mensen.” (...) “Van Hem getuigen alle profeten dat **iedereen** die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.”

God trekt zich het lot aan van iedereen, en alle profeten getuigen dat iedereen die in Jezus gelooft vergeving van zonden krijgt, ja, zich gered mag weten. Het is mij in De Meerkerk met de paplepel ingegoten. Ik zal het nooit meer zal vergeten. Aan mij de taak om - met Handelingen 10 in hoofd en hart – Hem te vereren en rechtvaardig te handelen. Wetende dat dat me niet altijd goed afgaat, maar ook wetende dat ook dat iets is waarvoor Jezus aan het kruis zijn leven gaf. In de Veertigdagentijd kunnen we ons daar extra bewust van worden, èn nederig, èn schuldbewust, èn blij.

Er zijn veel bijbelteksten die spreken over Gods genade voor iedereen die - kort gezegd - in Hem gelooft. Zo zegt Paulus tegen Titus, een van zijn geloofskinderen: ‘*Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.*’ Dat zijn teksten waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Want we kunnen dat ‘alle mensen’ betrekken op onszelf in de zin van ‘dus ik ook’. En dat is inderdaad zo, maar ‘alle mensen’ betekent natuurlijk ook precies wat er staat: ALLE mensen. Petrus werd daar voor het eerst bewust van nadat hij van God een visioen kreeg en daar met de niet-jood Cornelius over sprak. Lees [Handelingen 10:30-36](#) maar eens, God maakte het Petrus op een heel bijzondere manier heel duidelijk.

Voor Petrus was het erg moeilijk om de oude gedachten achter zich te laten. Zou het daarom zijn dat de Heilige Geest een ontmoeting met Cornelius regelde? Een man uit een ander volk (dat moest, want daar ging het om), maar wel ‘een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat...’ Ja, iemand die openstaat voor God en Zijn wil, die zou ik ook wel over Jezus willen vertellen of naar de Alpha Cursus willen sturen. Toch? Maar ja, dan denk ik eraan dat God *iedereen* op het oog heeft... Ik kan me niet voorstellen dat God later zal zeggen: ‘Ik zei wel ‘allen’, maar die en die hoorden daar natuurlijk niet bij.’ Nee, Jezus stierf voor alle mensen, Zijn aanbod om door Hem gered te kunnen worden, is niet alleen voor mensen van goede naam en faam, eigen volk en mensen als Cornelius. Tot op zijn laatste dag stond Jezus open om alle mensen deel te laten worden van Zijn redding. De misdadiger naast Hem had geen goede naam of faam of nog iets in te brengen, maar Jezus opende ook voor Hem de weg naar de Vader.

Joop Strietman zei het zo mooi: God bewoog hemel en aarde om de gelovige Jood Petrus bij de vrome niet-Jood Cornelius in huis te brengen, om hem over Jezus’ liefde te vertellen. Zullen wij bidden om – net als Petrus – mee te bewegen waar God dat wil?

Heer, dat wij toch steeds open zullen staan voor het werk dat U bereidt. Opdat eenieder kan komen tot het grote doel, namelijk dat iedere knie zich zal buigen en elke tong zal belijden: U bent Heer. Ónze Heer, maar ook áller Heer. Amen.

zaterdag 23 maart 2024

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman in deel 10 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn.' Bijbeltekst: [Handelingen 10:1-43](#) (NBV21), titel: God maakt geen onderscheid.

Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijik beschouwen. Woorden uit een visioen dat Petrus 'van boven' te zien kreeg. Terwijl hij nog nadacht wat dit te betekenen had, kwam de toepassing al om de hoek aangelopen: drie mannen die naar hem op zoek waren in opdracht van een Romeinse (niet-joodse, dus 'heidense') centurion die van een engel te horen had gekregen naar Petrus te gaan om naar hem te luisteren. Terwijl joden niet met heidenen omgingen.

Petrus was de eerste die als Jood over Jezus vertelde, aan mensen die geen Joden waren. Daarmee beschrijft Handelingen 10 een enorme mijlpaal in de geschiedenis van de kerk. Dit was een enorme zaak! Daarom gebeurt er ook zoveel om dit voor elkaar te krijgen. Vanaf de start is duidelijk dat God hier achter zit. Hij wilde dat dit zou gebeuren. De immense scheidsmuur tussen Jood en niet-Jood moest wat Hem betreft geslecht worden. Petrus en de andere apostelen zaten nog in een leerproces. De eerste zin van de aller-eerste evangelisatiepreek van een Joodse evangelist voor een publiek dat uit niet-Joden bestond, is: *"Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen."* Wat een woorden, wat een geweldige onthulling in het licht van de gigantische muur die er altijd was geweest tussen Joden en niet-Joden. Voor God is elk mens gelijk aan waarde en maakt het helemaal niet uit in welk nestje je bent geboren. Dat is gewoon irrelevant!

Maar ook dit geldt: Voor God is elk mens niet alleen gelijkwaardig, maar ook van onschatbare waarde! Zo waardevol dat Jezus voor de mensheid heeft geleden en is gestorven. *"Wat baat het een mens, als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel"*, zei Jezus al. Die waarde, daar kan de hele wereld met al haar goud en rijkdom niet tegenop. Dat is wat Jezus leerde! Dat is de boodschap van het Evangelie, dat ons zo kostbaar is. God bewoog hemel en aarde om de gelovige Jood Petrus bij de vrome niet-Jood Cornelius in huis te brengen, om hem over Zijn liefde in Jezus te vertellen.

Hoe beweegt God ons? Hoe gaan wij om met mensen die in eerste instantie anders lijken, niet gemakkelijk in ons straatje passen? Zou God ons en de anderen – net als bij Petrus en Cornelius – tegelijkertijd op het oog hebben en willen bewegen om dicht(er) bij Hem te komen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 17 maart 2024 op de website.

Morgen, 24 maart, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 11:19-30](#) en [13:1-3](#), titel: De kracht van bemoediging. De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de jongeren van **X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**. Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 22 maart. De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang..... En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.