

PREEK DOOR DE WEEK

De kracht van bemoediging

[Handelingen 11:19-30](#) en [13:1-3](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

De kracht van bemoediging

Hoe vind ik mijn bestemming of roeping?

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tot hen... ([Handelingen 13:2](#))

Heb je je bestemming gevonden? Je perfecte opleiding of baan, je droom verwezenlijkt, zekerheid voor de toekomst? Zo niet, wij helpen je wel, zeggen de coaches, opleidingsinstituten e.a. Allemaal voor jou, puur individueel gericht, dat is de trend in onze maatschappij. Maar in de kerk kan deze individualistische trend ook doordringen. Hoe reageer je als men je vraagt voor bijvoorbeeld de crèche of het Serviceteam? Zeg je dan zoiets als: 'ik moet er eerst nog voor bidden' of 'ik weet niet of het mijn gave is' en 'het moet wel bij mij passen.' Let op: wel allemaal goede dingen natuurlijk, maar verschuilen we ons er niet achter i.p.v. bereidheid te tonen, gewillig om ons in te zetten? Zijn we niet vaak te veel aan het zoeken naar: wat is het plan van God voor **mij**? Zo wordt roeping erg persoonlijk gemaakt. Maar er is ook iets gemeenschappelijks. Het gaat tenslotte niet om óns plan maar Góds plan. Misschien moeten we wat minder bezig zijn met wat 'Zijn plan voor mij' is, maar zien wat Gods plan is voor zijn kerk.

Laten we eens kijken naar een Bijbels voorbeeld. In Handelingen 13 lezen we dat de gemeente bij elkaar kwam om te vasten en te bidden, en er staat: *'de Heilige Geest wees Barnabas en Saulus aan voor een nieuwe taak.'* Er staat niet dat Barnabas of Saulus op zoek waren naar Gods plan voor hun leven, maar God wees ze aan voor zijn taak. (Handelingen 13:2-3) Ze waren aan het bidden, en kennelijk gebeurt er wat als we bidden, luisteren naar God. Hij doet een gezamenlijk appèl op de gemeente in het gebedsuur, met als uitwerking: .. zend deze twee mannen. God staat aan het roer, Hij leidt, ook in het gebedsuur, de gemeente. Het was Zijn plan om de apostelen te sturen, Hij kiest mensen die beschikbaar zijn voor die taak. Wij kiezen niet, nee, de Heilige Geest kiest en vraagt om onze bereidheid en beschikbaarheid. Roeping overstijgt onze plannen en programma's en het kan ook verstoring en ontregelend voelen.

Het enige wat van deze mannen gevraagd werd, is dat ze vol van de Geest waren. Van Barnabas weten we dat hij zich beschikbaar stelde en er staat van hem: *hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest.* ([Handelingen 11:24](#))

Dat is eigenlijk de eerste vraag: leven we in volle overgave aan God, en zijn we beschikbaar voor zijn plan? God zelf gaat met je mee en maakt je ook bekwaam voor je taak.

Tot je bestemming komen is geen individuele weg, God roept vaak ook door anderen in de gemeente. Waartoe roept God jou in de gemeente op? Je zult zien: in de gehoorzaamheid ligt je vreugde.

Gebod

Heer, laat mij Uw plan zien en hoe ik mij daarvoor kan inzetten.

De kracht van bemoediging

Een belofte van God

Bij het lezen van de titel van de preek (De kracht van bemoediging) moest ik denken aan Mozes en Jozua. God had het volk Israël, onder Mozes' leiding, uit Egypte bevrijd en het volk was aangekomen in de woestijn, op weg naar het Beloofde Land. Mozes houdt in Deuteronomium 31 een soort afscheidsspeech en introduceert zijn opvolger Jozua als degene die het volk het Beloofde land binnen zal leiden. In de eerste verzen van Deuteronomium 31 lezen we verschillende verzen met concrete, bemoedigende en beloftevolle woorden van Mozes gericht tot Jozua en het volk.

[Deuteronomium 31:6](#) (Woorden van Mozes aan het volk)

“Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.”

[Deuteronomium 31:8](#) (Woorden van Mozes aan Jozua)

“De Heer zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.”

Mozes spreekt bemoedigende woorden, die een belofte van God bevatten: de belofte dat God bij je is, je niet verlaat en zelfs voor je uitgaat. Daardoor hoef je niet bang te zijn, maar mag je je laten bemoedigen.

Zo heeft deze belofte het volk Israël en Jozua bemoedigd en hebben ze elkaar later wellicht nog herinnerd aan die belofte van God in tijden van twijfel, vragen of moeilijkheden. En die belofte heeft nog steeds kracht. Wij mogen elkaar als christenen bemoedigen met de belofte dat God bij ons is en dat God ook jouw en mijn Heer en Verlosser wil zijn en aanwezig wil zijn in jouw en mijn persoonlijke leven. Als je die belofte deelt met anderen – misschien wel met niet-gelovigen – dan is misschien wel de grootste bemoediging die je kunt horen, dit: God is bij je.

Als we als broeders en zusters bij elkaar merken of zien dat we twijfelen, veel vragen hebben of door een moeilijke periode gaan, laten we elkaar dan bemoedigen met de belofte van Gods aanwezigheid in ons leven.

Gebed

Heer, dank U voor Uw belofte dat U bij ons bent.

De kracht van bemoediging

Begin gewoon

Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. ([Efeziërs 4:29](#))

Mooie en bemoedigende les zondag over Barnabas en de Heilige Geest. Wij hoeven de wereld niet te veroveren voor God, dat is onbegonnen werk, maar we mogen meegaan, volgen, ons laten leiden door Zijn Geest. We spraken over de kracht van bemoediging. Barnabas was daar een schoolvoorbeeld van. Hij was *'een voortreffelijk en diepgelovig man, vervuld van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.'* Dat is goed nieuws. Maar het hing niet af van Barnabas. Want even daarvoor staat dat toen Hij in Antiochië kwam (waar dit zich afspeelde) *'hij zag wat God in Zijn goedgunstigheid had bewerkt. Hij verheugde zich en spoorde iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer.'* Barnabas werd bemoedigd door wat God deed en daarmee bemoedigde hij weer anderen.

Als we in Handelingen lezen over de krachtige werking van de Heilige Geest en Zijn spreken daarin, kunnen we geneigd zijn te denken dat we zijn stem moeten horen om te weten wat Hij graag van ons ziet. Maar we kunnen net zo goed op Gods wil gewezen worden door een bemoediging van iemand of een droom of een plotseling inzicht waardoor iets wat je al 100 keer las of zag een diepere betekenis krijgt. Laat het maar aan Gods creativiteit over om te beslissen hoe Hij ons bereiken wil.

Het boek Handelingen laat zien dat 'bemoedigen' een grote kracht is. Een bezoekje, een belletje, kaartje of werkje, even laten zien dat je er voor iemand bent. Ook woorden kunnen van groot belang zijn, want, zo zegt [Spreuken 18:21](#): *'Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.'* Woorden kunnen mensen neersabelen, maar dat is - als je achteraf nadenkt - ook voor jezelf niet echt bemoedigend. Maar hoe goed zal het zijn als wij iedere dag bij onze daden en woorden ons laten leiden door de vrucht van de Geest: *liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing*. Wat kan dat veel teweegbrengen aan mensen die hoop en bemoediging nodig hebben, ja, God nodig hebben.

Ik begon met: Wij hoeven niet de hele wereld te overwinnen maar mogen meedoen. Als je bemoedigend bezig bent, wil ik je bedanken dat je met velen meedoet aan de verwerkelijking van Gods plan. Vraag je je af wat te doen en waar te beginnen?, dan wil ik je aanmoedigen met: Begin gewoon. Bij die woorden kun je de klemtoon leggen op *Begín* gewoon maar ook – en dat sprak mij deze week plotseling erg aan – Begin *gewóón*. Begin gewoon, klein, maar bewust in je daad en woord en met gebed om leiding en kracht of moed, en oog voor de mogelijkheden.

Neem vandaag eens tijd om te overdenken waardoor jij in je geloofsleven bemoedigd bent en wordt en hoe jij weer anderen bemoedigt. Waarin vind je de grootste vreugde: bemoedigen of bemoedigd worden? Waarom?

Here God, dank dat U in onze pogingen om mee te doen, leidend en sturend wil zijn. Help ons open te staan voor alles wat U ons hierin wilt meegeven, voor onszelf en anderen.

De kracht van bemoediging

Redder

Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe." ([Matteus 25:34-36](#))

Als de discipelen aan Jezus vragen hoe het zal zijn als Hij terugkomt op aarde, antwoordt Jezus in gelijkenissen. Jezus vertelt dat Hij terugkomt als een koning en het volk in twee groepen zal delen. Tegen de groep die het juiste heeft gedaan, spreekt Hij de woorden uit het Bijbelgedeelte van vandaag.

Schiet jij bij het lezen van deze woorden ook het liefst meteen in de actie-modus? Deze woorden van Jezus zijn super praktisch en klinken toch echt als een duidelijke opdracht. Ik mag me bekommeren om mijn naasten, iets betekenen voor hen die het minder hebben. Ook de huidige prekenserie over 'Jullie zullen mijn getuigen zijn...' sluit hier volgens mij prima bij aan.

Ik denk echter dat het niet de bedoeling is dat we meteen tot actie overgaan. Begrijp me niet verkeerd. Talloze organisaties roepen ons, terecht, op om iets te doen aan de verbijsterende hoeveelheid ongerechtigheid op deze aarde. Jezus spreekt juist óns als zijn volgelingen aan om om te zien naar hen die honger of dorst hebben of vreemdeling zijn en bij ons een goed heenkomen zoeken. Echter, eventuele actie doe je nooit alleen maar altijd samen met Hem.

Kijk maar naar de apostelen in de schriftlezing van afgelopen zondag. Ondanks hun overduidelijke opdracht om Jezus' naam te verkondigen, zochten zij eerst duidelijkheid bij God door te vasten en te bidden. Waar het hier in essentie om gaat is dat je eerst Gods aangezicht zoekt, contact met Hem, aansluiting met de Heilige Geest voordat je tot actie over gaat.

Het is het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus die ervoor zorgt dat jij en ik gebruikt worden om het Evangelie te verkondigen, op te staan tegen ongerechtigheid of in de bres te springen voor onze naasten. Hij beloofde daartoe een Helper, de Heilige Geest, want zonder Hem kun je immers niets doen.

Heer, hoedt mij ervoor om zelf een redder te worden. Want niet ik maar U bent de Redder van deze wereld!

De kracht van bemoediging

Van Aanwezigheid naar Afwezigheid

Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: “Eloï, Eloï, lema sabachtani?”, wat in onze taal betekent: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (...)

Nadat Jezus luid geroepen had, blies Hij de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. ([Markus 15:34,37,38](#))

Als dit echt gebeurd is, zou je verwachten dat er ook buiten de Bijbel vermeld wordt dat er iets opmerkelijks gebeurde in de tempel rond het tijdstip van Jezus' dood. En dat is ook zo, al gaat het daarbij niet over het voorhangsel.

De Talmoed, de geschriften waarin rabbijnen hun commentaren noteerden, melden dat er 40 jaar voor de verwoesting van de tempel (voorzegd door Jezus, uitgevoerd door Romeinen onder keizer Titus in het jaar 70) zeer opmerkelijke dingen gebeurden. Dat alles moet zich dus hebben afgespeeld rond de kruisiging.

Hoe je ook over het Messiasschap van Jezus denkt, het is belangwekkend dat sinds de vernietiging van de tempel een einde is gekomen aan eeuwenlange instellingen en tradities. En het is bijzonder hoe uit de Talmoed blijkt dat 40 jaar voor de vernietiging van de tempel er tekenen waren die erop duiden dat de offers in de tempel niet meer werden aanvaard. Google op “Yoma 39b” om hier meer over te lezen.

Het lot waarmee bepaald werd welke zondebok op Grote Verzoendag ‘voor de HEER’ geofferd moest worden, en welke bok de woestijn in zou worden gezonden ‘voor Azazel’, had steeds dezelfde uitkomst: nooit kwam het lot ‘voor de HEER’ in de rechterhand terecht. Het lot in de rechterhand werd uitgelegd als een teken dat God het offer had geaccepteerd – en dat bleek dus veertig jaar lang achtereenvolgens *niet* te gebeuren. Statistisch gezien is die kans vrijwel nul.

De westelijke lamp, de lamp die 's nachts moest blijven branden om de andere lampen aan te kunnen steken, bleef niet de gehele nacht meer branden.

De deuren van het Heilige der heiligen gingen spontaan open en het scharlaken koord dat aan de tempeldeur was gebonden en dat van kleur zou moeten veranderen (van rood naar wit), bleef rood.

De Aanwezigheid van God ([shekinah](#)) werd kennelijk gemist. Plaatsvervangende offers werden niet langer geaccepteerd, het licht was gedoofd. Deze tekenen vonden plaats in de periode vóór de vernietiging van de tempel. En sinds wanneer werden de offers kennelijk niet meer door God geaccepteerd? Sinds 40 jaar voor het jaar 70... Opmerkelijk op z'n minst.

Gebed

Heer, we geloven U op uw woord. Het is volbracht! Dank U, Heer Jezus, voor uw offer.

zaterdag 30 maart 2024

De zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen wordt wel 'Stille zaterdag' genoemd. Veel kerkklokken in het land luiden deze dag niet. Geen vrolijke maar ook geen stemmige geluiden in de omgeving van de kerk. Stilte want 'gisteren' hebben 'ze' Jezus bespot, gemarteld, aan een kruis gehangen en gedood. Alles waar op gehoopt werd, werd wreed de bodem ingeslagen. Over en uit, zo leek het.

Stille zaterdag... een dag om diep bewust te zijn of te worden van een leven met of zonder Jezus. Een leven tussen dood en leven, nieuw leven. Jezus had er regelmatig over gesproken, maar de leerlingen hadden op die bewuste dag geen idee van Zijn opstanding. Ze hadden met hun Rabbi, hun Meester, in drie jaar tijd enorm veel meegemaakt, zich verwonderd over Zijn wijsheid, liefde en kracht, Zijn tekenen en wonderen. Al hun verwachtingen over Zijn komende koningschap... in één verschrikkelijke dag wèg.

Hoe voelen wij ons als we niet meteen overstappen naar de bevrijdende boodschap van Pasen, maar sec kijken naar wat er gebeurde met en rond Jezus op die Goede, inktzwarte Vrijdag?

Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben, na zijn verloochening en het zien van Jezus aan het kruis? En wat zou er door Maria, Zijn moeder, heengegaan zijn? En Johannes die Hem zo liefhad?

Ooit vastte koning David in de hoop dat God zijn zieke zoontje in leven zou houden. Toen het kind toch overleed, stopte David er mee. ([2 Samuël 12:20-23](#)) Het leek allemaal geen zin meer te hebben. Zouden de Emmaüsgangers (in [Lukas 24](#)) zich ook niet zo gevoeld hebben? Totdat... Jezus bij hen langsij kwam en voor hen de Schriften ontsloot. Wat een bemoediging om Jezus te ontmoeten en gewaar te worden dat God alles wat gebeurt in de hand heeft om te komen tot de voltooiing van zijn Schepping.

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 11 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn' over [Handelingen 11-19-30](#) en [Handelingen 13:1-3](#) (NBV21), titel: De kracht van bemoediging. Het gaat over de tijd dat de eerste christenen werden vervolgd en uiteengejaagd, waarmee het Evangelie van Jezus juist verder werd verspreid! In Handelingen zien we constant dat het de Heilige Geest is die de leiding heeft en niet de mens.

En is er – denkend aan Goede Vrijdag, Stille zaterdag en zachtjes al aan Pasen... – een betere bemoediging dan ons met kracht en vertrouwen kunnen vasthouden aan Gods Woord en Zijn beloften? Voor God is niets onmogelijk en niets teveel.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 24 maart 2024 op de website.

Morgen, 31 maart, is het Pasen. Er zijn diensten om **9:00 uur en 11:00 uur.**

(NB. Vannacht begint de **zomertijd** en wordt **de klok een uur vooruitgezet!**)

De jongeren van X-pact hebben deze zondag géén eigen dienst maar zijn van harte welkom in de grote zaal. Bijbellezing: [Handelingen 13:26-39](#), titel: Opgewekt uit de dood. De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**. Voor hun programma's van morgen: zie de Weekinfo van 29 maart. De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.