

PREEK DOOR DE WEEK

PASEN

Opgewekt uit de dood

[Handelingen 13:26-39](#) NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Opgewekt uit de dood

Genade

Ruim zevenhonderd jaar voordat Jezus werd geboren, leefde de profeet Jesaja. In het prachtige bijbelboek dat naar hem genoemd is, lezen we diverse profetieën over het leven en sterven van Jezus.

In [Jesaja 61:1-2](#) lezen we er een van: *‘De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten.’*

Als Jezus eeuwen later in de synagoge van Nazareth is, krijgt hij de boekrol van de profeet Jesaja aangereikt om uit voor te lezen. Vervolgens zoekt Hij heel bewust de passage uit Jesaja 61 op, leest hem voor, geeft de boekrol terug en gaat weer zitten. Dan zegt Hij: *“Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.”* Met dit optreden laat Jezus zien dat Hij de langverwachte Messias is die goed nieuws komt brengen. Hij vervult deze profetie. Maar als je in [Lukas 4:18-19](#) de tekst opzoekt die Jezus voorleest, zul je zien dat Hij de woorden *‘een dag van wraak voor onze God’* niet uitspreekt.

Heeft Hij er overheen gelezen? Of laat Hij deze woorden bewust achterwege? Ik geloof dat Hij deze woorden bewust vermijdt. Hiermee laat Hij nogmaals zien dat Hij niet is gekomen om over de wereld te oordelen maar om de wereld te redden ([Johannes 12:47](#)). Hij brengt voor alle mensen het goede nieuws! Maar hoe zit het dan met die dag van wraak?

Hier krijgen we al een vooruitblik op de gebeurtenissen op Golgotha. Jezus zal als enige die wraak ondergaan zodat die wraak ons bespaart blijft.

Wat een onvoorstelbare genade! Wat een goed nieuws!
Paulus schrijft hierover in [Romeinen 5:8-9](#): *‘Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld.’*

Wat is het geweldig dat Jezus dit allemaal voor ons overhad en dat Hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen zodat wij voor eeuwig en altijd bij Hem mogen horen.

Gebed

Heer, dank U wel voor Pasen. Dank U wel voor uw ultieme overwinning over zonde en dood. Dank U wel dat U gekomen bent om onze relatie met U te herstellen zodat we elke dag met U mogen leven. Dat we nooit zullen vergeten wat een wonder van genade dat is!

dinsdag 2 april 2024

Opgewekt uit de dood

Levende hoop

'Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.' ([1 Petrus 1:3](#))

Een paar weken geleden was ik bij een uitvoering van de Johannes-Passion. Net als in de Matthäus-Passion vertelt dit muzikale werk van Bach het lijdensverhaal van Jezus. Met mij hebben heel veel mensen genoten van de prachtige muziek. Ook mensen die zelf niet geloven worden geraakt door dit verhaal. Dat Jezus als onschuldige moest sterven. En dat Petrus er zoveel spijt van had te hebben ontkend bij Jezus te horen. Waar deze werken van Bach ophouden bij het sterven van Jezus vertelt de Bijbel hoe het verder ging. Jezus stond op uit de dood. En met Petrus is het helemaal goed gekomen. In zijn eerste brief maakt Petrus duidelijk dat er meer is dan het lijden en sterven van Jezus. Jezus is opgestaan uit de dood. En met Hem zijn wij opnieuw geboren. God heeft ons hoop gegeven, levende hoop.

Nu is het 2024, bijna 2000 jaar later. Jezus leeft, maar veel mensen weten Hem niet meer te vinden. Het enige wat ze met Pasen zoeken zijn verstopte paaseitjes. En wij? Weten wij Jezus nog te vinden? We kunnen Hem niet zien zoals de mensen dat 2000 jaar geleden wel konden. Toen de apostel Paulus in Athene was, probeerde hij de mensen duidelijk te maken dat ze op zoek moesten gaan naar God, hij schrijft in [Handelingen 17:27](#): *'Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is.'*

Wat een mooie beeldspraak. Al tastend op zoek gaan naar God. Weten dat Hij niet ver weg is. Ik moet denken aan heel iets anders. Tijdens wandelingen door de natuur hoor je vaak vogels. Sinds kort heb ik op mijn telefoon een app waarmee je kunt zien van welke vogel het geluid afkomstig is. Vaak zie je de vogel niet maar hoor je hem alleen. Dan kijk ik eens goed in de lucht of in de bomen. Wat is het dan leuk om zo'n vogel te ontdekken.

Misschien werkt het ook wel zo met het vinden van Jezus. Probeer vandaag Zijn stem eens te herkennen. Misschien door een tekst in de Bijbel, door de prachtige natuur of door mooie muziek. Misschien door een gedachte of door een bemoedigend woord van iemand. Jezus wil zich laten vinden. Hij is zoveel meer dan een inspirerend persoon. Hij is onze levende hoop. Hij leeft!

Gebed

Opgestane Heer, U bent mijn levende hoop. Uw stem wil ik horen.

Opgewekt uit de dood

Door het dal

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.’ ([1 Petrus 1:3](#) NBV21)

Er kunnen omstandigheden zijn waarin ook je laatste beetje hoop verdampt lijkt; tijden waarin alles tegenzit, en er een donkere wolk boven je bestaan blijft hangen. Er is meestal wel iets om je aan vast te klampen, maar als gelovigen hebben we gelukkig Gods Woord om ons te versterken en bemoedigen. Daarnaast hebben we de Trooster, de Pleitbezorger, de Raadgever en Versterker die van God komt, en die door Jezus zelf is aangekondigd vóór zijn terugkeer naar de Vader: de Heilige Geest.

We koersen als mensen heel vaak op ons gevoel en dat is meestal prima. Je hebt wat levenservaring opgedaan en volgt de weg van je hart. Maar soms laat het gevoel je in de steek en zie je zaken bijvoorbeeld veel somberder dan ze in werkelijkheid zijn. Vooral als je door een diep dal gaat in je leven – er lijkt soms geen einde aan te komen, en de weg omhoog is ook al niet gemakkelijk.

Besef dat je de kracht en de vertroosting van de Heilige Geest mag aanroepen en dat je het Woord kunt gebruiken als een bron van kracht, vrede en vreugde. En die vreugde is niet een soort oppervlakkige blijdschap, maar een innerlijke blijmoedige grondtoon in je leven die de basis mag zijn voor een loflied. Zelfs in de nacht!

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus.’ Spreek die woorden biddend en zingend uit. Ze zullen je helpen om de aandacht te verleggen naar je Maker. De Heilige Geest zal je woorden versterken en voor Gods troon brengen. Jezus Zelf is daar ook als Hogepriester en Pleitbezorger. Die wetenschap zal je hoop geven.

Petrus kende dat geheim en schrijft erover in de tekst die we zojuist lazen. Hij is ook door moeilijke fases gegaan. Hij kende het dal, maar ook de heerlijke bergtop waar je in de Aanwezigheid van de Heer mag vertoeven. Hij wist van de pijn, de schande en ellende van het gruwelijke kruis, maar óók van de jubelende vreugde bij het lege graf van zijn verrezen Heer!

Gebed

Heer, U wilt ons helpen om voorbij lijden en dood te kijken. U geeft ons levende hoop.

Opgewekt uit de dood

Zondag vierden we Pasen, Jezus stond op uit de dood. De grote vijand verslagen. Een feit om ons aan vast te houden. Want waar zouden we zijn zonder Jezus' opstanding? Of: aan wie of wat zouden we overgeleverd zijn als Jezus niet was opgestaan terwijl God door zijn profeten had voorgezegd dat het alles van Jezus' lijden, sterven en opstanding zou gebeuren? *'Dan is uw geloof nutteloos'*, schreef Paulus in 1 Korintiërs 15: 17-20, *'dan bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.'*

Waar zouden we zijn, waar zouden we aan toe zijn en wat betekent Pasen voor ons nu en tot in eeuwigheid? Onze dichter gaf er deze woorden aan in een acrostichon (waarbij de eerste letters van iedere zin de essentie aangeven):

HET WOORD IS WAAR: JEZUS OVERWINNAAR

Het is tijd om inkeer en bezinning te vertolken
Elders op de wereld woeden verharde volken
Toekomst lijkt verloren door oorlog en klimaat
Waar mensen achterlopen – zij weten zich geen raad
Oorlog of vrede, het blijft een kantelpunt
Ook al worden volken het beste gegund
Revolutionair zijn denkbeelden van menig mens
De vrijheid van doen doorbreekt iedere grens
Instituties beheersen het leven van elke dag
Schaamteloos geworden gedachten tot alles mag
Wetteloosheid is een kenmerk van het nieuwe nu
Angst en onzekerheid staan vaker op het menu
Aan wie moet ieder mens verantwoording afleggen?
Roem en eer vergaan – dat kan een schepsel zeggen

Je hebt houvast nodig en liefde om je heen
Een schouder om op uit te huilen – heel alleen
Zou Hij Die alles deed voor mensen in zo'n staat
Uiteindelijk toch zwijgen voor de boze raad?
Schandelijk kwam Zijn leven tot een droevig eind
Onbeschaamd werd lijden aan het kruis verfijnd
Verdrietig stonden vriend en vrouwen stil rondom
Eén kleed mocht niet scheuren – Zijn eigendom
Redding in het graf – dat is waar zondaars voor gaan
Waardevolle noties lijken niet te bestaan
In de godverlaten donkerheid van de doden
Nam de Gekruisigde op Zich alle noden
Na drie dagen wekte de Vader Hem op
Aan Maria verschenen – de eerste stop
Alles wordt anders wanneer ik ervaar:
Rijk gezegend – Jezus is Overwinnaar!

vrijdag 5 april 2024

Opgewekt uit de dood

Jezus kent jouw naam

Paulus begint zijn 'preek' in [Handelingen 13:26](#) met: 'Broeders en zuster, nakomelingen van Abraham en alle anderen die God vereren, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt.' Paulus heeft het hier uiteraard over Jezus' opstanding uit de dood! De meest fenomenale gebeurtenis aller tijden. En hij spreekt ook ons vandaag de dag nog steeds aan.

In [Johannes 20:11-18](#) lezen we:

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 'Waarom huil je?' vroeg Jezus. 'Wie zoek je?' Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 'Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.' Jezus zei tegen haar: 'Maria!' Ze draaide zich om en zei: 'Rabboeni!' (Dat betekent 'meester') 'Houd Me niet vast', zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie God is.' Maria uit Magdela ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

We mogen weten dat Jezus ons bij naam kent. Dat Jezus ook tegen jou en mij onze naam zegt. Net zoals Hij Maria bij haar naam noemt. Als Hij onze naam noemt, dan weten we dat het Jezus is. Maria herkent Jezus ook zodra Hij haar naam noemt. Ook al hebben wij Jezus niet echt gezien, zoals Maria Jezus zag na zijn opstanding.

We kunnen Jezus wel ervaren in ons leven en we mogen ook ervaren dat Jezus onze naam kent. Dat Hij weet wie jij bent en wat er in je omgaat.

Zoals zo mooi beschreven staat in het lied uit Opwekking Kids: 'Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.'

In [Johannes 20:29](#) staat:

Jezus zei tegen hem (Tomas): 'Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

Gebed

Heer, dank U voor Uw Zoon. Dank U dat U ons bij naam kent en dat U weet wat er in ons omgaat.

zaterdag 6 april 2024

Afgelopen zondag vierden we Pasen. Remy Splinter sprak in deel 12 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn' over [Handelingen 13:26-39](#), titel: Opgewekt uit de dood.

27 De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. 29 Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over Hem geschreven staat, haalden ze Hem van het kruishout en legden Hem in een graf. 30 Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood; 38-39 U moet dus weten, volksgenoten, dat het dankzij Hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; ieder die gelooft wordt door Hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes.

De Heer is waarlijk opgestaan! Met deze woorden begroeten we elkaar altijd op de vroege Paasmorgen en benadrukken we dat het gaat om een waargebeurd verhaal! Dat Jezus aan het kruishout stierf en God Hem weer heeft opgewekt uit de dood, is het hart van ons geloof, alles valt of staat met de opstanding van Jezus! Paulus zegt in [1 Korintiërs 15:17-20](#) zelfs dat 'als Christus niet zou zijn opgewekt, ons geloof nutteloos zou zijn, en wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.'

In de Waarheid ontleent de opstanding haar kracht. Niet alleen was alles door God via profeten voorgezegd, maar Paulus en honderden anderen hadden ook een ontmoeting met Jezus na Zijn dood en opstanding. De leerlingen en volgelingen gaven er zelfs hun leven voor. We mogen er zeker van zijn dat Zijn opstanding ook onze toekomst is, want Hij is – als eerste – waarlijk opgestaan! Hoe belangrijk!, ook om ons aan vast te houden in alle omstandigheden van ons leven.

Als je Goede Vrijdag en Pasen kort zou moeten samenvatten, wat zou je dan zeggen?

Wat is voor jou belangrijker als bewijs van de opstanding: de eerder gedane profetieën daarover of de getuigenverklaringen na de opstanding? Waarom?

Jezus is als eerste opgestaan, wie in Hem gelooft zal ook Hem in Zijn opstanding volgen. Is dat iets waar je je ook gedurende je leven bewust van bent? Als je daarover nadenkt, aan welke situaties denk je dan?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 31 maart 2024 op de website.

Morgen, 7 april, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 16:1-5](#), titel: Van generatie op generatie. Tijdens de dienst vieren we het **heilig Avondmaal**.

De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 5 april.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.