

# PREEK DOOR DE WEEK

## Wat is ertegen dat ik gedoopt word?

[Handelingen 8:36](#) (NBG51)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Wat is ertegen dat ik gedoopt word?

We zijn bezig in een preekserie over het boek Handelingen. We zagen onder andere het begin van de eerste gemeente. En wat voor een! Op de eerste Pinksterdag geeft een mensenmenigte zich aan God in de doop, duizenden mensen worden toegevoegd aan de gemeente. Over ledenbevestiging gesproken... Hoe mooi, toen en nu, als mensen zich aansluiten bij de gemeenschap die God tot stand bracht.

Zondag mochten we in De Meerkerk ook getuige zijn van 20 nieuwe dopelingen. Doop, een teken van overgave en een groot Ja aan God. De tekst die daarbij wordt uitgesproken spreekt over: begraven worden (van je eigen 'ik') en opstaan in een nieuw leven.

(Romeinen 6:4) Wat een verandering. Toch gaat dan niet alles opeens anders/beter/groter/gemakkelijker. Soms lijkt er zelfs méér weerstand te komen. Het is net als bij de dood en opstanding van Jezus: Satan is verslagen, maar die lijkt wel harder aan te vallen dan vóór het grote moment. Maar het laatste woord is aan God die overwint. En wij met Hem! Daar mogen we ons aan vasthouden en aan optrekken.

Onze dichter gaf er deze woorden aan:

### Handelingen

De westerse mens is meestal druk  
Het leven biedt veel smaken  
Handelingen voor aards geluk  
Moeten zijn ego raken

Totdat hij toeft op heilige grond  
Het Woord komt hier tot leven  
De Schepper toont zijn vree verbond  
Met liefde die wil geven

Waterdruppels van blijde doop  
Sijpelen nieuw leven binnen  
Opvallend is de vaste hoop  
Want Christus mag beginnen

De Geest volvoert een eigen plan  
Met elk die van de Weg is  
De Gemeente is hier getuige van  
Voorwaar een groot geheimenis

Geloof dat kiemt in 't nieuwe land  
Kan plots worden doorbroken  
De tegenstander strooit met zand  
En heeft zijn kans geroken

Toch leidt de God met scheppingsmacht  
Zijn handelingen verder  
De mens die optreedt in Zijn kracht  
Die wint – vol van de Herder!

dinsdag 5 maart 2024

Wat is ertegen dat ik gedoopt word?

## Goed nieuws

*Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. ([Filippenzen 4:4, HSV](#))*

Vandaag gaat het over goed nieuws. Tussen al het slechte nieuws in de media is goed nieuws in de minderheid. Betekent dit dat er minder goede dingen gebeuren dan slechte dingen? Ik denk het niet. Voor de media is slecht nieuws interessanter om aandacht aan te besteden. Wat doet het tot ons nemen van al dat slechte nieuws met ons? Zelf merk ik dat het mijn beeld van de wereld om me heen best wel beïnvloedt. Ik word er niet blij van. Soms kies ik er bewust voor om op zoek te gaan naar goed nieuws. In de media of gewoon in wat ik tegenkom. Zoals ik deze tekst uit de brief van Paulus aan de Filippenzen tegenkwam. Paulus laat zien dat je echte blijdschap niet los kunt zien van de Heer. Paulus gaat niet voorbij aan zorgen die je kunt hebben. Hij schrijft:

*Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. ([Filippenzen 4:6-7, HSV](#))*

Het ervaren van blijdschap en vrede heeft alles te maken met onze focus. Waarop richten we onze gedachten. Daarover schrijft Paulus in het volgende vers:

*Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. ([Filippenzen 4:8, HSV](#))*

Waarop richt jij vandaag je gedachten? Was je afgelopen zondag bij het dopen en de ledenbevestiging van al die kostbare mensen? Ieder met een eigen verhaal. Die verhalen lees je niet in de media. Maar wat een goed nieuws dat deze mensen ieder voor zich tot deze stap gekomen zijn. Daar word je echt blij van.

Onze prekenserie gaat nog steeds over getuige zijn van Jezus. Hoe kunnen we Zijn goede nieuws om ons heen verspreiden? Misschien kunnen wij voor de mensen om ons heen wel goed nieuws zijn. Gewoon door te zijn wie we zijn in Jezus. Of zoals Paulus in een andere brief schrijft:

*U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten.*

*([2 Korintiërs 3:2-3](#))*

## Gebed

Heer, dank U voor het Evangelie, het goede nieuws dat er elke dag is. Dank U voor al het goede nieuws in de dienst afgelopen zondag. Vandaag wil ik als een brief met goed nieuws voor een ander zijn.

Wat is ertegen dat ik gedoopt word?

## Niet zonder Gods Geest

*Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. ([Handelingen 8:14-16](#) NBV21)*

Jezus had voor zijn hemelvaart duidelijke instructies gegeven, in [Lukas 24:45-49](#) lezen we: *Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.”*

Het verstand van Jezus' leerlingen moest eerst ontvankelijk gemaakt worden. Het begrijpen van de Schriften vergt kennelijk een bijzonder inzicht. Zij krijgen opdracht om te wachten op kracht. Deze kracht komt 'uit de hemel'. De uitstorting van de Heilige Geest is hiervan de vervulling. Vol vuur en met hernieuwde geloofsmoed gaan Jezus' vrienden getuigen. Denk aan de dappere toespraken van Petrus en Stefanus ([Handelingen 2](#) en [7](#)).

We hebben het schokkende verhaal van Ananias en Saffira gelezen ([Handelingen 5](#)) en we lazen over een conflict in de kerk ([Handelingen 6](#)). Niet alles verliep probleemloos in de jonge geloofsgemeenschap!

Filippus laat zich leiden door de Geest als hij de pelgrim uit Ethiopië tot Jezus leidt en direct daarna doopt. Als je het gedeelte daarvoor leest, ontdek je dat Filippus en de andere vrienden van Jezus uit Jeruzalem waren weggevlucht na de steniging van Stefanus. Filippus belandde in Samaria en ging direct aan de slag. De Heer gebruikte hem om Samaritanen te genezen en voor Christus te winnen. Hij doopte deze mensen ook. Dat deed hij alleen in de naam van Jezus – zonder de Heilige Geest daarbij te betrekken. Petrus en Johannes kwamen naar Samaria en legden de gelovigen na hun doop de handen op zodat zij ook de Heilige Geest ontvingen. ([Handelingen 8](#)).

*Heer, leid ons door uw Woord én uw Geest zodat we op uw weg blijven en precies doen wat U vraagt!*

Wat is ertegen dat ik gedoopt word?

## De Geest krijgen en aanvaarden

*“Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.”*  
([Handelingen 2:38](#))

Dit zijn woorden van Petrus uit zijn beroemde Pinksterpreek. Je leven veranderen, je laten dopen, Christus aanroepen/aanvaarden, vergeving krijgen, de Heilige Geest ontvangen... het hoort bij elkaar. Op die gedenkwaardige Eerste Pinksterdag ontvingen de leerlingen de Heilige Geest op een heel bijzondere, indrukwekkende manier. Een plotseling geluid als van een hevige windvlaag die het hele huis vulde, een soort vlammen die zich als vuurtongen op ieder neerzette, waarna zij allen vervuld werden van de Heilige Geest en begonnen te spreken zoals hun door de Heilige Geest werd ingegeven.  
([Handelingen 2:1-4](#)) Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet op andere manieren kan.

We spreken over de Heilige Geest die in ons woont. Zeker voor buitenstaanders, maar ook wel voor onszelf, niet iets om snel, zomaar, te begrijpen. Mensen kunnen misschien nog wel snappen dat er een Geest is die je het goede wil geven, maar God, de Schepper van hemel en aarde die in je woont... Wie denk je wel dat je bent...!?

Maar Gods Geest wil echt in ons wonen, en dan niet in een achter- of bovenkamertje (hoe zou je dat durven aanbieden!), nee, Gods Geest die in het centrum van je hart en in je leven wil zijn en altijd nabij is. Als Helper. De Studiebijbel zegt: ‘Gods Geest overbrugt de kloof tussen de diepe dingen van God en het menselijk hart.’ Simpel gezegd: Hij is de verbinding tussen God in de hemel en ons. Hij is je Helper, Hij staat je bij, Hij biedt je Zijn gaven en vrucht aan, maar Hij overrulet je niet. We hebben ook hierin allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. De vraag is meer: in hoeverre staan wij Hem toe de leidraad in ons hele leven te zijn? Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan [Galaten 5:22-23](#), de vrucht van de Geest, die bestaat uit: *‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’* Stel je daarbij niet alleen de vraag of je die *hebt*, maar ook waar en wanneer je die *brengt*.

Met de doop laat je zien dat je Gods aanbod van harte aanvaard, met de daaraan verbonden consequenties: een overgave aan Hem; een opgeven van je oude ‘ik’ en het nieuwe leven met de Heilige Geest aangaan. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor nieuwe dopelingen, dat geldt voor iedereen die ooit gedoopt is en voor iedereen die bij God wil horen, Jezus wil volgen. Dat kan moeilijk zijn, maar Jezus zegt (in [Markus 8:35](#)): *“Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het behouden.”* Daar moet je even over nadenken. Hier volgt het nog een keer, maar nu door mij ingevuld, kijk maar of dat klopt en wat dat voor jou inhoudt: Wie zijn (oude) leven wil behouden, zal het (nieuwe) leven verliezen, maar wie dat (oude) leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het (nieuwe, ware) leven behouden.

*Laten we vandaag tijd nemen om vanuit ons door de Geest bewoonde hart speciaal te bidden voor hen die net gedoopt zijn en alle andere volgers van Jezus. Opdat Gods wil ook in ons aller leven zal gebeuren. Tot Zijn eer!*

vrijdag 8 maart 2024

Wat is ertegen dat ik gedoopt word?

## Helemaal niets

*En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zei: "Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?" [Handelingen 8:36](#)).*

Wat zijn we met een prachtige preekserie bezig! Elke zondag horen we weer hoe het verder gaat met de eerste kerk. Van de uitstorting van de heilige Geest tot wonderen en tekenen. Van vele nieuwe gelovigen en van zware vervolging. Van het zich trouw wijden aan het onderricht van de apostelen, de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

Een bijzondere periode in de geschiedenis die eigenlijk doorgaat tot de dag van vandaag. Want de kerk leeft nog steeds. Over de hele wereld tref je christenen aan die samenkomen om God te aanbidden. En samen mogen we uitkijken naar het moment dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen.

Maar hoe werden mensen nu 'lid' van die eerste gemeente? Was er een commissie die alle aanvragen tot lidmaatschap zorgvuldig beoordeelde aan de hand van allerlei criteria? Nee, mensen lieten zich dopen en werden toegevoegd aan de gemeente. Ze hoorden het Evangelie verkondigd worden en reageerden daarop. We lezen op verschillende plekken in Handelingen zinnen als 'Kom tot inkeer en laat u allen dopen' of *'degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen'* of *'toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen'*. Blijkbaar was er niets anders nodig dan tot inkeer te komen en te erkennen dat zij een Redder nodig hadden. En dat geldt nu nog steeds. Het Evangelie is zowel exclusief als inclusief. Exclusief omdat Jezus de enige weg tot de Vader is en inclusief omdat die weg iedereen wordt aangeboden.

Mijn moeder luisterde graag naar dit oude, bekende lied van Johannes de Heer dat dit zo mooi weergeeft:

Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen  
van 't kruis, waar ik vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen.  
Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij!  
Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

De poort staat wijd open. Ook voor jou, ook voor mij. Als er dan aan jou gevraagd wordt: "Wat is er tegen dat je gedoopt wordt", kun je uit volle overtuiging zeggen: "Helemaal niets!"

## Gebed

Vader in de hemel, dank U wel dat U die poort hebt opengezet zodat wij uw genade mogen ontvangen.

zaterdag 9 maart 2024

Afgelopen zondag hadden we **twéé** diensten vanwege **dopen** en **ledenbevestiging**.

Bijbeltekst: [Handelingen 8:36](#) (NBG51), titel: Wat is er tegen dat ik gedoopt word?

Nadat we onlangs diensten met opdragen hadden, mochten we ook deze week een 'feest van genade' hebben met zoveel dopelingen en nieuwe leden. Zowel mensen van de Alpha Cursus als jongeren van X-pact stonden in het doopbad!

Het is veelzeggend dat de Ethiopiër de vraag op deze manier stelt: *"Wat is er tegen dat ik gedoopt word?"* Ofwel: waarom zou ik het niet doen? Als mensen worstelen met de doop horen we vaak dat ze twifelen of ze wel goed genoeg zijn. Ze doen hun best om christen te zijn, maar hoe hard we ook ons best doen, het gaat ons niet lukken om de goedkeuring en de vergeving van God te verdienen. Het is genade wat ons gegeven wordt. Het valt of staat dus niet met onze eigen prestaties, maar met wat Hij gepresteerd heeft aan het kruis, toen Hij stierf voor onze zonden. Wat ons 'geschikt' maakt voor de doop is dat we erkennen dat we nooit goed genoeg zullen zijn zonder een Redder die we hebben in Jezus Christus. Om wat Hij voor ons gedaan heeft, is er niets tegen dat wij gedoopt worden, wanneer wij ons geloof en vertrouwen volledig op Hem stellen.

In de preekserie 'Jullie zullen mijn getuigen zijn' hebben we al veel bijzonderheden voorbij zien komen. De totstandkoming van de eerste christengemeente bijvoorbeeld. We zagen hoe er met Pinksteren 3000 mensen tot geloof kwamen. Zij lieten zich dopen en werden toegevoegd aan de gemeente. Dat is wat er gebeurt als we door de kracht van de Heilige Geest getuigen van Jezus. En waar dat toen gold, zo geldt dat nog steeds nu. Elke dopeling en ieder nieuw lid heeft zo weer een eigen verhaal waarom hij/zij geraakt is door de liefde van Jezus en zich geroepen weet Hem - samen - te volgen. Zo bouwt Jezus vandaag de dag nog steeds Zijn gemeente! Een feest om dat te zien en mee te maken!

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Dopen, lid worden van de gemeente, het zijn bijzondere geloofsstappen, maar zeker niet de enige. Waaraan denk jij als jou gevraagd wordt naar jouw eigen geloofsstappen? Wat betekenden die voor jou toen en in je verdere leven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 3 maart 2024 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 10 maart, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 9:1-19](#), titel: Geraakt en geroepen.

De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 8 maart.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.