

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 10 maart 2024

Prediker: Patrick van der Laan

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Geraakt en geroepen *

* Uit ons Missie Statement: We zijn een gemeenschap van mensen die **geraakt** zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons **geroepen** Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Bijbelgedeelte: Handelingen 9:1-19 (NBV21)

Saulus geroepen

1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?' 5 Hij vroeg: 'Wie bent U, Heer?' Het antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.' 7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: 'Ananias!' Hij antwoordde: 'Ik luister, Heer.' 11 Daarop zei de Heer: 'Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.' 13 Ananias antwoordde: 'Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14 Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.' 15 Maar de Heer zei: 'Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. 16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.' 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: 'Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.' 18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Bijzonderheden: Deel 9 van de preekserie over Handelingen.

Vorige week zondag - 3 maart - waren er in twee diensten 20 dopelingen en de bevestiging van 8 nieuwe leden. Maandag 4 maart was de Alpha Slotavond.

Woensdag 20 maart is de gemeente-avond met jaarvergadering.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Geraakt en geroepen... een bekend begrip in De Meerkerk. Dat weten we wel, maar hoe goed om daar af en toe extra bij stil te staan en over door te praten. Over hoe God heel bijzonder aan het

werk is om Zijn Koninkrijk te voltooien en Hij mensen – heel persoonlijk en op allerlei manieren – weet te raken en te roepen. Opdat steeds weer mensen zich door Hem aangesproken weten en tot hun doel kunnen komen. Mooi om ook van elkaar te horen hoe God in mensenlevens aanwezig is en werkt. Een heel fijne geloofstijd toegewenst.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Handelingen 2:46-47, Handelingen 7:58-8:1, Handelingen 8:26-31, I Korintiërs 12:13-14, Efeziërs 2:10, Efeziërs 4:1-6, 1 Petrus 2:9-10, Galaten 1:15, Romeinen 8:15-16

ENKELE OPMERKINGEN

Vorige week 20 dopelingen en 8 nieuwe leden... Het doet denken aan het bijzondere wat er in Handelingen 2 gebeurde. Bij ons weliswaar geen 3000 dopelingen zoals op die eerste Pinksterdag, maar ons 20-tal is toch ook om stil van te worden. En dan alle gasten: al in Handelingen 2 lezen we over hoe vele omstanders uit het gehele volk dit alles met verwondering gadesloegen. En: het liet hen niet ongeroerd. De gemeente en haar gelovigen stonden bij die omstanders in de gunst, zo lezen we aan het einde van Handelingen 2. En de Here voegde vanuit die groep 'geroerde' omstanders dagelijks toe aan de kring van hen die behouden werden.

Het is zo mooi om te zien hoe onder deze aanvankelijke omstanders Gods Geest aan de slag gaat. Het is ook om die reden dat er in het visiedeel van onze Statuten dit geschreven staat: *Door het gadeslaan van Gods volk, het horen van Gods Woord en het werk van Gods Geest komen mensen tot geloof.*

We spreken in christelijke kringen soms over een Paulus-bekering. Daar bedoelen we dan mee dat iemand net als bij Paulus als vanuit het niets door een krachtig eenzijdig ingrijpen van God tot bekering komt. Maar als je wat verder en dieper kijkt, blijken er toch duidelijke aanleidingen en omstandigheden te zijn die iemands hart voorbereidt.

Dat zagen we onlangs bij de eunuch in Handelingen 8. God bereidde niet alleen Filippus voor, maar ook de Ethiopische kamerheer. Hij stootte als eunuch zijn neus bij een voor hem 'verboden toegang' tot de tempel in Jeruzalem. Zo ook bij Paulus. In Handelingen 7 is hij getuige van de steniging van Stefanus. Het getuigenis van Stefanus en zijn stralende gezicht moet hem iets gedaan hebben. En dat Stefanus bad dat God de stenengooiende religieuze leiders toch zou vergeven, moet Paulus niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Op de lange voettocht van Jeruzalem naar Damascus, zal hij veel aan dit voorval gedacht moeten hebben; het voorval zal hem door de werking van Gods Geest niet losgelaten hebben.

Hoe Jezus Paulus dan net buiten Damascus tot Zich roept in het verblindende licht met die directe stem: 'Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?', is ons bekend. De man die met het hoogste mandaat brieven had om anderen in de boeien te slaan, moet nu hulpeloos als een blinde bij de hand genomen worden. En dit zonder uitgebreide instructie, anders dan dat hem later in de stad verteld zal worden wat hij moet doen. Wat zal Paulus gedacht hebben? Zal Jezus nog een keer zo dramatisch aan hem verschijnen? Zal het een engelverschijning zijn? Een spectaculair visioen? Nee, er vindt wel

een visioen plaats in Damascus, maar niet aan Paulus. Het blijkt Gods visioen aan ene discipel genaamd Ananias...

En hier zien we een verdere uitwerking en volgende fase van Gods gebruik van omstandigheden en het aanraken van omstanders. Het lijkt wel of Paulus direct moest leren dat God niet alleen Stefanus als getuige gebruikte, maar ook Ananias. Je zou kunnen zeggen dat God door Zijn Geest Zijn 'grondpersoneel' al in paraatheid heeft om naar Zijn plan in actie te komen richting Paulus (zoals ook Filippus richting de eunuch).

Bijzonder is dat Ananias na zijn aanvankelijke angst en bijbehorende tegenwerking, zich snel aan de Heer gegeven geeft en gehoorzaamt om overeenkomstig Gods opdracht naar Paulus te gaan (vergelijk hoe Mozes heel wat meer tegenwerkingen had om uiteindelijk in gehoorzaamheid naar de Farao te gaan).

En hoe teder en ontroerend mooi: de man die met volmacht het gezag had om eigenhandig Ananias' handen in de boeien te slaan, krijgt nu helend en verzoenend de handen opgelegd door precies die Ananias. En het eerste wat Ananias zegt is vol liefde en acceptatie: *"Saul, broeder..."* Wat een getuigenis!

Hoe bemoedigend voor ons die leven uit het 'geraakt en geroepen' dat deze 'gewone' Ananias trouw en gehoorzaam is om samen met zijn medegelovigen in de gemeente van Damascus Jezus te volgen. Ananias gaat niet de deur uit op eigen titel. Hij introduceert zich bij Paulus als 'geraakt en geroepen', als 'gezondene' door Jezus: *'Saul, broeder, ik ben gezond door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen'*.

"Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?" Dat 'Mij' was Jezus die zich vereenzelvigde met de gemeente van Zijn volgelingen. Dat waren o.a. Stefanus en Ananias. Jezus vereenzelvigde zich met allen die in Zijn naam vervolgd werden. Maar dat niet alleen; hij schakelde hen ook in om als 'geraakt en geroepen' leden van Zijn lichaam te zijn. Getuigende leden!

Later zou deze vereenzelving van Jezus met Zijn gemeente leiden tot Paulus' spreken over de gemeente als Jezus' lichaam (I Korinthe 12). Het lichaam waar ieder lid een plaats heeft, om zo (al getuigend) een welsluitend geheel te vormen (Efeze 4). Dit bijbels spreken in de metafoor van een lichaam, vinden we ook terug in de beeldspraak van een bouwwerk met levende stenen. De levende stenen dus uit onze vorige preekserie, waarvan de huidige serie 'jullie zullen Mijn getuige zijn, het vervolg is).

Levende stenen die zich laten voegen in de bouw van Gods tempel, Gods huis. Levende stenen die uitverkoren en geroepen zijn: *'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.'* (1 Petrus 2:9-10).

In de boodschap die Ananias moet geven aan Paulus, klinkt ook direct Paulus' roeping tot lijden door: *"Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam."* (vers 16). Prof. H. Berkhof in zijn boek, *De Leer van de Heilige Geest* (1964) onderstreepte n.a.v. van Paulus' bekering dat de Bijbel niet zozeer bekeringen kent, maar roepingen. Je kunt niet vrijblijvend geraakt zijn door Jezus' liefde, zonder je geroepen te weten. Geroepen om ook, omwille van de naam van Jezus, te lijden. Die boodschap is niet populair, maar wel bijbels. Het boek *Handelingen* toont dat lijden al direct na het tweede hoofdstuk en eindigt met Paulus geboeid tussen 2 soldaten in afwachting van zijn verschijnen voor de keizer!

Terugkijkend naar onze diensten met dopen en ledebevestiging en de slotavond van de Alpha Cursus met de getuigen en hun gasten: Wat is het toch een avontuur om als getuigende gelovigen en als getuigende geloofsgemeenschap deel te hebben aan Gods roeping en redding in Christus! Mag God het geven dat nog velen tot geloof gaan komen door het samenspel van het gadeslaan van Gods volk, het horen van Gods Woord en het werk van Gods Geest.

LIEDEREN

123 – Groot is Uw trouw, o Heer
875 – Dank U Jezus voor Uw kostbaar bloed
598 – Machtige Heer, grote Verlosser
505 – Vader van de schepping
849 – Goodness of God
428 – Genade, zo oneindig groot

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.
4. De titel van de dienst 'Geraakt en geroepen' komt uit ons Missie Statement:
We zijn een gemeenschap van mensen die **geraakt** zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons **geroepen** Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Kun je iets delen van op welke manier(en) God jou raakte?
Gebruikte Hij daarvoor mensen en/of omstandigheden?
Heb je ervaren dat God jou ook al voorbereidde?
5. Door welke uiting(en) van liefde van God/Jezus ben jij het meest geraakt?
Door welke uitingen van mensen ben jij het meest geraakt?

6. In het visiedeel van de Statuten staat:

Door het gadeslaan van Gods volk, het horen van Gods Woord en het werk van Gods Geest komen mensen tot geloof.

Kun je hierover iets uit eigen ervaring delen?

7. In het boek 'De Leer van de Heilige Geest' onderstreept (of stelt?) de schrijver n.a.v. van Paulus' bekering dat de Bijbel niet zozeer bekeringen kent, maar roepingen.

Ben je het daarmee eens? Waarom/waarom niet?

In hoeverre of waarvoor voel jij je geroepen?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, we danken U voor wat U ons gegeven heeft, voor het leven maar ook voor het leven dat we in de gemeente *samen* mogen hebben. Hoe bijzonder dat U ons op allerlei verschillende manieren weet te raken om tot ons doel te komen, een leven dicht bij U. Nu al hier met onze beperkingen, maar als alles voltooid is, volmaakt tot in eeuwigheid. Dank, Heer, dat we door Jezus ook waardig bevonden worden om mee te doen aan het doorgeven van het goede nieuws dat het Evangelie van Jezus is. Help ons alert te zijn op de kansen en mogelijkheden die U voorbereidt. Mag ons antwoord altijd tot uw eer zijn. Amen.

